

# GEMEENTE. SUPPLEMENT 3

## [KERKELIJKE FEESTDAG]

### NIEUWJAARSDAG: DE DAG VOOR EVALUATIE EN TOEWIJDING

**Inleiding.** Nieuwjaarsdag is belangrijk voor heel veel mensen. We willen leren hoe christenen het begin van het nieuwe jaar vieren. We zullen leren dat het belangrijk is het afgelopen jaar te evalueren. We zullen leren dat het belangrijk is om de juiste beslissingen te nemen en keuzes te maken voor het nieuwe jaar. En we zullen leren dat het belangrijk is om God te betrekken in elk begin dat we maken.

Psalm 90:10-12 zegt, “De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, *wie weet* hoezeer U te vrezen bent? Leer *ons* zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.” Elke Nieuwjaarsdag herinnert een mens aan het feit dat zijn tijd op de aarde beperkt is, dat ook dit jaar zal eindigen en dat hij gauw het einde van zijn leven bereikt. Elke Nieuwjaarsdag is een gelegenheid om het afgelopen jaar te evalueren en om nieuwe besluiten te nemen en keuzes te maken voor het komende jaar. Een christelijk gezin of een paar vrienden kunnen op Nieuwjaarsavond zich bezig houden met het overwegen van een aantal belangrijke vragen.

De Bijbel openbaart *het begin* van alle dingen. De Bijbel openbaart dat God “in het begin” het universum geschapen heeft. Hij openbaart ook het begin van de mensheid, het begin van Gods doel met de schepping en het begin van de taak van de mens op aarde.

Maar de Bijbel openbaart ook *het einde* van alle dingen. Hij vertelt ons over het einde van deze wereld met al zijn landen en regeringen bij de wederkomst van Christus. Dan zal Jezus Christus elk mens die ooit geleefd heeft oordelen in overeenstemming met hoe hij of zij geleefd heeft. Christenen worden er dus aan herinnerd dat de God van de Bijbel het Begin en het Einde van alle dingen is. Zij worden eraan herinnerd dat zij alleen met God een goed begin voor het nieuwe jaar kunnen maken en dat zij hun leven alleen met God goed kunnen eindigen. Daarom is Nieuwjaarsdag een gelegenheid voor christenen om het afgelopen jaar te evalueren en de verkeerde dingen in hun leven recht te zetten. De Nieuwjaarsdag is tegelijk een kans om nieuwe besluiten te nemen, nieuwe keuzes te maken en vooral een nieuwe toewijding te maken om hun hele leven in de handen van de levende God te leggen.

#### A. HET NIEUWJAARSFEEST IS EEN GELEGENHEID VOOR ZELFONDERZOEK

**Introductie.** Het Nieuwjaarsfeest is een gelegenheid om jezelf een aantal belangrijke vragen te stellen om zo het afgelopen jaar te evalueren.

##### **1. De eerste Nieuwjaarsvraag: “Ben ik echt een christen?”**

**Lees** Johannes 3:16-18,36; Johannes 5:24; 1 Johannes 3:9-10; 2 Korintiërs 13:5.

**Ontdek en bespreek.** Wat is de belangrijkste vraag die je jezelf zou kunnen stellen?

De allerbelangrijkste vraag die een mens kan stellen is: “Ben ik wel echt een christen?” 2 Korintiërs 13:5 zegt, “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of *het moet zijn* dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.” (NIV: “Examine yourselves to see whether you are in the faith; test yourselves. Do you not realise that Christ Jesus is in you - unless, of course, you fail the test?”)

Heel veel mensen beginnen het nieuwe jaar zonder Jezus Christus, en dus zonder de Levende God. Ieder mens die niet in Jezus Christus gelooft, gaat verloren. Zijn zonden zijn niet vergeven, Gods toorn blijft op hem rusten, en hij erft de eeuwige straf. Ieder mens die doorgaat met zondigen (doorgaat met zijn afgoden), het onrecht blijft doen en zijn broeder niet liefheeft, is een kind van de duivel. Maar ieder mens die tot God terugkeert en in Jezus Christus gelooft, zal zeker niet verdoemd worden, maar het eeuwige leven hebben! Hij zal niet doorgaan met zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hij zal recht doen en zijn broeder liefhebben. En hij weet dat hij een kind van God is. Daarom moet ieder mens zichzelf onderzoeken en op de proef stellen.

**Overweeg.** Als je nog nooit De Heere Jezus Christus in je hart en leven als Verlosser en Heer gevraagd hebt, doe het dan nu! Bid het volgende gebed, “Onze hemelse Vader, ik erken dat ik afgoden dien en dus verloren ben. Ik geloof nu dat Jezus Christus voor mij en in mijn plaats aan het kruis gestorven is. Ik geloof dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en als Koning van alle koningen heerst. Ik vraag U om nu in mijn hart en leven te komen, al mijn zonden te vergeven en mijn afgoden te vernietigen en Uw nieuwe leven aan mij te geven. Ik wil van Jezus Christus als mijn Leraar leren en Hem als mijn Heer gehoorzamen. Dank U dat U mijn gebed gehoord hebt. In de Naam van Jezus Christus. Amen.”

##### **2. De tweede Nieuwjaarsvraag: “Hoe heb ik het afgelopen jaar geleefd?”**

**Lees** Psalm 139:1-7,23-24; Johannes 8:32.

**Ontdek en bespreek.** Wat is de tweede belangrijke vraag die je jezelf zou moeten stellen?

Een tweede belangrijke vraag die je behoort te stellen is, “Hoe heb ik het afgelopen jaar geleefd?” Psalm 139 is een gebed van zelfonderzoek. David realiseerde zich dat hij niet volmaakt of zondeloos was. Hij beseftte dat hij niet altijd weet welke afgoden in zijn leven God mishagen. Daarom bid hij, “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. ... Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg” (Psalm 139:1-3,23-24).

**Overweeg.** Een arts kan je alleen helpen als je erkent dat je ziek bent. Zolang je ontkent dat er iets fout is kan niemand je helpen. Jezus zegt, “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” (Lukas 5:31-32). Wie zijn onrecht aan Jezus Christus belijdt, zal hulp en genezing ontvangen van de beste Arts in de geschiedenis! Wie dit gelooft, zal niet bang zijn om zichzelf grondig te onderzoeken of op de proef te stellen om zijn diepste angsten en gebeurtenissen in het verleden onder ogen te zien, omdat hij weet dat dit de beste en snelste manier is om genezen te worden!

Dus voordat je een nieuw begin voor het komende jaar maakt, moet je de mogelijkheid van zonden en afgoden in je leven onderzoeken. “Is er een of ander zonde of afgod in mijn leven waaraan ik blijft vasthouden?” “Is er een verborgen reden waarom ik God niet kan behagen?” “Is er een geheime zonde waarvan ik een slaaf ben geworden?” “Is er een relatie met iemand die niet goed is?” Denk na over het afgelopen jaar en evalueer je woorden en gedrag, je motieven en houdingen en je beslissingen en keuzes van het afgelopen jaar. Als je voelt dat iets niet goed is, maar niet precies weet wat verkeerd is, bid dan Psalm 139 als een gebed van zelfonderzoek. Gebruik deze Psalm om God te vragen je te doorgronden en je diepste wezen op de proef te stellen. Vraag God je angsten, gekwetste gevoelens en aanstotelijke gedrag bloot te leggen. God weet altijd al wat er in je denken, hart of leven verborgen ligt, maar Hij wil dat jij het erkent omdat Hij je graag wil bevrijden! In Johannes 8:32 belooft Jezus, “U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” *Zelfs de waarheid over de donkerste kant van je leven zal je vrijmaken!*

### **3. De derde Nieuwjaarsvraag: Welk vooruitgang heb ik het afgelopen jaar gemaakt??**

*Lees* Kolossenzen 2:6-7; 1 Timoteüs 4:15-16.

**Ontdek en bespreek.** Wat is de derde belangrijke vraag die je jezelf zou moeten stellen?

Een derde belangrijke vraag die je behoort te stellen is, “Welk vooruitgang heb ik het afgelopen jaar gemaakt?” Mensen zijn levende wezens en alle levende wezens kunnen alleen maar groeien of sterven, vooruitgaan of achteruitgaan. Soms denken mensen dat zij even stilstaan om een specifiek probleem op te lossen of moeilijkheid te overwinnen. Maar zelfs aandacht geven aan een probleem of een moeilijke situatie is vooruitgang! Alleen levenloze dingen blijven stilstaan. De apostel Paulus spoort Timoteüs aan, “Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.”

**Overweeg.** “In welke maat leef ik tot Gods eer” (Romeinen 11:36)? “Hoe ben ik in Christus gebleven” (Johannes 15:5)? “Op welk terrein ben ik vooruitgegaan” (1 Timoteüs 4:15)? “Hoe heb ik mijn vrouw/man en kinderen liefgehad” (Efeziërs 5:25)? “Heb ik zes dagen per week echt gewerkt voor mijn levensonderhoud?” Hoe was ik betrokken bij de uitbreiding van Gods koninkrijk” (Matteüs 6:33)? “Wat wil God dat ik het komende jaar verander of verbeter in mijn leven?” Neem ‘time out’ en overweeg wat je moet veranderen of verbeteren. Raadpleeg je Bijbel en spreek met God in gebed.

## **B. HET NIEUWJAARSEFEEST IS EEN GELEGENHEID VOOR TOEWIJDING**

**Introductie.** Elk Nieuwjaarsfeest is een nieuwe kans om belangrijke besluiten te nemen of keuzes in je leven te maken. Sommige besluiten of keuzes kunnen de volgende zijn: “Wat is de richting van mijn leven gedurende het volgende jaar?” “In wie ga ik mijn vertrouwen stellen?” “Wat ga ik met mijn tijd, talenten, gelegenheden of geld doen?” Wat zijn mijn doelen en prioriteiten?” De Bijbel spreekt over de volgende besluiten en keuzes:

### **1. Het eerste Nieuwjaarsbesluit: “Ik ga de juiste weg voor m’n leven nemen”.**

*Lees* Jeremia 6:16. “Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.”

**Ontdek en bespreek.** Welke weg ga jij volgen? Wat is de richting van je leven het komende jaar?

Een belangrijk besluit elk jaar is welke richting le leven opgaat gedurende dat jaar. Elk Nieuwjaarsdag sta je weer op een kruispunt en moet je besluiten of je links, rechts, rechtdoor of terug moet gaan. Je moet besluiten of je de God van de Bijbel blijft dienen en Zijn weg blijft volgen. Je moet kiezen of je de goede en juiste weg gaat volgen of de slechte en verkeerde weg. “De aloude paden” is een verwijzing naar de weg die God al vanaf het begin bij de schepping in de Bijbel heeft geopenbaard. Bid en vraag God om je de goede en juiste weg te wijzen. Natuurlijk kun je ook op andere dagen in je leven op zo een kruispunt komen te staan!

## **2. Het tweede Nieuwjaarsbesluit: “Ik wil mijn vertrouwen op de HEER blijven stellen”.**

**Ontdek en bespreek.** Op wie ga je de komende jaar je vertrouwen stellen?

**Lees** Jeremia 17:5-10. ‘Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en *die* een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakke, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft *op* de droogste plekken in de woestijn, *in* zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en *die* zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.’ De keuze is of je je vertrouwen op mensen (je familie, je leraar, je werkgever, je regeringsleider, je bankmanager, je geestelijke leider, enz.) of op de God van de Bijbel gaat stellen. Wie zijn vertrouwen op een mens stelt, wordt als een uitgedroogd struik in een woestijn. Maar wie op de God van de Bijbel vertrouwt, zal zijn als een boom die bij water geplant is. God waarschuwt tegen elke ongezone of afhankelijke relatie met een ander mens.

**Lees** Spreuken 23:4-5; Matteüs 6:25-34. Mensen die vertrouwen op *materiële dingen* als geld en bezittingen, zullen merken dat hun pogingen om rijkdom te verwerven hun afmat en dat hun rijkdom snel wegvliegt. Mensen die echt op God vertrouwen, geven niet al hun tijd en inspanning aan materiële zaken, maar zoeken eerst het koninkrijk (koningschap) van God en zaken die juist (recht) zijn in Zijn ogen.

**Lees** Psalm 20:5-9. Mensen die op *militaire macht* als paarden en strijdwapens of op moderne wapens vertrouwen, zullen ontdekken dat zij zich moeten krommen en zullen vallen. Maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt verlost. De HEERE zal zijn gebeden verhoren en hij zal opstaan en staande blijven.

**Lees** Hosea 4:6; 1 Korintiërs 1:18-25. Mensen die alleen maar op *wetenschappelijke en filosofische kennis* vertrouwen, zullen ontdekken dat zij dwazen geworden zijn in de ogen van God. Maar wie op de HEERE vertrouwt, is wijs. Hij wordt nooit verworpen of vernietigd, maar gered.

**Lees** Psalm 23:1-6. Mensen die op de HEERE als hun *Herder vertrouwen*, zullen merken dat God hen leidt langs een rechte weg, tegenwoordig is als zij door een dal vol schaduw van de dood lopen, en hun in het gelijk stelt voor hun vijanden.

## **3. Het derde Nieuwjaarsbesluit: “Ik wil vooruitgang maken in mijn leven”.**

**Ontdek en bespreek.** Op welk terrein wil God dat ik vooruitgang maak gedurende de volgende jaar?

Een belangrijk besluit of keuze die je kunt maken aan het begin van het jaar is over echt vooruitgang maken in je leven. Veel mensen maken alleen vooruitgang gedurende hun schooljaren. Daarna houden zij op zich te ontwikkelen of beginnen zelfs meer achteruit dan vooruit te gaan. De Heer Jezus Christus en de apostel Paulus leerden christenen vooruitgang te maken gedurende hun hele leven.

**Lees** Matteüs 25:14-30. God geeft elk mens één of meerdere talenten. ‘Een talent’ is een grote som geld. Een gewone dagloner in de tijd van Jezus moest ongeveer twintig jaar lang werken om één talent te verdienen! De boodschap van deze gelijkenis is dat elk mens trouw gebruik moet maken van de gelegenheden die God hem geeft. Hij moet ze gebruiken op een wijze die God eert, Zijn koninkrijk bevordert en ‘de geringste broeder’ (Matteüs 25:40) opbouwt. God zal nalatigheid straffen en ijver belonen. Hoewel mensen niet hetzelfde aantal talenten krijgen, moet iedereen zijn talenten aan het werk zetten en meer verdienen.

**Lees** Efeziërs 5:15-17. Wijze mensen wandelen met God en begrijpen wat de wil van de Heer is. Zij richten zich op het hoogste doel en de beste praktische middelen om dat doel te bereiken. Zij maken gebruik van alle gelegenheden die God hen geeft. Om vooruitgang te boeken, moet een mens wijs zijn.

**Lees** Filippenzen 3:7-16. Paulus beschrijft zijn eigen doel in het leven om de Filippenzen aan te sporen zijn voorbeeld te volgen. Zijn levensdoel is om Christus te *kennen*, Christus te *winnen* en aan Christus *gelijkvormig* te worden. Hij richt zich op morele en geestelijke volmaaktheid. Paulus gelooft dat God hem voor de grondlegging van de wereld uitgekozen heeft (Efeziërs 1:4). Hij gelooft in de zekerheid van zijn verlossing (2 Timoteüs 2:19). Maar hij gelooft niet in goddelijke uitverkiezing zonder menselijke verantwoordelijkheid, of in goddelijke verlossing zonder menselijke inspanning, of in goddelijke zekerheid zonder voortdurend op Gods beloften aanspraak te maken! Hoewel christenen niet volmaakte heiliging in deze wereld kunnen bereiken, moeten zij toch in die richting vooruitgang maken.

**Lees** 1 Timoteüs 4:11-16. Paulus spoort Timoteüs aan om een voorbeeld te zijn in woord, wandel, liefde, geloof en reinheid. Hij spoort hem aan de Bijbel te lezen, te verkondigen en te onderwijzen. En hij spoort hem aan om acht te geven op *zijn leven en zijn leer*. Wanneer hij zich hierop richt zullen andere mensen zijn vooruitgang opmerken.

## **C. HET NIEUWJAARSFEEST IS EEN GELEGENHEID OM OP GODS BELOFTEN AANSPRAAK TE MAKEN**

**Introductie.** In Zijn soevereine wil heeft God ons *een beperkt vrijheid gegeven om keuzes te maken en beslissingen te nemen*, waarvoor Hij ons ook verantwoordelijk houdt. Bijvoorbeeld, Hij houdt ons verantwoordelijk voor de waarheden in de Bijbel die wij geloven of verwerpen. We zijn verantwoordelijk en aan God verantwoording verschuldigd voor het bewaren van Zijn geboden en onze gehoorzaamheid.

Maar op andere terreinen geeft Hij ons geen vrijheid. Bijvoorbeeld, we kunnen niet de tijd en plaats van onze geboorte kiezen, en meestal kunnen wij ook niet onze omstandigheden kiezen! Hij geeft ons wel de vrijheid welk houding en reactie wij ten opzichte van onze omstandigheden hebben!

Elke Nieuwjaarsdag is een gelegenheid om een paar nieuwe toewijdingen aan God te maken, vooral om ons te onderwerpen aan Zijn volmaakte wil. God wil dat wij ons vrijwillig en van harte onderwerpen aan Zijn geopenbaarde wil in de Bijbel, dat wil zeggen, ervoor kiezen Zijn onderricht in de Bijbel te geloven en Zijn geboden in de Bijbel te gehoorzamen. En Hij wil dat wij ons in vertrouwen aan Hem onderwerpen aan de omstandigheden die Hij in ons leven toelaat. Daarom, laten we in het komende jaar God betrekken in alle nieuwe ondernemingen.

### **1. De eerste Nieuwjaarsbelofte: “Ik wil steunen op Gods aanwezigheid in mijn leven”.**

**Ontdek en bespreek.** Wat belooft de Bijbel in verband met Gods aanwezigheid?

Een belangrijke toewijding die christenen zouden moeten maken aan het begin van elke jaar is om te steunen op Gods tegenwoordigheid in hun leven, vooral als zij moeilijkheden doormaakt.

**Lees** Deuteronomium 1:29-33. God Zelf gaat Zijn volk vooruit en strijdt voor hen. Waar wij als christenen het komende jaar ook gaan, God is al daar voordat wij er komen en Hij zal aan onze zijde voor ons strijden. Hij neemt niet onze moeilijkheden van ons weg, maar draagt ons wel door onze moeilijkheden heen! Zoals een vader zijn zoon op de schouder door de moeilijkheden in de woestijn draagt, zo draagt God ons de hele weg totdat wij onze bestemming bereiken!

**Lees** 2 Koningen 6:15-17. Vijanden die Elisa en de inwoners van de stad wilden doden, omsingelden hen. De dienaar van Elisa was erg bang. Toen opende God zijn geestelijke ogen en liet hem zien dat op de berg veel paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa stonden om hem te beschermen! Soms laat God toe dat wij in moeilijke omstandigheden komen. Terwijl wij alleen de fysieke gevaren en vijanden kunnen zien, zijn God en Zijn engelen echt aanwezig! Psalm 34:8 zegt, “De engel van de Heere legerd Zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.” In Jesaja 41:10 belooft God, “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid bewerkt.” En in Jesaja 43:1-7 belooft Hij, “Wanneer u door het water gaat, zal Ik bij u zijn, door rivieren (bv. Exodus 14:22), zij zullen u niet overspoelen, Wanneer u door het vuur zult gaan (bv. Daniël 3:20-26), zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.”

### **2. De tweede Nieuwjaarsbelofte: “Ik wil steunen op Gods genade in mijn leven”.**

**Ontdek en bespreek.** Wat belooft de Bijbel over Gods genade?

Een belangrijke toewijding die christenen elk nieuwjaarsdag behoren te maken is om op Gods genade te blijven steunen.

**Lees** Openbaring 3:7-8. Het is alleen Gods genade dat Hij deuren van gelegenheden voor ons opent. Misschien geeft Hij een gelegenheid om te studeren, of een baan te vinden of een levensgezel te trouwen. Hij opent deuren om andere mensen het evangelie te vertellen of in Zijn koninkrijk te dienen. Zelfs al proberen andere mensen deuren te sluiten, zegt de Bijbel, “Jezus, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent.” De politieke, militaire en religieuze leiders in de wereld mogen wel deuren in ons leven sluiten, maar dat kunnen zij alleen doen met Zijn soevereine toestemming! Niet zij, maar Jezus Christus draagt de sleutels! Niet zij, maar Jezus Christus sluit een deur. Niet zij, maar Jezus Christus opent een deur die geen mens kan sluiten! Christenen geloven in de soevereiniteit (almacht) van God en Jezus Christus. Daarom moeten christenen ook vertrouwen dat Hij elk jaar deuren van gelegenheden voor hen zal openen!

**Lees** Spreuken 27:1; Jakobus 4:13-17. De Bijbel waarschuwt ons dat wij niet moeten roemen over de dag van morgen. Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren! Niemand weet of hij morgen nog leeft! Daarom blijft een christen op Gods genade vertrouwen als hij elke dag van het komend jaar plannen maakt. Christenen zeggen, “Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.”

**Lees** 2 Korintiërs 12:9. Natuurlijk komt elke christen moeilijkheden (beproevingen) tegen. Maar God heeft een doel met elke moeilijkheid (beproeving). Paulus leert dat wanneer je moeilijkheden, ziekte of vervolging tegen komt, je op Gods genade moet blijven vertrouwen. God nam de moeilijkheid (beproeving) niet uit Paulus' leven weg, maar zei tegen hem, “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Vertrouw daarom op Gods genade in je moeilijkheden, ziekten en vervolgingen, want God gebruikt ze om je meer gelijkvormig aan Christus en meer effectief te maken.

### **3. De derde Nieuwjaarsbelofte: “Ik wil steunen op Gods overwinning in mijn leven”.**

**Ontdek en bespreek.** Wat belooft de Bijbel over Gods overwinning?

Een belangrijk toewijding die christenen elk Nieuwjaarsdag behoren te maken is om vanaf het begin van het jaar op Gods overwinning te steunen. Wanneer mensen naar de radio of TV luisteren dan horen ze veelal *slecht nieuws*. Volken voeren oorlog tegen elkaar, mensen liegen, stelen en roven, molesteren de zwakken en moorden. Sommige politiemensen en rechters verdedigen niet de rechten van de zwakke en hulpeloze mensen, maar zijn partijdig en nemen steekpenningen aan. Maar mensen die de Bijbel lezen, krijgen altijd *goed nieuws* te horen!

**Lees** Romeinen 8:28-39. God leert dat de uiteindelijke overwinning aan Gods volk en niet aan de vijanden behoort! Het zegt, “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard” In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” Wat er ook met christenen gebeurt in het komende jaar, christenen weten dat zij al de uiteindelijke overwinning van God hebben!

**Lees** Matteüs 13:41; Handelingen 3:21; Openbaring 21:27. Wat er ook in de wereld gebeurt, dat is nog niet het einde! Het definitieve einde van deze gebroken wereld is de wederkomst van Jezus Christus, de opstanding uit de dood, het laatste oordeel, de verdoemenis van de goddeloze en onrechtvaardige wereld en de vernieuwing van de hemel en de aarde waarin alleen gerechtigheid zal wonen! Wanneer je daarom een begin met het nieuwe jaar maakt, steun met vertrouwen op de uiteindelijke overwinning die je ten deel valt aan het einde van je leven op deze aarde! Dat einde komt als je sterft of als Jezus Christus terugkomt.