

# DISCIPELSCHAP. LES 14

<b>1</b>	<b>GEBED</b>
----------	--------------

*Bid* om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.

<b>2</b>	<b>UITWISSELEN</b> (20 minuten) <b>[STILLE TIJDEN]</b> <b>JOHANNES 18:28 – 21:25</b>
----------	---

*Deel (of lees) om de beurt in het kort* wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Johannes 18:28 – 21:25). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt.

<b>3</b>	<b>MEMORISATIE</b> (20 minuten) <b>[HET NIEUWE LEVEN IN CHRISTUS]</b> <b>(1) 2 KORINTIËRS 5:17</b>
----------	---

De tweede **serie (B)** memorisatieverzen heet **“Het nieuwe leven in Christus”**. De vijf Bijbelverzen zijn:

- (1) Christus. 2 Korintiërs 5:17
- (2) Woord. Matteüs 4:4
- (3) Gebed. Johannes 15:7
- (4) Gemeenschap. 1 Johannes 1:7
- (5) Getuigen. Matteüs 10:32.

## A. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte)

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je memorisatiekaartje.

(1)

Christus 2 Korintiërs 5:17
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
2 Korintiërs 5:17

2 Korintiërs 5:17
-------------------

### 1. In welk opzicht veranderde de relatie van Paulus tot Christus?

Voordat Paulus een apostel werd, was hij een fanatieke Farizeeër<sup>1</sup>. Zijn kennis over Jezus Christus was alleen maar “volgens de maatstaven van deze wereld (HSV naar het vlees)” (vers 16). De wereld beoordeelt mensen naar hun uiterlijke voorkomen en niet naar hun echte innerlijke wezen. Omdat Jezus een timmerman was, verwierpen zij Hem als leraar. Omdat Hij niet opgeleid was in een van de rabbijnse scholen, verachten zij Zijn wijsheid. Omdat Hij een vriend was van zondaars en tollenaars (Lukas 7:34), beschouwden zij Hem ook als een “zondaar”. Daarom zei Jezus ook tegen de Farizeeën, “U weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven” (Johannes 8:14-15). Vandaag beoordelen andere godsdiensten in de wereld Jezus Christus ook “met menselijke maatstaven”. Maar bij zijn bekering kwam Paulus van aangezicht tot aangezicht met Jezus te staan (Handelingen 26:12-18). Van toen af aan beoordeelde Paulus Jezus niet langer volgens de maatstaven van deze wereld.

### 2. Wat betekent: “één met Christus zijn” (HSV in Christus zijn)?

Van een hemels standpunt zijn er slechts twee soorten mensen. Mensen die “in Christus”, d.w.z. wedergeboren zijn en mensen die “in de wereld”, d.w.z. nog niet wedergeboren zijn. De grote vraag is dan, “In wie ben jij?” “Ben je wel wedergeboren” (Johannes 3:7)? “Weet je van jezelf dat Jezus Christus in je is (2 Korintiërs 13:5)? Ben je een nieuwe schepping? Zijn de oude dingen voorbij? Zijn de nieuwe dingen gekomen? Daar spreekt 2 Korintiërs 5:17 over!

<sup>1</sup> Een Farizeeër was een lid van een Joodse sekte die zich onderscheidt door een strenge gehoorzaamheid aan de traditionele en geschreven wetten. Hij meende meer geestelijk en rechtvaardig te zijn dan anderen. Hij was wettisch en een hypocriet.

De manier om “in Christus” te komen is te geloven dat Jezus Christus voor je gestorven is en opgestaan is uit de dood. Dit geloof verenigt een gelovige met Christus.

De uitdrukking “in Christus” is de meest bondige beschrijving van verlossing. Het is de kortste samenvatting van de onuitputtelijke rijkdom om een christen te zijn. Wie Jezus Christus is en wat Jezus Christus gedaan heeft, heeft de allergrootste gevolgen voor wie jij bent en wat jij wordt.

Voorbeelden.

- Omdat Jezus Christus stierf, sterft je oude mens ook (Romeinen 6:2). Omdat Jezus Christus de straf voor al je zonden op Zichzelf genomen heeft, ben je volkomen vergeven, ben je volkomen rechtvaardig verklaard en zal er nooit een oordeel over je uitgesproken worden (1 Johannes 1:9; Micha 7:18-19; Hebrëeën 8:12)!
- Omdat Jezus Christus opgewekt is, is je menselijke geest ook opgewekt uit de geestelijke dood. Je bent helemaal levend gemaakt (wedergeboren, een nieuwe schepping) en zal je menselijke lichaam bij de wederkomst van Christus ook uit de lichamelijke dood opstaan.
- Omdat Jezus Christus de Enige is in Wie God een behagen schept, heeft God ook jou aangenomen en is Hij heel blij met je.
- Omdat Jezus Christus de duivel heeft gebonden, ben jij in staat de duivel te weerstaan en ook in staat om met Christus andere mensen uit de heerschappij van de duivel te roven en over te brengen in het Koninkrijk van zijn Zoon (Kolossenzen 1:13).
- Omdat Jezus Christus de Waarheid is, ken jij ook de waarheid over God, over andere mensen, over de wereld, over jezelf en over de toekomst.
- Omdat Jezus Christus de Erfgenaam is, zal jij delen in zijn erfenis, namelijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
- Omdat Jezus Christus de Koning is, zal jij met Hem over de nieuwe aarde heersen.

Ieder mens in de wereld (ongelovige of niet-christen) kan, als hij wil, “in Christus” komen. Al wat hij moet doen is geloven in Jezus Christus en zichzelf aan Hem overgeven. Jezus Christus is voor je zonden gestorven om je te vergeven en werd opgewekt om je het nieuwe leven te schenken!

### **3. Welke oude dingen zijn voorbij?**

De nieuwe schepping wordt gekenmerkt door de oude dingen die *eens en voor altijd op een beslissend moment* (Grieks aoristus tijd) voorbijgegaan zijn, namelijk bij je wedergeboorte. De dingen die voorbij zijn, zijn de oude vooroordelen, discriminatie, misvattingen en verslavingen van een mens die nog geen christen is. Jezus Christus is voor de zonden van gelovigen gestorven (1 Petrus 2:24) en daarom is elk oprecht christen “een nieuwe schepping”.

- Als “een nieuwe schepping” leeft deze christen niet langer voor zichzelf, maar voor Jezus Christus die voor hem gestorven is (2 Korintiërs 5:15). Dus is zijn relatie tot zichzelf veranderd!
- Hij beschouwt Jezus Christus niet langer volgens de ideeën van de wereld (2 Korintiërs 5:16). Dus is zijn relatie tot Jezus Christus veranderd.
- En hij beoordeelt niet langer mensen volgens de maatstaven van de wereld (2 Korintiërs 5:16). Dus is zijn relatie tot andere mensen ook veranderd.

### **4. Welke nieuwe dingen zijn gekomen?**

De nieuwe schepping wordt gekenmerkt door de oude dingen die nieuw zijn geworden en *voor altijd* nieuw blijven (Grieks voltooid tegenwoordige tijd). Het nieuwe van Gods nieuwe schepping is niet zoals de nieuwe dingen die wij kopen en die dan verweren, verslijten en uit de mode geraken. De nieuwe schepping verwelkt of bederft nooit, maar blijft onvergankelijk (1 Petrus 1:3-4). Zij blijft voor eeuwig splinternieuw! Hoe fantastisch is het nieuwe leven in Jezus Christus!

- De christen probeert niet langer de Wet te houden (Galaten 6:14-15), maar leeft uit Gods genade (Johannes 1:16-17).
- De christen leeft een rechtvaardig leven in zijn relatie tot mensen en een heilig leven in zijn relatie tot God (Efeziërs 4:24).
- De christen leeft zijn leven in overeenstemming met Gods plan en doet de goede werken die God voor hem voorbereid heeft (Efeziërs 2:10).

## **B. MEMORISATIE EN REPETITIE**

- 1. Schrijf** het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.
- 2. Leer** het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. **(1) Christus 2 Korintiërs 5:17.**
- 3. Repeteer.** Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.

<b>4</b>	<b>BIJBELSTUDIE</b> (70 minuten)	<b>[RELATIES]</b> <b>(1) DE CHRISTELIJKE FUNDAMENT VOOR ALLE RELATIES.</b> <b>1 KORINTIËRS 13:1-13</b>
----------	----------------------------------	--

In Dota handleiding 2 zijn 6 Bijbelstudies over “relaties”.

- (1) Het christelijke fundament voor alle relaties.
- (2) De christen relatie tot vrienden.
- (3) De christen relatie tot de andere seks.
- (4) De christen relatie tot de echtgenoot
- (5) De christen relatie tot ouders en kinderen.
- (6) Verboden relaties.

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit **1 Korintiërs 13:1-13**.

<b>STAP 1. LEES.</b>	<b>GODS WOORD</b>
<i>Lees.</i> We gaan 1 Korintiërs 13:1-13 met elkaar bestuderen. Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.	

<b>STAP 2. ONTDEK.</b>	<b>WAARNEMINGEN</b>
<i>Overweeg.</i> WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ? Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? <i>Schrijf op.</i> Zoek één of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek. <i>Deel.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben. Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.	

### **13:1-3**

#### **Ontdekking 1. De liefde vergeleken met werelds streven.**

De liefde wordt gecontrasteerd met zeven dingen die heel belangrijk zijn voor mensen in de wereld (inclusief wereldse christenen): (1) het spreken in tongen, (2) profeteren, (3) geheimen doorgronden, (4) alle kennis bezitten, (5) een groot geloof publiekelijk demonstreren, (6) bezittingen aan de armen geven en (7) je leven afleggen in martelaarschap. Maar als ik dit alles doe, maar geen liefde heb, dan zou het mij niet baten! Dan kan ik niets dat eeuwige waarde heeft bereiken! Als ik welsprekend was en ik zou de gedachten en harten van mensen kunnen raken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal en niemand overtuigen! Als ik al mijn bezittingen zou weggeven aan de armen, en ik had de liefde niet, dan zou ik alleen maar proberen mijn schuldige geweten af te kopen of toelaten dat hun ellende mij een goed gevoel geeft. En als ik een christen arbeider was die grote persoonlijke offers brengt, zelfs onder moeilijke omstandigheden en vervolging, maar ik had de liefde niet, dan zouden al mijn offers helemaal tevergeefs zijn.

### **13:8-13**

#### **Ontdekking 2. De liefde is het grootste bezit.**

De liefde is het grootste bezit, omdat zij voor eeuwig blijft! De liefde vergaat nooit! Zij houdt nooit op! Al die andere dingen die mensen in de wereld (inclusief wereldse christenen) zo belangrijk vinden zullen ophouden. Wanneer profetieën in vervulling gaan, houden ze op. Vervulde profetieën hebben niets meer te zeggen. Talen en tongen van engelen zullen ophouden. Zelfs de taal waarin 1 Korintiërs geschreven werd (het klassieke Grieks) wordt nergens in de wereld meer gesproken. De moderne mens heeft een heel hoge dunk van “kennis”, zodat hij tussen 12 en 20 jaren onderwezen wordt en veel tijd geeft aan boeken, kranten en de TV, alleen maar om “kennis” te verzamelen. En toch vergaat “kennis”, want de kranten en de wetenschappelijke boeken van gisteren zijn morgen ouderwets en worden als oud papier verkocht.

De Bijbel zegt, “Maar wanneer het volmaakte (Grieks: to teleion in de zin van “het einde” of “het volmaakte”) zal gekomen zijn”, of “Wanneer volwassenheid (Grieks: to teleion in de zin van “volgroeid” of “volwassen”) zal gekomen zijn”. “zal wat ten dele is (of: zal wat onvolmaakt of onvolwassen is) tenietgedaan worden (verdwijnen)” (1 Korintiërs 13:10). Paulus heeft het hier vooral over de drie genadegaven van het spreken in talen (tongen), van profetie en van kennis verkregen door een openbaring. Deze genadegaven zullen *voorbijsaan in de verre toekomst* wanneer Christus terugkeert om de absolute volmaaktheid te vestigen (1 Korintiërs 13:8-10).

Of zij zullen *voorbijsaan in de nabije toekomst* wanneer christenen opgroeien tot geestelijke volwassenheid (1 Korintiërs 13:11).<sup>2</sup> Paulus kon nog meer voorbeelden geven. Hij sprak niet eens over geld, succes, macht, positie en

<sup>2</sup> 1 Korintiërs 13:11, “Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan” (Grieks: katargeó, voltooid tegenwoordige tijd, “Ik heb

roem. Hij zegt niet dat al deze dingen verkeerd zijn, maar wel dat zij voorbij zullen gaan. De onsterfelijke geest hoort zich te geven aan onsterfelijke dingen! Slechts drie dingen zijn echt onsterfelijk: geloof, hoop en liefde. En de liefde is de grootste, omdat God liefde is (1 Johannes 4:8)!

### **STAP 3. VRAAG.**

### **UITLEG**

**Overweeg.** WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in 1 Korintiërs 13:1-13 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen.

**Schrijf op.** Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.

**Oplezen.** Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.

**Bespreek.** Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.

#### **13:4**

#### **Vraag 1. Wat betekent: “de liefde is geduldig?”**

**Aantekeningen.** Geduld is de liefde die kan wachten. Het is de liefde die kan wachten te handelen. Geduld wordt het eerste kenmerk van de liefde genoemd, omdat de liefde meestal met geduld begint. De liefde dringt nooit vriendelijkheid op aan een ander. Zij stormt niet binnen om te handelen, maar kan wachten totdat God de liefde aanzet om te handelen (zie ook Hooglied 2:7; 3:5). Geduld is de teugel die God gebruikt om de uitdrukkingen van liefde in al zijn vormen te beheersen. De liefde wacht tot God een zaak uitwerkt in mensen en omstandigheden. Terwijl de liefde wacht, drukt zij zich uit in het prachtige sierraad van een zachtmoedige en stille geest (1 Petrus 3:4). Geduld verdraagt moeilijkheden als provocatie, pijn en zwakheid van mensen, zonder geïrriteerd, ontmoedigd of boos te worden. “Wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus” (1 Korintiërs 9:12).

#### **13:4**

#### **Vraag 2. Wat betekent: “de liefde is vol goedheid” (HSV vriendelijk)?**

**Aantekeningen.** Vriendelijkheid is de liefde die handelt. Het is de liefde die initiatief neemt om te handelen. Vriendelijkheid zoekt naar wegen om iemand te helpen en goede werken te doen. De Bijbel vertelt hoe Jezus door het land trok als weldoener (Handelingen 10:38). Hij genas zieken, bevrijdde bezetenen en verkondigde het goede nieuws aan de armen (Matteüs 11:4-5). Vriendelijkheid is vol goedheid, fatsoenlijk en beschaafd in plaats van kritisch en weerzinwekkend. Je kunt niet voor iedereen een vriend zijn, maar je kan wel vriendelijk tegenover iedereen zijn (Filippenzen 4:5). Vriendelijkheid laat geen kans voorbijgaan een ander ter wille te zijn (1 Korintiërs 10:33). Iemand zei, “Ik ga slechts eenmaal door deze wereld. Laat ik daarom goed doen en hulpvaardig zijn tegenover elk mens die ik tegenkom. Laat ik het nu doen en niet uitstellen, want ik kom nooit weer langs deze weg.”

#### **13:4**

#### **Vraag 3. Wat betekent: “de liefde kent geen afgunst” (HSV is niet jaloers)?**

**Aantekeningen.** De liefde die niet jaloers is, is gul (royaal). Het is de liefde die niet met anderen wedijvert. Wanneer je iets goed doet, zul je ontdekken dat er altijd iemand anders is die hetzelfde beter kan dan jij. Wees daarom niet afgunstig op mensen die dingen beter kunnen doen dan jij. Afgunst is een geest van kwaadwilligheid tegenover mensen die hetzelfde doen als jij. Het is naar je toe halen wat een ander toekomt, bijvoorbeeld erkenning en eer die hij verdient. Gulheid is tevreden en dankbaar zijn voor wie hij is, voor wat hij bezit en voor wat hij presteert. Gulheid is niet wrevelig zijn tegenover wie de ander is, wat hij bezit of wat hij presteert, maar waardeert wie hij is, wat hij bezit en wat hij kan.

#### **13:4**

#### **Vraag 4. Wat betekent: “de liefde kent geen ijdel vertoon” (HSV pronkt niet)?**

**Aantekeningen.** De liefde die niet pronkt is bescheiden. Het is de liefde nadat je gehandeld hebt. Het is de liefde nadat je geduldig, vriendelijk of gul bent geweest. Zij houdt haar mond en vergeet wat zij gepresteerd heeft. Zij heeft een bescheiden mening over zichzelf, haar verdiensten en prestaties. Zij overdrijft niet wat zij gepresteerd heeft. Bescheidenheid trekt geen aandacht naar zichzelf.

het tenietgedaan en het blijft altijd tenietgedaan als een tegenwoordige werkelijkheid!” Deze kinderlijke manier van denken, spreken en handelen beoefen ik niet langer!

**13:4**

**Vraag 5. Wat betekent: “de liefde kent geen zelfgenoegzaamheid” (HSV doet niet gewichtig)?**

*Aantekeningen.* De liefde die niet trots is, is nederig. Het is de liefde vóórdat je gaat handelen. Zij loopt niet te koop met haar sterke kanten, bijvoorbeeld haar kennis of kunnen. Zij verbergt haar zwakke kanten ook niet, maar blijft eerlijk. Zij is realistisch over zichzelf en wat zij wel en niet kan. Zij doet niet gewichtig en vindt zichzelf ook niet zo belangrijk. Zij is niet assertief op een arrogante manier. Zij domineert of kleineert anderen nooit. Zij probeert niet anderen te imponeren. Zij stelt zich niet aan. Zij loopt niet op te scheppen. Nederigheid is niet opgeblazen over haar eigen belangrijkheid, kunnen, bezittingen of prestaties.

---

**13:5**

**Vraag 6. Wat betekent: “de liefde is niet grof” (HSV handelt niet ongepast)?**

*Aantekeningen.* De liefde die niet grof is, is beleefd (hoffelijk). Het is de liefde in relaties en communicatie. Zij gedraagt zich nooit lomp of onbeleefd. Zij heeft onder alle omstandigheden goede manieren. Zij is tactvol, beleefd, vriendelijk, bedachtzaam, attent en sympathiek. Zij blijft gevoelig tegenover een andere cultuur, waarden en gebruiken. Zij is bedachtzaam en houdt rekening met de gevoelens en noden van de ander. Beleefdheid is het paspoort dat je instaat stelt met alle soorten mensen om te gaan.

---

**13:5**

**Vraag 7. Wat betekenen: “de liefde is niet zelfzuchtig” (HSV zoekt niet haar eigen belang)?**

*Aantekeningen.* De liefde die zichzelf en haar eigen belangen niet zoekt is onzelfzuchtig (onbaatzuchtig). Het is de liefde bij het uitoefenen van rechten. Zij staat niet op zijn vermeende rechten, maar is wel bewust van al haar voorrechten. Zij zoekt geen grote dingen voor zichzelf, want er is geen grootheid in dingen, maar wel in God. Zij jaagt niet naar eigenbelang of zelfzuchtige ambitie (zoals positie, macht, roem, eer, bezit of plezier), maar zoekt bovenal Gods Koninkrijk en probeert zijn belangen te bevorderen. Zij beoogt niet haar eigen voordeel. Zij misbruikt nooit een ander mens. Mensen in de wereld jagen naar geluk en denken dat geluk schuilt in het winnen van een loterij, in het hebben van materiële dingen en in het krijgen van wat zij willen hebben. Maar echte vreugde is alleen te vinden in geven en dienen. Jezus zegt, “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen; en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn” (Matteüs 20:26-27).

---

**13:5**

**Vraag 8. Wat betekent: “de liefde laat zich niet boos maken” (HSV wordt niet verbitterd)?**

*Aantekeningen.* De liefde die zich niet boos laat maken is zachtmoedig. Het is de liefde in je temperament. Niets in de menselijke natuur is zo vernietigend als een slecht humeur. Een driftig of boos mens maakt alles kappot: relaties, families, gemeenten en buurten. Het verwelkt huwelijken, vriendschappen en nabuurschap. Het is de grootste macht die ellende produceert in de mens. Een slecht humeur bestaat uit lichtgeraaktheid, irritatie, boosheid, wreedheid, wreveld, haat, bitterheid, trots, koppigheid en zwaarmoedigheid. Een slecht humeur is meestal een symptoom van een dieperliggend kwaad, van een onopgelost probleem of van iets wat bezig is van binnen te rotten en gewoonlijk op een onbewaakt moment ontvlamt of openbarst. Het openbaart een hart dat nog niet veranderd en overgegeven is. Alleen wanneer je al de kamers van je lichaam voor Jezus Christus opent, zal liefde in je binnenste vloeien en zal Hij je slechte humeur en andere gemoedsaandoeningen veranderen. Zachtmoedigheid onderwerpt zich gedwee aan de kwetsingen die mensen of omstandigheden veroorzaken. Zachtmoedigheid is niet gauw op haar tenen getrapt of voelt zich niet gauw aangevallen. Zachtmoedigheid laat zich niet provoceren negatief te reageren.

---

**13:5**

**Vraag 9. Wat betekent: “de liefde rekent het kwaad niet toe” (HSV denkt geen kwaad)?**

*Aantekeningen.* De liefde die het kwaad niet toerekent is vergevensgezind. Het is de liefde in moeilijke of gebroken relaties. Sommige mensen houden een lange lijst bij van alle onrecht dat anderen hen aangedaan hebben. Zij geven onophoudelijk lucht aan hun wreveld, verdedigen hun eigengerechtigheid en proberen naarstig andere mensen partij te laten kiezen voor hen en vooral tegen de andere partij. Dergelijke mensen zijn verbitterd. Hebreeën 12:15 waarschuwt dat verbitterde mensen giftige kiemen zaaien en vele mensen besmetten. Zij zaaien wantrouwen tegen anderen, maken relaties kappot en vervuilen de atmosfeer met hun roddel, valse geruchten en laster. Alleen de liefde van God kan dergelijke zieke toestanden genezen. Alleen wanneer zo een mens zich realiseert dat God alle zonden kan vergeven en nooit meer deze zonden in herinnering zal brengen (Hebreeën 8:12), kan hij ook vergeven en vergeten. De liefde rekent het kwaad niet toe en haalt geen oude koeien uit de sloot. God vergeeft zonden niet als een mens anderen niet vergeeft (Matteüs 6:14-15).

---

13:6

**Vraag 10. Wat betekent: “de liefde verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid” (HSV verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid)?**

*Aantekeningen.* De liefde die zich niet verheugt over het onrecht is rechtschapen (oprecht). Het is de liefde te midden van zwakheden en mislukkingen. Zij beseft en erkent dat alle mensen zwakheden hebben en wel eens falen. Zij verlustigt zich niet in de zwakheden en mislukkingen van een ander. Zij verkneutert zich niet wanneer een ander onderuit gaat. Zij kijkt niet met leedvermaak als iemand afgaat. Integendeel, rechtschapenheid verheugt zich in de vooruitgang die de ander maakt in de waarheid en de gerechtigheid.

---

13:7

**Vraag 11. Wat betekent: “de liefde verdraagt alles” (HSV bedekt alle dingen, NIV protects)?**<sup>3</sup>

*Aantekeningen.* De liefde die beschermt en bedekt is de liefde voor onvoorzichtige mensen. Zij houdt elke vorm van kwaad weg van anderen. Zij is verdraagzaam en werpt een kleed van zwijgen over alles wat onaangenaam in anderen is. Zij beschermt de reputatie van anderen en roddelt nooit over iemand anders.

---

13:7

**Vraag 12. Wat betekent: “de liefde gelooft alles” (NIV always trusts)?**

*Aantekeningen.* De liefde die vertrouwt, is de liefde voor argwanende mensen. De mensen die invloed op je hebben zijn de mensen die in je geloven. In een atmosfeer van argwaan verschrompelen allen en alles, maar in een atmosfeer van vertrouwen bloeien mensen op. Zonder enige feiten denken sommige mensen dat de motieven en bedoelingen van een ander verkeerd zijn. De liefde die vertrouwen uitstraalt heeft een hoge dunk van de ander en denkt positief over de ander. Zij is niet argwanend of wantrouwend over de bedoelingen, woorden en handelingen van de ander zonder enige gegronde rede. Zij stelt zichzelf kwetsbaar op en kan zonder vrees haar diepste gedachten en gevoelens over problemen en zwakheden met anderen delen. Natuurlijk kunnen anderen je vertrouwen schenden, maar zonder vertrouwen is liefde onmogelijk.

---

13:7

**Vraag 13. Wat betekent: “de liefde hoopt alles” (NIV always hopes)?**

*Aantekeningen.* De liefde die hoopt is de liefde voor mensen die denken dat zij altijd gelijk hebben. Zij vinden dat anderen altijd ongelijk hebben. Mensen vol eigendunk verwachten ook niet dat anderen kunnen veranderen. Nog erger: zij willen niet eens dat anderen veranderen, zodat zij altijd gelijk kunnen hebben! Maar de liefde die hoopt geeft een ander nooit op als onverbeterlijk, maar verwacht dat God in hem werkt en hem verandert. De liefde die hoopt beschouwt geen enkel situatie als hopeloos, maar verwacht dat God zijn allerbeste plan door deze moeilijkheden heen kan bereiken.

---

13:7

**Vraag 14. Wat betekent: “de liefde volhardt in alles” (HSV verdraagt alle dingen, NIV always perseveres)?**

*Aantekeningen.* De liefde die volhardt, is de liefde gemeten in de tijd. Zij volhardt om te doen wat goed en recht is in Gods ogen. Zij geeft nooit op in de wedloop van geloof, liefde en hoop. Zij draagt zonder ophouden vrucht in Gods Koninkrijk. De liefde die volhardt, heeft gewoon geen “time-out”. Liefde is niet een gril van het ogenblik, maar is op elk moment van het leven de essentiële kracht van een christen.

---

13:8

**Vraag 15. Wat betekent “de liefde zal nooit vergaan” (NIV never fails)?**

*Aantekeningen.* De liefde die niet vergaat, is de samenvatting van de liefde. De liefde houdt altijd stand. De liefde is altijd beschikbaar. De liefde gaat steeds maar door met goede invloed te hebben. De liefde bevredigt altijd ten diepste degene die haar bezit. De liefde vergaat nooit, omdat God Zelf liefde is (1 Johannes 4:8)! God is geduldig, vriendelijk, enz.!

---

<sup>3</sup> Grieks: stegó, “stil voorbij laten gaan”, “in vertrouwen te houden”, “een dak (Grieks: stegé) over iemand plaatsen”. Of misschien: “te verdragen” (1 Korintiërs 9:12; 1 Tessalonicenzen 3:5)

### 13:9-13

#### **Vraag 16. Wat betekent de gave van “prophetie” en de gave van “het spreken in tongen”?**

*Aantekeningen.* 1 Korintiërs 13:9-13 wordt goed uitgelegd in de Delta Plus studie 29: “De genadegaven, vooral van profetie en het spreken in tongen” ([www.deltacursus.nl](http://www.deltacursus.nl)).

#### **STAP 4. DOEN.**

#### **TOEPASSINGEN**

WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

*Een lijst maken.* Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit 1 Korintiërs 13:1-13.

*Overweeg.* WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

*Schrijf op.* Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.)

#### **1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit 1 Korintiërs 13:1-13.**

- 13:1. Leg je toe op de liefde in plaats van te streven naar bepaalde genadegaven.
- 13:1-3. Laat de liefde heersen in je spreken, geven en de offers die je brengt.
- 13:4. Wees geduldig met je echtgenoot en kinderen. Verdraag moeilijkheden en pijn zonder irritatie of wrevel.
- 13:4. Wees vriendelijk tegenover alle mensen die je tegenkomt en kijk of er een manier is om hen te helpen.
- 13:4. Wees gul (vrijgevig). Respecteer de bezittingen van anderen en waardeer hun vaardigheden en prestaties.
- 13:4. Wees bescheiden over je eigen verdiensten en prestaties
- 13:4. Wees nederig. Wees niet assertief op een arrogante manier. Wees nooit dominerend. Kleinere niemand.
- 13:5. Wees beleefd. Ontwikkel goede manieren en takt in elk situatie.
- 13:5. Wees onzelfzuchtig. Zoekt niet steeds je eigen belang, maar bevorder Gods Koninkrijk.
- 13:5. Wees zachtmoedig. Doe een slecht humeur weg. Wees niet gauw op je tenen getrapt.
- 13:5. Wees vergevingsgezind tegenover mensen die onrecht tegen je gepleegd hebben, net zoals God jou vergeven heeft.
- 13:6. Wees oprecht. Wees niet blij wanneer anderen vallen en falen, maar wees blij als zij vooruitgaan.
- 13:7. Bescherm de reputatie van anderen. Roddel of laster nooit.
- 13:7. Schenk vertrouwen. Wees nooit wantrouwend over de motieven en bedoelingen van mensen zonder een heel grondige reden.
- 13:7. Blijf hopen. Geef een ander nooit op, maar verwacht dat God in hem kan werken en kan veranderen.
- 13:7. Volhard. Houd nooit op met doen wat goed is in Gods ogen.
- 13:8-13. Maak de liefde voor God, voor anderen en voor jezelf het belangrijkste doel in je leven.

#### **2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit 1 Korintiërs 13:1-13.**

Ik wordt geïrriteerd als mijn kinderen niet meteen doen wat ik zeg. Daarom wil ik geduld en vriendelijkheid blijven oefenen tegenover hen.

Soms ben ik geneigd wat wantrouwig te zijn met betrekking tot iemands motieven. Daarom wil ik mij oefenen om vertrouwen over te dragen.

#### **STAP 5. BID.**

#### **REACTIE**

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 1 Korintiërs 13:1-13.

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

**5** **GEBED** (8 minuten)

**[VOORBEDEN]  
BIDDEN VOOR ANDEREN**

*Ga door met bidden* in groepjes van twee of drie mensen (als er tijd is). Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

**6** **VOORBEREIDING** (2 minuten)

**[OPDRACHTEN]  
VOOR DE VOLGENDE BIJeenKOMST**

*Deel* de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van 1 Korintiërs

- 13:1-13 met iemand anders of met een kleine groep mensen.
2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Handelingen 1:1 – 4:22**. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.
  3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd. **(1) Christus. 2 Korintiërs 5:17**. Repeteer elk nieuw Bijbelvers elke dag gedurende 5 weken.
  4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
  5. Houd je notities bij. Deze keer over stille tijd, memorisatie, Bijbelstudie en deze opdracht.