

DISCIPELSCHAP. LES 30

1	GEBED
----------	--------------

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.

2	UITWISSELEN (20 minuten)	[STILLE TIJDEN] EXODUS 4:1 – 7:13
----------	---------------------------------	--

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Exodus 4:1 – 7:13). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt.

3	MEMORISATIE (20 minuten)	[HET EVANGELIE] (3) ROMEINEN 5:8
----------	---------------------------------	---

A. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte)

Lees Romeinen 5:6-10. “Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van Zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door Diens leven.”

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je memorisatiekaartje.

(3)

De verzoening van zonde Romeinen 5:8
Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 5:8

Romeinen 5:8

1. De liefde van God.

Hoe heeft God ons lief? God heeft ons lief, niet alleen met woorden, maar met de daad. In Romeinen 5:8 brengt God het grootste offer mogelijk. God nam de menselijke natuur aan in Jezus Christus en Jezus Christus gaf Zijn leven in onze plaats! God gaf Zichzelf in Jezus Christus als een zoenoffer voor zonden.

2. De dood van Jezus Christus.

Wat voor een dood stierf Jezus?

(1) Jezus stierf voor de zonde van anderen.

De dood is voor mensen het gevolg van hun eigen zonde (Romeinen 6:23a). Maar Jezus was zondeloos (Hebreeën 4:15). Hij stierf voor de zonden van de wereld. Johannes 1:29 zegt, “De volgende dag zag hij (Johannes de Doper) Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’”

(2) De dood van Jezus was Gods straf voor onze zonde.

Jezus Christus stierf geen natuurlijke dood. Hij kwam niet om door een ongeluk. Hij werd ook niet plotseling vermoord. Maar Hij stierf als straf voor de zonde. Hij stierf volkomen vrijwillig door Zichzelf op te offeren om de straf voor de zonde te betalen.

- Jezus werd door de menselijke wet veroordeeld tot de dood. Het proces voor de Joodse Raad (de Sanhedrin) was een schijnproces met valse getuigen. Zij konden geen bewijs van Zijn schuld vinden. Pas toen Hij verklaarde dat Hij de Messias was, werd Hij veroordeeld wegens godslastering. Maar het was geen godslastering, omdat Hij werkelijk de Messias was! Ook het proces voor de Romeinse gouverneur was een schijnproces. De rechter, Pontius Pilatus, verklaarde een paar maal Zijn onschuld, maar veroordeelde Hem nochtans tot de dood omdat hij bang was dat de Joden zijn politieke carrière als gouverneur in Palestina zouden vernietigen. Omdat de Joden en de heidenen een

volkomen onschuldige tot de dood veroordeelden, veroordeelden zij zichzelf en het menselijke rechtssysteem zoals zij die toepasten.

- **Jezus werd door de goddelijke Wet veroordeeld tot de dood.** Maar ook God veroordeelde Jezus Christus tot de dood voor de zonden van de hele wereld. Door Zijn dood werd Jezus Christus een zoenoffer voor onze zonden. Door Zijn zoenoffer nam Jezus Christus de zonden en de heilige en rechtvaardige verbolgenheid (toorn) van God tegen de zonden weg van de mens die in Christus gelooft.

(3) Jezus stierf door kruisiging.

Het is merkwaardig dat Jezus niet stierf door onthoofding of steniging, maar door kruisiging! Kruisiging was geen Joodse vorm van straf, maar een Romeinse. Het werd beschouwd als zo eerloos dat het nooit op Romeinse burgers werd toegepast, maar alleen op het uitvaagsel onder de mensen, op verschrikkelijke criminelen en slaven. Door aan een kruishout te hangen, voldeed Jezus Christus aan de uiterst zware eisen van de menselijke wet. Tegelijk voldeed Hij aan de uiterst zware eis van Gods Wet: Hij stierf als een door God vervloekte aan het kruis (Galaten 3:13).

(4) Jezus werd in Zijn dood niet door God verlaten.

“De eeuwige dood” betekent dat God de mens voor altijd verlaat (Matteüs 25:46; 2 Tessalonicenzen 1:8-9; Openbaring 21:8). Voor Zijn lichamelijke dood werd Jezus Christus gedurende een aantal uren door God verlaten als een straf voor onze zonden (Matteüs 27:46).

Maar bij Zijn sterven en in Zijn dood was Jezus Christus niet meer door God verlaten. Bij Zijn lichamelijke dood nam God Zijn liefde en welbehagen niet weg van Jezus Christus. Bij Zijn lichamelijke dood was Jezus Christus niet wanhopig, maar bad en zei, “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lukas 23:46). Terwijl Zijn menselijke lichaam gedurende drie dagen in de grafombe lag, was Zijn menselijke geest in de handen van God de Vader¹. Ook in Zijn lichamelijke dood bleef Zijn goddelijke natuur verenigd met Zijn menselijke natuur, omdat Hij daarna door Zijn eigen goddelijke kracht uit de dood opstond (Johannes 10:17-18).

3. De betekenis van de dood van Jezus Christus.

Wat waren de resultaten van de dood van Jezus Christus?

(1) Christus stierf om verzoening voor zonden te doen (1 Petrus 2:24; 1 Johannes 4:10).

Gods rechtseis is: dat de 100% heilige en rechtvaardige God eist dat alle mensen ook 100% heilig en rechtvaardig moeten zijn en dat alle zonden van mensen 100% gestraft moet worden. Als God Zijn rechtseis niet zou handhaven, zou Hij niet meer heilig of rechtvaardig zijn!!!

De dood van Jezus Christus was een zoenoffer voor onze zonden. Door Zijn zoenoffer voldeed Jezus Christus aan Gods heilige en rechtvaardige rechtseis en wendde Gods rechtvaardige verbolgenheid (toorn) tegen zondaars van ons af. “Het kruis” is de enige plaats in de geschiedenis van de mensheid waar Gods gerechtigheid (om alle zonden te straffen) en Gods liefde (om zondaars te verlossen) met elkaar verzoend worden!

Het zoenoffer van Jezus Christus beëindigde alle voorgaande dierenoffers in de tempel van Jeruzalem en in de heidense godsdiensten. Vanaf de kruisiging van Jezus Christus zijn alle dierenoffers en alle menselijke handelingen als offeranden (bv. goede werken en religieuze handelingen) volkomen nutteloos. Dit werd gesymboliseerd door het scheuren van het voorhangsel in de tempel (Matteüs 27:51). Van toen af aan had iedereen die gelooft in de dood (zoenoffer) en opstanding van Jezus Christus in zijn plaats directe en volledige toegang tot God door de Heilige Geest (Efeziërs 2:18).

(2) Christus stierf om de zondaar in Gods ogen te rechtvaardigen (1 Petrus 3:18a; Romeinen 5:8-9).

“Rechtvaardiging” is een juridisch term en betekent dat God de gelovige in Zijn ogen volkomen rechtvaardig (vergeven, onschuldig) verklaart en hem voortaan als volkomen rechtvaardig blijft beschouwen en behandelen (en daarom vrijstelt van de eeuwige verdoemenis). Voortaan ziet God de gelovige alleen “in Christus Jezus” (Kolossenzen 1:2). Jezus Christus Zelf is de “de gerechtigheid, heiliging en verlossing” van de gelovige (1 Korintiërs 1:30).

De dood van Jezus Christus *in jouw plaats* is de enige manier om met God verzoend te worden!

B. MEMORISATIE EN REPETITIE

1. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.

2. Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. **(3) De verzoening van zonden. Romeinen 5:8.**

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.

¹ Zijn menselijke geest daalde NIET af in het dodenrijk of hel om het evangelie te verkondigen aan mensen die het nog niet eerder gehoord hadden – zoals sommige valse leraren leren. Zijn geest bleef in de handen van God de Vader! Jezus ging nooit naar een plaats waar mensen na hun dood een tweede kans krijgen om zich te bekeren!

4	BIJBELSTUDIE (70 minuten) [GEMEENTE / KERK] (3) DE ZENDINGSTAAK VAN DE GEMEENTE. MATTEÛS 28:16-20
----------	--

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit **Matteüs 28:16-20**.

STAP 1. LEES.	GODS WOORD
<i>Lees.</i> We gaan Matteüs 28:16-20 met elkaar bestuderen. Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.	

STAP 2. ONTDEK.	WAARNEMINGEN
<i>Overweeg.</i> WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ? Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? <i>Schrijf op.</i> Zoek één of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek. <i>Deel.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben. Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.	

28:18-19

Ontdekking 1. Het gezag dat de grote opdracht vergezelt.

In vers 18 maakt Jezus er aanspraak op dat alle gezag (macht) in de hemel en op de aarde aan Hem gegeven is. Dit betekent dat er geen gezag of macht in het universum of op de aarde is die groter is dan het gezag en de macht van Jezus Christus! Jezus Christus heeft gezag en macht over elke natuurlijk (menselijk) en bovennatuurlijk (demonisch) gezag en macht in het hele universum. Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding de duivel “gebonden” (Matteüs 12:29; Openbaring 20:3) zodat hij het evangelie niet meer van de volken kan weghouden.

Dus, wanneer Jezus Christus de grote opdracht aan christenen geeft om mensen in alle volken tot Zijn discipelen te maken, dan is deze opdracht niet te moeilijk, maar uitvoerbaar! Het is alleen moeilijk en onuitvoerbaar als ik op mijn eigen gezag en kracht blijft vertrouwen. Jezus Christus geeft alleen een opdracht als Hij ook de mogelijkheid geeft die uit te voeren. Daarom geeft Hij in vers 18 eerst de mogelijkheid voor Zijn opdracht aan en pas in vers 19 de opdracht zelf. Jezus Christus geeft een christen het gezag, de kracht en de wijsheid om de taak uit te voeren. Dat doet Hij omdat alle gezag en macht aan Hem gegeven is.

28:19-20

Ontdekking 2. De belofte die de grote opdracht vergezelt.

In vers 19 beveelt Jezus Christus een christen om mee te doen aan de grootste en belangrijkste taak voor mensen in de wereldgeschiedenis. Hij wil dat alle christenen discipelen van Hem maken onder mensen in alle volken. Dit is de zendingstaak van de Gemeente (Kerk) en van elk christen. Hij stuurt christenen nooit alleen erop uit, want in vers 20 belooft Hij elke dag met hen te zijn tot zijn wederkomst! Jezus Christus geeft hen nooit een taak zonder met hen te zijn in de uitvoering van deze taak (zie Exodus 3:10-12)! Dit doet Hij omdat Hij uit de dood is opgestaan en leeft!

STAP 3. VRAAG.	UITLEG
<i>Overweeg.</i> WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Matteüs 28:16-20 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen. <i>Schrijf op.</i> Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. <i>Oplezen.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen. <i>Besprek.</i> Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar. Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.	

28:18

Vraag 1. Was er ooit een tijd dat Jezus Christus niet alle gezag en macht had?

Aantekeningen.

(1) Het gezag van Jezus Christus vóór Zijn menswording.

Vóór Zijn menswording had Jezus Christus al alle gezag en macht in het universum en op de aarde, omdat Hij het universum en de aarde heeft geschapen (Johannes 1:3). Al het zichtbare en onzichtbare is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestond vóór alles en alles bestaat in Hem (Kolossenzen 1:16-17). Ook onderhoudt Hij alles door Zijn

machtige Woord (Hebreeën 1:3). Jezus Christus bezat de goddelijke heerlijkheid (de goddelijke zijnswijze of bestaanswijze) voordat de wereld bestond (Johannes 17:15 HSV).

(2) Het gezag van Jezus Christus bij Zijn menswording.

Al bezat Jezus Christus de gestalte van God en was Hij aan God gelijk, toch heeft Hij Zichzelf ontleedigd (HSV)(NBV deed Hij er afstand van) door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden (Filippenzen 2:6-8). Gedurende Zijn leven op de aarde heeft Hij niet zijn goddelijke natuur (zijnswijze of bestaanswijze) afgelegd, want “in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig” (Kolossenzen 1:19; Kolossenzen 2:9). Hij koos ervoor niet Zijn onbeperkte goddelijke macht te tonen, omdat Hij ervoor koos voor de zonden van de mens te sterven. “Weet je niet dat Ik Mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat Hij Mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?” (Matteüs 26:53-54)(dat wil zeggen de Schriften profeteerden dat Jezus Christus moest sterven, Jesaja 53:5; Lukas 24:44). Tijdens zijn leven op de aarde gaf Hij een glimp van Zijn almacht door demonen te verdrijven, zieken te genezen, doden op te wekken en natuurkrachten te bedwingen. (Matteüs 11:5).

(3) Het gezag van Jezus Christus ná Zijn dood, opstanding en hemelvaart.

Ná Zijn hemelvaart is Jezus Christus gezeten aan de rechterhand van God de Vader, de positie van eer en de uitvoerende macht. Alle gezag en macht in de hemel en op de aarde is aan Hem gegeven als beloning voor Zijn volbrachte werk van verlossing.

- In Openbaring 20:3 lezen we dat een engel de Satan voor een symbolische periode van 1000 jaar bond “opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren”. Omdat alle gezag en macht aan Jezus Christus behoort, wordt het evangelie aan alle volken verkondigd en komen er mensen in alle volken tot bekering (zie Kolossenzen 1:13). Gedurende de periode van Zijn eerste komst tot Zijn wederkomst is Jezus Christus bezig mensen uit elke natie, stam en taal te redden!
- En in Filippenzen 2:9-11 lezen we, “Daarom (om wat Hij in Filippenzen 2:6-8 gedaan had) heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.”
- In Openbaring 5:1-14 ontvangt Jezus Christus uit de hand van God de Vader de boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels verzegeld was, omdat alleen Hij het gezag en macht had de zegels te breken. Dit is een symbool dat alleen Jezus Christus het gezag en de macht had de inhoud van de boekrol te openbaren en uit te voeren. De inhoud bestaat uit de belangrijkste principes die werkzaam zijn vanaf de tijd dat Jezus Christus als Overwinnaar erop uittrekt om te overwinnen (Openbaring 6:2) tot het laatste oordeel (Openbaring 6:12-17), dat wil zeggen vanaf Zijn eerste komst tot Zijn wederkomst.
- In Daniël 7:13-14 lezen we, “In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden Hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan” (zie Jesaja 9:7).

(4) Het gezag van Jezus Christus bij Zijn wederkomst.

De wederkomst van Jezus Christus wordt in Matteüs 13,24 en 25 beschreven. Daaruit blijkt dat Zijn gezag en macht bij Zijn wederkomst aan alle mensen op aarde zichtbaar zal zijn, vooral uit de volgende geweldige gebeurtenissen:

- De redding van een ontelbare menigte mensen in de wereldgeschiedenis (Openbaring 7:9)
- Het wankelen van de hemelse machten (Matteüs 24:29)
- Zijn wederkomst met een legermacht van engelen (Matteüs 24:30)
- Zijn overwinning in de laatste oorlog (Openbaring 19:11-21)
- De opstanding van de doden (Johannes 5:28-29)
- Het laatste oordeel van alle mensen (Matteüs 25:31-46)
- De vernieuwing van de aarde en het universum (2 Petrus 3:10-13).

Jezus Christus zal met God de Vader over het eeuwige Koninkrijk op de nieuwe aarde regeren (2 Petrus 1:11; Openbaring 22:1).

28:19

Vraag 2. Hoe verhouden de vijf werkwoorden in deze opdracht zich tot elkaar?

Aantekeningen. Het bevel van Jezus Christus is, “**Ga** dus op weg en **maak** alle volken tot mijn leerlingen, door hen te **dopen** in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te **leren** dat ze zich moeten **houden** aan alles wat ik jullie opgedragen heb” (Matteüs 28:19-20).

Het woord “dus” is belangrijk. Het verbindt het bevel in vers 19 en 20 met vers 18, waaruit duidelijk blijkt dat christenen het bevel ook kunnen uitvoeren. Discipelen van Jezus Christus kunnen gemaakt worden en zullen gemaakt worden onder alle volken in de wereld! Zonder Zijn gezag (vers 18) en tegenwoordigheid (vers 20) zou de grote opdracht niet uitgevoerd kunnen worden! Maar nu met Zijn almacht en Zijn voortdurende aanwezigheid kan het uitgevoerd worden en zal het uitgevoerd worden!

De vijf werkwoorden zijn: “ga”, “maak discipelen (leerlingen)”, “doop”, “leer” en “gehoorzaam (houden aan)”. Het hoofdwerkwoord is “maak discipelen”. Het is een bevel en is voortdurend van toepassing! De eerste discipelen van Jezus Christus moeten tussen Zijn eerste komst en wederkomst overal in de wereld meer discipelen van Jezus maken! De drie werkwoorden: “ga”, “doop” en “leer” zijn deelwoorden afhankelijk van het hoofdwerkwoord “maak discipelen” en hebben dus ook de kracht van bevelen. Het maken van discipelen van Jezus Christus vraagt om een bepaald aanpak. De discipelen van Jezus Christus moeten niet wachten op mensen die naar hen toe komen, maar moeten het initiatief nemen en uitgaan naar mensen in alle volken. Zij moeten aan hen het evangelie verkondigen, hen roepen zich te bekeren en het evangelie te geloven, hen dopen in de naam van de Één God met drie bestaanswijzen en dan toerusten discipelen van Jezus Christus te worden. Alle christenen moeten en kunnen meewerken aan het maken van discipelen van Jezus Christus.

28:19

Vraag 3. Wat is een discipel van Jezus Christus?

Aantekeningen. “Een discipel” van Jezus Christus is meer dan een bekeerling. Een discipel is een *volgeling* van Jezus Christus die van Hem *leert* terwijl hij volgt om de *specifieke kenmerken* van een discipel te ontwikkelen (die we in handleiding 2, les 23 bestudeerd hebben).

Het is de opdracht aan alle christenen om volwassen, functionerende en volhardende christenen van Jezus Christus in alle volken te maken en niet leden van een of ander kerkgenootschap!

28:19

Vraag 4. In welke volken moeten discipelen gemaakt worden?

Aantekeningen. Het woord “natie” (Grieks: ethné) in de Bijbel verwijst niet alleen naar de bewoners van een land. Het verwijst naar *een groep mensen* in moderne staten of landen. Tegenwoordig zijn landen zo groot dat zij verschillende groepen mensen omvatten.

In de Bijbel is een “volk” (Grieks: ethné) een groep mensen met bepaalde gewoonten die hen een besef van eenheid geven. De mensen in een volk hebben een gemeenschappelijke affiniteit met elkaar en delen een gemeenschappelijke wijze van leven.

- Gewoonlijk wordt een volk gekenmerkt door een gemeenschappelijk taal, oorsprong en geschiedenis.
- Maar een volk kan ook gekenmerkt worden door een gemeenschappelijk beroep en economische status, als boeren, fabrieksarbeiders, restaurantwerkers, taxichauffeurs, universiteit studenten, enz.
- En een volk kan ook gekenmerkt worden door een gemeenschappelijk geografie, als een bergstam of eilandbewoners
- of een gemeenschappelijk godsdienst als Hindoeïsme, Boeddhisme of Islam.

Tegenwoordig hebben de meeste landen verschillende volken die binnen hun grenzen wonen. Van elk van deze “volken” moeten de christenen “discipelen van Jezus Christus” maken.

28:19

Vraag 5. Waarom worden christenen met water gedoopt?

Aantekeningen. De doop met water is het zichtbare teken en zegel van de doop met de Geest (Handelingen 10:47-48). Het dopen met de Heilige Geest (wedergeboorte) is de verantwoordelijkheid van Jezus Christus en niet van een mens (bisschop, dominee of voorganger) (Matteüs 3:11-12). Maar het dopen met water is de verantwoordelijkheid van de discipelen van Jezus Christus (Matteüs 28:19). Het dopen met water is een bevel en instelling van Jezus Christus Zelf. Mensen die het evangelie gehoord hebben en geloven zijn gedoopt met de Heilige Geest (Johannes 1:12-13; Handelingen 19:2; 1 Korintiërs 12:13; Efeziërs 1:13), dat wil zeggen zijn “wedergeboren” door de Heilige Geest (Johannes 3:3-8; Titus 3:4-8). Zij horen met water gedoopt te worden als zichtbaar teken en zegel van God dat zij gedoopt zijn met de Heilige Geest.

Het dopen met water vereist “bekering” (een verandering van denken) en “het aanvaarden (Grieks: apodechomai, aoristus tijd) van het Woord” (Handelingen 2:38-41) en dan “aannemen” (Grieks: lambanó) van Jezus Christus (Johannes 1:12-13).

Maar bekering en het aannemen van Christus en Zijn Woord moet in oprechtheid gebeuren en het dopen met water moet in oprechtheid gebeuren. Iemand die christen wil worden of gedoopt wil worden uit valse en verborgen motieven (bv. omdat hij de status van asielzoeker of een verblijfsvergunning wil verkrijgen) “is verwerpelijk en de vervloeking nabij”. Zijn einde is de verbranding (Hebreeën 6:4-8). Zijn leugenachtig leven leidt naar de hel (Openbaring 21:8). “Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient” (Jeremia 17:9-10).

De christelijke doop met water is in de Bijbel de uiterlijke en zichtbare teken van de innerlijke doop met de Heilige Geest (Handelingen 10:47-48; vgl. Markus 1:8). Het is een teken dat Jezus Christus aan de Gemeente (Kerk) gegeven heeft dat verzegelt dat God de Vader de gelovige in Zijn familie (volk, Gemeente, Koninkrijk) heeft aangenomen; dat Jezus Christus hem of haar vrijgekocht heeft; en dat de Heilige Geest in hem of haar is komen wonen en hem of haar heiligt. Het is een uiterlijk teken van het innerlijke werk van de Heilige Geest in de gelovige dat in de Bijbel “de doop met de Heilige Geest” (Markus 1:8; 1 Korintiërs 12:13) of “wedergeboorte door de Heilige Geest” (Titus 3:5) genoemd wordt.

De christelijke doop met water is ook een uiterlijk zegel van de innerlijke verzekering en bevestiging van de Heilige Geest (Romeinen 8:15-16; 2 Korintiërs 1:21-22; Efeziërs 1:13-14) dat al de zonden van de gelovige vergeven zijn (Handelingen 2:38; Handelingen 22:16), dat wil zeggen dat de gelovige 100% rechtvaardig in Gods ogen is (Romeinen 6:3,7), dat hij of zij nu tot Gods verbondsvolk hoort (Galaten 3:26-29; 1 Petrus 2:9-10) en dat God zal voltooien wat Hij begonnen is (Johannes 17:12; Filippenzen 1:6).

De christelijke doop met water is ook een toewijding en proclamatie van de gelovige dat hij of zij met de zondige wereld gebroken heeft (Romeinen 6:3,6,13,19), dat hij of zij in een levende relatie met de Drie-enige God van de Bijbel gebracht is en discipel (een volgeling en leerling) van Jezus Christus geworden is (Matteüs 28:19-20).

28:20

Vraag 6. Waarom worden nieuwe christenen geleerd te gehoorzamen?

Aantekeningen. De discipelen moeten al deze nieuwe christenen in de volken van de wereld leren om de geboden van Jezus Christus te gehoorzamen. Omdat de onderwijzingen van Jezus Christus hun ware betekenis krijgen in de context van de hele Bijbel, moeten Zijn discipelen het hele raadsbesluit (wil) van God in de Bijbel aan deze nieuwe christenen leren. In Handelingen 20:27 zegt Paulus, “Ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen.”

Maar Jezus Christus beveelt Zijn discipelen niet alleen de waarheden van Gods wil te verkondigen, maar de nieuwe christenen te leren deze waarheden te gehoorzamen! Ware discipelen van Jezus Christus worden gekenmerkt door gehoorzaamheid aan de geboden van Jezus Christus. De waarheden moeten beoefend worden. Hun denken, hart en wil moeten de waarheden omhelzen zodat zij altijd in deze waarheden blijven leven. Volgens Matteüs 7:21,24 en Filippenzen 4:9 zijn kennis en gehoorzaamheid onafscheidelijk.

28:19

Vraag 7. Is het de bedoeling van Jezus Christus dat alle christenen discipelen van Hem worden?

Aantekening. Ja. Alleen in Jezus Christus geloven, maar Hem niet volgen en niet gehoorzamen, is voor Jezus onacceptabel. Jezus Christus verwacht dat elk christen in Hem gelooft, Hem volgt, van Hem leert en de kenmerken van een ware discipel ontwikkelt. Dus, Hij verwacht dat elk christen in Hem gelooft, Hem gehoorzaamt en Hem als Zijn discipel volgt!

28:19

Vraag 8. Worden alle christenen in de wereld wel discipelen van Jezus Christus?

Aantekeningen. Nee. Al tijdens het leven van Jezus op de aarde zijn een groot aantal discipelen gestopt om Hem te volgen, want zij vonden Zijn onderricht onverteerbaar (Johannes 6:66). Niet iedereen die met zijn mond Jezus Christus als “Heer” belijdt zal in het Koninkrijk van God binnengaan. Jezus Christus zegt dat Hij een naamchristen die steunt op zogenaamde christelijke werken en tradities niet kent (geen persoonlijke relatie met hem heeft) (Matteüs 7:21-23). Alleen christenen die de wil van God doen zijn echte christenen.

En in de gelijkenis van het bruiloftsfeest zal niet iedereen die binnengaat er mogen blijven, omdat hij niet aan de vereisten voldoet. Mensen die zich niet met Jezus Christus bekleed hebben, zullen in het laatste oordeel in het buitenste duisternis geworpen worden (Matteüs 22:11-14; Romeinen 13:14)! Alleen christenen die Jezus Christus persoonlijk hebben aangenomen in hun hart en leven zijn echte christenen.

28:19

Vraag 9. Zouden alle christenen in de gemeente betrokken moeten zijn bij het maken van discipelen?

Aantekeningen. Ja. In Matteüs 28 geeft Jezus de grote opdracht aan Zijn elf discipelen. Zij moeten discipelen van Jezus maken in alle volken. Zij maken discipelen door hen te leren al de geboden van Jezus te houden. Één van de geboden van Jezus Christus is, “Ga en maak discipelen van alle volken!” Daarom is de grote opdracht discipelen van alle volken te maken een opdracht van Jezus Christus aan alle christenen in de wereld! Elk christen moet eerst zelf een discipel van Jezus Christus worden en dan anderen helpen discipelen van Jezus Christus te worden! Deze opdracht staat boven alle plaatselijke gemeenten. Gemeenteleden moeten ook discipelen maken van mensen buiten hun plaatselijke gemeente. Geen priester, dominee of voorganger mag aan deze opdracht van Jezus Christus ongehoorzaam blijven!

28:20**Vraag 10. Wat belooft Jezus aan christenen die discipelen maken?**

Aantekeningen. Jezus Christus belooft, “En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matteüs 28:20). “Voor ogen houden” betekent: “Blijf onthouden”. Jezus Christus spoort Zijn discipelen aan steeds te denken aan de werkelijkheid dat Jezus Christus elke dag van vroeg tot laat bij hen aanwezig is! De nadruk valt op dagen die op elkaar volgen. Elke dag zal wel zijn eigen problemen en moeilijkheden hebben, maar de discipelen moeten geen twijfel hebben over Zijn daadwerkelijke aanwezigheid! Dit zal zo doorgaan tot de wederkomst van Christus, wanneer Christus deze eeuw tot een einde brengt en de eeuw van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde inleidt. Jezus Christus belooft Zijn discipelen dat elke dag dat zij discipelen in alle volken maken, Hij Zelf in hun bediening aanwezig zal zijn! Welk christen verlangt daar niet naar? Hij zal met Zijn liefde, wijsheid en kracht met hen zijn! Met de liefde van Jezus Christus zullen Zijn discipelen mensen kunnen liefhebben die door haat kappot gemaakt zijn. Met de wijsheid van Jezus Christus zullen Zijn discipelen wijze en praktische besluiten kunnen nemen in deze complexe wereld. Met de kracht van Jezus Christus zullen Zijn discipelen het kwaad in deze wereld kunnen overwinnen.

28:18-20**Vraag 11. Dus, wat is de zendingsofdracht van de gemeente?**

Aantekeningen. De zendingstaak van elke gemeente wordt in Matteüs 28:18-20 gegeven.

- Elke gemeente moet naar mensen gaan, ook naar mensen met een ander taal en cultuur, economische en sociale structuur
- en hen discipelen van Jezus maken.

Deze zendingstaak is mogelijk, omdat Jezus Christus Zelf met al zijn gezag en macht aanwezig is!

STAP 4. DOEN.**TOEPASSINGEN**

WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Matteüs 28:16-20.

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.)

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Matteüs 28:16-20.

- 28:18. Wees nooit bang voor andere mensen of andere omstandigheden, omdat Jezus Christus alle gezag en macht op de aarde heeft
- 28:18. Geloof dat ook jij deze taak kan volbrengen, omdat Hij je het gezag en de kracht geeft.
- 28:19. Neem het initiatief en maak discipelen van andere mensen, vooral van mensen die het evangelie nog niet gehoord hebben
- 28:19. Leer nieuwe christenen de belangrijke waarheden van de Bijbel en leer hen deze waarheden ook te gehoorzamen.
- 28:20. Vergeet geen ogenblik dat Jezus Christus Zelf met Zijn liefde, wijsheid en kracht in je bediening aanwezig is.

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Matteüs 28:16-20.

Ik wil het initiatief nemen en naar mensen gaan die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Vooral mensen uit andere godsdiensten van de wereld. Mijn doel is dat zij ook discipelen van Jezus Christus zullen worden.

Ik wil doorgaan met een aantal jonge mensen te leren de waarheden van Jezus Christus in de Bijbel te gehoorzamen. Elke week gaan we erop uit om andere mensen (kinderen, jonge mensen en volwassenen) te vertellen over Jezus Christus. Zo leren deze jonge mensen Christus te gehoorzamen.

STAP 5. BID.**REACTIE**

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in Matteüs 28:16-20.

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

5	GEBED (8 minuten)	[VOORBEDEN] BIDDEN VOOR ANDEREN
----------	--------------------------	--

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

6	VOORBEREIDING (2 minuten)	[OPDRACHTEN] VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST
----------	----------------------------------	--

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van Matteüs 28:16-20 met iemand anders of met een kleine groep mensen.
2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Exodus 7:14 – 10:29**. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.
3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd. **(3) De verzoening van zonde. Romeinen 5:8**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
5. Houd je notities bij. Deze keer over stille tijd, memorisatie, Bijbelstudie en deze opdracht.