

# DISCIPELSCHAP. LES 44

<b>1</b>	<b>GEBED</b>
----------	--------------

*Bid* om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.

<b>2</b>	<b>UITWISSELEN</b> (20 minuten)	<b>[STILLE TIJDEN]</b> <b>ESTER 6, 7, 8 en 9</b>
----------	---------------------------------	---

*Deel (of lees) om de beurt in het kort* wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Ester 6, 7, 8 en 9). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt.

<b>3</b>	<b>MEMORISATIE</b> (20 minuten)	<b>[DISCIPELSCHAP]</b> <b>(4) 2 KORINTIËRS 9:6-7.</b>
----------	---------------------------------	--

## A. MEDITATIE

*Lees* 2 Korintiërs 9:6-15 NBV. “Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk.”

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je memorisatiekaartje.

(4)

Geven 2 Korintiërs 9:6-7	2 Korintiërs 9:6-7
-----------------------------	--------------------

HSV. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige geven lief.

### 1. Nieuwtestamentische principes voor geven.

De nieuwtestamentische principes voor geven zijn: 2 Korintiërs hoofdstukken 8 en 9 en 1 Korintiërs 16:2. Laten we samen ontdekken wat ze zeggen.

#### (1) Het eerste principe. Christelijk geven is geven wat je ontvangen hebt.

2 Korintiërs 9:10 zegt, “God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.” Een christen kan alleen geven wat hij heeft, en wat hij heeft, heeft hij eerst ontvangen. God heeft hem eerst zaad gegeven en dat mag en kan hij nu zaaien. 1 Korintiërs 4:7 zegt, “Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom scheidt u dan op alsof u het zelf verworven hebt?” Daarom is geven een gevolg van de genade van God en niet van de

gulheid van de christen! God geeft het zaad om te zaaien, maar ook het vermogen om het zaad in de schuur te vermeerderen, zodat de christen nog grotere werken van gerechtigheid kan uitvoeren.

**(2) Het tweede principe. Christelijk geven is actief zaaien (uitstrooien) van het zaad.**

2 Korintiërs 9:6 zegt, “Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.” Het christelijk geven is niet weggegooid. Alles wat een christen geeft, gaat nooit verloren, maar gaat zich integendeel vermenigvuldigen! Christelijk geven is als zaaien van zaad. Uiterlijk lijkt het zaad klein en onbelangrijk, maar innerlijk heeft het zaad veel potentieel. Het zaad bezit leven en het potentieel om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Maar om te kunnen groeien en vrucht te dragen, moet de landbouwer het zaad eerst in de grond zaaien (uitstrooien). Hij moet het zaad eerste weggeven, voordat hij een oogst kan verwachten! Zoals een zaadje kan opgroeien tot een boom die op zijn beurt weer vruchten met nieuwe zaden ontwikkeld, zo kan het christelijk geven zich vele malen vermenigvuldigen!

**(3) Het derde principe. Christelijk geven is oogsten wat je gezaaid hebt.**

Galaten 6:7 zegt, “Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Een christen zal oogsten in verhouding tot wat hij gezaaid heeft. Deze regel geldt in de wereld van de landbouw, maar ook in de morele en geestelijke wereld. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Maar wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten!”

Deze regel was al bekend in het Oude Testament. In Spreuken 11:24-25 staat geschreven, “Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm. Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.” In Spreuken 19:17 staat geschreven, “Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, Die zal hem zijn weldaad vergoeden.”

Jezus leert dat zelfs het geven van “een beker koud water” aan iemand beloond zal worden (Matteüs 10:42). En dat het geven van voedsel voor de armen en drinken voor de dorstigen, het opnemen van een vreemdeling en het kleden van naakten, het bezoeken van zieken en gevangenen hetzelfde is als deze dingen aan Jezus Christus geven (Matteüs 25:35-40). Daarom moeten christenen overvloedig zaaien! Zij zullen overvloedig oogsten!

**(4) Het vierde principe. De ware maatstaf voor christelijk geven is niet de hoeveelheid, maar de geest waarin gegeven wordt.**

2 Korintiërs 9:7 zegt, “Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.”

Geven gedurende de oudtestamentische periode was niet vrij, maar was een deel van de ceremoniële wet en schreef voor hoeveel en waarvoor gegeven moest worden (Maleachi 3:6-12). Israël moest niet één tiende, maar *drie soorten “tienden”* geven (Leviticus 26:30-33; Deuteronomium 12:4-7,17-19; Deuteronomium 14:22-29) en Israël moest deze tienden geven voor het onderhoud van *de tempel en tempeldienaren*. Zie handleiding 4, supplement 16 (*Geven*. De tienden in het Oude Testament.)

Maar Jezus Christus heeft bij Zijn eerste komst de wet *vervuld* (Matteüs 5:17), de rechtseis (het handschrift) van God tegen de christen *opgeheven (uitgewist)* door die aan het kruis te spijkeren (Kolossenzen 2:14) en de ceremoniële wet met al zijn voorschriften (inclusief het voorschrift over de tienden) *buiten werking gesteld en afgeschaft* (Efeziërs 5:15). De voorschrift van de ceremoniële wet (inclusief het geven van tienden) mag nooit meer in de Christelijke Gemeente geherintroduceerd worden!

Wanneer de ceremoniële wet van tienden toch (dus onwettig) in bepaalde kerkgenootschappen onder dwang van de statuten van een kerkgenootschap of een voorganger aan christenen opgelegd wordt, geven christenen met tegenzin en zonder blijdschap. Dergelijke christenen kunnen tegenstanders van de Kerk en van Christus worden.

Geven gedurende de nieuwtestamentische periode moet *vrijwillig en blijmoedig* zijn. Elke christen moet in zijn eigen hart besluiten hoeveel, hoe geregeld en voor wat hij geeft! Dat kan meer dan een tiende zijn (Lukas 21:1-4)! Er wordt hem geen hoeveelheid of percentage opgelegd. De leiders van een gemeente mogen niet van de leden eisen om een tiende van hun inkomen aan de eigen gemeente te geven!

**(5) Het vijfde principe. Christelijk geven moet liefst geregeld en systematisch zijn.**

1 Korintiërs 16:2 zegt, “Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld.” Paulus vroeg de gemeente van Korinte om *geregeld en systematisch* te geven, zodat geen speciale collectes hoeven te worden gehouden. De verwijzing is niet naar collectes op zondag tijdens de dienst, maar naar de persoonlijke verantwoordelijkheid van de christenen. Ieder moet besluiten hoeveel hij wil geven en dat bedrag dan geregeld opzijleggen en meenemen naar de raad van oudsten of de diakenen die verantwoordelijk zijn voor de financiën.

## **2. Wat zijn zegeningen bij het geven?**

**(1) Christelijk geven zorgt dat de gever voldoende heeft voor zijn eigen noden.**

2 Korintiërs 9:8 zegt dat “God de macht heeft u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt”. Voor de mensen in de wereld lijkt het erg onverstandig om je geld weg te geven aan Gods werk. Voor hen is dat een slechte investering. Maar de mensen in de wereld weten niet dat God in staat is het beetje dat je geeft of het beetje dat je bezit te vermenigvuldigen! Gods genade leidt altijd tot vermeerdering en nooit tot vermindering, zelfs al geven christenen heel veel weg! Nadat je als christen geld (en tijd, energie, enz.) weggeven

hebt, zul je ontdekken dat je voldoende overhoudt voor je eigen behoeften!

**(2) Christelijk geven maakt een christen overvloedig in elk goed werk.**

2 Korintiërs 9:8 zegt ook dat God bij machte is al Zijn gaven overvloedig aan je te schenken, "...zodat je in alle opzichten ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk." Als een christen geeft, zal hij ontdekken dat God hem ook nog rijk maakt in goede werken. 2 Korintiërs 9:9 zegt, "Gul deelt Hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd." De Bijbel suggereert niet dat een mens gerechtvaardigd kan worden door te geven aan de armen. Een mens wordt alleen gerechtvaardigd door geloof in Jezus Christus. Maar God maakt een christen die geeft rijk in gerechtigheid, dat wil zeggen, rijk in goede werken.

**(3) Christelijk geven maakt een christen vrijgevig.**

2 Korintiërs 9:11 zegt dat een christen die geeft in ieder opzicht rijk zal worden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. Sommige mensen denken dat Paulus hier "het welvaartsevangelie" verkondigt, namelijk, dat een christen die veel geld aan God (en met de bijgedachte: aan de eigen gemeente) geeft, nog veel meer geld van God zal ontvangen! Maar de context (vers 8-10) wijst eerder naar geestelijke en innerlijke rijkdom, dan naar materiële en uiterlijke rijkdom. Als een christen (geld, tijd, energie, enz.) geeft, word hij niet per definitie rijk in materiële zin. (Hij zal altijd voldoende voor zijn eigen materiële behoeften hebben, zie Matteüs 6:25-34). Maar de christen, die geeft, leeft! Hij leert steeds meer en meer van zichzelf, zijn tijd en energie, zijn talenten en materiële bezittingen aan God en Zijn Koninkrijk te geven. Hij blijft geven, omdat hij de overvloedige genade van God in zijn leven wil blijven ervaren.

**(4) Christelijk geven leidt tot lofprijzing en dankzegging aan God en voor de gever te bidden.**

2 Korintiërs 9:11-14 zegt dat de mensen, die de giften ontvangen, tot God zullen bidden en Hem zullen danken. Ze zullen ook bidden voor de gever. 1 Korintiërs 12:24-26 zegt dat God het Lichaam van Christus zó samengesteld heeft dat er geen verdeeldheid in het Lichaam zou zijn, maar dat alle leden op gelijke wijze voor elkaar zouden zorgen. Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Wat er gebeurt met één deel van de Kerk van Christus ergens in de wereld (bv. overstroming, droogte, hongersnood, ramp, verdrukking, vervolging, enz.) beïnvloedt de Kerk in de hele wereld. Niet alleen de leden van een plaatselijke gemeente zijn het Lichaam van Christus, maar alle christenen en alle christelijke gemeenten in de wereld vormen samen het éne Lichaam van Christus (Johannes 10:16)! Daarom horen christenen in elke gemeente zich bezig te houden met wat er gebeurt met hun broeders en zusters in andere delen van de wereld. Daarom bidt Jezus Christus dat allen die in Hem geloven één mogen zijn, zodat de wereld gaat geloven dat God Jezus Christus gezonden heeft (Johannes 17:20-21).

**(5) Christelijk geven leidt tot enorme waardering voor Gods onbeschrijflijke geschenk.**

2 Korintiërs 9:15 zegt, "Laten we God danken voor Zijn onbeschrijflijk geschenk". God heeft zijn enige Zoon als een zoenoffer voor onze zonden geschonken. Met Christus heeft God *alles* geschonken (Romeinen 8:32)! Gods geven overtreft ons geven in alles!

- God gaf niet "iets", maar Hij gaf Zichzelf in Christus!
- God schonk ons niets minder dan de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus (2 Korintiërs 5:21)!
- God schonk ons zijn Heilige Geest (Romeinen 8:9-10)!
- Met Jezus schonk Hij ons alle mogelijke zegeningen in de hemel (Efeziërs 1:3).
- God schonk ons het eeuwige leven, dat wil zeggen dat wij Hem persoonlijk mogen kennen en voor altijd met Hem mogen leven in volledige volmaaktheid!

Daarom kan een christen Gods geschenk niet beschrijven! Maar hij kan wel Gods geschenk ervaren als een heerlijke en levensveranderende werkelijkheid! De christen geeft niet uit plichtsbesef, maar omdat hij dankbaar is voor Gods onbeschrijflijke geschenk in Christus. Gods geven inspireert alle christelijke geven!

### **3. Aan wie horen christenen te geven?**

**(1) Geef aan de christenen die je voeden.**

1 Korintiërs 9:14 en Galaten 6:6 leren dat christenen horen te geven aan mensen die het evangelie verkondigen en die de Bijbel aan hen onderwijzen, zelfs al horen deze mensen niet bij hun eigen gemeente.

**(2) Geef aan christenen die je leiden.**

1 Timoteüs 5:17-18 leert dat christenen horen te geven aan de oudsten (ouderlingen) die in hun gemeente goed werk verrichten en ondersteuning nodig hebben. De oudsten of ouderlingen (de herders, opzieners en leraren) van een gemeente mogen geen steun van de gemeente eisen en de gemeenteleden mogen ook niet nalaten steun te geven. Zowel de mensen die gesteund worden als de mensen die steunen, moeten God vertrouwen. Leiders die hun werk niet "goed" doen, horen niet gesteund te worden.

**(3) Geef aan christenen die Gods werk op andere plaatsen verrichten.**

Filippenzen 4:14-18 en 3 Johannes 5-8 leren dat christenen zendelingen en reizende evangelisten horen te steunen, zelfs al horen deze mensen niet bij hun eigen gemeente.

**(4) Geef aan christenen die behoeftig zijn.**

Jakobus 2:15-17, 1 Johannes 3:17-18 en 2 Korintiërs 8:7-15 leren dat christenen steun horen te geven aan hun medechristenen die hen nodig hebben, zoals: de armen, de weduwen, de weeskinderen, de gehandicapten en degenen die het moeilijk hebben. Christenen horen ook steun te geven aan andere christelijke gemeenten in de wereld die arm

zijn of vervolgd worden.

**(5) Geef aan de armen die hulp nodig hebben.**

Spreuken 19:17; Spreuken 21:13 en Matteüs 6:1-4 leren dat christenen ook horen te geven aan niet-christenen in de wereld die hun hulp nodig hebben.

**4. Hoeveel horen christenen te geven?**

**(1) Geef in verhouding tot je inkomen.**

2 Korintiërs 8:12 zegt, “Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.” Christenen behoren te geven in verhouding tot hun inkomen en in overeenkomst met wat zij kunnen geven (2 Korintiërs 8:12). De rijken geven meer en de armen minder.

**(2) Geef overvloedig volgens je besluit.**

2 Korintiërs 9:6-7 zegt, “Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” Christenen horen van te voren een duidelijk besluit in hun hart en samen met God te nemen met betrekking tot aan wie zij willen geven, hoeveel zij willen geven en hoe geregeld of hoe lang zij willen geven. De ontvanger en het bedrag zijn persoonlijke zaken tussen God en de gever. Niemand mag de christen opleggen aan een bijzondere gemeente of organisatie of persoon te geven, of om een specifiek bedrag te geven. Niettemin spoort het Nieuwe Testament christenen wel aan om overvloedig en zelfs met zelfopoffering te geven!

**B. MEMORISATIE EN REPETITIE**

**1. Schrijf** het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.

**2. Leer** het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. **(4) geven. 2 Korintiërs 9:6-7**

**3. Repeteer.** Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.

<b>4</b>	<b>BIJBELSTUDIE</b> (70 minuten) <b>[LEVEN IN DE WERELD]</b> <b>(4) LIJDEN IN DE WERELD. 1 PETRUS 2:11-25</b>
----------	--

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit **1 Petrus 2:11-25**.

<b>STAP 1. LEES.</b>	<b>GODS WOORD</b>
<i>Lees.</i> We gaan 1 Petrus 2:11-25 met elkaar bestuderen. Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.	

<b>STAP 2. ONTDEK.</b>	<b>WAARNEMINGEN</b>
<i>Overweeg.</i> WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ? Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? <i>Schrijf op.</i> Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek. <i>Deel.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekten hebben. Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.	

**2:23**

**Ontdekking 1. Toen Jezus Christus leed, vergold en dreigde Hij niet.**

“Hij werd gehoond en hoonde Zelf niet, hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.” Wanneer christenen lijden, bijvoorbeeld onder verdrukking en vervolging door andere godsdiensten in de wereld, mogen zij niet wraak nemen en ook hun vijanden niet dreigen met vergelding. God heeft aan de leden van een bepaalde godsdienstige groep niet het recht gegeven om de wet in eigen handen te nemen en mensen door terroristische aanslagen of door steniging te doden. Het recht om de strafwet uit te oefenen is alleen aan de rechters van een land als gezagdragers namens God gegeven (Romeinen 13:1-2)!

De wet van vergelding: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand” was een deel van het strafrecht van Israël en niet een regel die door elk willekeurig individu in eigen handen genomen mag worden! De wet van vergelding leert dat de straf evenredig moest zijn aan de misdaad die gepleegd is. “Ook wie een mens doodt moet ter dood gebracht worden, en wie een dier uit andermans veestapel doodt, moet het vergoeden: een leven voor een leven. Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel worden toegebracht: een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan zal ook hem aangedaan worden. Dus wie een stuk vee doodt moet het vergoeden en wie een mens doodt moet ter dood gebracht worden. Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de HEER, jullie God.” (Genesis 9:6; Leviticus 24:17-22; Exodus 21:22-24).

Bij de uitoefening van het strafrecht moeten er minimaal twee getuigen zijn. De rechters moeten de zaak eerst zorgvuldig onderzoeken. De opgelegde straf dient andere misdadigers af te schrikken, zodat dergelijke wandaden zich niet herhalen! “Eén enkel getuigenis dat iemand een overtreding heeft begaan of een misdrijf of wat dan ook, is niet geldig. Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van tenminste twee getuigen. Als een getuige tracht een ander ten val te brengen door een leugenachtige verklaring over hem af te leggen, dan moeten de twee partijen in het geding samen voor de HEER verschijnen, voor de priesters en de rechters die op dat moment in functie zijn. De rechters moeten de zaak zorgvuldig onderzoeken. Als blijkt dat de getuige heeft gelogen en een vals getuigenis heeft afgelegd, dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. De anderen moeten daardoor worden afgeschrikt, zodat dergelijke wandaden zich niet herhalen. Heb geen medelijden en eis een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet” (Deuteronomium 19:15-21).

## 2:21

### **Ontdekking 2. God roept christenen op om te lijden.**

God roept christenen op om in de voetsporen van Jezus Christus te wandelen. Hier gaat het om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen wanneer christenen ten onrechte lijden onder de verdrukkingen en vervolgingen van hun medemens. Christenen moeten op het lijden reageren zoals Jezus Christus dat deed. Het lijden is onvermijdelijk! Jezus Christus zei, “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten” (Matteüs 5:11-12). En de apostel Paulus zei, “Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd” (2 Timoteüs 3:12). Christenen moeten verwachten dat niet-christenen hen met verachting en met onrecht zullen behandelen. In het christelijk geloof is lijden omwille van Christus zinvol!

#### **STAP 3. VRAAG.**

#### **UITLEG**

**Overweeg.** WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in 1 Petrus 2:11-25 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen.

**Schrijf op.** Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.

**Oplezen.** Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.

**Bespreek.** Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.

## 2:18

### **Vraag 1. Hoe moeten christenen over slavernij denken?**

**Aantekeningen.** Slavernij is een heel oude instelling in de wereld (Genesis 9:26-27; Genesis 21:10; Genesis 39:17; Genesis 44:10). Slavernij was belangrijk in Egypte. “Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raamses bouwen” (Exodus 1:11-14). Slavernij was ook bekend in Israël, maar de civiele wet van Israël had regels met betrekking tot slavernij. “Houd hun ook deze regels voor: Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen; in het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken, zonder iets te hoeven betalen” (Exodus 21:1-2). Gedurende de nieuwtestamentische periode waren er nog steeds slaven die buiten onder slavendrijvers werkten (Matteüs 18:25) en huisslaven of huisdienaren die veel meer contact hadden met hun bezitters en meesters (Matteüs 24:45).

Sommige van deze slaven werden ook christen en de apostelen spreken zich uit hoe deze slaven zich dienen te gedragen. Petrus zegt, “Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige” (1 Petrus 2:18). En Paulus zegt, “Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen” (Efeziërs 6:5-7). Het gaat voor God niet om vrijheid en gelijkheid in alle menselijke relaties, maar om de gerechtigheid en het koningschap van Jezus Christus in het leven van alle mensen in alle mogelijke sociale situaties, hetzij als vrije mensen, hetzij nog als slaven. Ook slaven en meesters horen zich te onderwerpen aan het koningschap van Jezus Christus. “U weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt” (Efeziërs 6:8-9). Christenslaven moeten het koningschap van Jezus Christus uitbreiden onder andere slaven. Zij geven het voorbeeld hoe je Jezus Christus kunt vertegenwoordigen door innerlijk ontzag en uiterlijke eerbied te tonen aan hun meesters, zelfs wanneer hun meesters onrechtvaardig zijn! En christenmeesters moeten gerechtigheid en het koningschap van Jezus Christus verspreiden onder andere meesters. Zij geven het voorbeeld hoe je Jezus Christus kunt vertegenwoordigen door hun werknemers niet te dreigen en geen onrechtvaardig onderscheid onder hen te maken.

Deze Bijbelse relatie tussen meester en slaaf mag vandaag toegepast worden in *moderne relaties tussen werkgevers en werknemers*. Werknemers die christen zijn moeten zich aan het gezag van hun werkgevers onderwerpen, hen met respect gehoorzamen en van harte dienen alsof zij de Heer Jezus Christus dienen (Kolossenzen 3:23).

Wanneer hun werkgevers onredelijke eisen stellen, zullen zij lijden. Bijvoorbeeld, sommige werkgevers doen alsof de werknemers hun eigendom zijn en laten hen vele overuren maken, gebruiken hen in ongezonde of gevaarlijke werkomstandigheden en stellen onredelijke eisen aan hen. Andere werkgevers ronselen arbeiders die wanhopig proberen werk te vinden, laten hen overuren werken, betalen hen onvoldoende en ontslaan hen voor de lichtste overtreding. Wanneer werkgevers eisen aan hun werknemers stellen die verboden worden in de Bijbel, mogen de werknemers hun werkgevers met respect weerstaan. Bijvoorbeeld, werknemers mogen hun werkgevers met respect weerstaan wanneer de werkgevers verwachten dat hun werknemers steekpenningen geven en ontvangen, oneerlijk zijn, corruptie plegen, beroepsgeheimen stelen, zaken doen met de maffia, dreigbrieven versturen, moord plegen en sjoemelen met producten, voedingstoffen en medicijnen, enz. Werknemers mogen zeggen dat zij God meer gehoorzaam dienen te zijn dan welk mens op de aarde dan ook (Handelingen 4:19-20; Handelingen 5:29). Als werkgevers hen daarom ontslaan, dan lijden ze en moeten zij dit lijden waardig dragen. Christenen mogen lijden als zij goed doen, maar niet als zij kwaad doen.

Slavernij is nog steeds niet uitgeroeid in de wereld. Er bestaat kinderslavernij waar kinderen en jonge mensen ontvoerd of geronseld worden om zonder verder onderwijs in terroristische legers te vechten. Er bestaat vrouwenslavernij waar vrouwen ontvoerd of geronseld worden om zonder paspoort of rechten in de seksindustrie in vreemde landen te werken. Er bestaat slavernij van de armen waar kinderen en hun ouders gedwongen worden om goedkope producten te vervaardigen tot voordeel van een paar rijke eigenaren en de regeringsleiders dit toelaten ter wille van de landseconomie of hun eigen portemonnee. Er bestaat slavernij aan verdovende middelen onder alle lagen van de bevolking. Producenten van verdovende middelen (onder anderen sigaret producenten) en verspreiders daarvan maken miljoenen slachtoffers. Er bestaat ook gok- en loterij verslaving.

Over al deze vormen van slavernij moeten christenen zich uitspreken en ertegen optreden. Christenen moeten hongeren en dorsten naar gerechtigheid (Matteüs 5:6), dat wil zeggen op een waardige wijze recht en gerechtigheid tot stand brengen. Christenen moeten volharden om goed te doen, hard te werken, trouw te zijn en kwaliteit te leveren. Christenen behoren met hun werkgevers te spreken over zaken die volgens de Bijbel moeten veranderen, maar niet achter hun rug over hun werkgevers rodelen en kwaadspreken.

---

## 2:19

### **Vraag 2. Wat zijn de voordelen van lijden voor het doen van wat goed en recht is in Gods ogen?**

**Aantekeningen.** Er bestaan godsdiensten waar mensen beloofd worden voor het doen van kwaad en aangemoedigd worden kwaad te doen.<sup>1</sup> Maar christenen mogen het lijden niet verheerlijken door het doen van kwaad. Christenen mogen alleen lijden voor het doen van wat goed en recht is in de ogen van de God van de Bijbel. De profeten in de oudtestamentische periode hebben dikwijls geleden omdat zij goed en recht deden. De apostelen in de nieuwtestamentische periode hebben geleden voor het doen van wat goed en recht is in Gods ogen. En christenen worden nog steeds geroepen om te lijden voor wat goed en recht is in Gods ogen.

Maar christenen worden ook geroepen om te reageren op hun lijden zoals Jezus Christus dat deed. Christenen mogen niet vergelden of dreigen, maar moeten het onrecht dat hen aangedaan wordt bij God in de hemel neerleggen, want Hij zal eenmaal in het laatste oordeel volkomen rechtvaardig oordelen.

Bovendien heeft het lijden voor het doen van wat goed en recht is in Gods ogen voordelen voor de christen:

- Matteüs 5:11-12 zegt, “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloofd in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten” (Jozef, Mozes, Elia, Jeremia, Daniël, Johannes de Doper).
- Romeinen 5:3-4 HSV. “Wij roemen ook in de verdrukkingen (NBV: ellende), omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding (NIV: character) en de ondervinding hoop.”
- Hebreëen 12:10-11 zegt, “Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in Zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.”
- Jakobus 1:2-4 zegt, “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.”

---

<sup>1</sup> Bijvoorbeeld, om een terroristische aanval te plegen in eigen land of betrokken te raken in een heilige oorlog in een ander land.

## 2:20

### **Vraag 3. Waarom is er zoveel lijden en dood in de wereld?**

**Aantekeningen.** De Bijbel noemt minstens vijf invalshoeken voor het lijden in de wereld: mensen lijden omdat zij (1) goddeloos zijn, (2) onrechtvaardig zijn en onrecht doen, (3) in leugens geloven, (4) weten dat zij zullen sterven en (5) onder Gods oordeel staan.

#### **(1) Mensen lijden door goddeloosheid.**

##### **• Wat is goddeloosheid?**

Lees Romeinen 1:18-23. Gods “toorn” is Gods heilige ongenoegen met de zonde, zijn rechtvaardige verontwaardiging over de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. God is verbolgen over de goddeloosheid van mensen. “Goddeloosheid” is niet geloven in het bestaan van God of niet rekening houden met de God die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard. Het is leven als een atheïst – een persoon die zijn eigen god is en doet wat goed is in zijn eigen ogen (Richteren 21:25). Goddeloosheid is ook wel geloven in *een god*, maar dan in een afgod die gemaakt is met handen bv. van steen (in afgoderij), of in een god verzonnen met eigen verbeelding of verstand (in moderne godsdiensten). Goddeloosheid is ook het geloven in boze geesten of demonische machten. Kortom: goddeloosheid is een verbroken of verkeerde relatie hebben met de God die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard.

##### **• Waarom zijn mensen goddeloos?**

Mensen maken voor zichzelf andere goden, of ze ontkennen het bestaan van God, omdat zij hun eigen leven willen bepalen. Ze maken voor zichzelf “goden”, die hen toelaten te leven zoals zij dat zelf graag willen en die hun gedrag, wat het ook mag zijn, goedkeuren. Hun goden vragen niet van hen dat zij zich bekeren of veranderen! Mensen die de ware en levende God gaan eren en dienen, kunnen niet doorgaan met leven zoals zij dat zelf willen of de persoon blijven die ze zelf willen zijn. De ware en levende God wil dat mensen veranderen, zodat ze worden zoals Hij ze bedoeld heeft! Daarom willen veel mensen niets met deze echte God van de Bijbel te maken hebben. Zij willen niet veranderen (Johannes 3:19-21)!

##### **• Wat zijn de gevolgen van goddeloosheid?**

Leven zonder God tast het denken, het hart en de relaties van een persoon aan. Goddeloosheid brengt de toorn (heilige woede) van God over mensen (Romeinen 1:18 HSV). Omdat de mens God de rug toegekeerd heeft, ondergaat hij verschillende vormen van lijden. Goddeloosheid maakt dat ideeën en gedachten op niets uitlopen (Romeinen 1:21b-22). Zonder Gods waarheid en wijsheid leven mensen in een wereld van leugens en bedrog. Zij bedriegen elkaar, met als gevolg dat ze zelf lijden en dat ook voor anderen veroorzaken! Goddeloosheid veroorzaakt zedeloosheid (Romeinen 1:23-24). Veel mensen kunnen in zichzelf geen kracht vinden om het goede dat zij graag willen doen ook echt te doen. Zonder een hart dat God respecteert en zonder het doen van goede daden, lijden mensen zelf en zorgen ervoor dat anderen ook lijden! Kortom, mensen lijden omdat zij het bestaan van de God van de Bijbel ontkennen of omdat zij de God van de Bijbel vervangen door mensen gemaakte of verzonnen goden.

#### **(2) Mensen lijden door ongerechtigheid.**

##### **• Wat is ongerechtigheid?**

Lees Romeinen 1:24-32. Gods “toorn” is Gods heilige ongenoegen met de zonde, Zijn rechtvaardige verontwaardiging over de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. God is verbolgen over de ongerechtigheid van mensen. Mensen verzinnen allerlei methoden om kwaad te doen, slepen elkaar mee in een slechte levensstijl en keuren zelfs slechte dingen goed. Vers 28-32 beschrijft wat in Gods ogen “ongerechtigheid” is: seksuele immoraliteit en perversiteit, hebzucht en bedrog, geroddelen en opschepperij, jaloezie, ongevoeligheid en ontrouw. Geen wonder dat mensen die elkaar deze dingen aandoen lijden! Kortom: ongerechtigheid is een verbroken of verkeerde relatie hebben met andere mensen.

##### **• Waarom doen mensen ongerechtigheid?**

Mensen doen onrecht en zijn onrechtvaardig omdat zij niet anderen willen dienen, maar alleen hun eigen zondige verlangens willen dienen! Van nature zijn mensen onafhankelijk en zelfgenoegzaam. Ze zijn zelfzuchtig! Mensen sanctioneren soms hun onheilige oorlogen en onheilige levensstijlen op grond van hun religieuze overtuigingen.

##### **• Wat zijn de gevolgen van ongerechtigheid?**

De relatie, die mensen met God hebben, bepaalt de relatie, die zij met andere mensen hebben! Wanneer mensen de ware en levende God verwisselen met valse goden of gewoon met zichzelf, dan geeft God hen over aan hun eigen (slechte) hartstochten, aan hun eigen (verdorven) denken en aan hun eigen (verkeerde) gedrag (Romeinen 1:26-28)! Dan laat God toe dat mensen worden wat zij willen worden! Dan geeft God mensen uiteindelijk over aan hun eigen slechte levensstijl. Mensen ondergaan dan de gevolgen van hun eigen boze begeerten. Wat zij zaaien, oogsten zij (Galaten 6:7-8). Omdat zij goddeloos willen zijn, zijn ze ook onrechtvaardig en proeven zij hoe een leven zonder de ware God in werkelijkheid is! De mensen storten dan omlaag op de brede weg van verderf die zij zelf gekozen hebben (Matteüs 7:13). Kortom, mensen lijden omdat zij zelf onrecht doen, onrecht bij anderen stimuleren en het onrecht in de wereld goedkeuren (Romeinen 1:32). Mensen brengen zo schade aan elkaar toe en lijden.

### **(3) Mensen lijden door leugens.**

#### **• Wat is waarheid?**

Lees Romeinen 1:18 en 25. Gods "toorn" is Gods heilige ongenoegen met de zonde, Zijn rechtvaardige verontwaardiging over de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. Gods toorn is gericht tegen mensen die de waarheid onderdrukken en de waarheid veranderen. "De waarheid" is ten eerste Jezus Christus Zelf (Johannes 14:6) en ten tweede alles wat er in de Bijbel geschreven staat (Johannes 17:17). De waarheid over "de geborgenheid van een mens" die zich aan God overgegeven heeft is: weten dat God je onvoorwaardelijk lief heeft en volkomen accepteert (Jesaja 43:4). De waarheid over "als christen betekenisvol zijn" is: weten dat wat God van je vraagt te zijn en te doen heel belangrijk en zinvol is (Jeremia 29:11). Dus, wanneer een mens datgene wat God in de Bijbel zegt verandert of verdraait, dan wordt het een leugen en leugens veroorzaken lijden.

Waarom ontkennen, onderdrukken of vervangen mensen de waarheid? Mensen willen de waarheid niet horen of er naar leven, omdat zij dan moeten veranderen en dat willen zij niet. Jezus zei, "Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd hebt: U moet opnieuw geboren worden" (Johannes 3:7). Als gevolg daarvan ontwikkelen zij verkeerde geloofsovertuigingen, verwrongen morele waarden en allerlei problemen. Zolang politieke overheden, religieuze gezagspersonen en gewone mensen weigeren wedergeboren te worden en te veranderen, blijven zij goddeloos en onrechtvaardig, eigengerechtig en zelfgericht en blijven zij doorgaan met de waarheid te onderdrukken en te veranderen voor hun eigen doelen.

#### **• Wat zijn de gevolgen van het ontkennen, onderdrukken en vervangen van de waarheid?**

Wanneer zij de waarheid over de geborgenheid van een christen niet (er)kennen of deze vervangen door een leugen, dan worden zij onzeker, eenzaam, angstig, of hebben een lage dunk van zichzelf. En wanneer zij de waarheid over de zinvolheid van christen zijn niet (er)kennen of deze vervangen, dan zien zij geen zin in het leven op aarde, vinden hun bestaan waardeloos, of willen niet meer leven.

Mensen zonder de ware en levende God zijn ook zonder de waarheid die God openbaart! Zij kennen de waarheid over God niet en ook kennen zij de waarheid over zichzelf niet. Zij weten niet wie ze zijn, waar zij vandaan komen, waarom zij hier zijn, hoe zij moeten leven en waarheen zij gaan! Zij lijden omdat zij zichzelf onzeker en verward voelen en waardeloos vinden. Zij lijden omdat zij geen zin in het leven kunnen zien of omdat zij zich aan een destructieve levensstijl overgegeven hebben. Kortom: de waarheid onderdrukken of vervangen is een verbroken of verkeerde relatie met jezelf hebben.

#### **• Wat is zonde?**

Door de zondeval heeft elke mens van nature (qua aanleg) een verkeerde relatie tot de God die Zich in de Bijbel openbaart, een onvolmaakte relatie tot andere mensen en een scheefgegroeide relatie tot zichzelf. Elk natuurlijk mens is goddeloos, doet ongerechtigheid en gelooft in de leugen. De Bijbel noemt deze drie verworden relaties "zonde".

De oorzaak ('wortel') van de zonde is een verbroken relatie met de ware en levende God. Het is onafhankelijk willen zijn van God of zelfvoldaan zijn. Zonde is Gods doel met je leven missen. Zonde is tekortschieten aan Gods volmaakte standaard (Jezus Christus). Zonde is Gods geboden in de Bijbel overtreden. Zonde is rebelleren tegen de God van de Bijbel. Zonde is Gods Woord (de Bijbel) verdraaien. Het gevolg (de vrucht) van de zonde is dat je "doet wat God (in de Bijbel) verbiedt" of "niet doet wat God (in de Bijbel) gebiedt". Dus, de werkelijke reden waarom er zoveel lijden in de wereld bestaat is: DE ZONDE.

### **(4) Mensen lijden door de dood.**

#### **• Wat betekent: "de dood"?**

Romeinen 6:23a zegt: "Het loon van de zonde is de dood." "De dood" wordt door de meeste mensen gevreesd. Het is zo erg dat heel veel mensen er niet eens over willen denken of praten. De dood wordt door veel mensen ervaren als het ergste van al het lijden. Zij leven voortdurend in angst voor de dood (Hebreeën 2:15). Het woord "dood" heeft verschillende betekenissen in de Bijbel:

De geestelijke dood. Lees Efeziërs 2:1-3. Ieder mens bestaat uit een lichaam en een geest (of ziel). "De geestelijke dood" betekent dat de geest van de mens dood is. Het is de toestand waarin de geest van de mens gescheiden is van God en van het leven met God. De geest of het hart van de mens moet eerst wedergeboren worden, dan pas gaat zijn geest echt leven. Dan pas kan hij de Levende God echt leren kennen!

De lichamelijke dood. Lees Psalm 49:10-12; Prediker 12:7; Prediker 9:5-6,10. "De lichamelijke dood" betekent dat het lichaam van de mens dood is. Het is de toestand waarin het lichaam van de mens gescheiden is van zijn geest (ziel) en van het leven op aarde. Wanneer een mens sterft, dan laat hij alles achter. Zijn lichaam wordt weer "stof" (de elementen op aarde).

De eeuwige dood. Lees Matteüs 10:28; 25:46a; Lukas 16:22-26; Openbaring 20:14-15. "De eeuwige dood" betekent dat de mens (met zijn lichaam en geest) voor eeuwig van Gods tegenwoordigheid gescheiden wordt. De mens werd oorspronkelijk geschapen om vóór God te leven (Kolossenzen 1:16). Maar wanneer een mens tot het einde toe voor zichzelf leeft, zijn relatie met God niet herstelt en zo Gods bedoeling met zijn leven blijft missen, dan wordt in het laatste oordeel bekend dat daar geen verandering meer in komt. Voor hem is er geen plaats in de hemel en op de nieuwe aarde. Hij gaat naar een plaats gescheiden van de tegenwoordigheid van God en buitengesloten van de liefdevolle zorg van God (2 Tessalonicenzen 1:8b-9). Dit is de betekenis van het woord: "hel".



- **Wat zijn de gevolgen van de dood?**

De dood brengt scheiding. De dood scheidt je van je lichaam (Prediker 12:7) en je lichaam keert terug naar de elementen van deze aarde (Genesis 3:19). De dood brengt scheiding van je familie en vrienden. Je moet ze achterlaten (Lukas 16:27-28). De dood brengt scheiding van al je bezittingen en van alles wat je bereikt hebt en waarvoor je zo hard gewerkt hebt (1 Timoteüs 6:7). De dood brengt scheiding van deel hebben aan wat op deze aarde dan ook (Prediker 9:6). De dood is een verschrikking voor hen die achterblijven. Zij moeten de overledene missen. De dood betekent voor allen die geen persoonlijke relatie met de levende God hebben dat ze niet weten wat ze na de dood kunnen verwachten. Daarom is de dood hun grootste vijand en angst. Kortom: mensen lijden omdat zij weten dat zij eens zullen sterven.

### **(5) Mensen lijden onder Gods oordeel.**

- **Wat is Gods oordeel?**

Het gevolg van de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens is dat de mens Gods toorn over zichzelf afroept (Romeinen 1:18). Gods "toorn" is Gods heilige ongenoegen met de zonde, Zijn rechtvaardige verontwaardiging over de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. "Zijn ziel haat allen die onrecht bedrijven" (Psalm 5:6), "de goddeloze en wie geweld liefheeft" (Psalm 11:5).

Gods tegenwoordige oordelen zijn de *straf* voor de zonden van de mensheid en tegelijk *waarschuwingen* voor mensen om zich te bekeren. God oordeelt en straft omdat Hij enerzijds heilig en rechtvaardig is en de goddeloosheid en onrechtvaardigheid van de mens moet straffen en omdat Hij anderzijds liefdevol is en de mens wil behouden en weer op het rechte pad wil brengen. Als een kind iets slechts doet, dan wordt zijn vader boos. Het gevolg is dat de vader het kind straft om het slechte gedrag af te leren. "Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd" (Prediker 8:11). Zo is het ook met God en de mens. God neemt geen genoegen met de slechte toestand van zaken op de aarde. Daarom oordeelt en straft God *nu al, vóór* het Laatste Oordeel, het slechte gedrag van goddeloze en onrechtvaardige mensen. Dat doet hij op twee verschillende manieren: Door Zijn ingebouwde oordelen in de schepping en door Zijn uitgevoerde oordelen in de geschiedenis.

- **Gods oordelen ingebouwd in de schepping.**

*Lees* Galaten 6:7-8a. God laat mensen lijden als een gevolg van hun eigen zonden. God heeft natuurlijke wetten in Zijn schepping ingebouwd, zoals "wie de zwaartekracht van de aarde negeren, vallen dood". God heeft ook morele en geestelijke wetten in Zijn schepselen ingebouwd, zoals: "wat een mens zaait, zal hij oogsten". Bijvoorbeeld, wie luiheid zaait, zal armoede oogsten. Wie haat zaait, zal verbroken relaties oogsten. Wie tirannie zaait, zal oorlog oogsten. Wie onreinheid zaait, zal ziekten oogsten. Mensen lijden dus dikwijls als het natuurlijke gevolg van hun eigen wandaden. Dus wie zonde zaait, zal Gods oordeel oogsten.

- **Gods oordelen uitgevoerd in de geschiedenis.**

*Lees* Ezechiël 14:21; Amos 4:6-12; Haggai 1:3-11. God voert de heerschappij over de wereld en dus niet alleen over de krachten in de natuur, maar ook over de gebeurtenissen in de geschiedenis! Wanneer mensen God ongehoorzaam zijn of de relatie tussen God en bepaalde mensen verbroken wordt, *onttrekt God Zijn zorg voor en Zijn bescherming van deze mensen* (zie Handelingen 14:17) en oefent Hij straffen over hen uit. Bijvoorbeeld, Hij onttrekt Zijn zegen aan de economie, landbouw en industrie. Haggai 1:6 en 9 zegt, "Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. ... Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd (NIV: I blew away)." Zo gebruikt God oorlogen, epidemieën, aardbevingen, overstromingen, droogten en hongersnoden om aan de mensen Zijn ongenoegen over hun zonden te tonen en hen tegelijk te waarschuwen dat zij tot Hem moeten terugkeren (Handelingen 3:19; Openbaring 9:20-21).

De reden waarom God nu al in de tegenwoordige tijd Zijn oordelen op de aarde brengt, is om mensen aan te sporen om te breken met hun goddeloosheid en ongerechtigheid en te beginnen heilig en rechtvaardig voor God te leven (Hebreeën 12:4-11) en hen te waarschuwen voor het Laatste en Eeuwige Oordeel dat de goddeloze en onrechtvaardige mensen voor eeuwig in de hel zal verdoemen (1 Korintiërs 11:32)!

- **Gods toekomstige Laatste en Eeuwige Oordeel.**

*Lees* Hebreeën 9:27. Er moet een toekomstige laatste zijn! Waarom? Het leven op deze aarde is duidelijk onrechtvaardig (*Lees* Psalm 73:2-20). De goede mensen lijden, vrijgevege mensen worden uitgebuit, aardige mensen worden geterroriseerd en armen worden beroofd. En het tegenovergestelde gebeurt ook! Als God goed en machtig is, hoe kan Hij dan toelaten dat er zoveel onrecht in de wereld gebeurt? Juist omdat God goed en almachtig is gaat Hij het recht in het universum herstellen! Dit doet Hij wanneer Hij alle mensen die ooit geleefd hebben in het laatste grote oordeel brengt! God zal ongeloof, ongerechtigheid en nalatigheid in alle vormen straffen met het eeuwige vuur van de hel (Openbaring 21:8). Mensen zullen worden verstoten, ver van de Heer en van Zijn kracht en majesteit (2 Tessalonicenzen 1:9). In het laatste oordeel maakt God aan allen die ooit op aarde geleefd hebben bekend waarom zij een eeuwige bestraffing of het eeuwige leven te wachten staan (Matteüs 25:46). Kortom: mensen lijden omdat zij weten of vermoeden dat zij eens geoordeeld zullen worden!

### • De relatie tussen zonde en lijden.

Elk mens is een onderdeel van een bepaald geheel: hij vormt een deel van een gezin, een woonplaats, een gemeente, een beroep, een volk en de mensheid. Daarom lijdt hij als gevolg van minstens een van de volgende redenen:

- door zijn eigen zonden (Romeinen 3:23; 6:23a; Numeri 12:1-10)
- door de zonde van een ander (2 Samuël 24:15-17; Romeinen 5:12)
- door de zonde van een volk (1 Samuël 5:1-6)
- door de zonde van de hele mensheid (Genesis 6:5-7; Romeinen 5:17-19)
- door de boze opzet van de satan (Matteüs 12:22; Lucas 13:16)
- en door een goed doel of plan van God (Johannes 9:1-3).

Kortom, het menselijk lijden is het gevolg van de aftakeling van de mensheid, waar elk mens een onderdeel van is.

## 2:21-23

### **Vraag 4. Hoe moeten christenen reageren op het lijden voor gerechtigheid?**

**Aantekeningen.** In de wereld reageren mensen op het lijden dikwijls met wraak en geweld. Zij staan op zogenaamde “mensenrechten” die zij zelf definiëren zonder acht te slaan op God en Zijn woorden in de Bijbel. Vakbonden van werknemers roepen hun leden op te staken en dwingen werknemers die niet willen staken met geweld. Of zij proberen de werkgevers te dwingen door hun eigendommen te vernietigen. Werkgevers ontslaan werknemers die niet mee willen doen met hun corruptie of maffia verbintenissen, enz. Families nemen de wet in eigen handen en plegen zogenaamd “erewraak” wanneer zij een mens vermoorden. Zogenaamde vrijheidstrijders in een land ontketenen een burgeroorlog tegen de regering onder het mom van “vrijheid en democratie”, maar als zij eenmaal aan de macht zijn, vormen zij een (religieuze) staat die ander godsdienstige en etnische minderheden onderdrukken. Niet-christenen reageren dikwijls op onrecht door meer onrecht te plegen. Voor hen geldt: “Oog voor een oog en tand voor een tand” (Matteüs 5:38).

Hoe zouden christenen dan moeten reageren op onrecht? Jezus zegt, “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.” De apostel Paulus kwam op tegen onrecht (Handelingen 23:1-5). De Heer Jezus Christus kwam op voor de waarheid, maar zweeg wanneer Hij Zelf vals beschuldigd werd (Markus 11:15-17; Markus 14:60-62; Markus 15:1-5). De apostel Petrus zegt, “Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem Die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt” (1 Petrus 2:21-23). Christenen behoren in de voetstappen van Jezus te treden. Toen Hij gearresteerd werd, dreigde Hij Zijn tegenstanders niet met de legers van de hemel, maar wees zijn overijverige discipelen terecht (Matteüs 26:51-54). Toen Hij gezeseld en bespuugd werd, een kroon van dorens op Zijn hoofd gedrukt werd en mensen Hem aanhoudend met een stok op Zijn hoofd sloegen, zei Hij helemaal niets (Matteüs 27:26-31).

Maar dit was niet “lijdelijk verzet”<sup>2</sup>! Jezus trad actief tegen het onrecht op! Hij liet het oordeel over aan Hem (God) die rechtvaardig oordeelt (1 Petrus 2:23). Telkens wanneer Jezus onrecht leed, bad Hij en legde Hij Zijn zaak voor aan God. Het recht om te oordelen en te straffen behoort alleen aan God. Er staat geschreven dat de Heer zegt, “Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden” (Romeinen 12:17-21). Op zijn tijd zal God de corrupte politieke leiders, de onrechtvaardige rechters en de goddeloze religieuze leiders van elk land oordelen. Daarom had Jezus Christus als mens ook geen behoefte het recht in eigen handen te nemen en mensen te bedreigen of te vergelden! En terwijl Hij leed, bad Hij voor Zijn vijanden (Lukas 23:34; zie Lukas 6:27-28).

### **STAP 4. DOEN.**

### **TOEPASSINGEN**

**Overweeg.** WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

**Een lijst maken.** Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit 1 Petrus 2:11-25.

**Overweeg.** WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

**Schrijf op.** Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.)

### **1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit 1 Petrus 2:11-25.**

2:11. Geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens die je ziel in gevaar brengen. Dergelijke verlangens zijn seksueel immorele verlangens, zelfgerichtheid, zelfzucht, hebzucht wat materiële bezittingen betreft, streven naar

<sup>2</sup> Het lijdelijke verzet van Ghandi was vanuit Bijbels oogpunt niet geweldloos. Het was opzettelijke verzet en bezorgde veel overlast. Het onderricht en voorbeeld van Jezus moet gevolgd worden: “Bied geen weerstand aan de boze” (Matteüs 5:38-42)!

heerszucht wat positie betreft en roem. Strijden tegen dergelijke verleidingen wordt beloond met heiligheid en gerechtigheid.

- 2:12. Ongelovigen en aanhangers van andere godsdiensten zullen je verdrukken en vervolgen omdat je in Jezus Christus gelooft en als een christen leeft. Maar als je hen goed blijft doen (Lukas 6:27-28) kan God hun vijandschap veranderen in vriendschap (Spreuken 16:7).
- 2:13-15. Onderwerp je aan de overheden en gezagsdragers in alles wat overeenstemt met wat er in de Bijbel geschreven staat, ook wanneer zij niet-christenen zijn. Door voor hen te bidden en goed te blijven doen, kan je hun onkunde tot zwijgen brengen en hen helpen dichterbij God te komen (1 Timoteüs 2:1-4).
- 2:16. Leef als vrije mensen, bevrijd van de macht van de zonde en volkomen vergeven, zelfs onder de onderdrukking van antichristelijke regeringen. Leef als mensen die vrijgemaakt zijn van haat, vergelding, dreigementen, leugens en onrecht.
- 2:17. Toon respect aan iedereen, zelfs aan onderdrukkende en antichristelijke overheersers. Je toont het juiste respect aan de broederschap van christenen door de christenen in ieder gemeente lief te hebben, vooral wanneer zij vervolgd worden en lijden. Je toont het juiste respect aan God door de ene en ware God Die Zich in de Bijbel geopenbaard heeft, te blijven vrezen vooral wanneer je zelf vervolgd wordt voor je geloof in Jezus Christus. En je toont het juiste respect aan de regering van je land door haar wetten te gehoorzamen, behalve wanneer ze tegen de Bijbel strijden.
- 2:18-20. Onderwerp je als werknemer van een niet-christen werkgever doelbewust aan alles wat niet in strijd met de Bijbel is. Telkens wanneer hij je hard en onrechtvaardig behandelt, krijg jij de kans te tonen dat je leeft uit Gods genade en onverdiend leed verdraagt omdat je een goed geweten voor God wilt behouden.
- 2:21-23. Vergeet niet dat Christus alle christenen roept deel te hebben aan het lijden. God roept je als christen om te lijden, niet omdat je kwaad of onrecht doet, maar omdat je goed en recht doet. Hij roept je om te reageren op onrecht tegen jezelf zoals Jezus dat deed, zonder te dreigen of te vergelden. Hij roept je niet om het recht in eigen handen te nemen, maar wel om het onrecht bij God te brengen in gebed en de zaak dan aan God over te laten.

## **2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit 1 Petrus 2:11-25.**

Ik wil het voorbeeld van Jezus Christus volgen wanneer ik moet lijden. Wanneer mensen mij honen wil ik niet terug honen. En wanneer mensen mij pijn aandoen, wil ik hen niet bedreigen. Ik wil niet wegvluchten van de pijnlijke ervaring, maar het leren aanvaarden en verdragen.

Ik wil niet blijven denken aan de redenen waarom ik moet lijden, maar wel blijven denken aan de goede gevolgen van het lijden, namelijk een steeds mooier christelijk karakter en volharding.

### **STAP 5. BID.**

### **REACTIE**

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 1 Petrus 2:11-25.

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

**5**

**GEBED** (8 minuten)

**[VOORBEDEN]**

**BIDDEN VOOR ANDEREN**

*Als er tijd is ga door met bidden* in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

**6**

**VOORBEREIDING** (2 minuten)

**[OPDRACHTEN]**

**VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST**

*Deel* de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. **Toewijding.** Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van 1 Petrus 2:11-25 met iemand anders of met een kleine groep mensen.
2. **Persoonlijke tijd met God.** Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Job 1, 2, 12 en 14**. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
3. **Memorisatie.** Overdenk en leer uit je hoofd: **(4) Geven. 2 Korintiërs 9:6-7**. Repeteer elk nieuw Bijbelvers elke dag voor 5 weken lang.
4. **Gebed.** Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
5. **Houd je notities bij.** Deze keer over stille tijd, memorisatie en Bijbelstudie.