

DISCIPELSCHAP. LES 45

| | |
|----------|--------------|
| 1 | GEBED |
|----------|--------------|

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.

| | |
|----------|--|
| 2 | AANBIDDING (20 minuten) [UITDRUKKEN VAN AANBIDDING] LEVEN TOT GODS EER |
|----------|--|

Meditatie

Aanbidding is je houding ten aanzien van God uitdrukken in je leven en levensstijl.

Thema: Leven tot Gods eer.

Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

1. De levensstijl van een christen.

Lees Psalm 15:1-5.

Zijn gedrag. De christen wandelt oprecht en beoefent gerechtigheid.

Zijn spreken. Hij spreekt oprecht de waarheid.

Zijn relatie tot zijn naaste. Hij benadeelt een ander niet. Hij doet niet mee aan lasterpraat of roddel.

Zijn relatie tot boosaardige mensen. Hij veracht mensen die verwerpelijke dingen doet, dat wil zeggen, hij verwerpt (geeft geen aandacht, lof of eer aan) het kwaad dat zij doen, maar haat hen niet (Lukas 6:27-28).

Zijn relatie tot christenen. Hij eert degene die ontzag heeft voor de HEER (mensen die geen kwaad doen).

Zijn beloften. Hij blijft trouw aan zijn beloften, tenzij hij een overhaastige belofte moet terugtrekken (Spreuken 6:1-5).

Zijn relatie tot behoeftige mensen. Hij helpt mensen zonder iets ervoor terug te verwachten.

Zijn gerechtigheid. Hij laat zich niet omkopen ten nadele van een onschuldige (Deuteronomium 16:19).

Aan welk levensstijl wijd jij je toe? Welk levensstijl beoefen jij tot eer van God?

2. Gods belofte.

Christenen die de bovengenoemde levensstijl beoefenen zullen in Gods tegenwoordigheid leven (Psalm 15:1).

Zij zullen nooit door een mens of een omstandigheid tot wankelen gebracht kunnen worden of ten val komen (Psalm 15:5).

3. De levensstijl van een christenleider.

Lees 1 Timoteüs 4:12-16

Zijn jonge leeftijd verhindert hem niet om een oudste (ouderling) te zijn!

Hij stelt een voorbeeld voor anderen (zie 1 Petrus 5:2-3).

Hij wijdt zijn talenten, tijd en energie aan het bestuderen en onderricht van de Bijbel.

Hij maakt gebruik van de genadegaven (geestesgaven) die God hem gegeven heeft.

Hij houdt nooit op met zichzelf te ontwikkelen en geestelijk te groeien.

Hij let steeds op hoe hij leeft en op de leer die hij onderwijst.

Aanbidding

Laat ieder van ons om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden Die een mooi levensstijl van ons eist, een levensstijl die Hem zal eren.

| | |
|----------|---|
| 3 | UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] JOB 1, 2, 12 en 14 |
|----------|---|

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Job 1, 2, 12 en 14). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt.

| | | |
|----------|--------------------------------|--|
| 4 | ONDERRICHT (70 minuten) | [HEILIGE GEEST] DE DOOP EN DE VERVULLING MET DE HEILIGE GEEST |
|----------|--------------------------------|--|

Handleiding 2, les 21. De Persoon en functies van de Heilige Geest
 Handleiding 2, supplement 9. De Heilige Geest helpt mensen in hun zwakheden
 Handleiding 4, les 45. De doop met de Geest, de vervulling met de Geest en de vrucht van de Geest.
 Handleiding 5, les 9. Pinksteren.
 Handleiding 7, les 35. De genadegaven (geestesgaven) van de Heilige Geest.
 Handleiding 7, supplement 12. Meer genadegaven.

A. DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST

1. De uitdrukking “doop met de Heilige Geest”.

(1) De uitdrukking “doop met de Geest” in de Bijbel.

De uitdrukking “doop met de Geest” komt maar zeven maal voor in het Nieuwe Testament (Matteüs 3:10-12; Markus 1:8; Lukas 3:16; Johannes 1:33; Handelingen 1:5; Handelingen 11:14-18 en 1 Korintiërs 12:12-13). Alle zeven keren is dit een verwijzing naar de wedergeboorte door de Heilige Geest, dat wil zeggen naar het begin van het christen-zijn! In Matteüs 3:10-12 wordt “de doop met de Heilige Geest” duidelijk uitgelegd als de inzameling van gelovigen in het Koninkrijk van God, terwijl “de doop met vuur” uitgelegd wordt als het werpen van ongelovigen in de hel.

(2) De voorspelling en de vervulling van de doop met de Geest.

De doop met de Heilige Geest werd al in het Oude Testament voorspeld. (Ezechiël 36:25-27; Joël 2:28-32).

De vervulling van de doop met de Heilige Geest

- voor de eerste gelovigen onder de Joden (inclusief de eerste discipelen) wordt beschreven in Handelingen 2:1-4 en 2:37-41 (Handelingen 1:8a)
- voor de eerste half-Joden (Samaritanen) wordt beschreven in Handelingen 8:12-17 (Handelingen 1:8b)
- voor de eerste niet-Joden (heidenen) wordt beschreven in Handelingen 10:34-48 (Handelingen 1:8c; Handelingen 11:14-18; Handelingen 15:7-11).

Nadat het fundament van de wereldwijde Gemeente (Kerk) onder de drie hoofdgroepen van mensen in de wereld gelegd werd, wordt over mensen die in Jezus Christus geloven gezegd:

- dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben (Handelingen 2:38-39), dat wil zeggen:
- dat zij met de Heilige Geest gedoopt zijn (1 Korintiërs 12:12-13)
- of dat zij met de Heilige Geest verzegeld zijn (Efeziërs 1:13-14)
- of dat zij wedergeboren en vernieuwd zijn door de Heilige Geest (Titus 3:5-7)

Deze uitdrukkingen zijn synoniemen voor de ontvangst van de Heilige Geest aan het begin van het christen leven.

2. De betekenis van de doop met de Heilige Geest.

De Bijbel gebruikt verschillende uitdrukkingen om de uitstorting van de Heilige Geest te beschrijven:

- De Heilige Geest werd “eens en voor altijd uitgegoten of uitgestort over”¹ mensen en zij begonnen het evangelie te geloven (Handelingen 2:17; Handelingen 2:33 HSV; Handelingen 10:45 HSV; Titus 3:6). De aoristus verwijst naar een eenmalige gebeurtenis.
 “De gaven van de Heilige Geest werd blijvend (permanent voor eeuwig) uitgestort”² ook op de heidenen (Handelingen 10:45). De voltooid tegenwoordige tijd verwijst naar een gebeurtenis waarvan het affect blijvend is.
- De Heilige Geest “viel eens en voor altijd op”³ de mensen en zij begonnen het evangelie te geloven (Handelingen 10:44 HSV; Handelingen 11:15 HSV).
- De Heilige Geest “werd eens en voor altijd gegeven aan”⁴ mensen die in Jezus Christus gingen geloven (Handelingen 11:17; Handelingen 15:8).
- De Heilige Geest werd “eens en voor altijd ontvangen door”⁵ mensen die gingen geloven (Handelingen 10:47).
- Dit werd genoemd: “gedoopt worden met⁶ de Heilige Geest” (Handelingen 11:16). Echte christenen worden allen eens en voor altijd met één en dezelfde Geest gedoopt⁷ tot het Lichaam van Christus (1 Korintiërs 12:13)
- Echte christenen zijn allen “eens en voor altijd van één Geest doordrenkt”⁸ (1 Korintiërs 12:13)

¹ Grieks: εκχέω (toekomende tijd) ἐπι (Handelingen 2:17), πνεύματος ἁγίου ἐξέχεεν (aoristus tijd) (Handelingen 2:33)

² Grieks: ἐπι τὰ ἔθνη ἡ δόξα τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκεχῦται (voltooid tegenwoordige tijd) (Handelingen 10:45)

³ Grieks: ἐπιπίπτω: ἐπέπεσεν (aoristus tijd) τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπι

⁴ Grieks: δίδωμι: τὴν ἰσὴν δόξαν ἔδωκεν (aoristus tijd) αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεῦσασιν ἐπι τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

⁵ Grieks: λαμβάνω: τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάβον (aoristus tijd) ὡς καὶ ἡμεῖς

⁶ Grieks: βαπτισθῆσθε (toekomende tijd) ἐν πνεύματι ἁγίῳ

⁷ Grieks: ἐν ἐνὶ πνεύματος ἡμεῖς πάντες εἰς ἐν σῶμα ἐβαπτισθημεν (aoristus tijd)

⁸ Grieks: καὶ πάντες ἐν πνεύματι ἐποτισθημεν (aoristus tijd)

- Dit wordt genoemd: “eens en voor altijd gezalfd worden”⁹ (met de Heilige Geest)(2 Korintiërs 1:21; 1 Johannes 2:27)
- Dit werd genoemd: “eens en voor altijd verzegeld worden met¹⁰ de Heilige Geest” (Efeziërs 1:13 HSV; 2 Korintiërs 1:22 HSV).
- Dit wordt genoemd: “het eens en voor altijd geven van het onderpand van¹¹ de Geest in onze harten” (2 Korintiërs 1:22)
- Dit wordt genoemd: “eens en voor altijd gered (NBS) door het bad der wedergeboorte en vernieuwing¹² door de Heilige Geest” (Titus 3:5-6)
- Jezus noemt het: “eens en voor altijd opnieuw geboren worden” of “van boven geboren worden”¹³ (John 3:3-8).

Al deze verschillende uitdrukkingen betekenen precies hetzelfde.

**(1) De doop met de Heilige Geest betekent: de Heilige Geest ontvangen
Die je wedergeboren en verlost doet zijn.**

Toen de eerste heidenen het evangelie over Jezus Christus hoorden (in ongeveer 40 n.C.), viel de Heilige Geest op hen precies zoals de Heilige Geest aan het begin op de eerste discipelen van Jezus Christus onder de Joden viel (30 n.C.). God gaf hen de gave die bestond uit de Heilige Geest Zelf en noemde deze gebeurtenis: “de doop met de Heilige Geest” (Handelingen 11:15-17).

- Pinksteren voor de eerste Joden was in 30 n.C.
- Pinksteren voor de eerste half-Joden (Samaritanen) was in ongeveer 33/34 n.C.
- Pinksteren van de eerste niet-Joden (heidenen) was in ongeveer 40 n.C.

Het resultaat was dat deze mensen gered werden precies zoals de eerste Joden die in Jezus Christus gingen geloven (Acts 2:18,21; Handelingen 11:14; Handelingen 15:11; Romeinen 10:12-13; zie Efeziërs 1:13). Toen zij met de Geest gedoopt werden gaf God aan hen “de bekering die tot het (eeuwige) leven leidt” (Handelingen 11:18 HSV) en “reinigde hun harten door het geloof” (Handelingen 15:9 HSV). Deze Bijbelse uitdrukkingen verwijzen allen naar de wedergeboorte of verlossing.¹⁴

Lang daarvoor leerde Jezus Christus al dat mensen die in Hem geloofden “uit God geboren zijn” (Johannes 1:12-13 HSV) of “opnieuw geboren zijn” (Johannes 3:3 HSV), “het eeuwige leven hebben” (Johannes 3:16 HSV) en “het Koninkrijk van God zijn binnengegaan” (Johannes 3:5 HSV). En lang daarna leerde de apostel Paulus dat de Heilige Geest op gelovigen in Jezus Christus “uitgegoten wordt” en hen zo

- “verlost door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest (Titus 3:5-6),
- “hen rechtvaardigt door Zijn genade en hun geloof” (Titus 3:7-8)
- “hen erfgenamen maakt overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven” (Titus 3:3-8).

**(2) De doop met de Heilige Geest betekent: de Heilige Geest ontvangen
Die je aan Christus en Zijn Gemeente (Kerk) (Lichaam) doet behoren.**

Johannes de Doper zei dat Jezus Christus mensen zou “dopen met de Heilige Geest” en op deze wijze hen zou “bijeeng brengen als graan in de schuur” (Matteüs 3:11-12). Zesentwintig jaar na Pinksteren schreef Paulus dat niet alleen een select groepje mensen met de Geest gedoopt werden, maar dat

- “wij allen door één Geest tot één Lichaam (dat is: de Gemeente/Kerk) gedoopt zijn, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken ...
- wij allen van één Geest doordrenkt zijn”¹⁵ (1 Korintiërs 12:13).

Dit sloot alle apostelen en alle mensen in de wereld in die in Jezus Christus geloofden, ongeacht of zij vroeger Joden of heidenen waren

Dus, wanneer wij in Jezus Christus gaan geloven, worden wij met de Heilige Geest gedoopt en worden wij deel van het Lichaam van Christus, de ene wereldwijde Gemeente of Kerk (Efeziërs 1:22-23). Vanaf dat tijdstip is een christen niet alleen maar een individu, maar een lid van de nieuwe gemeenschap van Christus. Vanaf dan kan één of meer genadegaven van de Heilige Geest in de christen zichtbaar worden.

**(3) De doop met de Heilige Geest betekent: de Heilige Geest ontvangen
Die je in je komt wonen en werken.**

Bij de doop met de Heilige Geest komt de Heilige Geest in het lichaam van de nieuwe christen wonen (1 Korintiërs 6:19-20; Johannes 14:16-17) en ook in het midden van de Christelijke Gemeente (Efeziërs 2:19-22). De Heilige Geest

⁹ Grieks: χριστας (aoristus tijd)

¹⁰ Grieks: εσφραγισθητε (aoristus tijd) τω πνευματι της επαγγελιας τω αγιω

¹¹ Grieks: δους (aoristus tijd) τον αρραβωνα του πνευματος εν ταις καρδιας ημων

¹² Grieks: δια λουτρου παλιγγενεσιας και ανακαινωσεως πνευματος αγιου

¹³ Grieks: γεννηθη (aanvoegende wijs, aoristus tijd) ανωθεν

¹⁴ En niet naar een zogenaamde “tweede zegen” (“the second blessing”).

¹⁵ Grieks: και γαρ εν ενι πνευματι ημεις παντες εις εν σωμα εβαπτισθημεν (aoristus tijd), ειτε Ιουδαιοι ειτε Ελληνες ειτε δουλοι ειτε ελευθεροι, και παντες εν πνευμα εποτισθημεν (aoristus tijd)

in christenen is niemand minder dan “Christus in hen”. Wie de Heilige Geest ontvangen heeft, is een christen en wie de Heilige Geest niet ontvangen heeft, is nog geen christen (Romeinen 8:9-10; 1 Korintiërs 12:3).

De Heilige Geest past het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus toe in het leven van iedereen die christen wordt (Johannes 16:13-15; 2 Korintiërs 1:21-22). De Heilige Geest wordt “als een stroom van levend water die uit zijn binnenste vloeit” (Johannes 7:37-39). Vanaf dan wordt het steeds meer duidelijk dat de Heilige Geest hem één of meerdere genadegaven (geestesgaven) gegeven heeft waarmee hij:

- anderen dient (1 Petrus 4:10-11)
- de Gemeente (Kerk) opbouwt (1 Korintiërs 12:7; 1 Korintiërs 14:12)
- christenen toerust voor het werk in Zijn dienst (Efeziërs 4:11-13)
- en God verheerlijkt (1 Petrus 4:11)!

Samenvatting. De doop met de Heilige Geest gebeurt wanneer mensen voor het eerst in Jezus Christus gaan geloven. De gevolgen zijn: zij worden wedergeboren en verlost, zij gaan behoren aan Christus en de wereldwijde Gemeente (Kerk), de Heilige Geest komt in hen wonen, zij worden geheiligd en zij worden toegerust met genadegaven (geestesgaven) om te kunnen dienen.

3. De volgorde van gebeurtenissen bij de doop met de Heilige Geest.

(1) Waarom werden de eerste 120 discipelen van Jezus Christus niet meteen met de Heilige Geest gedoopt toen zij geloofden?

Lees Handelingen 2:1-4,33; Johannes 7:37-39 HSV; (Johannes 12:23-24 HSV; Johannes 16:7; Lukas 24:49; Handelingen 1:5).

Handelingen 2:1-4 beschrijft een unieke heilshistorische gebeurtenis en is geen universeel christelijke onderwijzing. De apostelen van Jezus Christus en de eerste andere christenen onder de Joden die in Handelingen 1:15 genoemd worden waren al gelovigen voordat zij op Pinksteren met de Heilige Geest gedoopt werden. Zij werden niet met de Heilige Geest gedoopt op het moment dat zij gelovig werden, omdat zij al in Jezus Christus geloofden toen Hij nog bij hen op de aarde was. Jezus leerde in Johannes 7:37-39 en in Johannes 16:7 dat alle mensen die in Hem geloofden vóór Zijn verheerlijking moesten wachten op een heel belangrijke heilshistorische gebeurtenis, namelijk, de uitstorting van de Heilige Geest die alleen plaats zou vinden na Zijn kruisiging, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging in de hemel. Pas na de uitstorting van de Heilige Geest zou de Geest van Christus in hun lichamen komen wonen! Deze uitstorting van de Heilige Geest op de eerste gelovigen onder de Joden op Pinksteren werd “de doop met de Heilige Geest” genoemd (Handelingen 1:5; Handelingen 11:14-18)! Deze gebeurtenis was een unieke heilshistorische gebeurtenis! Handelingen 2:1-4 is dus niet een onderwijzing over de doop met de Heilige Geest voor de tegenwoordige tijd!

(2) Waarom werden de andere gelovigen onder de Joden wel meteen met de Geest gedoopt toen zij geloofden?

Lees Handelingen 2:14-42.

Pas toen de apostel Petrus en de andere apostelen het evangelie aan een groot aantal Joden verkondigde op de Dag van Pinksteren (Handelingen 2:14) en zij geloofden en zich bekeerden, ontvingen ook zij de gave die bestond uit de Heilige Geest (Handelingen 2:37-38). De Joden hoefden niet te wachten om met de Heilige Geest gedoopt te worden, omdat de apostel van Jezus Christus, Petrus, de deur tot Gods Koninkrijk voor de Joden opende. Jezus Christus bouwde Zijn Gemeente (Kerk) onder de Joden (Handelingen 2:41-42) op het fundament van Zijn apostelen (Efeziërs 2:20; Openbaring 21:11-14)!

(3) Waarom werden de eerste gelovigen onder de Samaritanen niet meteen met de Geest gedoopt toen zij geloofden?

Lees Handelingen 8:12-17.

Handelingen 8:12-17 beschrijft ook een unieke heilshistorische gebeurtenis en is ook geen universeel christelijke onderwijzing!

De Samaritanen waren een gemengd ras bestaande uit volken die de Assyriërs naar het oude noordelijke koninkrijk van Israel hadden verbannen. Hun godsdienst was een mengsel van de godsdienst van Israël en de heidense afgoderij (2 Koningen 17:1-41). Er heerste vijandschap tussen de Samaritanen en Joden. De Samaritanen waren niet een deel van Gods oudtestamentische volk. Deze traditionele vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen maakte het moeilijk te geloven dat Samaritanen gered konden worden en deel van Gods volk (de Gemeente of Kerk) konden worden. Een soortgelijke vijandschap bestond tussen de Joden en de heidenen (zie Handelingen 10 en 11)

Maar Samaritanen kwamen tot geloof door de verkondiging van de evangelist Filippus en niet door de verkondiging van de twaalf apostelen van Jezus Christus. De Samaritanen werden echter niet met de Heilige Geest gedoopt totdat de apostelen van Jezus Christus, Petrus en Johannes, de deur tot Gods Koninkrijk voor de Samaritanen hadden geopend door voor hen te bidden dat de heilige Geest mochten ontvangen en op deze wijze ook wedergeboren zouden worden (Johannes 3:3-8)! Jezus Christus bouwde Zijn Gemeente (Kerk) onder de half-Joden op het fundament van Zijn apostelen! De Samaritanen moesten beseffen dat “de zaligheid is uit de Joden” (dat wil zeggen, van Jezus en Zijn apostelen)(Johannes 4:22).

(4) Waarom werden de eerste gelovigen onder de heidenen wel meteen met de Geest gedoopt toen zij geloofden?

Lees Handelingen 10:1-48; Handelingen 11:1-18.

Er bestond ook vijandschap tussen de Joden en de heidenen omdat de Joden de heidenen als onrein beschouwden (Handelingen 10:28). Ook deze traditionele vijandschap tussen Joden en heidenen maakte het moeilijk te geloven dat heidenen gered konden worden en deel van Gods volk (de Gemeente of Kerk) konden worden.

Maar God gaf eerst een visioen via een engel aan de heiden Cornelius in Caesarea dat hij de apostel Petrus moest laten halen (Handelingen 10:1-8) en daarna een visioen aan de apostel Petrus in Joppe over het slachten en eten van allerlei onreine lopende en kruipende dieren van de aarde en allerlei vogels van de hemel (Handelingen 10:9-23). De heidenen kwamen tot geloof en werden met de Geest gedoopt doordat de apostel Petrus het evangelie aan hen verkondigde (Handelingen 10:24-43). Dus ook de heidenen werden met de Heilige Geest gedoopt toen de apostel van Jezus Christus (Petrus) de deur tot Gods Koninkrijk voor de niet-Joden opende (Handelingen 10:44-48)! Jezus Christus bouwde zijn Gemeente (Kerk) onder de niet-Joden op het fundament van Zijn apostelen (Matteüs 16:18-19; Efeziërs 2:20; Openbaring 21:14)!

Het gezag om de deur van het Koninkrijk van God te openen voor de half-Joden en niet-Joden werd door Jezus Christus in Matteüs 16:18-19 aan Zijn twaalf apostelen gegeven. Jezus Christus Zelf bouwt Zijn Gemeente (Kerk) en maakte Zijn twaalf apostelen tot fundament (Matteüs 16:18; Matteüs 18:18; Johannes 20:21-23; Efeziërs 2:20; Efeziërs 3:2-6¹⁶ Kolossenzen 1:13-14; Openbaring 21:14). Vooral de apostel Petrus (Matteüs 16:18) was Zijn instrument om de eerste Joden (Handelingen 2:37-41), de eerste half-Joden (Handelingen 8:12-17) en de eerste niet-Joden (Handelingen 10:34-48) tot het Koninkrijk van God toe te laten. De twaalf apostelen en hun gezaghebbende werk legden het fundament van de historische Christelijke Gemeente (Kerk). Het leggen van het fundament van de Gemeente (Kerk) door de apostelen van Jezus Christus onder de Joden, de half-Joden en de niet-Joden was een unieke heilshistorische gebeurtenis (zie Handelingen 1:8)! Zij werden nooit meer herhaald.¹⁷

Zendelingen vandaag zijn niet “apostelen van Jezus Christus”, maar alleen “apostelen van de gemeenten” die hen uitzenden als zendingen of stichters en opbouwers van nieuwe gemeenten. Handelingen 8:12-17 mag dus ook niet misbruikt worden om mensen vandaag te motiveren om een tijd nadat zij tot geloof gekomen zijn zich zogenaamd met de Geest te laten dopen door een of ander voorganger in de Gemeente (Kerk). “Het dopen met de Geest” is en blijft het soevereine voorrecht van alleen de Heer Jezus Christus (Markus 1:8; Matteüs 3:11-12)!

(5) Waarom andere in de wereld vandaag wel meteen met de Geest gedoopt worden als zij geloven.

Lees Handelingen 2:37-38; Handelingen 10:47-48; Efeziërs 1:13-14.

Omdat Jezus Christus al verheerlijkt is (door Zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging), worden andere mensen in de wereld met de Heilige Geest gedoopt wanneer zij in Jezus Christus gaan geloven.

- De Bijbel beschrijft in het boek Handelingen het historische begin van de Gemeente (Kerk) onder de drie belangrijke groepen mensen in de Bijbel: de Joden, de half-Joden en de niet-Joden (Handelingen 1:8).
- En de Bijbel leert dat iemand met de Geest gedoopt wordt wanneer hij het evangelie hoort en in Jezus Christus gaat geloven. Het *moet* gebeuren (Johannes 3:7) en het gebeurt *wanneer* iemand Jezus Christus aanneemt (in Hem gelooft) (Johannes 1:12-13).

Alle mensen in de wereld die oprecht in Jezus Christus gaan geloven worden meteen met de Geest gedoopt (ontvangen meteen de Geest) zonder bemiddeling van een of ander kerkelijke leider (Handelingen 2:38-39)! Niemand hoeft meer te wachten op de apostelen van Jezus Christus om de deur tot het Koninkrijk voor hen open te zetten, want dat is al gebeurd! De apostelen van Jezus Christus hebben al de deur naar het koninkrijk van God geopend (Matteüs 16:38-39) en de deur blijft open tot de wederkomst van Christus (Openbaring 21:25; Matteüs 25:10). Het fundament van de historische Kerk hoeft niet weer gelegd te worden (Efeziërs 2:20). Iedereen in de wereld die het evangelie hoort en gelooft, wordt meteen met het stempel van de Heilige Geest gemerkt (HSV verzegeld) (Efeziërs 1:13)! De Bijbel leert duidelijk dat elk mens die de Heilige Geest ontvangen heeft een christen is (Romeinen 8:9-10). Daarom is het onmogelijk het geloven in Jezus Christus (het christen worden) te scheiden van het ontvangen van de Heilige Geest (de doop met de Heilige Geest) (Johannes 1:12-13; Efeziërs 1:13-14)! Christenen geloven in één Goddelijk Wezen dat Zich in drie zijswijzen of bestaanswijzen openbaart. De ene God wordt niet in gedeelten op verschillende tijden ontvangen!

¹⁶ De twaalf “apostels” waren voor alles de “profeten” of verkondigers van Jezus Christus en Zijn koninkrijk (Lukas 24:45-48; Handelingen 1:8) en van het geheimenis dat de gelovigen vanuit de heidense volken op volkomen gelijke voet met de gelovigen uit het volk van Israël erfgenamen zijn (Efeziërs 3:2-6). “Het getuigenis van Jezus Christus is de geest (essentie) van profetie” (Openbaring 19:10).

¹⁷ Handelingen 19:1-7 beschrijft niet “de doop met de Geest” een tijd nadat deze mensen tot geloof waren gekomen (het bewijst niet de zogenaamde “tweede zegening”). Deze “discipelen” waren niet discipelen van Jezus Christus (christenen), maar discipelen van Johannes de Doper die niet eens wisten dat de Heilige Geest bestond! Pas nadat Paulus het evangelie duidelijk aan hen uitgelegd had en voor hen gebeden had, werden zij wedergeboren (ontvingen ook zij de Heilige Geest) (zie Johannes 3:7).

4. De tekenen die de doop met de Geest begeleiden.

(1) De Bijbel beschrijft (daarom is dit geschiedenis)

drie unieke tekenen die de doop met de Geest begeleiden.

De unieke tekenen waren: wind, vuur en het spreken in vreemde talen.

Handelingen 2:1-11 beschrijft dat de eerste discipelen bij de doop met de Geest “een geluid als van een hevige windvlaag uit de hemel hoorden dat het huis geheel vulde”. Zij zagen “een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.” En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen “te spreken in andere talen (die in die tijd in de wereld bestonden), zoals de Geest hun gaf uit te spreken”.

De tekenen van wind en vuur waren zeker uniek op de Dag van Pinksteren – ze werden niet meer gehoord of gezien. Het spreken in andere bestaande talen van de wereld die alleen voor sommige toehoorders begrijpelijk waren, kwam ook na deze gebeurtenis voor (Handelingen 10:46) en gebeurt nog steeds vandaag, maar de Bijbel leert niet dat dit zal gebeuren of moet gebeuren wanneer mensen met de Geest gedoopt of vervuld worden! Het spreken in bestaande verstaanbare talen (tongen van mensen) in de wereld is zeker heel iets anders dan het spreken in onverstaanbare talen (tongen van engelen) dat plaatsvond in de gemeente van Korinte, een gemeente met veel problemen¹⁸ (1 Korintiërs 13:1)!

(2) De Bijbel beschrijft (daarom is dit geschiedenis)

één algemene teken dat de doop met de Geest begeleid.

Het algemene teken: het tot stand komen van een functionerende gemeente.

Handelingen 2:37-47 beschrijft dat de discipelen na de doop met de Geest een functionerende gemeente vormden. Zij volhardden in de leer van de apostelen (nu opgetekend in de Bijbel), in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Zij vormden dus een functionerende gemeente! Het meest voorkomende zichtbare teken in de Bijbel bij de doop met de Geest is het tot stand komen van een functionerende gemeente (Handelingen 2:47; Handelingen 4:4; Handelingen 5:14; Handelingen 6:7; Handelingen 8:12; Handelingen 11:21; Handelingen 13:48; Handelingen 14:21-23, Efeziërs 1:1,13; Titus 3:4-11; enz.)!

Het argument dat ongeveer 3000 Joden allemaal in onverstaanbare tongen gingen spreken is ongeldig, omdat de Bijbel hier niets over zegt en Lukas zo een feit niet genoemd zou gelaten hebben.

(3) De Bijbel leert (daarom is dit leerstellig) drie tekenen

die op de doop met de Geest zouden moeten volgen.

De noodzakelijke tekenen: deel worden van een functionerende gemeente, de vrucht van de Geest en dienen (mogelijk met een genadegave).

De Bijbel leert heel duidelijk dat drie tekenen zichtbaar zouden moeten worden in elk christen die met de Geest gedoopt is.

- Hij behoort deel uit te maken van het wereldwijde Lichaam van Christus door actieve deelname aan een functionerende gemeente (1 Korintiërs 12:12-27)
- Hij behoort de vrucht van de Geest te dragen (en de vrucht van het vlees te doden)(Galaten 5:16-23; Romeinen 8:13; zie Efeziërs 5:18-21).
- Hij behoort Christus in Zijn Gemeente te dienen met zijn door God gegeven taak en door God gegeven genadegave (Romeinen 12:3-8; 1 Korintiërs 12:4-7,11,28-31; Efeziërs 4:7,11-14; 1 Petrus 4:10-11).

B. DE VERVULLING MET DE HEILIGE GEEST

Als de Heilige Geest *alleen maar een onpersoonlijke kracht zou zijn* die een gelovige in een bepaalde maat zou kunnen bezitten, dan zou het belangrijkste streven van de gelovige moeten zijn: “Hoe kan ik meer van de Heilige Geest (meer van Zijn kracht) bezitten?” Maar als de Heilige Geest *een Persoon is Die de gelovige bezit, beheerst en beïnvloed*, dan zal het belangrijkste streven van de gelovige moeten zijn: “Hoe kan de Heilige Geest meer van mij bezitten?” “Hoe kan de Heilige Geest meer van mij beheersen?” “Hoe kan de Heilige Geest mij meer beïnvloeden?” Een mens is nooit in staat om bezit te nemen van God (Christus, de Heilige Geest), maar God (Christus, de Heilige Geest) wil werkelijk, kan en zal van mij bezit nemen als ik Hem toelaat!

Het doel van mijn relatie tot de Heilige Geest is niet om bepaalde geestelijke vermogens te veroveren of wonderbaarlijke tekenen te manifesteren, maar is dat Jezus Christus door Zijn Geest in mij woont en mijn leven beheerst! Mijn belangrijkste vraag zou moeten zijn: “Hoe kan Jezus Christus door Zijn Geest meer terreinen van mijn leven bezitten en mijn leven grondiger beïnvloeden?” Vervuld zijn met de Geest betekent dat God (Christus, de Heilige Geest):

- mij bezit, beheerst en leidt door Zijn tegenwoordigheid en door Zijn Woord (de Bijbel)

¹⁸ De problemen in de gemeente van Korinte waren: verdeeldheid (partijschappen), seksuele immoraliteit, rechtszaken, huwelijks problemen, deelname aan de offeranden aan de afgoden, conflicten over de positie van de vrouwen, conflicten over de geestesgaven, vooral het spreken in tongen en profetie, streven naar vreemde geesten (Grieks: 1 Korintiërs 14:12) en niet geloven in de opstanding uit de dood.

- en maakt dat ik mijn leven aan Hem onderwerp en overgeef, en daardoor krijgt mijn leven meer invloed en wordt mijn bediening meer vruchtbaar. Een christen die met de Geest vervuld is, onderwerpt zich volledig aan Christus!

1. De Bijbelse belofte met betrekking tot de vervulling met de Heilige Geest.

Jezus beloofde alle mensen die in Hem geloofden dat de Heilige Geest als een stroom van levend water uit hun binnenste zou vloeien (Johannes 7:37-39). En Hij beloofde vooral aan Zijn eigen discipelen dat de Heilige Geest aan hen kracht zou geven om Zijn getuigen te zijn onder de Joden, de Samaritanen en de heidenen tot aan het einde van de aarde (Handelingen 1:8)! De Heilige Geest geeft hemelse kracht, wijsheid en liefde om op de aarde te leven en te dienen!

2. De historische vervulling van de belofte met betrekking tot de vervulling met de Heilige Geest.

De Bijbel beschrijft de verschillende resultaten van de vervulling met de Heilige Geest. Al deze historische beschrijvingen zijn niet bevelen of onderwijzingen over wat er vandaag zou moeten gebeuren in de gemeenten.

- Lukas 1:41-43. Elizabet ontving *speciale voorkennis* over de baby die Maria zou krijgen.
- Lukas 1:67-79. Zacharias *profeteerde* over de toekomst van Johannes de Doper en Jezus.
- Lukas 4:1-2. Jezus *overwon* de verzoeken van de duivel.
- Handelingen 2:4. De eerste discipelen van Jezus werden met de Geest vervuld toen zij met de Geest gedoopt werden en *profeteerde (verkondigde) de grote daden van God in andere bekende talen van de wereld.*
- Handelingen 4:8. Petrus ontving meteen *inspiratie en moed om in het openbaar te spreken* (Markus 3:11).
- Handelingen 4:31. De discipelen ontvingen *moed en vrijmoedigheid om Gods boodschap te verkondigen.*
- Handelingen 6:3,8-10. De eerste diakenen waren met de Geest vervuld en zij *verkondigden Gods Woord met onweerstaanbare wijsheid.* Stefanus bezat *de geestesgave* wonderen te verrichten.
- Handelingen 7:55. Stefanus was in staat *een visioen te zien* van de heerlijkheid van God en de opgestane Heer.
- Handelingen 9:17-22. Het optreden van Paulus werd *steeds krachtiger en hij bracht zijn tegenstanders in verwarring* door aan te tonen dat Jezus de beloofde Messias was.
- Handelingen 11:24. Barnabas *won een groot aantal mensen voor de Heer.*
- Handelingen 13:9-11. Paulus ontving *gezag om een tovenaars en valse profeten met blindheid te treffen.*
- Handelingen 13:49-52. Nieuwe christenen werden *met blijdschap vervuld te midden van tegenstand en vervolging.*

3. De Bijbelse leer met betrekking tot de vervulling met de Heilige Geest.

Lees Efeziërs 5:15-21.

Dit Bijbelgedeelte leert drie duidelijke feiten over de vervulling met de Heilige Geest.

(1) Het hoofdword is een bevel in de onvoltooid tegenwoordige tijd.

Het hoofdword staat in vers 18, “Laat de Geest u vervullen”¹⁹.

- Het hoofdword is een bevel.

De Bijbel *beveelt* christenen met de Geest vervuld te zijn. Het is dus geen vrije keus, maar een noodzakelijke plicht. Christenen moeten dit bevel gehoorzamen!

- Het hoofdword staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd.

Het drukt uit dat een christen altijd met de Geest vervuld hoort te zijn of telkens weer met de Geest vervuld moet worden.

- Het hoofdword staat in de lijdende vorm.

Het drukt uit dat de handeling niet door de christen (of door een of ander voorganger of pastor), maar door God uitgevoerd moet worden. Geen mens, hetzij christelijke leider of een bijzonder begaafd mens kan dit bewerkstelligen. Alleen God Zelf kan dit bewerkstelligen, maar belooft ook het te doen.

Dus, de Bijbel leert dat het normale christenleven een leven is waarin een christen met de Geest vervuld is!

(2) De andere werkwoorden zijn deelwoorden afhankelijk van het hoofdword.

De vijf andere werkwoorden in vers 19-21 zijn deelwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd: “spreken”, “zingen”, “loven” (Grieks: psalló: psalmen zingen met nadruk op muziek begeleiding, NIV: muziek maken), “danken” en “elkaar onderdanig zijn” (NBV: elkaars gezag aanvaarden). Zij drukken dus hetzelfde uit als het hoofdword: bevelen die gelijktijdig en voortdurend of telkens weer uitgevoerd horen te worden. Deze vijf werkwoorden beschrijven de kenmerken van een leven waarin de christen met de Geest vervuld is.

- De Geestvervulde christen verheerlijkt God samen met andere christenen. Hij raakt niet betrokken in wilde en rumoerige feesten geassocieerd met dronkenschap, ongeregelde heden, en perverse uitpattingen (Efeziërs 5:3-13; 1 Petrus 4:3-4). In plaats daarvan komt hij met andere christenen bijeen om te zingen en muziek te maken.

¹⁹ Grieks: πληρουσθε (imperatief, onvoltooid tegenwoordige tijd, lijdende vorm) εν πνευματι

Het doel van dergelijke bijeenkomsten is om God te verheerlijken en elkaar op te bouwen. Dit is een voorbeeld van de vrucht van de Geest, namelijk *blijdschap* (Galaten 5:22).

- De Geestvervulde christen beheerst zijn tong (Jakobus 3:1-12; Psalm 141:3). Hij wordt niet negatief, kritisch en veroordelend met betrekking tot mensen of omstandigheden. Hij wordt niet gekenmerkt door klagen, argumenteren, morren of tegenspreken (Filippenzen 2:14). Hij straalt geen ontevredenheid of ondankbaarheid uit. In plaats daarvan is hij tevreden (Filippenzen 4:11; 1 Timoteüs 6:6) en dankt hij God onder alle omstandigheden (1 Tessalonicenzen 5:18). Dit is een voorbeeld van de vrucht van de Geest, namelijk *zelfbeheersing* (Galaten 5:23; 1 Korintiërs 7:9; 1 Korintiërs 9:24-27).
- De Geestvervulde christen aanvaardt het gezag van de ander. Hij wordt niet hoogmoedig, trots of onafhankelijk als een leegloper. Hij weigert niet mee te werken, zaait geen verdeeldheid en is niet zelfzuchtig of op zichzelf gericht. In plaats daarvan leeft hij overgegeven aan Christus en onderwerpt hij zich aan het gezag van de ander. Hij wil niet altijd de eerste zijn in elk competitie of elke organisatie, maar is bereid de minste te zijn en te dienen waar niemand anders wil of kan dienen (Johannes 13:1-17). Hij heeft de belangen van de ander voor ogen (Filippenzen 2:4). Hij acht de ander hoger dan zichzelf (Romeinen 12:10). Hij is vriendelijk, hoffelijk, zachtmoedig, nederig en bedachtzaam (attent). Dit is een voorbeeld van de vrucht van de Geest, namelijk *zachtmoedigheid* (Galaten 5:23).

Dus, de Bijbel leert dat een Geestvervuld leven resulteert in een heel aantrekkelijke christen.

(3) Het voegwoord tussen vers 17 en 18 verbindt vers 15-17 met het Geestvervulde leven.

Er is een voegwoord “en” tussen vers 17 en vers 18 in de oorspronkelijke Griekse tekst. Dus, wat er in vers 15-17 staat kenmerkt ook een Geestvervuld leven.

- De Geestvervulde christen let op hoe hij leeft (zich gedraagt). Hij wil geen eigenwijs mens zijn, onafhankelijk van God en alleen maar doen wat goed is in zijn eigen ogen (Richteren 21:25). In plaats daarvan toont hij dat hij de oude wereldse levensstijl verworpen heeft en dat hij de nieuwe heilige en rechtvaardige levensstijl heeft aangenomen.
- De Geestvervulde christen streeft naar praktische wijsheid. Hij zal de beste middelen gebruiken om de hoogste doelen te bereiken. Hij zal zijn kennis van de Bijbel toepassen in zijn dagelijks leven tot eer van God. (Efeziërs 5:15).
- De Geestvervulde christen zal het beste gebruik maken van de tijd en gelegenheden die God hem geeft (Efeziërs 5:16).
- De Geestvervulde christen streeft ernaar om de wil van God in de Bijbel te kennen en te gehoorzamen (Efeziërs 5:17). Hij beproeft wat de Heer welbehagelijk is (Efeziërs 5:10).

4. De praktijk van de vervulling met de Heilige Geest.

Leer. Om de Heilige Geest voor de eerste maal te ontvangen moet een persoon het evangelie horen, begrijpen en in Jezus Christus geloven (Efeziërs 1:13).

Vraag. Maar wat moet een christen doen als hij niet de vervulling met de Geest ervaart? Wat moet hij doen als hij niet ervaart dat zijn leven overgegeven is aan de heerschappij van Jezus Christus?

(1) Herstel het Geestvervulde leven.

Lees 1 Johannes 1:9; Efeziërs 4:25-32; Efeziërs 5:8-11; Jakobus 4:5-10.

Ontdek en bespreek. Hoe kun je het Geestvervulde leven herstellen?

Aantekeningen. Zonde in alle vormen *bedroeven* de Heilige Geest en *brenge* *scheiding* tussen jou en God (Jesaja 59:1-2). Maar de Heilige Geest verlaat een christen niet als hij zondigt, omdat de christen al *de staat (positie)* van volledige gerechtigheid bezit (Romeinen 5:1) en omdat Jezus Christus beloofd heeft dat de Heilige Geest *altijd* bij en in de christen zal blijven (Johannes 14:16-17).

Niettemin, ten einde de verstoorde relatie tussen jou en God te herstellen en weer het werk van de Heilige Geest in je leven te ervaren, hoor je de volgende te doen:

- Belijd alle zonden waarvan je bewust bent, geloof en accepteer Gods vergeving (1 John 1:9).
- Breek met alle zondige praktijken (Spreuken 28:13) en verkeerde relaties (1 Korintiërs 15:33) in je leven. Doe elke vorm van zonde weg (Efeziërs 5:3-14).
- Vraag vergeving van de mensen die jij onrecht aangedaan hebt (Matteüs 5:23-24; Jakobus 5:16). Stel, voor zover het in jouw vermogen ligt, mensen schadeloos, zet verkeerde dingen recht en houd vrede met alle mensen (Romeinen 12:17). Dit heet “dagelijkse bekering” en is een uitdrukking van “ware liefde” (Lukas 6:27-28).
- Onderwerp je aan God, gehoorzaam zijn Woord in je dagelijks leven (Jakobus 4:5-10). Ook dit is een uitdrukking van “ware liefde” (Johannes 14:21,23).

(2) Vraag naar het Geestvervulde leven.

Lees Filippenzen 4:6-7; Matteüs 7:7-11; Lukas 11:9-13.

Ontdek en bespreek. Wat mag je van Jezus Christus vragen voor je te doen?

Aantekeningen. Elke christen mag van God vragen de werkelijkheid van een Geestvervuld leven te mogen ervaren en specifieke aspecten van een Geestvervuld leven te mogen ontvangen.

- Vraag naar de heerschappij van de Geest. Bid dat Jezus Christus weer Zijn beheer over je leven zal hervatten door middel van de inwonende Heilige Geest (Galaten 5:18).
- Vraag naar de vrucht van de Geest. Bid dat Jezus Christus je gedachten, houdingen, gewoonten en karakter zal veranderen door middel van de Heilige Geest Die in je woont (Galaten 5:22-23).
- Vraag naar de genadegaven (geestesgaven) van de Geest. Bid dat Jezus Christus je zal toerusten voor een bepaalde taak door je een genadegave te geven die bij die taak past (Efeziërs 4:7,11-12; zie 1 Korintiërs 12:31; 14:1). Maar blijf onthouden dat het schenken van genadegaven het soevereine voorrecht van de Drie-enige God blijft (1 Korintiërs 12:11)!

(3) Handhaaf het Geestvervulde leven.

Ontdek en bespreek. Hoe kun je het Geestvervulde leven handhaven (onderhouden)?

Aantekeningen. Het Geestvervulde leven wordt gehandhaafd door aanhoudend discipelschap!

De Heilige Geest is absoluut noodzakelijk voor elk van de zes onderdelen van discipelschap!

- De Geest en Christus. De Geest openbaart en verheerlijkt Jezus Christus (Johannes 16:13-15). De Heilige Geest plaatst altijd Jezus Christus in het middelpunt van je leven en van de Gemeente.
- De Geest en het Woord. Het zwaard van de Heilige Geest is het Woord²⁰ van God (Efeziërs 6:17). Hij herinnert je aan de woorden van Jezus Christus (Johannes 14:26) en past die woorden in je leven toe (Johannes 16:8-11).
- De Geest en gebed. De Geest helpt je te bidden (Romeinen 8:26-27) en op de juiste manier (Efeziërs 6:18).
- De Geest en gemeenschap (fellowship). De Geest geeft vrede en liefde die nodig zijn voor christelijke gemeenschap (omgang met anderen)(Romeinen 5:5).
- De Geest en vrucht dragen. De Geest geeft woorden om mee te getuigen (Lukas 12:11-12) en genadegaven (geestesgaven) om mee te dienen (1 Korintiërs 12:11).
- De Geest en gehoorzaamheid. De Geest geeft kracht om te doen wat God zegt (Handelingen 1:8; Handelingen 5:32; 1 Petrus 1:2).

Samenvatting. De vervulling met de Heilige Geest beschrijft *het normale christenleven* als een leven dat voortdurend onder de heerschappij (controle) van de Heilige Geest staat of telkens weer onder de heerschappij van de Heilige Geest gesteld word. Het is een leven dat *overgegeven en onderworpen is aan de heerschappij* van Jezus Christus.

Het Geestvervulde leven manifesteert zich in *de vernieuwing van een persoon*, zijn gedachten, houding, gewoonten, en karakter door middel van de vruchten van de Geest.

En het Geestvervulde leven manifesteert zich in *de bediening of taak die door God toegewezen is, dikwijls door middel van een gepaste geestesgave*.

C. DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST

Lees Romeinen 8:9-16; Galaten 5:13-25.

Ontdek en bespreek. Hoe manifesteren de zondige natuur en de Heilige Geest Zich?

1. De manifestatie van de zondige natuur.

De inwonende zondige natuur drukt zich uit in *lichamelijke zonden* als seksuele immoraliteit en uitspattingen, in *geestelijke zonden* als afgoderij en occultisme, en in *sociale zonden* als zelfzuchtige ambities en geruzie.

2. De manifestatie van de Heilige Geest.

De Heilige Geest Die in je woont, drukt Zich uit in de vrucht van de Geest, dat wil zeggen in geestelijke eigenschappen als liefde, blijdschap en vrede; in sociale deugden als geduld, vriendelijkheid en goedheid; en in trouw tot God, zachtmoedigheid tot mensen en zelfbeheersing tot jezelf.

Als je een christen bent, dan behoort je toe aan Jezus Christus (Kolossenzen 1:16) en woont de Geest van Jezus Christus in je lichaam (1 Korintiërs 6:19-20). Dan ben je verplicht om niet meer onder de heerschappij van de zondige natuur te leven, maar onder de heerschappij van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat in tegen de zondige natuur (Galaten 5:17) en helpt je de manifestaties van de zondige natuur te doden (Romeinen 8:13).

De Heilige Geest brengt liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing voort in de christen. De Heilige Geest leidt de christen op de weg die God wil dat hij gaat. Zo wordt de Heilige Geest de overheersende kracht en invloed in het leven van een christen en zal de christen zich steeds meer overgeven (onderwerpen) aan de Heilige Geest en met de Heilige Geest meewerken.

De volgende Bijbelstudie gaat over de vrucht van de Geest (handleiding 4, les 46).

²⁰ Grieks: “réma” en niet “logos”. Réma is bijvoorbeeld een Bijbelvers dat precies in de roos schiet, zoals Matteüs 4:4!

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| 5 | GEBED (8 minuten) | [REACTIES] GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD |
|----------|--------------------------|---|

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) aan God zeggen wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| 6 | VOORBEREIDING (2 minuten) | [OPDRACHTEN] VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST |
|----------|----------------------------------|--|

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om een discipel te zijn en discipelen te maken. Verkondig, leer of bestudeer de studie over de doop en de vervulling met de Heilige Geest met iemand anders of met een kleine groep mensen. Maak het je doel het Geestvervulde leven te leiden.
2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Job 38, 39, 40, 41 en 42**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. **(5) Galaten 5:13-26. Thema: De vrucht van de Geest in de wereld**. Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
4. Gebet. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en hoe je het Geestvervulde leven kunt leven.