

DISCIPELSCHAP. SUPPLEMENT 14

[GEMEENTE]

DE GEMEENTE ALS LICHAAM VAN CHRISTUS IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK

Vraag. Kan een christen groeien en dienen zonder de wereldwijde Gemeente of plaatselijke gemeente?

1. Er zijn slechts twee personen die als hoofd van een lichaam een groep mensen vertegenwoordigen.

Lees Romeinen 5:17-19; 1 Korintiërs 15:21-22,45.

(1) De twee hoofden die alle mensen op aarde vertegenwoordigen.

Adam is het hoofd van het lichaam dat alle verloren mensen vertegenwoordigt (de verloren mensheid). Christus is het Hoofd van het Lichaam dat alle verlore mensen vertegenwoordigt (de Gemeente). Adam is het hoofd van het menselijke ras in de wereld en Christus is het Hoofd van de wereldwijde Gemeente en van elke plaatselijke gemeente in de wereld. Deze gemeenschap van christenen in de wereld wordt in de Bijbel “het Lichaam van Christus” genoemd (Efeziërs 1:22) of “de één algemene christelijke Kerk” in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

De eerste Adam. Handelingen 17:26, “Hij maakte uit één (bloed) (bedoeling: Adam) heel het menselijke geslacht.” De eerste mens vertegenwoordigt als hoofd de hele mensheid, die bestaat uit alle natuurlijke, maar gevallen mensen in de wereld en ook door de hele menselijke geschiedenis heen.

De tweede Adam. Jezus Christus vertegenwoordigt als Hoofd de nieuwe mensheid, die bestaat uit allen die geloven in de verwachte Messias gedurende de oudtestamentische periode en uit allen die geloven in de gekomen Christus vanaf het begin van de nieuwtestamentische periode. Het doel waarvoor Jezus Christus naar de aarde kwam was om de verloren mensheid weer terug te brengen om omgang te hebben met de één en enige God (1 Petrus 3:18)!

(2) Het lichaam deelt in het leven van het hoofd.

Alle mensen die verbonden zijn aan de eerste Adam. Het hele menselijke ras heeft deel aan de zondeval van de eerste Adam. Alle mensen die verbonden zijn aan de eerste Adam door geboorte, hebben deel aan zijn zondeval (Job 14:4; Psalm 51:5), zijn dood (Romeinen 5:12,17) en zijn verdoemenis (Romeinen 5:18).

Alle mensen die verbonden zijn aan de tweede Adam. De hele Gemeente heeft deel aan de gerechtigheid (verlossing) die Jezus Christus verwierf. Alle mensen die verbonden zijn aan de tweede Adam door geloof, zijn verlost van Gods toorn en zijn verzoend met God (Romeinen 5:9-10). Alle mensen die verbonden zijn aan de tweede Adam door geestelijke wedergeboorte hebben deel aan zijn gerechtigheid, zijn nieuwe leven (Romeinen 5:14-19; 1 Korintiërs 15:22) en zijn eeuwige leven (Johannes 3:16). “Jezus Christus is voor ons geworden ... gerechtigheid, heiliging en verlossing” (1 Korintiërs 1:30).

2. Er zijn slechts twee gemeenschappen in de wereld.

Er zijn daarom slechts twee gemeenschappen van mensen in de wereld. Elk mens behoort tot één van die twee gemeenschappen. “De akker is de wereld” (Matteüs 13:38).

(1) De gemeenschap van ongelovigen wordt “de wereld” genoemd.

“De (zondige) wereld” (1 Johannes 2:15-17) wordt ook wel “de macht van de duisternis” genoemd (Kolossenzen 1:13; 1 Johannes 5:19b). “Het onkruid zijn de kinderen van de boze en de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel (Matteüs 13:38-39).

(2) De gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus wordt “de Gemeente (Kerk)” genoemd.

“De (wereldwijde) Gemeente (Kerk)” (Matteüs 16:18) wordt “het Lichaam van Christus” (Efeziërs 5:23) of “het Koninkrijk van God” (Markus 10:25-26) in het Nieuwe Testament genoemd. De Gemeente is “niet van de wereld”, maar nog “wel in de wereld” (Johannes 17:14-16). De Gemeente is in de wereld “het licht” dat in de duisternis schijnt” en “het zout” dat de aarde reinigt, tegen verrotting beschermt en smaak geeft (Matteüs 5:14-16). “Het goede zaad is zijn de kinderen van het Koninkrijk”. “Hij Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen” (Matteüs 13:37-38).

3. Zekerheid van verlossing wordt in het Lichaam van Christus ervaren.

(1) Verlossing is alleen mogelijk in Jezus Christus.

Jezus zegt, “Ik ben de Weg ... Niemand komt tot de vader dan door Mij” (Johannes 14:6). “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn Naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” (2 Korintiërs 5:17)! “Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:11-12).

(2) Zekerheid van verlossing wordt ervaren in een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

“In Christus zijn” heeft een geestelijke en een praktische betekenis.

- *Geestelijk* betekent “in Christus zijn” enerzijds de positie of staat van gerechtigheid en heiligheid (1 Korintiërs 1:30), die Jezus Christus aan de gelovige toegeschreven heeft en anderzijds het proces van heiligmaking of levensstijl dat de Heilige Geest in de gelovige bewerkt. De Heilige Geest blijft voortgaan om deze gerechtigheid en heiligheid in het persoonlijke leven van de gelovige toe te passen (Romeinen 8:5-17; 2 Korintiërs 3:17-18).
- *Praktisch* betekent “in Christus zijn” dat de gelovige verbonden is met de wereldwijde Gemeenschap van gelovigen of de wereldwijde Gemeente (Kerk) van Christus. De Heilige Geest is aanwezig in het lichaam van de gelovige (1 Korintiërs 3:16-17; 1 Korintiërs 6:19-20) en ook in het Lichaam van Christus (Efeziërs 2:19-22)! De Heilige Geest vertegenwoordigt “de tegenwoordigheid van Jezus Christus” in beiden!

(3) Zekerheid van verlossing wordt ervaren door te functioneren in het Lichaam van Christus.

Wanneer een persoon gered is uit de macht van de duisternis en overgebracht is in het Koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1:13), dan is zijn aanwezigheid in het Koninkrijk van Christus en zijn functioneren in het Koninkrijk van Christus de basis van zijn zekerheid van verlossing. Wanneer een persoon door één Geest in het ene Lichaam van Christus gedoopt is (1 Korintiërs 12:12-13), is zijn deel zijn van het Lichaam van Christus en zijn functioneren in het Lichaam van Christus de basis van de zekerheid dat hij deel heeft aan het nieuwe leven van de Heilige Geest.

Het is niet alleen door de persoonlijke relatie met Jezus Christus, maar ook door zijn functioneren in het Lichaam van Christus dat de christen zekerheid van zijn verlossing ervaart. “Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster (in de Gemeente) haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val” (1 Johannes 2:9-10). Het is onmogelijk de relatie van de christen tot zijn broeder en de relatie van de christen tot Christus van elkaar te scheiden! Het is onmogelijk het Lichaam van Christus (de wereldwijde Kerk) van het Hoofd (Jezus Christus) te scheiden. Zo is het ook onmogelijk om zekerheid van verlossing te ervaren los van christenen in je eigen gemeente en in andere gemeenten lief te hebben.

Christus samen met Zijn Lichaam (de kerk) is de volmaakte gave van Jezus Christus aan christenen, waardoor zij niet alleen zij niet alleen een deel van de gerechtigheid (verlossing) en heiligheid van Jezus Christus hebben die Hij in hun plaats verworven heeft, maar ook de zekerheid van verlossing mogen ervaren.

4. Aansluiten bij Jezus Christus is tegelijk aansluiten bij het Lichaam van Christus.

De uitdrukking “een nieuwe mens” wordt een paar maal in de Bijbel herhaald.

(1) “De nieuwe mens” verwijst naar Jezus Christus, de christen en de christelijke Gemeente.

De context bepaald de betekenis.

De nieuwe mens verwijst naar Jezus Christus (1 Korintiërs 15:47). “De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels” (1 Korintiërs 15:47). De eerste mens was Adam en kwam voort uit de stof (dat wil zeggen, de geschapen elementen) van de aarde. De tweede mens is Christus en kwam uit de hemel (dat wil zeggen, de ongeschapen woonplaats van God).

De nieuwe mens verwijst naar de christen (Romeinen 6:2-7; Efeziërs 4:20-24). “De oude mens” verwijst naar de *nog niet wedergeboren* natuur van de ongelovige. Het is de *natuurlijke mens* die vrijwillig koos *een slaaf te zijn van zijn zondige natuur* (Romeinen 6:16) en volkomen beheerst wordt door zijn zondige natuur (Romeinen 8:6-8).

“De nieuwe mens” verwijst naar de *wedergeboren* natuur van de christen. Door geloof in Christus en Zijn volbrachte verlossingswerk werd de oude niet wedergeboren natuur eens en voor altijd afgelegd en de nieuwe wedergeboren natuur eens en voor altijd aangedaan (Efeziërs 4: 22,24)! De oude mens en de nieuwe mens kunnen niet gelijktijdig bestaan.

Het afdoen en aandoen (Efeziërs 4:22,24)¹ is hier niet een voortgaand proces, maar een eenmalig en definitief breken met de oude zondige gemeenschap (de wereld) en een eenmalige en definitieve aansluiting aan de nieuwe heilige Gemeenschap (de Gemeente). Het betekent hetzelfde als “verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van Christus” (Kolossenzen 1:13). Let wel dat Efeziërs 4:1-16 en Kolossenzen 3:15 spreken over het ene Lichaam van Christus, terwijl Kolossenzen 3:9-11 spreekt over de Joodse en niet-Joodse leden van dat Lichaam.

De nieuwe mens verwijst naar de Christelijke Gemeente (Efeziërs 2:15-16). Jezus Christus nam de gelovigen uit de twee gemeenschappen van de Joden en de niet-Joden, die beiden voortkwamen uit Adam, en schiep in Hemzelf “één nieuw mens” uit die twee. De nieuwe mens verwijst naar “het éne Lichaam van Christus” of “de éne Christelijke Gemeente (Kerk)”, dat bestaat uit alle gelovigen in Christus in de wereld en door heel de menselijke geschiedenis heen. In dit Lichaam van Christus verzoende Hij zowel Joodse christenen als niet-Joodse christenen met God en met elkaar. Het betekent dat “de nieuwe mens” veel meer is dan een individuele mens die in Christus gerechvaardigd en geheiligd is. “De nieuwe mens” is de ene gemeenschap (de ene wereldwijde Gemeente) die in Christus gerechvaardigd en geheiligd is (Efeziërs 2:15-16; zie Johannes 10:16). De nieuwe mens is het Lichaam van Christus waartoe de Heilige Geest elk individueel christen doopt en inlijft (letterlijk: in-lichaamt) (1 Korintiërs 12:12-13).

¹ De werkwoorden staan in de aoristus tijd.

Buiten de grenzen van deze ene nieuwe mens (het Lichaam van Christus, de wereldwijde Gemeente of Kerk) bestaat alleen de oude mens of oude mensheid met haar onenigheid en ontwrichting. De individuele christen kan geen deel zijn van het Hoofd, Jezus Christus, tenzij hij ook een deel is van het Lichaam, de wereldwijde Christelijke Gemeente.

(2) Je wordt alleen een nieuw mens in samenhang met Christus en de Christelijke Gemeente.

“De volheid van de goddelijke natuur woont lichamelijk in Jezus Christus” (Kolossenzen 2:9) en “de volheid van Jezus Christus woont in het Lichaam van Christus” (Efeziërs 1:22-23)! Dus, alleen wanneer individuele gelovigen in het Hoofd, Jezus Christus, zijn en dus ook in het Lichaam van Christus, de Christelijke Gemeente, zijn, “worden zij ook vervuld tot heel de volheid van God” (Efeziërs 3:19; zie 1 Korintiërs 1:30; 2 Korintiërs 3:18; Filippenzen 3:7-21; 2 Petrus 1:4; 1 Johannes 3:1-3).

Conclusie.

De nieuwe mens is dus zowel Christus, het Lichaam van Christus (de Gemeente/kerk) en de wedergeboren christen. We kunnen de christen niet scheiden van een deel zijn van het Lichaam van Christus (de Gemeente) en een deel zijn van het Hoofd, Jezus Christus. We kunnen niet de voorstellen maken dat Christus alleen in de hemel is en het Lichaam van Christus alleen een menselijke organisatie op de aarde is. We moeten de wereldwijde Gemeente niet primair beschouwen als een organisatie van mensen op de aarde, maar als een organisme die onlosmakelijk verbonden is aan Christus in de hemel (dus, alomtegenwoordig, Matteüs 28:20)! “Het Hemelse Jeruzalem (het Jeruzalem dat boven is) is de moeder van alle christenen”² die al in de hemel met Christus zijn en alle christenen die, hoewel ingeschreven in de hemel, nog op de aarde zijn (Galaten 4:26; Hebreëën 12:23). Het is niet mogelijk om alleen een persoonlijke relatie met Christus, het Hoofd in de hemel, te hebben en tegelijk weigeren om een relatie met de Gemeente, het Lichaam van Christus op de aarde, te hebben! “In Christus zijn” houdt altijd in “in het Lichaam van Christus zijn”. Het is niet mogelijk een individueel christen te zijn en te weigeren om zich aan te sluiten en deel te nemen aan de wereldwijde Gemeente en plaatselijke gemeente. Onthoud de woorden: “Wie zijn broeder haat, is in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft” (1 Johannes 2:11).

5. Aansluiting bij het Lichaam van Christus betekent niet langer onafhankelijk of voor jezelf leven.

(1) Leden van het Lichaam van Christus zijn onlosmakelijk aan het Lichaam verbonden.

“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen” (Romeinen 12:4-5). Wanneer mensen christen worden, worden zij door de Heilige Geest gedoopt tot en ingelijfd in het Lichaam van Christus (1 Korintiërs 12:12-13).

Dus elk individu in de wereld is of “nog steeds in de wereld en buiten de Gemeente”, of “in Christus en in de Gemeente”! Elk mens is of “nog steeds onder de macht van de duisternis” of “in het Koninkrijk van Christus” (Kolossenzen 1:13). Elk mens is of “nog steeds een verloren zoon of dochter die zijn of haar leven in de wereld verwoest”, of “een gevonden zoon of dochter die lid van Gods familie is geworden”. Elk mens is of “nog geestelijk dood” of “al geestelijk levend gemaakt” (Efeziërs 2:5; Lukas 15:11-24).

(2) Leden van het Lichaam van Christus kunnen niet buiten het Lichaam functioneren.

De wereldwijde Gemeente bestaat uit vele christenen en vele plaatselijke gemeenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er is één Lichaam van Christus, maar heel veel verschillende leden. Een individu kan niet zijn eigen individualiteit overstijgen. Een individueel christen die als “een hand” functioneert, kan niet de plaats innemen van een ander individuele christen die als “een oog” functioneert. De menselijke hand en menselijke oog kunnen alleen zijn wat ze zijn en doen wat zij doen zolang zij in het menselijke lichaam blijven functioneren. Zo kunnen christenen die als een hand of als een oog in het Lichaam van Christus functioneren alleen zijn wat ze zijn en doen wat zij doen zolang zij aan het Lichaam van Christus verbonden blijven en in het Lichaam van Christus blijven functioneren. Buiten het Lichaam van Christus kan een christen niet leven en ook niet functioneren. Stel je een menselijke hand of oog voor die gescheiden van het menselijke lichaam probeert te functioneren!

Een individueel christen die zich afscheid van de gemeente (Kerk, het Lichaam van Christus) kan niet als christen leven! Het christelijk leven betekent verbonden zijn met Christus en dus verbonden zijn met Zijn Lichaam. Het betekent dat de christen niet langer onafhankelijk en voor zichzelf leeft, maar dat Christus door de heilige geest Zijn leven in en door de christen leeft (Galaten 2:20; Romeinen 8:10; 2 Korintiërs 13:5). Jezus Christus leeft Zijn leven in en door de christen alleen in en door de wereldwijde Gemeente en plaatselijke gemeenten.

Jezus Christus leeft Zijn leven in en door de christen (Galaten 2:20), in en door het christelijke huwelijk (Efeziërs 5:25-30), in en door de christelijke familie, in en door de christen op de plaats waar hij werkt (Efeziërs 6:5-9), en in en door de plaatselijke gemeente en de wereldwijde Gemeente. Christenen worden aangespoord “voortdurend met de Geest vervuld te zijn” (Efeziërs 5:18) en “alles wat hij doet te doen in afhankelijkheid van Christus (Kolossenzen 3:17) en “het van harte te doen, als voor de Heere en niet voor mensen” (Kolossenzen 3:23).

² Een bepaald kerkgenootschap (bv. de Rooms Katholieke Kerk) is NIET “de moeder” van alle Christenen!