

# GEMEENTE.

# LES 1

<b>1</b>	<b>GEBED</b>
----------	--------------

*Bid* om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.

<b>2</b>	<b>UITWISSELEN</b> (20 minuten) <b>[STILLE TIJDEN]</b> <b>MARKUS 1:1 – 4:20</b>
----------	--

*Deel (of lees) om de beurt in het kort* wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Markus 1:1 – 4:20). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt. Maak aantekeningen.

<b>3</b>	<b>MEMORISATIE</b> (5 minuten) <b>[CHRISTELIJK KARAKTER]</b> <b>(1) 2 KORINTIËRS 3:18</b>
----------	--

De vijfde **serie (E)** memorisatieverzen gaat over **“Het christelijke karakter”**. De vijf Bijbelverzen zijn:

- (1) Gelijkvormigheid aan Christus. 2 Korintiërs 3:18
- (2) Reinheid. 1 Petrus 2:11
- (3) Liefde. Markus 12:30-31
- (4) Geloof. Romeinen 4:20-21
- (5) Nederigheid. Filippenzen 2:3-4

*Mediteer, memoriseer en repeteer* twee aan twee.

**(1) Gelijkvormigheid aan Christus. 2 Korintiërs 3:18.** Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals het door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

<b>4</b>	<b>ONDERRICHT</b> (85 minuten) <b>[KERKELIJKE FEESTDAG]</b> <b>KERSTFEEST: HERDENKING VAN DE GEBORTE VAN CHRISTUS</b>
----------	--

*Inleiding.* Kerstfeest is de feestdag waarop christenen de geboorte van Jezus Christus herdenken. We willen leren wat de Bijbel leert over de eerste komst van Jezus Christus naar de wereld. We zullen leren dat Zijn eerste komst door de profeten in het Oude Testament voorspeld werd, wat er gebeurde toen Hij geboren werd en waarom Zijn eerste komst naar de wereld zo belangrijk is.

## **A. DE OUDSTE MENSELIJKE GESCHIEDENIS BESCHRIJFT GODS EERSTE BELOFTE AAN MENSEN**

De allereerste profetie en belofte in de Bijbel is Genesis 3:15. Toen er nog geen zonde op de aarde was, verscheen de duivel aan de eerste mensen, Adam en Eva, in de vorm van een ‘slang’. Uit de context is het duidelijk dat er een heel machtige sprekende demon zich achter de slang verschool. Hij is de ‘duivel’, wat *lasteraar of aanklager* betekent. Hij is de ‘satan’, wat *tegenstander* betekent. Hij is de ‘draak’ (Openbaring 12:9). Hij verleide de eerste mensen om God niet te gehoorzamen en daarom vielen zij van hun staat (positie) van onschuld in de staat (positie) van zonde.

God strafte hen en zei dat er *voortdurend strijd* zou woeden tussen enerzijds de duivel, zijn boze geesten en de mensen die hem steunen (‘het nageslacht van de duivel’) en anderzijds de mensen van God (het ‘nageslacht van de vrouw’) (letterlijk: *zaad* van de vrouw). In de toekomst zou een uit het nageslacht van de vrouw de kop van de slang vermorzelen, zelfs al zou hij in de hiel gebeten worden en lijden. Zo veranderde God de vriendschap die de eerste mensen met de duivel gesloten hadden in vijandschap. Dit betekende dat na die tijd alle vriendschap met de duivel en zijn handlangers vijandschap met God zou inhouden en een vloek voor mensen (Jakobus 4:4). En omgekeerd zou vriendschap met God zegen voor mensen tot gevolg hebben!

In het licht van de nieuwtestamentische openbaring weten we dat deze strijd in werkelijkheid een strijd tussen de duivel (de satan) en Jezus Christus is. Jezus Christus zou lijden, eerst door het lijden van Zijn oudtestamentische volk, Israël, en ten slotte in Zijn eigen lichaam aan het kruis. Gedurende Zijn eerste komst naar de aarde heeft Jezus Christus uiteindelijk de macht van de duivel gebroken (maar nog niet beëindigd). Het Nieuwe Testament onthult ons dat God met deze profetie (of belofte van verlossing) voorspelde dat de uiteindelijke strijd tussen twee persoonlijkheden zou gaan, namelijk tussen de duivel en Jezus Christus die uit het nageslacht van de vrouw geboren zou worden. De duivel zou

Jezus aanvallen en proberen te doden, omdat God voorzegd had dat *Hij* de kop van de duivel zou vermorzelen. Hoewel Jezus door “de beet van de duivel” zou lijden en aan het kruis zou sterven, zou Hij de duivel overwinnen en hem uiteindelijk vernietigen! Jezus zou de Overwinnaar zijn!

## **B. DE OUDTESTAMENTISCHE GESCHIEDENIS VERTELT DE STRIJD DIE PROBEERT DE VERVULLING VAN GODS BELOFTE TE VERIJDELEN**

### **1. De strijd van Adam tot Noach.**

#### **(1) Adam en Eva.**

God gaf de eerste belofte van verlossing (Genesis 3:15 HSV) aan de eerste man en vrouw, Adam en Eva. Iemand die geboren zou worden uit de vrouw zou de kop van de duivel vermorzelen. Adam en Eva hadden in het begin twee kinderen, Kaïn en Abel. Kaïn werd jaloeers en boos op Abel en vermoordde hem (Genesis 4:1-8). Het leek alsof de duivel de nakomelingen van de vrouw wilde vernietigen, zodat Gods belofte van verlossing niet in vervulling zou kunnen gaan.

Maar God gaf aan Adam en Eva andere kinderen, mannen en vrouwen (Genesis 5:1-5). Zo kon het menselijk geslacht blijven voortbestaan en zo kon de belofte van verlossing nog steeds in vervulling gaan!

#### **(2) Set en Noach**

De derde zoon van Adam en Eva, Set, was voorbestemd om de drager van Gods belofte van verlossing te worden (Genesis 5:6-32). Na heel veel jaren waren er al veel mensen op de aarde. De kennis aangaande God die God aan Adam en Eva geopenbaard had, was bij de mensen al zo vaag geworden, dat zij zich overgegeven hadden aan een slechte levensstijl. “De zonen van God” (dat wil zeggen, de nakomelingen van Set vertegenwoordigden de mensen die God bleven volgen) begonnen te trouwen met “de dochters van de mensen” (dat wil zeggen, de nakomelingen van Kaïn die alleen maar mensen volgden) (*Lees* Genesis 6:1-4 NBG, zie Deuteronomium 7:1-4; 2 Korintiërs 6:14). Het resultaat was dat de slechtheid op de aarde enorm toenam. “De HEER zag dat alle mensen slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht” (Genesis 6:5). Toen besloot God om de hele mensheid met een grote vloed uit te roeien (Genesis 6:5-7,11-13). Het leek alsof de duivel erin slaagde om de mensheid, die de drager van Gods belofte van verlossing was, helemaal te vernietigen.

Maar God vond één man die onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en oprecht leven leidde: Noach. “Hij wandelde met God” (Genesis 6:8-9). God redde Noach en zijn gezin uit de zondvloed (Genesis 6:14–8:22). Zo kon het menselijk geslacht blijven voortbestaan en zo kon Gods belofte van verlossing door een mens die uit het menselijke geslacht geboren zou worden nog steeds in vervulling gaan!

### **2. De strijd van Noach tot Juda.**

#### **(1) Abraham (2167–1992 v.C.).**

In de 21<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd *de belofte van verlossing door de komende Verlosser* aan Abraham (Abram) en Sarah (Sarai) gegeven. God zei dat hun nakomelingen (letterlijk: zaad) talrijk zouden zijn “als de sterren van de hemel” en “als het zand aan de zee”. En God beloofde, “In u (Hebreeuws: in uw zaad) (enkelvoud) zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden” (Genesis 12:3) (*Lees* Genesis 11:26-32; Genesis 15:5; Genesis 22:17-18 HSV). Menselijkerwijs kon deze belofte niet vervuld worden, want Abraham en Sarah waren allebei heel oud, hun lichamen waren verstorven en Sarah was bovendien onvruchtbaar. Het leek alsof de duivel de overwinning zou behalen.

Maar toen gebeurde er een wonder. Toen Abraham al 100 jaar oud was, gaf God hen een zoon, Izak (Genesis 21:1-7)! De rode draad van Gods belofte van verlossing bleef intact!

#### **(2) Izak (2067–1887 v.C.).**

*De belofte van verlossing door de komende Verlosser* werd toen aan Izak gegeven (Genesis 26:4 HSV), maar zijn vrouw Rebekka was ook onvruchtbaar (Genesis 25:21). Weer leek het alsof de duivel zou winnen.

Maar Isaak bad tot God en God gaf hen twee kinderen, Esau en Jakob.

#### **(3) Jakob (2007–1860 v.C.).**

*De belofte van verlossing door de komende Verlosser* werd toen aan Jakob gegeven (Genesis 28:13-14 HSV), maar zijn broer, Esau, wilde hem doden omdat hij Esau bedrogen had en van zijn eerstgeboorterecht beroofd had (Genesis 27:41). Weer leek het alsof de duivel zou triomferen.

Maar God Zelf beloofde Jakob te beschermen, overal waar hij ging (Genesis 28:15). Jakob bleef leven en de rode draad van Gods belofte werd niet doorgesneden!

#### **(4) Juda.**

*De belofte van verlossing door de komende Verlosser* werd daarna aan Juda, de zoon van Jakob met Lea, gegeven (Genesis 49:10). God beloofde dat het koningschap van de stam van Juda niet zou wijken totdat de Verlosser zou komen. Hij zou de Koning zijn en aan Hem zouden alle volken eenmaal gehoorzaam zijn (zie Jesaja 45:22-23; Filippenzen 2:9-11)!

### **3. De strijd van Juda tot Mozes.**

#### **(1) De nakomelingen van Jakob en Juda: de Israëlieten.**

Gedurende de 15<sup>e</sup> tot de 11<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd *de belofte van verlossing door de komende Verlosser* werd aan Israël gegeven. Omdat de duivel er niet in slaagde om de patriarchen: Abraham, Izak en Jakob te doden, richtte hij zijn aanvallen nu tegen de Israëlieten, het nageslacht van Jakob. De Israëlieten waren voorbestemd de komende Verlosser voort te brengen (Johannes 4:22). Gedurende de 430 jaar dat de Israëlieten in Egypte woonden (Exodus 12:40), werden zij een heel groot volk. Uiteindelijk kwam er een koning die Jozef niet gekend had. Hij onderdrukte de Israëlieten en gaf een bevel om alle mannelijke kinderen van de Israëlieten te vermoorden (Exodus 1:7-22). Het leek alsof de duivel deze keer het beloofde “zaad van de vrouw” zou vernietigen.

Maar God beschermde vele Israëlieten. Hij liet nota bene Mozes in het paleis van de koning opvoeden en riep hem later om de Israëlieten uit de slavernij in Egypte naar het Beloofde Land te leiden (Exodus 3:1-12).

#### **(2) Mozes (1527–1407 v.C.)**

Tijdens de woestijnreis naar het Beloofde Land lezen we hoe de Israëlieten steeds weer terugvielen in afgoderij. Ze maakten een gouden kalf en aanbaden het (Exodus 32:1-6). God werd boos op Israël en wilde het hele volk – op Mozes na – uitroeien (Exodus 32:7-10). Weer leek het alsof de duivel ging winnen.

Maar Mozes bad tot God voor het zondige volk en God verhoorde zijn gebed (Exodus 32:11-14). Mozes is hier “een type” (illustratie) van Jezus Christus, de Grootste Voorbidder, Die niet alleen voor Zijn volk bidt, maar ook Zijn leven voor hen gaf (Hebreeën 7:25-28)!

### **4. De strijd van Mozes tot David.**

#### **David (regeerde: 1011–971 v.C.)**

In de 11<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd *de belofte van verlossing door de komende Verlosser* aan koning David gegeven. David was een afstammeling van Juda. Lees 1 Kronieken 17:11-14, een Messiaanse profetie. God beloofde dat Hij het koningschap aan één van Davids zonen (nageslacht) zou schenken: namelijk, Jezus Christus. Deze toekomstige Koning zou “voor God een huis bouwen”: namelijk, de Gemeente (zie 2 Korintiërs 6:16; Efeziërs 2:19-22; 1 Petrus 2:4-6,9-10). God beloofde dat Hij “de troon van deze Koning (Jezus Christus) nooit zou laten wankelen” (Jesaja 9:5-6 NBG; Matteüs 12:28-30; Openbaring 17:14 HSV; Openbaring 19:16 HSV). God beloofde dat Hij “een Vader voor deze Koning (Jezus Christus) zou zijn en dat deze Koning (Jezus Christus) voor Hem een Zoon zou zijn” (Psalm 2:7 HSV; Matteüs 3:17; Hebreeën 1:5 HSV). In Jeremia 23:5 lezen we, “De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als Koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven”. Omdat God al deze beloften aan koning David deed, was het doel van de duivel om David door zijn vijanden te laten doden. Goliath slaagde er niet in David te doden. Koning Saul probeerde tot twee keer toe om David met een speer te doden, maar hij faalde (1 Samuël 18:10-11). Daarna probeerden zijn eigen zoon, Absalom, en een groot deel van zijn volk Israël, hem te doden (2 Samuël 15:1 - 19:43). Iedere keer leek het alsof de duivel deze strijd ging winnen.

Maar de Bijbel leert ons dat niemand God kan verhinderen om Zijn plan uit te voeren. “De HEERE van de legermachten heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik het Mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren, en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stands komen. Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?” (Jesaja 14:24,27)! David werd niet gedood en Gods verlossingsplan werd onverminderd voortgezet!

### **5. De strijd van David tot Achaz.**

#### **(1) Joas (regeerde: 835–797 v.C.)**

Tussen de 10<sup>e</sup> tot de 6<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd *de belofte van verlossing door de komende Verlosser* gedragen door de koningen van het zuidelijke rijk van Juda (de 2½ stammen). De koningen van het noordelijke rijk, Israël (de 9½ stammen), voerden telkens oorlog tegen het zuidelijke rijk Juda. Athalia, de goddeloze dochter van koning Achab (en kleindochter van Omri) (2 Koningen 8:18,26-27) van het noordelijke rijk en de moeder van de overleden koning Ahazia liet alle prinses van het zuidelijke rijk vermoorden omdat zij alle macht in handen wou krijgen! Het leek alsof de duivel de ononderbroken geslachtslijn van de Messias en daarmee *de belofte van verlossing* doorbroken had.

Maar weer stak onze almachtige God daar een stokje voor en zorgde Hij dat deze opzet mislukte. Joseba, de dochter van koning Joram, redde Joas, de zoon van haar broer, de overleden koning Ahazia. Joas werd 6 jaar lang verborgen gehouden in de tempel totdat hij koning werd en Athalia gedood werd (2 Koningen 11:1-21). Als Athalia erin geslaagd was alle nakomelingen van koning David te vermoorden, dan zou de duivel getriomfeerd hebben en zou de beloofde Verlosser nooit geboren worden.

#### **(1) Achaz (regeerde: 734–727 v.C.)**

Later smeedde het noordelijke rijk van Israël een verbond met Aram (Syrië) om het zuidelijke rijk van Juda te vernietigen (2 Koningen 16:5). Het leek alsof de omringende heidense volken het volk van God (de mensen die geloofden in de komende Verlosser) zouden vernietigen en de duivel zou winnen.

Maar de profeet Jesaja zei tegen Achaz, de koning van Juda, “Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: de jonge

vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen” (Jesaja 7:14). God beloofde dat, hoe moeilijk de omstandigheden in de geschiedenis ook zijn, niemand in staat zou zijn om de komst van de Verlosser tegen te houden! De komende Verlosser zou “Immanuël” genoemd worden, dat betekent, “God is met ons” (Matteüs 1:23). De Bijbel leert dat de ongelovige volken er niet zouden slagen Gods volk te vernietigen. Geen enkele natie en geen enkele politieke leider kan God dwarsbomen in de uitvoering van Zijn plan!

## **6. De strijd van Achaz tot Ester.**

### **Ahasveros (Xerxes I) (regeerde: 486–465 v.C.)**

In de 5<sup>de</sup> eeuw voor Christus (na de ballingschap) leefden de Joden (de nakomelingen van het zuidelijke koninkrijk van Juda) overal verspreid over het Medo-Perzische Rijk. Een slechte man, Haman, haatte de Joden en met een list zette hij de Perzische koning Ahasveros er toe aan om een bevelschrift uit te vaardigen dat alle mensen opdracht gaf om de Joden in één dag uit te roeien. Hij liet het “pur” (lot) werpen om de dag van uitroeiing te bepalen. Door middel van ijlboden werden brieven verzonden naar alle provincies met daarin de boodschap dat men alle Joden, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen, moest doden en dat men al hun bezittingen moest afnemen op de 13<sup>e</sup> van de 12<sup>e</sup> maand (Ester 3:5-10,13). Alle Joden werden met uitroeiing bedreigd. Als Hamans sluwe plan zou slagen, zou de duivel triomferen. Gods verlossingsplan zou dan nooit een werkelijkheid worden.

Maar God gebruikte de Jodin Ester die de vrouw van Ahasveros werd om Hamans plan te verijdelen. De koning liet Haman aan een galg ophangen en vaardigde een nieuw decreet uit waarin de Joden zichzelf mochten verdedigen tegen iedereen die hen aanviel (Ester 8:7-11). Het Purimfeest op de 14<sup>de</sup> en 15<sup>de</sup> van de 12<sup>de</sup> maand (Adar) gedenkt deze gebeurtenis. God voorkwam deze catastrofe en de duivel leed weer een nederlaag!

## **7. De strijd van Ester tot Betlehem.**

### **(1) Openbaring 12:4-5: De draak en de vrouw.**

In deze strijd tussen de duivel en Jezus Christus door de eeuwen heen was het Jezus Christus die triomfeerde! Deze strijd tussen de duivel en Christus door de hele geschiedenis van het Oude Testament heen wordt in het Nieuwe Testament in twee verzen beschreven: “De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind geboort had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en Zijn troon” (Openbaring 12:4-5). “De vrouw” is *een symbool* voor Gods volk gedurende het Oude Testament. Zij zou het beloofde Messiaskind voortbrengen (Johannes 4:22). “De draak” is *een symbool* voor de duivel (Openbaring 12:9). En “het kind” is *een symbool* voor de Messias, Jezus Christus. Door de hele geschiedenis in het Oude Testament heen probeerde de duivel te voorkomen dat de beloofde Verlosser geboren zou worden!

Maar God is altijd de soevereine Koning van Zijn Koninkrijk en zorgde ervoor dat Zijn soevereine en eeuwige plan niet zou mislukken. En het is niet mislukt! Niemand en niets kan de vervulling van het plan van de God van de Bijbel verijdelen (Jesaja 14:24,27)!

### **(2) Jozef en Maria.**

Uiteindelijk werd *de belofte van verlossing* door de komende Messias aan Maria en aan Jozef gegeven (Lukas 1:26-38; Matteüs 1:18-25). Toen uiteindelijk de tijd aanbrak dat de Verlosser van de wereld, de Messias, geboren zou worden, deed “de draak” nog een paar laatste pogingen om deze Verlosser te doden. De Romeinse koning Herodus (37–4 v.C.) werd bang toen hij van de wijze mannen uit het Oosten hoorde dat de Verlosser geboren was. Hij was bang dat deze Messias koning zijn aardse koninkrijk van hem zou afnemen. Dus toen hem werd verteld dat de beloofde Messias in Bethlehem geboren zou worden gaf hij de opdracht dat alle kinderen tussen de 0 en 2 jaar oud in Bethlehem en omstreken gedood moesten worden (Matteüs 2:1-18). Weer leek het alsof de duivel via dit wrede plan van Herodus zou slagen.

Maar Gods eeuwige besluit en plan kunnen niet tegengehouden worden! God stuurde een engel in de nacht en zei tegen Jozef dat hij met zijn gezin naar Egypte moest vluchten. Daar bleven ze totdat Herodus gestorven was.

### **(3) Jezus Christus.**

Toen Jezus’ levenswerk op aarde begon, probeerde “de draak” Hem aan zich te onderwerpen door Hem in verleiding te brengen (*Lees* Matteüs 4:1-11). Eerst probeerde de duivel Jezus te verleiden *om op zichzelf (Zijn eigen vermogen) te vertrouwen* (onafhankelijk van God te zijn). Hij zou toch voor Zichzelf kunnen opkomen door stenen in brood te veranderen? Daarna probeerde de duivel Jezus te verleiden *om een vals vertrouwen op God te hebben* door de Bijbel verkeerd toe te passen. Hij zou Zichzelf van de tempel kunnen afgooien en door engelen opgevangen worden. Uiteindelijk probeerde de duivel Jezus te verleiden op de duivel te vertrouwen door een knieval voor de duivel te maken en zo macht over alle koninkrijken te verkrijgen.

Maar Jezus Christus overwon elke verleiding van de duivel en ontmaskerde hem als een leugenaar (Johannes 8:44)!

### **(4) De belofte ging in vervulling: Jezus Christus bond de duivel.**

Jezus Christus kwam naar de wereld om de werken van de duivel te verbreken (1 Johannes 3:8). Tijdens Zijn verlossingswerk op aarde wierp Jezus boze geesten (demonen van de duivel) uit mensen en vestigde Zijn koninkrijk (koningschap) (Matteüs 12:28-29). Door Zijn kruisdood heeft Jezus de duivel en zijn demonen ontwapend en over hen

getriomfeerd (Kolossenzen 2:15). Door Zijn opstanding uit de dood, Zijn hemelvaart en troonsbestijging, verdreef Jezus Christus de duivel als “vorst van deze (zondige) wereld” uit zijn arrogante positie en heerst Jezus Christus nu triomferend over alles en allen!

Van toen af aan trok Jezus Christus mensen uit alle volken in de wereld tot Zich (Johannes 12:31-32). Dat doet Hij nog steeds! Door de verkondiging van het evangelie worden mensen uit de macht van de duivel geroofd en overgezet in het koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1:13). Zo ging de belofte van verlossing in Genesis 3:15 in vervulling: “Het Zaad (Nakomeling) (enkelvoud) van de vrouw” ook genoemd “het Zaad van Abraham” (enkelvoud) (Genesis 22:18; Galaten 3:16) verbrijzelde de kop van de slang: Jezus Christus overwon de duivel. Vanaf de eerste komst van Jezus Christus heerst Jezus Christus ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt in deze wereld en in de komende wereld (Matteüs 28:18; Efeziërs 1:20-22; 1 Petrus 3:22). Vanaf de eerste komst kan niemand Hem meer stoppen om mensen uit elke volk tot Zich te trekken!

## **C. DE PROFETEN IN HET OUDE TESTAMENT PROFETEERDEN VEEL OVER DE KOMENDE VERLOSSER**

De profetieën in het Oude Testament aangaande de komende Verlosser zijn de oudste profetieën in de wereld die in vervulling zijn gegaan! De profeten profeteerden dat deze komende Verlosser de Grootste Profeet, de Laatste Hogepriester en de Hoogste Koning zou zijn!

### **1. Aan het begin van de menselijke geschiedenis.**

God profeteerde dat de komende Verlosser uit een vrouw geboren zou worden en de kop van de duivel zou vermorzelen (Genesis 3:15; Lukas 3:23,37).

### **2. Meer dan 2100 jaar v.C.**

God beloofde aan Abraham dat de komende Verlosser “het zaad van Abraham” zou zijn, dat wil zeggen, een directe nakomeling van Abraham en dat alle volken op de aarde in Hem gezegend zouden worden (Genesis 12:3; Genesis 22:18; Galaten 3:16).

### **3. Meer dan 1400 jaar v.C.**

De profeet Mozes profeteerde dat de komende Verlosser de Grootste Profeet aller tijden zou zijn. Hij zou de woorden van God spreken. En God zou van alle mensen eisen dat zij Deze Verlosser gehoorzamen (Deuteronomium 18:15-18; Handelingen 3:21-25).

### **4. Meer dan 1000 jaar v.C.**

David profeteerde dat de komende Verlosser de Laatste Hogepriester zou zijn (Psalm 110:4; Hebreëen 3:1; 4:14-15; 7:22-28). Hoewel de mensen Hem zouden verachten en kruisigen en Zijn kleren onderling zouden verdelen (Psalm 22:1-18), zou Hij door Zijn dood verzoening voor hun zonden maken (Jesaja 53:6,10).

### **5. Meer dan 700 jaar v.C.**

De profeet Micha profeteerde dat de komende Verlosser in Betlehem geboren zou worden (Micha 5:1; Lukas 2:11,15). En de profeet Jesaja profeteerde dat hij “God met ons” genoemd zou worden (Jesaja 7:14; Matteüs 1:20-23). Hij zou gekruisigd worden voor de overtredingen van vele mensen en zo hen rechtvaardig maken (Jesaja 53:5,11; Romeinen 4:25). De profeet Jesaja profeteerde dat de komende Verlosser de Grootste Koning ooit zou zijn. Hij zou één zijn met de goddelijke natuur van de machtige God en Eeuwige Vader en er zou nooit een einde komen aan Zijn koninkrijk van gerechtigheid (Jesaja 9:6-7; Lukas 1:30-33)!

### **6. Meer dan 400 jaar v.C.**

De profeet Maleachi profeteerde dat de komende Verlosser een voorbode zou hebben, die de weg voor Zijn komst zou voorbereiden (Maleachi 3:1; 4:5-6). Dit werd de profeet Johannes de Doper (Matteüs 11:11-14; 17:10-13).

## **D. DE GEBEURTENISSEN RONDOM DE GEBORTE VAN JEZUS CHRISTUS**

### **1. De incarnatie: de eeuwige God werd een mens in Jezus Christus.**

Jezus Christus begon Zijn bestaan niet pas met Zijn geboorte in Betlehem. Hij bestond al vanaf het begin met God en is Zelf God. Hij bezat de goddelijke natuur van alle eeuwigheid (Johannes 1:1-5,14-18). Toen de juiste tijd aanbrak, nam Jezus Christus de menselijke natuur aan zonder de goddelijke natuur los te laten en werd onder de mensen op de aarde geboren. Van toen af aan bezat Jezus Christus niet alleen een goddelijke natuur, maar ook een menselijke natuur. Hij was volkomen God en ook volkomen mens (Galaten 4:4; Filippenzen 2:5-8; Kolossenzen 2:9). Terwijl Hij op de aarde was zagen mensen Hem opgroeien (Lukas 2:52). Mensen konden Hem aanraken, Zijn wonderen zien, Zijn onderricht beluisteren en Zijn verlossing ervaren (1 Johannes 1:1-3).

## **2. De aankondiging van Zacharias.**

Nog voor de geboorte van Jezus Christus verscheen een engel aan Zacharias en kondigde aan dat hij op zijn hoge ouderdom de vader zou worden van een zoon. Zijn zoon zou de voorbode (aankondiger, wegbereider) van de komende Verlosser zijn! Zacharias twijfelde of Gods Woord in vervulling zou gaan en daarom gaf God hem een teken - hij zou niet kunnen spreken totdat Gods Woord in vervulling gaat (Lukas 1:5-25,57-79)! Toen Gods Woord in vervulling was gegaan, zong Zacharias een loflied dat God door de komende Verlosser Zijn verbond met Abraham in vervulling zou doen gaan (Lukas 1:72-73)! Het verbond van Gods onverdiende genade zou door Jezus Christus een werkelijkheid worden voor alle volken in de wereld.

## **3. De aankondiging aan Maria.**

Ook voor de geboorte van Jezus Christus verscheen de engel Gabriël aan Maria en kondigde aan dat God haar had begenadigd en dat zij gezegend zou zijn onder de vrouwen in de wereld (Lukas 1:26-56). Zij zou de moeder van Jezus worden naar Zijn menselijke natuur! Zij zou op bovennatuurlijke wijze zwanger worden door het werk van de Heilige Geest. Daarom zou het Heilige Dat uit haar geboren zou worden “de Zoon van God” genoemd worden (Lukas 1:35). Jezus werd niet de Zoon van God door Zijn geboorte (omdat Hij van alle eeuwigheid al de Zoon van God is). Hij nam de menselijke natuur aan zonder Zijn goddelijke natuur af te leggen! Jezus Christus was altijd God, maar nam nu ook de menselijke natuur erbij aan. Hoewel dit nog nooit in de geschiedenis van de mens gebeurde, zei de engel dat “bij God niets onmogelijk was” (Lukas 1:37). In tegenstelling tot Zacharias, geloofde Maria Gods Woord en onderwierp zij zich aan Gods plan voor haar leven.

## **4. De aankondiging aan Jozef.**

Voor de geboorte van Jezus Christus verscheen de engel Gabriël ook aan Jozef in een droom en kondigde aan dat de vrouw met wie hij in ondertrouw was, zwanger was door het werk van de Heilige Geest in haar lichaam. In die tijd werd “ondertrouw” als een wettelijk huwelijk beschouwd. Jozef zou Hem de naam Jezus moeten geven, dat “Verlosser” betekent. Jezus zou Zijn mensen in de hele wereld van hun zonden verlossen. Jozef was een heel toegewijde echtgenoot. Hij geloofde Gods Woord. Hij verwierp Maria niet, maar had ook geen gemeenschap met haar totdat Jezus geboren was (Matteüs 1:18-25). Jozef en Maria reisden van Nazaret naar Betlehem om zich te laten inschrijven onder de Romeinse volkstelling. De baby Jezus werd in Betlehem geboren (Lukas 2:1-7).

## **5. De aankondiging aan de herders.**

Na de geboorte van Jezus Christus verscheen een engel aan de herders en kondigde aan dat de komende Verlosser in Betlehem geboren was en dat Hij de verwachte Messias was! Toen verschenen er duizenden engelen die zongen dat God vrede op de aarde zou brengen *aan alle mensen op wie Gods welbehagen rust*. Iedereen die de genade van God zou ontvangen, zou vrede met God ontvangen (Lukas 2:13-14)! Nadat de herders een bezoek hadden gebracht aan Jezus, maakten zij overal bekend wat aan hen over Jezus werd verteld. Op de achtste dag werd Jezus besneden (Lukas 2:8-24), omdat Hij “onder de wet geboren werd” (dat wil zeggen, nog onder de oudtestamentische bedeling) (Galaten 4:4).

## **6. De aankondiging aan Simeon.**

Later namen Jozef en Maria het kind naar de tempel in Jeruzalem om Hem aan de Heere voor te stellen (Leviticus 12:1-8; Exodus 13:2,12,15). De Heilige Geest had aan Simeon geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had gezien. Toen hij Jezus in de tempel zag, profeteerde hij dat het kind “een licht om de heidenen te verlichten” en “om Gods volk Israël te verheerlijken” zou zijn. Hij profeteerde dat Jezus Christus bestemd was om de gelovigen van de ongelovigen in Israël te scheiden. Mensen zouden verdeeld zijn: sommige zouden vóór en anderen zouden tegen Jezus spreken. Niettemin zou Jezus Christus de geheimen van elk mensenhart aan het licht brengen (Lukas 2:25-35).

## **7. De aankondiging aan de wijzen uit het Oosten.**

Ondertussen woonden Jozef, Maria en Jezus in Betlehem. God gebruikte een ster om wijze mannen uit het Oosten te leiden naar de Messias-Koning en Verlosser van de wereld. Deze mannen waren waarschijnlijk bekend met de profetieën in het Oude Testament die sinds de Babylonische gevangenschap verspreid werden over heel het Babylonische Rijk en heel het Medo-Perzische Rijk. Zij waren een van de eersten die hun knieën bogen voor Jezus Christus. Nadat God hen in een droom gewaarschuwd had om niets aan de goddeloze koning Herodus te zeggen, zijn zij met een ander weg naar het Oosten teruggekeerd. Koning Herodus en heel Jeruzalem waren ontstemd over het nieuws dat de komende Messias-Koning geboren was. In plaats van Hem te aanbidden, hebben velen geprobeerd Hem te vernietigen (Matteüs 2:1-12).

## **8. De vlucht naar Egypte en de terugkeer naar Israël.**

Toen de wijze mannen niet terug rapporteerden waar de Messias-Koning gevonden kon worden, gaf Herodus opdracht dat alle kinderen onder de twee jaar in Betlehem omgebracht moesten worden. Tot het einde leek het alsof de duivel deze strijd ging winnen.

Maar een engel verscheen aan Jozef en beval hem naar Egypte te vluchten. Na de dood van koning Herodus, verscheen een engel weer aan Jozef en beval hem naar Israël terug te keren. Josef werd in een droom gewaarschuwd niet naar Judea te gaan. Jozef en Maria met Jezus gingen naar Nazaret in Galilea, omdat zij de nieuwe koning, de zoon van Herodus, vreesden die in Jeruzalem dichtbij Betlehem in Judea woonde. Zo groeide Jezus op in Nazaret in Galilea (Matteüs 2:13-23).

## **E. DE BETEKENIS VAN DE GEBORTE VAN JEZUS CHRISTUS**

### **1. Jezus Christus werd geboren als een zichtbaar menselijk wezen om de onzichtbare God te openbaren.**

Johannes 1:1,14,18 zegt dat God de menselijke natuur in Jezus Christus aannam en onder de mensen kwam wonen om GOD aan mensen bekend te maken. Jezus zegt, “Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon *het* wil openbaren” (Matteüs 11:27). En: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Kolossenzen 1:15 zegt dat Jezus Christus de zichtbare Beeld van de onzichtbare God is.

Kerstfeest is het feest van het licht van God! Jezus Christus is de afstraling van de heerlijkheid van God (Hebreeën 1:3).

### **2. Jezus Christus werd onder de mensen geboren om mensen te verlossen die zich van hun zonden bekeren.**

Johannes 3:16 zegt, “Want zo lief had God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” En 1 Johannes 4:10 zegt, “Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.”

Kerstfeest is het feest van de liefde van God! In Zijn grote liefde gaf God Zijn grootste gave (kerstcadeau): Jezus Christus, aan de wereld. Johannes 3:16 leert geen universele verzoening! “De wereld” in Johannes 3:16 is de wereld waarin mensen leven die van God vervreemd zijn, die met zonden beladen zijn, die aan het oordeel blootgesteld zijn en die behoefte hebben aan verlossing. Het is de wereld van mensen zonder onderscheid van ras en nationaliteit. Het is de wereld van de geschapen mensheid die het voorwerp van Gods zorg blijft. God gaf Jezus Christus aan de wereld om mensen te behouden. Ieder die in Jezus Christus gelooft, gaat zeker niet verloren, maar heeft het eeuwige leven!

### **3. Jezus Christus werd onder de mensen geboren om mensen te oordelen die zich niet bekeren.**

Lukas 2:34-35 zegt, “Zie, dit *Kind* is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden, ... opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.”

Kerstfeest is het feest dat mensen van elkaar scheidt. Jezus Christus is bestemd tot de opstanding van heel veel mensen, maar ook tot de val van anderen. Daarom moeten alle mensen een keuze maken voor of tegen Jezus Christus. Volgens Matteüs 21:42-44 en 1 Petrus 2:6-8 is Jezus Christus “de Hoeksteen” voor heel veel mensen. Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zullen niet beschaamd worden! Voor andere mensen is Jezus Christus “het Struikelblok”. Zij die Hem niet willen gehoorzamen, zullen over Hem struikelen en ten val komen. Niemand kan neutraal blijven ten opzichte van de eerste komst van Jezus Christus in de wereld. En niemand kan neutraal blijven ten opzichte van de boodschap van Jezus Christus!

<b>5</b>	<b>GEBED</b> (8 minuten)	<b>[REACTIES]</b> <b>GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD</b>
----------	--------------------------	---

*Bid* met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

<b>6</b>	<b>VOORBEREIDING</b> (2 minuten)	<b>[OPDRACHTEN]</b> <b>VOOR DE VOLGENDE BIJEEENKOMST</b>
----------	----------------------------------	---

*Deel* de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over “Kerstfeest” – herdenking van de dood van Jezus Christus” samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Markus 4:20 – 7:37**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. (2) Reinheid. 1 Petrus 2:11. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Bijbelstudie. Lees het hele Evangelie van Johannes eenmaal door. Volgende keer geven we een **Inleiding op het Evangelie van Johannes**.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie en deze opdracht.