

GEMEENTE.

LES 20

1	GEBED
----------	--------------

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.

2	UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] 1 TESSALONICENZEN 2 - 5
----------	--

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (1 Tessalonicenzen 2 - 5). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt. Maak aantekeningen.

3	MEMORISATIE (5 minuten) [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] (7) JOHANNES 6:37
----------	---

Repeteer twee aan twee:

(7) Johannes 6:37. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

4	BIJBELSTUDIE (85 minuten) [EVANGELIE VAN JOHANNES] JOHANNES 8:1-59
----------	--

Introductie. John 8:1-59 beschrijft het appel van Jezus Christus op de vrouw die op overspel betrappt werd. Hij geeft een getuigenis over wie Hijzelf is en waarschuwt dat mensen die Zijn getuigenis (Zijn aanspraak) verwerpen naar de hel gaan. Ten slotte leert Hij wie werkelijk de kinderen van Abraham zijn.

STAP 1. LEES.	GODS WOORD
<i>Lees.</i> We gaan Johannes John 8:1-59 met elkaar bestuderen. Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.	

STAP 2. ONTDEK.	WAARNEMINGEN
<i>Overweeg.</i> WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ? Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? <i>Schrijf op.</i> Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek. <i>Deel.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben. Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.	

8:30

Ontdekking. Mensen die zichzelf christenen noemen (naamchristenen) kunnen vijanden van Christus worden.

Aantekeningen.

(1) Naamchristenen die vijanden van Christus werden.

In Johannes 8:30-32 lezen we dat vele Joden in Jezus Christus gingen geloven. Jezus zei tegen hen dat als zij Zijn woorden zouden gehoorzamen, zij werkelijk Zijn discipelen zouden zijn en de waarheid hen zou vrijmaken.

Maar deze mensen boden even later heftige weerstand tegen Jezus toen Hij zei dat ieder die de zonde doet, een slaaf van de zonde is. Zij reageerden heftig daartegen en zeiden dat zij nooit slaven van iemand geweest waren en dat zij niet onechte kinderen (geboren uit hoererij) waren (Johannes 8:33,41). Zij scholden Jezus uit en zei dat Hij waarschijnlijk een onecht kind, een veracht Samaritaan en (door een demon) bezeten was (Johannes 8:48). Er vond een grote verandering in de houding tegenover Jezus Christus plaats. Eerst waren de mensen goedgezind, maar nu werden zij steeds meer vijandig tegenover Hem.

(2) Het verschil tussen oppervlakkig geloof en zaligmakend geloof.

Het is dus mogelijk dat bepaalde mensen eerst in Jezus Christus gingen “geloven” en later ophielden in Hem te geloven, terugvallen en zelfs vijanden van Christus worden! Maar, toch is er een groot verschil tussen *oppervlakkig geloof* en

zaligmakende geloof. Oppervlakkig geloof is alleen maar een mentale overreding. Het is een *tijdelijk geloof* dat bepaalde feiten waar zijn. Oppervlakkig geloof vereist geen toewijding. Maar zaligmakende geloof (het geloof dat leidt tot het eeuwige leven) is een overgave van je hart en je leven aan Jezus Christus. Het is een zaak van de gedachten van je verstand, de emoties van je hart, de beslissingen en keuzes van je wil en de daden in je gedrag. Zaligmakend geloof is een toewijding van je hart en je leven aan Jezus Christus.

Wanneer het werkwoord “geloven” in *de onvoltooid tegenwoordige tijd* staat, dan betekent het altijd het zaligmakende geloof! Bijvoorbeeld Johannes 3:16 zegt, “opdat ieder die *aanhoudend (niet ophoudt)* in Hem te geloven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” De onvoltooid tegenwoordige tijd wordt ook in Johannes 3:18 gebruikt: “Wie in Hem *blijft* geloven, wordt niet veroordeeld, maar wie *niet blijft* geloven, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft (en bleef geloven) in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” (Ook in Johannes 6:35,40,47; 7:38; 11:25-26; 12:44,46; 14:12; 17:20 wordt de onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt).

Daarom is het belangrijk dat christenen beseffen dat mensen met een oppervlakkig geloof niet echt verlost zijn en een tijd later afvallig kunnen worden. Maar wanneer mensen het *zaligmakende geloof* hebben, zullen zij blijven geloven. Zij kunnen niet terugvallen, omdat God het goede werk die Hij in hen begonnen is, zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus (Filippenzen 1:6)!

8:31

Ontdekking. De betekenis van ware vrijheid.

Aantekeningen.

In Johannes 8:31-36 zegt Jezus, “Als u in Mijn woord blijft ... zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken ... Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Jezus leert de aard van de ware vrijheid en hoe je die kunt krijgen.

(1) Vrijheid volgens de wereld is dat je mag doen wat je wilt.

In de wereld zeggen vele mensen dat “vrijheid” is dat je mag doen wat je wilt. Je bent “vrij” wanneer je de kapitein van je eigen schip bent, de meester van je eigen bestemming en de koning over je eigen ziel. Dan kan niemand je vertellen wat je moet geloven of wat je moet doen. Dan moeten er ook geen grenzen zijn die je vrijheid beperken. Ieder moet zijn eigen beslissingen nemen en keuzes kunnen maken hoe hij leeft.

Maar Jezus zegt dat de vrijheid volgens de wereld geen echte vrijheid is! Vrijheid volgens de wereld is gewoon een slaaf van jezelf zijn!

(2) Vrijheid volgens de Joden is vrijheid van afgoderij.

De Joden maakten er aanspraak op dat zij nooit slaven van iemand zijn geweest. Ze dachten dan niet aan hun slavernij in Egypte, maar bedoelden dat zij nooit aan afgoderij gebonden waren als de heidenen. Zij dachten dat de Joden altijd de levende God gediend hadden.

Maar de Joden vergaten al de keren dat zij tegen God gerebelleerd en gezondigd hadden in hun geschiedenis. Zelfs in de tijd van Jezus Christus leefden de Joden in zonden. Jezus zegt dat de vrijheid volgens de Joden helemaal geen vrijheid was, omdat het slavernij aan de zonde was! Jezus sprak niet over de vrijheid van afgoderij, maar over vrijheid van de zonde!

(3) Vrijheid volgens Jezus Christus is vrijheid van de zonde.

“Zonde” is niet alleen maar als je verkeerde en slechte dingen doet. “Zonde” is “onafhankelijkheid van de God Die Zich in de Bijbel geopenbaard heeft.” “Zonde” is het doel (de bedoeling) van God missen, de geboden van God overtreden, en de waarheden van God in de Bijbel verdraaien. “Zonde” is *doen* wat God in de Bijbel verbiedt en *niet doen* wat God in de Bijbel gebiedt! Zie handleiding 1, les 3.

In Johannes 8:34 leert Jezus dat wie de zonde doet een slaaf van de zonde is! Met deze uitspraak wist Hij meteen het onderscheid tussen Joden en niet-Joden (heidenen) uit! Alle mensen hebben gezondigd en zijn slaven van bepaalde zonden in hun leven. Zij kunnen niet “nee” zeggen tegen bepaalde zonden in hun leven! Doordat de Joden kennis van God en Zijn Woord hadden en toch doorgingen om te zondigen, maakte hun zonden alleen maar erger! Zolang een Jood of niet-Jood doorgaat met zondigen en hij niet wil of kan stoppen om te zondigen, is hij een slaaf van de zonde en niet vrij!

Er zijn twee gevolgen van slavernij aan de zonde.

- Een slaaf is de gevangene van zijn meester (“zonde” genaamd) en kan zichzelf niet van zijn slavernij bevrijden!
- Een slaaf heeft geen permanente plaats in het huisgezin, omdat hij gewoonlijk weer aan een ander meester verkocht wordt.

Slavernij aan de zonde is een ervaring van hopeloosheid, omdat deze mens niet in staat is zichzelf uit deze slavernij te bevrijden. De slavernij aan de zonde leidt meestal tot grotere slavernij. De verslaving aan één bepaalde zonde leidt meestal tot een verslaving aan een ander zonde. Bijvoorbeeld, een slaaf van seksuele immoraliteit wordt gewoonlijk ook een slaaf van valse uitspraken over de Bijbel! Een slaaf van te veel eten wordt gemakkelijk een slaaf van te veel TV en video's kijken. Een slaaf van te veel alcohol wordt dikwijls ook een slaaf van drugs en criminaliteit.

Jezus leert dat ware vrijheid komt wanneer een mens gebonden wordt aan Jezus Christus. Ware vrijheid is gebondenheid aan Jezus Christus! Hij zegt, “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn!” Dus, wie aan Jezus Christus gebonden is, is vrij gezet van gebondenheid en slavernij aan de zonde! Maar wie verlangt vrij van Jezus Christus te blijven, blijft gebonden aan de zonde! Wie de vrijheid volgens de wereld wil hebben zonder grenzen en beperkingen, blijft een slaaf aan de grenzen en beperkingen van zijn eigen zonden!

Daarom is ware vrijheid niet te kunnen doen wat je wil doen, maar kunnen doen wat je hoort te doen. Vrijheid is doen wat de God van de Bijbel wil dat je doet! Daarom komt ware vrijheid niet door een of ander godsdienst te volgen of bepaalde religieuze oefeningen als meditatie of yoga, enz. te doen), omdat de godsdiensten in de wereld en al deze religieuze technieken niet afrekenen met het probleem (“zonde”) (Romeinen 3:23) en ook niet afrekenen met de gevolgen van het probleem (“scheiding van de levende God”) (Jesaja 59:1-2). Zij *kunnen* ook niet met deze twee zaken afrekenen! Buiten Jezus Christus is ware vrijheid nergens te vinden, omdat alleen Jezus Christus voor de zonde gestorven is (1 Petrus 2:24) en alleen Jezus Christus mensen weer tot God brengt (1 Petrus 3:18). Ware vrijheid krijg je alleen wanneer je aan Jezus Christus gebonden wordt! Alleen wanneer je aan Jezus Christus gebonden bent, wil je graag doen wat je hoort te doen en kun je ook doen wat je hoort te doen! Als Jezus Christus je vrijgemaakt heeft, zul je waarlijk vrij zijn!

STAP 3. VRAAG.

UITLEG

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Johannes 8:1-59 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen.

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.

Besprek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.

8:3-5

Vraag 1. Hoe moeten christenen de doodstraf beschouwen voor seksuele overtreders?

Aantekeningen.

Overspel is zeker een zeer ernstige overtreding. In het Oude Testament kregen mannen en vrouwen die op overspel betrapt werden de doodstraf. Maar na de eerste komst van Jezus Christus als een zoenoffer voor de zonden zijn de strafwetten (een deel van de burgerlijke wet in Israel) door Jezus Christus *vervuld* (Matteüs 5:17) en *veranderd* (Hebreeën 7:12). Als een mens zich oprecht van zijn zonden bekeert en zijn zonden belijdt zal Jezus Christus hem vergeven en van alle ongerechtigheid reinigen (1 Johannes 1:9).

Toch zijn er vandaag nog godsdienstige leiders en leraren die er alleen op uit zijn om overtreders van de wet (ook van hun eigen mensgemaakte wetten) te pakken en hen te doden. Zij doen dat omdat zij Jezus Christus, Zijn volbracht verlossingswerk en Zijn genade en Zijn vergeving in het Nieuwe Testament niet kennen. Zij leven nog steeds “onder de wet” (Romeinen 6:14). Zelf houden zij zich ook niet aan de hele wet, maar stellen zichzelf als rechters in de plaats van God op door de overtreders van de wet te doden. In het Nieuwe Testament heeft alleen de overheid het gezag om de doodstraf uit te voeren (Romeinen 13:4; zie Genesis 9:6)

Christenen moeten de oudtestamentische wetten altijd uitleggen in het licht van de eerste komst van Jezus en in het licht van het onderricht van het Nieuwe Testament.

8:3-5

Vraag 2. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat mensen in hun zonden zullen sterven als zij niet in Jezus Christus geloven?

Aantekeningen.

In Johannes 8:24 zegt Jezus letterlijk, “Als u niet gelooft dat “IK BEN” (Grieks: egó eimi), zult u in uw zonden sterven”. De woorden “Ik ben” betekenen: “IK BEN DEGENE WAAROP IK AANSPRAAK MAAK”.

Dit verwijst naar de volgende oudtestamentische uitspraken: In Exodus 3:14 zegt de HEERE (Hebreeuws: JahWeH) “IK BEN DIE IK BEN”, dat betekent: “IK WAS, IK BEN EN IK ZAL ALTIJD DEGENE ZIJN DIE IK GEOPENBAARD HEB TE ZIJN”. In Deuteronomium 32:39 zegt de HEERE letterlijk, “Zie nu in dat Ik, IK BEN, er is geen God naast Mij.” En in Jesaja 43:10 zegt de HEERE, “U bent Mijn getuige ... opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat IK DEZELFDE BEN: vóór Mij is er geen God geformeerd en ná Mij zal er geen zijn.” Al de goden van de andere godsdiensten zijn niet God. Zij zijn alleen maar uitvindingen (verzinzelen) van godsdienstige mensen.

Dezelfde uitdrukking wordt verschillende keren in het Evangelie van Johannes gebruikt: Jezus zegt, “IK BEN (de Messias)” (Johannes 4:26). De voorheen blinde man zei, “IK BEN” (degene die zat te bedelen)(Johannes 9:9). Jezus zegt, “IK BEN (Jezus de Nazarener/van Nazaret)” (Johannes 18:5-8). Hier in Johannes 8:24 zegt Jezus, “IK BEN (alles waarop Ik aanspraak maak): Degene Die door God de Vader gezonden is, Degene Die van boven is, de Zoon van de

mens, de Eniggeboren Zoon van God, Degene Die gelijk is aan God de Vader, Degene Die leven-in-Zichzelf heeft, de werkelijke Inhoud van de Schriften. Hij zegt: IK BEN het Brood des levens (Johannes 6:35), IK BEN het Licht der wereld (Johannes 8:12), IK BEN de Deur voor de schapen" (Johannes 10:7), IK BEN de Goede Herder (Johannes 10:11), "IK BEN de Opstanding en het Leven" (Johannes 11:25-26), "IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven" (Johannes 14:6), en "IK BEN de Ware Wijnstok" (Johannes 15:1).

Jezus maakte aanspraak op het volgende: "Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft" (Johannes 12:44-45).

Niemand kan neutraal blijven ten aanzien van Jezus Christus! Of je gelooft in Jezus Christus of je gelooft niet! Wie niet gelooft in alles waarop Jezus Christus aanspraak maakt met betrekking tot Zichzelf, zal in zijn zonden sterven! "De dood" is hier niet slechts de lichamelijke dood, maar de eeuwige dood! Hij zal in de hel geworpen worden. Wie Jezus Christus verwerpt zal geen vrede of troost ervaren als hij sterft, maar alleen duisternis en wanhoop! Degene Die hij verwerpt zal er niet zijn om hem te helpen in zijn nood en wanhoop. Hij zal alleen nog maar de heilige en rechtvaardige toorn van God ervaren en hij zal naar het eeuwige verderf gaan, de poel die van vuur en zwavel brandt (Openbaring 21:8). Hij kan nooit komen in de plaats waar Jezus Christus is, in het paradijs of hemel, waar God de Vader ook is (Hebreeën 12:22-24).

In vers 21 wordt de zonde (enkelvoud) van de Joden die hem verwierpen collectief beschouwd en in vers 24 worden de zonden (meervoud) van de Joden afzonderlijk beschouwd. Als iemand Jezus Christus niet persoonlijk "kent" in de zin van "een persoonlijke relatie met Hem hebben), dan kent hij ook de enige God Die bestaat niet! Als iemand de aanspraken van Jezus Christus niet gelooft, verwerpt hij ook de enige God Die bestaat, omdat God Jezus Christus gezonden heeft! Wie Jezus Christus als de Zoon van God verwerpt, gaat naar de hel.

8:37-45

Vraag 3. Wie zijn de ware kinderen van Abraham?

Aantekeningen.

(1) De Joden als een natuurlijk ras zijn niet de kinderen van Abraham.

In vers 37 erkent Jezus dat de Joden het fysieke nageslacht (letterlijk: het zaad) van Abraham zijn. Maar in vers 39 zegt Hij dat als de Joden waarlijk het geestelijke nageslacht (letterlijk: de kinderen) van Abraham geweest waren, zouden de Joden de werken van Abraham doen. Abraham *verwelkomde* de boodschappers van God, *gehoorzaamde* de geboden van God en *geloofde* dat God zou doen wat Hij beloofd had. Uiteindelijk *verheugde* Abraham zich er sterk op dat hij de dag van de toekomstige komende Messias, Jezus Christus, zou zien (Johannes 8:56)(zie Genesis 12:3; 22:18). Maar de Joden deden de werken die Abraham deed niet. Integendeel, de Joden verwierpen de Messias en beraadslaagden hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen (Matteüs 12:14)!

Jezus concludeerde dat de Joodse godsdienstige leiders en leraren NIET de kinderen van Abraham waren, maar de kinderen van de duivel! De duivel was de vader van de leugen en een mensenmoordenaar van het begin (het paradijs). Nu zijn de Joodse godsdienstige leiders en leraren ook leugenaars en moordenaars! Daarom is de duivel hun echte vader! De houding, woorden en daden van de Joden bewijzen dat de duivel hun echte vader is!

(2) De christenen van elk volk in de wereld (inclusief het Joodse volk) zijn de ware kinderen van Abraham.

De ware kinderen van Abraham zijn niet naamchristenen, maar echte (wedergeboren) christenen. De apostel Paulus leerde dat Abraham de vader van alle gelovigen (christenen) is (Romeinen 4:11-16). Hij leerde dat de zegeningen en beloften van God niet aan het fysieke nageslacht van Abraham (de Joden¹) gegeven werd, maar aan "het zaad" (Hebreeuws: zera) van Abraham, namelijk: Jezus Christus (Galaten 3:14-29)!

Daarom, wie in Jezus Christus (en Zijn aanspraken) gelooft², is een geestelijk kind van Abraham. Wie niet in Jezus Christus (en Zijn aanspraken) gelooft, is niet een kind van Abraham! De aanspraak een fysieke nakomeling van Abraham te zijn, heeft geen enkel voordeel! Ieder mens die in Jezus Christus (en Zijn aanspraken) gelooft, is een geestelijk kind van Abraham en zal de werken van Abraham doen: Hij zal in Jezus Christus geloven, Hem gehoorzamen en zich in Hem verblijden!

8:51

Vraag 4. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt, "Als iemand Mijn woord in acht neemt, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid".

Aantekeningen.

Het woord van Jezus Christus in acht nemen betekent: de woorden van Jezus Christus geloven, aannemen, vasthouden zodat niemand ze afpakt en gehoorzamen. Het kan dus niet verwijzen naar een *eenmalige* gebeurtenis: bijvoorbeeld, éénmaal in je leven een belijdenis van geloof afleggen. Het verwijst naar *aanhoudend* Zijn woorden gehoorzamen. Een

¹ De Joden, de naamchristenen en de Moslims maken er allen aanspraak op de nakomelingen van Abraham te zijn.

² Inclusief Joden, christenen en Moslims die echt in Jezus Christus en Zijn aanspraken in de Bijbel geloven

eenmalig gebaar als: “geloven dat God één is” of “zeggen dat Jezus een profeet is” maakt geen enkel indruk op Jezus Christus. De demonen geloven ook dat God één is (Jakobus 2:19), maar sidderen, omdat zij weten dat zij naar de hel gaan (Matteüs 25:41)! Jezus Christus neemt alleen mensen serieus die zich toegewijd hebben om de wil van God *voordurend* te doen (Grieks: onvoltooid tegenwoordige tijd) zoals die in de Bijbel geopenbaard is (Matteüs 7:21-27).

Jezus belooft dat mensen die Zijn woorden in acht nemen de dood niet zullen zien. De Joden begrepen niet dat Jezus tot hen sprak over de *geestelijke* dood. Zij vatten alles wat Jezus zei *letterlijk* op en konden daarom het onderricht van Jezus niet begrijpen. De Joden dachten alleen aan de *lichamelijke* dood. Maar Jezus sprak over *de dood in relatie tot God*. Hij sprak over gescheiden zijn van de liefdevolle en zorgzame tegenwoordigheid van God en het ervaren van de toorn en verdoemenis van God tot in alle eeuwigheid (zie 2 Tessalonicenzen 1:8-9). Jezus Christus belooft dat wie Zijn woorden in acht neemt nooit van de liefdevolle en zorgzame tegenwoordigheid van God gescheiden zal worden en nooit de rechtvaardige en heilige toorn en verdoemenis van God zal ervaren!

8:56

Vraag 5. Hoe heeft Abraham werkelijk de dag van Christus gezien?

Aantekeningen.

In Johannes 8:56 zegt Jezus, “Abraham verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en Hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.” Het betekent niet noodzakelijk dat Abraham Jezus fysiek gezien heeft (maar zie ook Genesis 18:1-15), maar dat Abraham *de dag van Jezus* gezien heeft. God had aan Abraham een zoon beloofd en Abraham zag daarna uit met vreugde. Vijftienving jaar lang moest Abraham op deze zoon wachten. Toen de zoon geboren werd, noemde Abraham hem “Izak”, dat “lachen” betekend (Genesis 21:5-6).

In Genesis 12:3,7 en 22:18 beloofde God, “In uw nageslacht (Hebreeuws: zera, zaad) zullen alle volken (letterlijk: families) van de aarde gezegend worden.” Dus hij verheugde zich in een fysieke zoon (Izak), maar ook in één van zijn nakomelingen (het zaad) (Galaten 3:16) in wie alle families op de aarde gezegend zou worden. Abraham begreep dat dit “zaad” een verwijzing was naar de toekomstige komende Messias, de Hoop voor de mensheid, de Verlosser van de wereld! Hebreeën 11:13 zegt dat de gelovigen in de oudtestamentische periode de vervulling van de belofte met betrekking tot het zaad niet met fysieke ogen gezien hebben! Alle ware gelovigen uit het Oude Testament “zijn in het geloof (in die belofte) gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte (vanuit de verre vroege heilsgeschiedenis met geestelijke ogen) gezien en geloofd en begroet.” Het was in deze zin dat Abraham “de komst van *de dag van Jezus* Christus gezien heeft”. Hij zag Jezus Christus (het zaad) (Galaten 3:16) in het geloof en verwelkomde Hem vanuit de verte. Abraham verheugde zich in de komst van Jezus Christus.

STAP 4. DOEN.

TOEPASSINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Johannes 8:1-59.

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.)

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 8:1-59.

- 8:6. “Met zijn vinger in de aarde schrijven”. Er zijn mensen die vragen stellen alleen maar om je in een val te lokken en je dan te beschuldigen voor hun godsdienstige en burgerlijke rechtbanken. Je bent niet verplicht hun vragen te beantwoorden. Soms is het wijs gewoon je mond te houden.
- 8:7. Maar op andere tijden is een gepast antwoord op zijn plaats. Jezus maakte een heel inzichtgevende opmerking: “Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.” Het feit dat niemand een steen op haar wierp is een bewijs dat iedereen wel eens overspel in zijn leven (gedachten, woorden of handelingen) gepleegd heeft. Lees Matteüs 5:27-30. “Haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen” (Lukas 6:41-42).
- 8:11. Nadat Jezus Christus je zonden vergeven heeft, breek dan met deze zonde! “Ga heen en *zondig niet meer!*” Lees Spreuken 28:13, “Wie zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt *en nalaat*, zal barmhartigheid verkrijgen”.
- 8:12. Volg Jezus Christus en je zult altijd het licht van verlossing, voldoening, vernieuwing en zegen ervaren.
- 8:15. Oordeel niet. Iemand oordelen is de taak van Jezus Christus (Johannes 5:22). Jezus Christus kwam niet om de mensen op de aarde voor hun zonden te veroordelen, omdat zij al veroordeeld zijn. Hij kwam om mensen te verlossen (Johannes 3:17-18). Hoewel Jezus Christus veel over de godsdienstige leiders en leraren te zeggen en te oordelen had (Johannes 8:26), beoordeelde Hij mensen niet met menselijke standaarden (Johannes 8:15;

Matteüs 7:1-2). Hij veroordeelde wel mensen die denken dat zij geen zonden hadden en dachten dat zij rechtvaardig waren (Johannes 9:39).

- 8:31. Gehoorzaam het onderricht van Jezus Christus. Dat bewijst dat je echt een discipel van Jezus Christus bent.
- 8:32. Gehoorzaam het onderricht van Jezus Christus en je zult waarlijk vrij worden.
- 8:42. Heb Jezus Christus lief, omdat dat bewijst dat God je hemelse Vader is.
- 8:44. Mensen die anderen doden (zoals moordenaars, oorlogsmisdadigers, jihadisten, drugsbazen, enz.) en leugens verspreiden (bijvoorbeeld over Christus, de Bijbel en christenen) hebben de duivel als hun vader. Zij hebben zeker niet de God van de Bijbel als hun (geestelijke) Vader!

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes hoofdstuk 8:1-59.

Ik zorg ervoor dat ik niet slechts een oppervlakkig (historisch) geloof, maar echt een zaligmakend geloof heb. En als ik de Bijbel lees of bestudeer, dan zorg ik ervoor dat ik de waarheden niet alleen met mijn verstand geloof, maar ook mijn leven aan deze waarheden toewijd. Ik vraag de Heilige Geest om mij van harte gehoorzaam en toegewijd te maken aan de waarheden van de Bijbel.

Ik wil niet in de zogenaamde “vrijheid” van de wereld leven, maar in de echte vrijheid. De vrijheid van de wereld wil vrij zijn om te doen wat zij willen. Zij heeft geen grenzen of beperkingen. Maar de vrijheid in Christus doet wat zij hoort te doen. De echte vrijheid respecteert de grenzen en beperkingen die God in de Bijbel gesteld heeft.

STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in Johannes 8:1-59.

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

5

GEBED (8 minuten)

[VOORBEDE]

BID VOOR ANDEREN

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

6

VOORBEREIDING (2 minuten)

[OPDRACHTEN]

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Johannes hoofdstuk 8 samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **2 Tessalonicenzen 1 – 3**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: **(8) Johannes 7:38**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelversen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
6. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.