

<b>1</b>	<b>GEBED</b>
----------	--------------

*Bid* om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.

<b>2</b>	<b>UITWISSELEN</b> (20 minuten) <b>[STILLE TIJDEN]</b> <b>LUKAS 22 – 24</b>
----------	--

*Deel (of lees) om de beurt in het kort* wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Lukas 22 - 24). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt. Maak aantekeningen.

<b>3</b>	<b>MEMORISATIE</b> (5 minuten) <b>[SLEUTELVERZEN IN JOHANNES]</b> <b>(11) JOHANNES 11:25</b>
----------	---

*Repeteer* twee aan twee.

**(11) Johannes 11:25.** IK BEN de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof u dat?

<b>4</b>	<b>ONDERRICHT</b> (85 minuten) <b>[KERK OPBOUWENDE BEDIENING]</b> <b>VERMENIGVULDIGING VAN CHRISTENEN EN GEMEENTEN</b>
----------	---

*Inleiding.* Dit onderricht gaat over de vermenigvuldiging van de volgelingen van Jezus Christus en christelijke gemeenschappen (gemeenten of huisgemeenten). We overwegen het principe van geestelijke vermenigvuldiging in de Bijbel. We kijken naar de vermenigvuldiging van nieuwe gelovigen tot Christus, discipelen van Christus, christen arbeiders en christelijke gemeenten (of huisgemeenten).

## A. HET PRINCIPE VAN GEESTELIJKE VERMENIGVULDIGING IN DE BIJBEL

### 1. De bediening in het Oude Testament was een vermenigvuldigende bediening.

*Inleiding.* Geestelijke vermenigvuldiging betekent dat je het aantal gelovigen in Jezus Christus vergroot, die in de God van de Bijbel geloven en Zijn Woord gehoorzamen.

*Ontdek en bespreek.* Hoe vond geestelijke vermenigvuldiging plaats in het Oude Testament?

*Lees* Psalm 78:3-7; Joël 1:3.

*Aantekeningen.* Geestelijke vermenigvuldiging in het Oude Testament bestond uit het doorgeven van de kennis van God en Zijn wil aan de volgende drie generaties! Vanaf de tijd dat God Israël riep om Zijn oudtestamentische volk te zijn, heeft Hij hen bevolen zich geestelijk te vermenigvuldigen.

#### (1) Psalm 78:3-7.

Psalm 78 verhaalt hoe het volk van Israël de kennis van God en Zijn wil aan de volgende drie generaties doorgegeven heeft. We lezen, “De HEERE heeft een getuigenis ingesteld (een wet vastgesteld) in Israël die heeft Hij onze vaders (1<sup>ste</sup> generatie) geboden om ze hun kinderen (2<sup>de</sup> generatie) bekend te maken, opdat de volgende generatie (3<sup>de</sup> generatie) ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen (4<sup>de</sup> generatie) vertellen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zij geboden in acht nemen”. God gaf aan de voorvaders de verantwoordelijkheid om de kennis van God, Zijn wonderlijke daden en Zijn geboden door te geven aan de volgende drie generaties: hun eigen kinderen, hun kleinkinderen en hun achterkleinkinderen! Op deze manier zou iedere generatie in Israël de gelegenheid krijgen om God, Zijn wonderlijke daden en zijn geboden te kennen en te gehoorzamen.

#### (2) Joël 1:3.

De HEERE beval Joël (1<sup>ste</sup> generatie), “Vertel erover aan uw kinderen (2<sup>de</sup> generatie), en laten uw kinderen erover aan hun kinderen (3<sup>de</sup> generatie) vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie (4<sup>de</sup> generatie)”. De verantwoordelijkheid en taak van elke generatie gelovigen in Israël was om de kennis van God en Zijn wil aan de volgende drie generaties door te geven. Dit gebeurde doordat de overgrootvaders, grootvaders, vaders en de profeten Gods woorden en daden doorgaven aan anderen. De kinderen in elke generatie zijn niet alleen je eigen fysieke kinderen (Deuteronomium 6:1-9), maar ook de fysieke kinderen van anderen (Psalm 78:71-72).

## **2. De bediening van Jezus Christus was een vermenigvuldigende bediening.**

### **(1) Jezus en evangelisatie.**

*Ontdek en bespreek.* Hoe won Jezus mensen tot Zichzelf?

*Aantekeningen.* Jezus begon Zijn openbare bediening ongeveer in december 26 n.C. Hij won hen door hen in Zijn leven te betrekken (“Kom en zie!”), en door betrokken te raken bij hun leven (bv. de bruiloft te Kana).

- *Lees* Markus 1:15; Johannes 1:39-43. Jezus betrok mensen in Zijn leven en in Zijn bediening. Hij ging naar Galilea en verkondigde het evangelie over God, “Het Koninkrijk van God is nabijgekomen” en daagde hen uit : “Bekeer u en geloof het evangelie!” Hij nodigde mensen uit, “Kom en zie!” (hoe Ik leef) en “Volg Mij!” (in wat Ik in de wereld doe).
- *Lees* Johannes 2:1-2. Jezus raakte betrokken bij het dagelijkse leven van de mensen. Bijvoorbeeld, Hij ging naar een bruiloft in Kana, naar de Joodse feesten in Jeruzalem, en naar de gewone erediensten in de synagogen. Hij kwam in de huizen waar mensen woonden, en at met hen. Hij sprak met de gewone mensen op straat en in hun dagelijkse werk en omstandigheden, als bijvoorbeeld vissen vangen en tolbelastingen betalen. Gedurende deze eerste periode kwamen Zijn discipelen dikwijls naar Zijn onderricht luisteren, maar zij bleven vissers en tollenaars.

### **(2) Jezus en training.**

*Ontdek en bespreek.* Hoe maakte Jezus discipelen (volgelingen en leerlingen)?

*Aantekeningen.* Jezus Christus maakte discipelen door hen in het christelijke geloof te bevestigen en hun voor hun toekomstige taak toe te rusten. Na ongeveer één jaar koos Jezus twaalf mannen om Hem voltijds te volgen ten einde hen toe te rusten (op te leiden).

- *Lees* Matteüs 4:19. Hij zei tot zijn discipelen: “Kom achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.”
- *Lees* Lukas 6:12-13; Markus 3:13-14. Hij koos biddend twaalf mannen om “met Hem” te blijven, zodat zij Zijn leven en bediening konden observeren en navolgen. Zij hoorden Zijn onderricht en antwoorden op de vragen van mensen, zagen Zijn wonderwerken en maakten mee hoe mensen veranderden en geholpen werden. Zij werden hierdoor diep beïnvloed door Jezus!
- *Lees* Lukas 10:1-16. Hij leidde hen op door hen twee aan twee erop uit te zenden om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen, mensen te onderrichten, behoeftigen te helpen en zieken te genezen. Vanaf die tijd volgden Zijn discipelen hem voltijds.
- *Lees* Johannes 11:54. gedurende de laatste twee jaren van Zijn openbare bediening bracht Jezus veel tijd alleen door met Zijn twaalf discipelen om hen te onderrichten en toe te rusten voor hun toekomstige bediening.

### **(3) Jezus en zending.**

*Ontdek en bespreek.* Waarom leidde Jezus Zijn discipelen op?

*Aantekeningen.* Jezus Christus leidde Zijn discipelen op als de eerste zendelingen in de wereld.

- *Lees* Matteüs 24:14. Kort voor Zijn dood zei Jezus dat het evangelie over het Koninkrijk van God aan alle volken in de wereld verkondigd zou worden.
- *Lees* Matteüs 28:18-20; Markus 16:15; Lukas 24:44-49; Johannes 20:21; Handelingen 1:8. Na drie en een half jaar onderricht en training (oefening), voorbeeld stellen aan Zijn discipelen in de verkondiging, onderricht en genezing van zieken, werd Jezus gekruisigd. Op de derde dag stond Hij uit de dood op. Na Zijn opstanding gaf Hij aan Zijn discipelen **de Grote Opdracht**. Alle vier Evangelieën hebben de Grote Opdracht opgetekend en tonen aan dat Jezus de Grote Opdracht op verschillende gelegenheden aan Zijn discipelen onder verschillende omstandigheden gegeven heeft. In Matteüs 28:18-20 zegt Hij, “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”
- *Lees* Handelingen 17:6-7. Deze kleine groep discipelen ging overal heen en keerde het Romeinse Rijk ondersteboven!

## **3. De bediening van het Nieuwe Testament is een vermenigvuldigende bediening.**

*Ontdek en bespreek.* Hoe vond vermenigvuldiging plaats in het Nieuwe Testament?

### **(1) Jezus vermenigvuldigde nieuwe gelovigen in Christus, discipelen van Christus en christen arbeiders.**

*Lees* Matteüs 28:19-20. Jezus Christus leerde geestelijke vermenigvuldiging aan Zijn discipelen en aan alle daaropvolgende generaties van discipelen! Hij beval Zijn discipelen om discipelen te maken en deze nieuwe discipelen te bevelen om al Zijn geboden te onderhouden, inclusief de Grote Opdracht! Elke nieuwe generatie discipelen moest discipelen maken en hun discipelen leren om al de geboden van Christus, inclusief de Grote Opdracht, te gehoorzamen! Op deze manier kwamen er steeds weer nieuwe generaties gelovigen, discipelen en discipelmakers!

### **(2) Petrus vermenigvuldigde nieuwe gelovigen in Christus, discipelen van Christus, christen arbeiders en christelijke gemeenten.**

*Lees* Handelingen 4:13. Petrus was een van de discipelen van Jezus Christus. Hij verkondigde het evangelie aan heel veel mensen en leerde hen discipelen van Christus te worden. Eerst werkte hij in Jeruzalem, maar reisde later naar andere landen, stichtte nieuwe gemeenten, bezocht gemeenten en schreef brieven. Zijn bediening was gericht op:

- de grote groep (de duizenden)
- de kleine groep (het team van apostelen in Jeruzalem)
- de enkeling (Barnabas en Markus)

**(3) Barnabas vermenigvuldigde nieuwe gelovigen in Christus, discipelen van Christus, christen arbeiders en christen gemeenten.**

*Lees* Handelingen 11:19-26. Barnabas werd een discipel van Christus in de bediening van Petrus. Op zijn beurt verkondigde hij het evangelie aan vele mensen en leerde hen discipelen van Christus te worden. Hij reisde naar Antiochië in Syrië en hielp de gemeente daar te groeien. Ook zijn bediening was gericht op de grote groep, de kleine groep en de enkeling (Paulus).

**(4) Paulus vermenigvuldigde nieuwe gelovigen in Christus, discipelen van Christus, christen arbeiders en christen gemeenten.**

*Lees* 1 Tessalonicenzen 1:5-8; 2 Timoteüs 3:10-14. Barnabas haalde Paulus vanuit Tarsus in Turkije en betrok hem voor een jaar in zijn bediening in Antiochië. Op zijn beurt verkondigde Paulus het evangelie aan vele mensen en leerde hen discipelen van Christus te worden. Hij maakte minstens vier zendingsreizen en stichtte nieuwe gemeenten in Azië en Europa. Hij bezocht de gemeenten, leidde nieuwe arbeiders op, zond hen uit om discipelen te maken en schreef brieven aan de gemeenten. Ook zijn bediening was de grote groep, de kleine groep en de enkeling (Timoteüs).

In 1 Tessalonicenzen 1:5-8 beschrijft hij hoe geestelijke vermenigvuldiging plaatsvond in Tessalonica. Samen met Silas en Timoteüs verkondigde hij het evangelie in Tessalonica. Zij werden voorbeelden toen de mensen hoorden hoe zij het evangelie met kracht en overtuiging verkondigden en zagen hoe zij als christenen onder hen leefden. Nu werden de christenen in Tessalonica navolgers (nabootsers) van Paulus, Silas en Timoteüs toen zij het Woord aannamen te midden van veel tegenstand onder hun stadsgenoten. Vervolgens werden zij voorbeelden (modellen) voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje. Hun geloof werd overal in deze twee provincies bekend!

**(5) Timoteüs vermenigvuldigde nieuwe gelovigen in Christus, discipelen van Christus, christen arbeiders en christen gemeenten.**

*Lees* 2 Timoteüs 2:2. Toen hij een kind was leerde Timoteüs veel van zijn oma en moeder over het geloof in Christus (2 Timoteüs 1:5; 3:15). Later nam Paulus hem mee op zijn zendingsreizen en hij werkte 14 jaar samen met Paulus. Op zijn beurt verkondigde hij het evangelie en leerde nieuwe gelovigen discipelen van Christus te worden.

Aan het eind van zijn leven beval Paulus Timoteüs om zich geestelijk te vermenigvuldigen. “Wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.” Nu was Timoteüs verantwoordelijk dat de kennis van het evangelie naar mensen in de volgende generatie doorverteld werd! Timoteüs moest het doorgeven aan betrouwbare mensen die bekwaam waren het op hun beurt weer aan de volgende generatie door te vertellen.

Let op hoe vermenigvuldiging plaatsvond. Jezus betrok Petrus. Petrus betrok Barnabas. Barnabas betrok Paulus. Paulus (de 1<sup>ste</sup> generatie) gaf het door aan de volgende drie generaties: Hij betrok Timoteüs (de 2<sup>de</sup> generatie). Timoteüs gaf het door aan betrouwbare en bekwaame christenen (de 3<sup>de</sup> generatie), die het evangelie weer doorvertelden aan anderen (de 4<sup>de</sup> generatie).

Zo is het evangelie tot ons gekomen! Nu is het onze beurt om het evangelie met kracht en overtuiging door te vertellen aan de volgende drie generaties van betrouwbare en bekwaame mensen!

**4. Het soort mensen die vermenigvuldigd moeten worden.**

*Onderricht.* Welke soort mensen moeten vermenigvuldigd worden in onze bedieningen?

- Matteüs 28 leert dat christenen discipelen van Jezus Christus moeten vermenigvuldigen. Discipelen zijn niet alleen bekeerlingen, maar volwassen, functionerende en volhardende christenen. Zij wandelen met Christus en gehoorzamen zijn bevelen en onderricht in de Bijbel.
- 2 Timoteüs 2 leert dat christenen betrouwbare (getrouwe) christenen moeten vermenigvuldigen die ook bevoegd en bekwaam zijn anderen te onderrichten.
- Psalm 78 leert dat christenen nieuwe gelovigen onder onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen moeten vermenigvuldigen.
- 1 Tessalonicenzen leert dat christenen discipelen maakten in hun eigen en aangrenzende provincies.
- Matteüs 24, 28 en Handelingen 1:8 leren dat christenen discipelen van Jezus Christus in alle volken van de wereld en alle groepen van mensen daarin (bv. taxi chauffeurs, kappers, fabrieksarbeiders, scholieren, studenten, asielzoekers, enz.) (Grieks: ethnè) moeten vermenigvuldigen (zie Openbaring 5:9)!

**B. DE VERMENIGVULDIGING VAN CHRISTEN GEMEENTEN**

*Inleiding.* Geestelijke vermenigvuldiging betekent het aantal christen gemeenten (en huisgemeenten) overal uitbreiden.

*Ontdek en bespreek.* Hoe worden nieuwe christen gemeenschappen of plaatselijke gemeenten of huisgemeenten gesticht?

*Aantekeningen.*

## **1. God neemt het initiatief om nieuwe gemeenten te stichten.**

*Lees* Handelingen 13:1-4. De Heilige Geest kan bepaalde mensen in de plaatselijke gemeente roepen en apart zetten voor een speciale taak. Zo heeft Hij Paulus en Barnabas de taak gegeven om zendingsreizen te maken en het evangelie te verkondigen en gemeenten te vermenigvuldigen in steden, provincies en landen. Hij beval bijvoorbeeld de gemeenten van Antiochië om Paulus en Barnabas hiervoor vrij te stellen (van alle andere verplichtingen en taken).

## **2. De christen arbeiders winnen bekeerlingen en maken discipelen.**

*Lees* Handelingen 13:5,13-52; Handelingen 14:1-22. Paulus en Barnabas verkondigden het evangelie en het Woord van God. Zij verkondigden Jezus Christus, Zijn dood en Zijn opstanding. Zij verkondigden vergeving van zonden door Jezus Christus van alle zonden waarvan zij niet voorheen door het houden van de wet gerechtvaardigd konden worden. Toen zij vervolgd werden, vluchtten zij naar de volgende steden en verkondigden het evangelie daar. Zij vermaanden de mensen om zich af te keren van waardeloze afgoden (van goden verzonnen door valse profeten) en zich te keren tot de levende God van de Bijbel. Zij wonnen een groot aantal volgelingen voor Jezus Christus in verschillende steden. In Handelingen 14:21 lezen we dat zij deze mensen voor een geruime tijd versterkten en aanmoedigden om discipelen van Jezus Christus te worden.

## **3. De christen arbeiders stellen oudsten aan in de eerste plaatselijke gemeenten.**

*Lees* Handelingen 14:23.

### **(1) Stichters van nieuwe gemeenten.**

Paulus en Barnabas (de zendingen of gemeente stichters die hen het evangelie verkondigd hadden en tot discipelen van Christus gemaakt hadden) stelden oudsten in elke gemeente (huiskerk) aan en droegen hen op aan de Heere (bevestigden hen als de raad van oudsten). De woorden “aanstellen” en “opdragen” betekenen NIET “democratisch door stemmen te verkiezen” of “door andere predikanten of bisschoppen te ordineren”. De raad van oudsten (Grieks: presbiterion) (1 Timoteüs 4:14) is van dan af verantwoordelijk om de christen gemeente te leiden. De meeste van deze gemeenten kwamen in huizen bijeen en waren echte huiskerken (Romeinen 16:5)!

### **(2) De oudsten van de nieuwe gemeenten.**

De oudsten (ouderlingen)(Grieks: presbiteros, meervoud) waren waarschijnlijk de meest geestelijk volwassen discipelen en bekwame mannen in de gemeenschap. Hoewel zij aangesteld waren om de plaatselijke gemeente te leiden, waren zij meestal niet voltijds aangesteld en ook niet betaald (zie 1 Timoteüs 5:17).

### **(3) De taak van de oudsten.**

De verantwoordelijkheden van de oudsten waren:

- om herders/pastors en opzieners van de gemeenteleden te zijn
- om beheerders/bestuurders en voorgangers van de gemeente activiteiten en bezittingen te zijn
- om leraren/ verkondigers van Gods Woord in de gemeente te zijn
- en dat alles als dienaren en niet als heersers te doen.

De oudsten waren direct verantwoording verschuldigd aan de Heere Jezus Christus (Hebreeën 13:17), het Hoofd van de plaatselijke gemeenten en het Hoofd van de wereldwijde Gemeente (Handelingen 20:17-35; Efeziërs 1:22; 1 Petrus 5:1-4).

Wie zijn jou “voorgangers”? Hebreeën 13:7 zegt dat jou voorgangers (meervoud) zijn:

- die het Woord van God tot je spreken
- die het Woord van God gehoorzamen (uitleven) in hun levenswandel
- die een voorbeeld zijn van geloof dat nagevolgd wordt

## **4. De christen arbeiders blijven invloed uitoefenen op de nieuwe christen gemeenten.**

*Lees* 1 Korintiërs 4:14-16; 1 Timoteüs 5:17.

Paulus bleef de gemeenten die hij gesticht heeft bezoeken. Ook stuurde hij zijn medewerkers naar deze gemeenten om hen te bemoedigen en te dienen, maar niet om over hen te heersen. Hij schreef brieven aan de gemeenten die vandaag deel van de Bijbel zijn geworden. Maar Paulus probeerde niet al de huiskerken of plaatselijke gemeenten in één kerkgenootschap (organisatie) te verenigen. Hij stelde ook geen overkoepelende organisatie (als een concilie of synode) over hen aan! Ook bemoeide hij zich niet met de organisatie van de gemeente, behalve dat hij duidelijk leerde wat de vereiste kwalificaties en de taken van de oudsten moesten zijn. 1 Timoteüs 4:14 en 5:17 leren dat de plaatselijke oudsten (als team of raad) de gemeente moest besturen.

## **5. De christen arbeiders doen verslag van hun bediening.**

*Lees* Handelingen 14:27. Toen Paulus en Barnabas hun taken hadden vervuld, keerden zij terug naar de gemeente die hen uitgezonden had en deden verslag van wat God door hen tot stand gebracht heeft. Zij vertelden niet slechts wat zij gedaan hadden, maar wat *GOD* in genade en in kracht door hen gedaan had. Zij gaven al de eer alleen aan God!

## C. DE VERMENIGVULDIGING VAN CHRISTENEN (VOLGELINGEN VAN CHRISTUS)

**Inleiding.** Geestelijke vermenigvuldiging betekent vermenigvuldiging van het aantal discipelen van Jezus Christus en christen arbeiders overal. In Matteüs 9:35-38 zegt Jezus dat de oogst wel rijp is, maar dat er te weinig arbeiders zijn om de oogst binnen te halen! Volgens Jezus moet het aantal christen arbeiders in de oogst vermenigvuldigd worden! Hoe moeten zij vermenigvuldigd worden?

- Volgens Matteüs 9 vermenigvuldigt God arbeiders door gebed.
- Volgens Matteüs 10 vermenigvuldigt God arbeiders door christenen te trainen
- en in de wereld uit te zenden!

### 1. Vermenigvuldiging van nieuwe gelovigen in Christus (door evangelisatie).

*Lees* Johannes 4:35-38.

**Ontdek en bespreek.** Hoe worden nieuwe gelovigen in Christus (bekeerlingen) vermenigvuldigd?

**Aantekeningen.** Het aantal nieuwe gelovigen (bekeerlingen) wordt vermenigvuldigd *door evangelisatie*. Jezus leert dat er verschillende christen arbeiders in evangelisatie nodig zijn. Hij zegt, “De één zaait, de ander oogst” (Johannes 4:37). Soms bestaat evangelisatie uit veel zaaien en soms uit oogsten.

#### (1) De zaaiers.

De zaaiers in Johannes 4 zijn natuurlijk Jezus Christus Zelf en de Samaritaanse vrouw. Jezus had de ziel van de Samaritaanse vrouw gewonnen. Nu ging zij naar haar dorpsgenoten om ook hen voor Jezus Christus te winnen.

Ondertussen sprak Jezus tot Zijn discipelen en zei, “Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst?” De gewone graanoogst vindt plaats in april. Dus Jezus sprak tot de Samaritaanse vrouw in december. In december is de graanoogst nog lang niet rijp voor de oogst! Maar de geestelijke oogst van mensen die in Jezus Christus gaan geloven heeft geen seizoenen! In dit geval was er bijna geen tijd tussen zaaien van het evangelie en binnenhalen van de oogst nieuwe gelovigen voor het eeuwige leven onder de Samaritanen! Jezus zag de lange stoet Samaritanen die uit de dorp over de velden onrijpe graan naar de put liepen waar zij waren en zei, “Zie, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten.”

#### (2) De maaiers.

De maaiers zijn de discipelen van Jezus. Jezus laat doorschemeren dat Hij Zijn discipelen uitzendt om deze mensen als nieuwe gelovigen in Zijn Koninkrijk te oogsten. In Johannes 4:38 zegt Jezus, “Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen: anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.” Zowel Jezus als de Samaritaanse vrouw hebben onder de Samaritanen gewerkt: Jezus direct met de Samaritaanse vrouw, en de vrouw met haar dorpsgenoten. Nu zendt Jezus Christus Zijn discipelen om de oogst van nieuwe gelovigen onder de Samaritanen binnen te halen.

#### (3) De een zaait, de ander maait.

Op het geestelijke terrein is de patroon meestal: “Een persoon zaait en een ander persoon maait.” In Johannes 4:37 bevestigt Jezus dit. “Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst.” Elk arbeider in het Koninkrijk van God is tegelijk een zaaiër en een maaier. Hij oogst waar een ander gezaaid heeft en een ander oogst waar hij gezaaid heeft. Daarom zal er in Gods soevereine heilsplan altijd een oogst zijn!

Sommige christenen zaaien hoofdzakelijk. Zij verkondigen het evangelie op allerlei manieren. En andere christenen oogsten hoofdzakelijk. Zij helpen mensen om Jezus Christus in hun hart en leven aan te nemen. In Gods soevereine heilsplan is het niet belangrijk wie gezaaid heeft en wie geoogst heeft, want er zal altijd een oogst zijn! De arbeiders in het koninkrijk van God mogen zich altijd verheugen omdat hun inspanning in de Heere nooit tevergeefs is (1 Korintiërs 15:58)! “Gods Woord keert nooit vruchteloos tot God terug, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jesaja 55:11)!

### 2. Vermenigvuldiging van discipelen van Christus (door discipelen te maken).

*Lees* Matteüs 28:20; 1 Korintiërs 3:5-11; Efeziërs 4:11-16.

**Ontdek en bespreek.** Hoe worden discipelen vermenigvuldigd?

**Aantekeningen.** Het aantal discipelen van Jezus Christus wordt vermenigvuldigd door discipelen te maken. Nieuwe gelovigen in Jezus Christus groeien tot geestelijke volwassenheid door hen te leren om alles wat Jezus Christus geboden heeft in acht te nemen.

#### (1) De Arbeider en Zijn medearbeiders.

De apostel Paulus leert dat er verschillende soorten arbeiders in Gods Koninkrijk zijn: God stelt sommige arbeiders aan om het zaad van het evangelie te planten, dat wil zeggen, te evangeliseren. En Hij stelt andere arbeiders aan om de plantjes te begieten en te verzorgen, dat wil zeggen, hen tot discipelen van Jezus Christus (volwassen en functionerende christenen) te maken. Maar in al deze verschillende taken is het God alleen Die de taken aanwijst en God alleen Die de plantjes doet groeien tot discipelen! Daarom is God alleen de Arbeider en zijn christenen alleen Zijn medewerkers. God geeft het nieuwe leven door wedergeboorte. God doet nieuwe christenen groeien door de inwonende Heilige Geest en de nazorg van andere christenen. En God wijst de verschillende taken aan de christenen toe.

## **(2) De leggers van het fundament en die erop verder bouwen.**

Hoewel deze christenen allen Gods medewerkers zijn, hebben zij niet allen dezelfde taak. Sommige werkers worden aangewezen leggers van het Fundament (Jezus Christus) te zijn. Zij verkondigen het evangelie door te zaaien of te oogsten. Andere christenen worden aangewezen om op dit Fundament verder te bouwen. Zij maken deze jonge christenen tot volwassen en functionerende christenen. Zij helpen deze nieuwe christenen om een doorlopende persoonlijke relatie met Jezus Christus te hebben, om een degelijke kennis van de Bijbel te hebben en gezonde geloofsovertuigingen uit de Bijbel te ontwikkelen, in hun karakter en gedrag steeds meer en meer Christusgelijkvormig te worden en Christus te dienen.

## **3. Vermenigvuldiging van voor Christus (door toerusting).**

Lees Efeziërs 4:11-12.

**Ontdek en bespreek.** Hoe worden christen arbeiders vermenigvuldigd?

**Aantekeningen.** Het aantal christen arbeiders wordt vermenigvuldigd door discipelen van Jezus Christus toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het Lichaam van Christus.

Paulus leert dat Christus aan bepaalde christenen in de gemeente specifieke genadegaven (geestesgaven) en taak geeft (apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraren te zijn) om de andere christenen in de gemeenten toe te rusten voor een of ander dienstbetoon in de gemeente en zo een aandeel te hebben in de opbouw van de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus. Zij rusten bepaalde christenen toe in evangelisatie, in discipelen maken, of in prediking of pastorale zorg, enz. of rusten een paar christenen toe om anderen toe te rusten. Elke stad zou één toeruster kunnen gebruiken. Vraag God of jij zo een toeruster hoort te zijn!

In elke gemeente hoort een grote verscheidenheid van verschillende bedieningen te zijn. Behalve bovengenoemde bedieningen (evangelisatie, discipelen maken, toerusting): bedieningen gericht op de kinderen, bedieningen gericht op de jeugd, bedieningen gericht op de zieken, armen, verdrukten, vervolgd, bedieningen rond de organisatie en administratie in de gemeente en bedieningen gericht op invloed in de gemeenschap en zending in de wereld.

Wat belangrijk is, is dat de oudsten (ouderlingen) de verantwoordelijkheid hebben om toe te zien dat de gemeenteleden onder hun toezicht allemaal discipelen van Jezus Christus worden, dat zij allen volwassen en functionerende christenen worden en dat zij toegerust worden voor een of ander taak in de gemeente (huiskerk), in de gemeenschap (buurt of wijk) en in de wereld.

## **D. DE ESSENTIE VAN EEN DISCIPELMAKENDE BEDIENING**

### **1. Een discipelmakende bediening vermenigvuldigt het aantal discipelen van Christus en het aantal arbeiders voor Christus.**

**Onderricht.**

**De essentie van een discipelmakende bediening is om discipelen te maken die op hun beurt nieuwe discipelen maken!**

**Het is om discipelen en arbeiders (discipelmakers) te reproduceren (vermenigvuldigen)!**

Het vermeerderd (vermenigvuldigt):

- het aantal nieuwe gelovigen in Jezus Christus
- het aantal nieuwe discipelen van Jezus Christus
- het aantal nieuwe arbeiders voor Jezus Christus (discipelmakers en toerusters)
- en uiteindelijk ook het aantal nieuwe christen gemeenten (huiskerken)!

Waarom is vermenigvuldiging zo belangrijk? In Matteüs 9:36-38 zegt Jezus, “Toen Jezus de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen, ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’.”

### **2. Een discipelmakende bediening wordt een beweging.**

**Onderricht.** Een bediening die nieuwe gelovigen in Jezus Christus, nieuwe discipelen van Jezus Christus en nieuwe christen arbeiders vermenigvuldigt, wordt een beweging! Deze beweging zich verspreiden in gezinnen, families, vriendenkringen, gemeenten (huiskerken), op de werkplaats en zelfs uitbreiden naar andere steden, provincies en zelfs naar andere landen, culturen en godsdiensten!

Jezus Christus beveelt, “Ga en maak discipelen van alle volken!” En aan Jezus Christus werd alle macht in hemel en op aarde gegeven en Hij beloofd elke dag te zijn met christenen die zich aan deze opdracht geven. Daarom kan deze opdracht ook uitgevoerd worden! Jezus Christus roept de wereldwijde Kerk om geestelijk te vermenigvuldigen in elk land van de wereld. Met de genade van Jezus Christus zullen zij dat ook doen!

De Bijbel belooft niet dat dit een gemakkelijk opdracht zal zijn. Vele christenen hebben al tegenstand, onderdrukking en vervolging meegemaakt vanaf de eerste komst van Christus. Niettemin is de uiteindelijke overwinning absoluut zeker!

- Dat is de boodschap van de brief aan de Romeinen; “Wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus Christus Die ons heeft liefgehad” (*lees* Romeinen 8:28-39).
- Dat is de boodschap van het boek Openbaring. “Zij (de koningen van de wereld samen met de godsdienstige profeten) zullen oorlog voeren tegen het Lam (Jezus Christus), maar het Lam - want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen” (Openbaring 17:14 en Openbaring 19:11-21)!

<b>5</b>	<b>GEBED</b> (8 minuten) <span style="float: right;"><b>[REACTIES]</b></span>
<b>GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD</b>	

*Bid* met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

<b>6</b>	<b>VOORBEREIDING</b> (2 minuten) <span style="float: right;"><b>[OPDRACHTEN]</b></span>
<b>VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST</b>	

*Deel* de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over “Vermenigvuldiging van christenen en gemeenten” samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Titus 1 -3**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer **(12) Johannes 12:32**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. **Johannes 14**. Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
6. Gebet. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie en deze opdracht.