

| | |
|----------|--------------|
| 1 | GEBED |
|----------|--------------|

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.

| | |
|----------|--|
| 2 | UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] OPENBARING 8 - 11 |
|----------|--|

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Openbaring 8 - 11). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt. Maak aantekeningen.

| | |
|----------|---|
| 3 | MEMORISATIE (5 minuten) [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] (18) JOHANNES 16:14 |
|----------|---|

Repeteer twee aan twee.

(18) Johannes 16:14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

| | |
|----------|---|
| 4 | ONDERRICHT (85 minuten) [KERK HERSTELLEND E BEDIENING] SATAN EN DE GEESTELIJKE STRIJD |
|----------|---|

Inleiding. Deze studie gaat over de satan en de geestelijke strijd. God werkt normaal door Jezus Christus, de Heilige Geest, de Bijbel, de christenen en de Kerk. Maar in bijzondere omstandigheden werkt God ook door omstandigheden en door Zijn engelen. Niet iedereen is blij met Gods werk. De satan en zijn demonen weerstaan God en Zijn werk en proberen het te vernietigen. Ook slechte mensen in de wereld verwerpen Jezus Christus en weerstaan God en Zijn werk.

We bestuderen wat de Bijbel leert over de satan, zijn val, zijn doel, zijn strategie en zijn beperkingen. Ten slotte leren we over de geestelijke strijd tegen de satan. Zie ook Handleiding 8, supplement 13 en 14 over “Boze geesten en de geestelijke strijd” en “Engelen en de geestelijke strijd”.

De Bijbel leert duidelijk dat de satan al gedurende de eerste komst van Jezus Christus (2000 jaar geleden) “gebonden” werd (Matteüs 12:29) en dat zijn demonen “ontwapend” werden (Kolossenzen 2:15). Dit wordt heel duidelijk geleerd in de Evangelieën: Matteüs 12:28-30, Lukas 10:17-20 en Johannes 12:31-32 en ook in de Brieven: Kolossenzen 1:13, 2:15; Hebreeë 2:14 en 1 Johannes 3:8. Het boek van Openbaring beschrijft de binding van de satan in apocalyptische beelden: Openbaring 12: 7-9 en Openbaring 20:1-3.

A. DE SATAN EN ZIJN VAL

1. **Wie is de satan?**

Lees Openbaring 12:1-9. **Ontdek en bespreek.** Wie is de satan?

Aantekeningen. De Bijbel leert ons niet alles wat wij graag willen weten. In Openbaring hoofdstuk 12 wordt de satan voorgesteld als een enorme rode draak. Hij is erg sterk. Hij is de oude verleider in de Hof van Eden (Genesis 3:1-5). Hij wordt “de duivel” genoemd en dat betekent: *de lasteraar* die God en Zijn volk lastert. Hij wordt ook “de satan” genoemd en dat betekent: *de tegenstander* van God en Zijn volk.

Zijn doel is tweevoudig: In vers 4-5 wordt hij voorgesteld als de draak die op het punt staat het kind dat geboren wordt te verslinden. Hij probeert de komst van de Messias, Jezus Christus, te verhinderen vanaf het begin van de menselijke geschiedenis (Genesis 3:15) totdat Hij naar God en Zijn troon weggerukt werd bij Zijn hemelvaart (Handelingen 1:9).

In vers 9 wordt de satan beschreven als *de een die de hele wereld misleidt*. De verwijzing is niet naar de wereld van christenen, maar naar “de boze wereld die God en Zijn Messias weerstaat” (zie 1 Johannes 5:18-19).

2. **De val van Satan.**

(1) **Hoe de satan viel.**

Lees Ezechiël 28:11-19; Jesaja 14:12-14; 1 Timoteüs 3:6. **Ontdek en bespreek.** Hoe is de satan gevallen?

Aantekeningen. De Bijbel vertelt niet direct hoe de satan gevallen is. Hij beschrijft wel op indirecte wijze de val van de satan door de val van twee machtige koningen.

In Jesaja 14:12-14 wordt de val van de boze koning van Babylon beschreven in termen van de val van de satan. Babylon was de hoofdstad van een machtig koninkrijk, dat in het huidige Irak gelegen was. Eeuwen lang streefden de koningen van Babylon ernaar om over de hele wereld te heersen. De val van de koning van Babylon wordt beschreven in termen van wat de profeet Jesaja wist over de val van de satan.

Evenals de koning van Babylon, werd de satan “Morgenster” genoemd, omdat deze ster zo helder in de ochtend schijnt en de aandacht van iedereen trekt. Maar op arrogante wijze begeerde hij in de hemel boven allen op de aarde gekroond te worden en zichzelf als de Almachtige God te maken. Omdat hij begeerde zichzelf tot “god” te maken en te grijpen naar wat aan God alleen behoorde, heeft God hem uit de hoogste hemel op de aarde gesmeten. De boze koning van Babylon volgde in de voetstappen van de satan. Hij werd vernederd en viel van zijn troon. Zo werd de boze koning van Babylon *een type of illustratie* van de toekomstige antichrist.

In Ezechiël 28:11-19 wordt de val van de boze koning van Tyrus beschreven in termen van de val van de satan. Tyrus was eeuwen lang de meest bekende handelsstad van de Foeneciërs, en ligt in moderne Libanon. Het werd gebouwd op een paar eilanden met sterke verdedigingswerken. Het had een grote vloot van handelsschepen. De finale val van de koning van Tyrus wordt beschreven in termen van wat de profeet Ezechiël wist over de val van de satan. Tyrus viel vanwege zijn oneerlijke handel en gewelddadige oorlogen. De koning van Tyrus viel omdat hij hoogmoedig was en zo zijn wijsheid te gronde richtte.

Evenals de koning van Tyrus, werd de satan oorspronkelijk door God geschapen om een aartsengel te zijn. Hij was vol wijsheid en volmaakt in schoonheid. Hij woonde in Gods tegenwoordigheid op Gods heilige berg en was ook tegenwoordig in Eden, de hof van God. Hij was volmaakt in zijn wegen totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. Hij werd hoogmoedig vanwege zijn schoonheid en richtte zijn wijsheid te gronde vanwege zijn luister. In 1 Timoteüs 3:6 lezen we dat de satan onder het oordeel van God viel omdat hij verwaand werd. God weerstaat de hoogmoedige (1 Petrus 5:5), verbande hem van de berg van God en wierp hem op de aarde.

(2) Wanneer de satan viel.

Lees Genesis 1:31; 3:1. **Ontdek en bespreek.** Wanneer viel de satan?

Aantekeningen. Aan het einde van Genesis hoofdstuk 1 lezen we: “God zag dat al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Maar in Genesis hoofdstuk 3, nog voor de zondeval van de mens, lezen we dat de satan als een slang aan de eerste vrouw en man verscheen en hen verleide om God te wantrouwen en niet te gehoorzamen. Toen was de satan al een gevallen schepsel en weerstond hij God en Gods scheppingswerk. Daarom moeten we concluderen dat de val van de satan ergens tussen de voltooiing van de schepping en de verzoeking van Adam en Eva in de hof van Eden plaatsvond. Meer dan dit weten we niet over de val van de satan.

B. DOEL EN STRATEGIE VAN DE SATAN

1. De satan weerstaat God en Zijn volk.

(1) De satan weerstaat God.

Ontdek en bespreek. Hoe weerstaat de satan God? *Lees* Genesis 3:1-5.

Aantekeningen. De satan is de *tegenstander* van God en Gods volk. Hij klaagde God *aan* en zei dat God een leugenaar was. Het doel van zijn verzoeking was dat Adam en Eva niet langer God zouden vertrouwen en Hem zouden gehoorzamen.

(2) De satan weerstaat Jezus Christus.

Ontdek en bespreek. Op welke drie manieren probeerde de satan Jezus Christus te verzoeken? *Lees* Lukas 4:1-13.

Aantekeningen. De satan *verzocht* Jezus in Zijn menselijke natuur ten einde Hem van God af te trekken. De satan bestaat echt en is heel erg sluw.

In de eerste verzoeking verzocht de satan Jezus om niet op God te vertrouwen. Hij verzocht Jezus op het gebied van menselijke behoeften, in het bijzonder voedsel. Nadat Jezus 40 dagen gevestigd had, had Hij heel erg honger. De satan verzocht Jezus om niet op God en Gods vermogen om Hem te onderhouden te vertrouwen ook als Hij honger had. Hij verzocht Jezus om zaken in eigen handen te nemen, een paar stenen in broden te veranderen en snel Zijn materiële behoeften te bevredigen. Hij verzocht Jezus om in onafhankelijkheid van God te handelen. Maar Jezus overwon zijn verzoeking!

In de tweede verzoeking verzocht de satan Jezus om God te passeren en de satan te vertrouwen. Hij verzocht Jezus op het gebied van macht in de wereld. Waarschijnlijk door middel van een visioen toonde de satan aan Jezus al de koninkrijken van de wereld. De satan maakte aanspraak dat hij al deze koninkrijken bezat en erover heerste. Als Jezus de satan zou aanbidden, zou hij Jezus tot eigenaar en heerser over alle koninkrijken op de aarde maken. Jezus zou meteen door iedereen erkend worden als de koning van deze wereld. Maar de satan is een leugenaar (Johannes 8:44), omdat hij nooit de wereld bezat of erover heerste. God is de Eigenaar en Heerser van de wereld vanaf het begin van de schepping tot in eeuwigheid (Psalm 2:1-12; Psalm 145:13; 146:10; Jesaja 14:24-27). De satan verzocht Jezus in Zijn menselijke natuur om de kroon te veroveren zonder het kruis te verduren! Gods plan voor Jezus was: om de werken van de satan te vernietigen (1 Johannes 3:8), de wereld te redden (Johannes 3:17) en over alles en allen te heersen (Matteüs 28:18; Openbaring 1:5). De satan verzocht Jezus om Gods plan en weg voor Hem te passeren en op de satan te vertrouwen. Maar Jezus overwon zijn verzoeking!

In de derde verzoeking verzocht de satan Jezus om een vals vertrouwen op God en Zijn Woord te hebben. Hij verzocht Jezus op het gebied van het bovennatuurlijke. Hij probeerde Jezus te bewegen iets spectaculair en sensationeel te doen, namelijk vanaf het dak van een hoog gebouw te springen en zich op spectaculaire wijze te laten opvangen. De satan haalde een Bijbelgedeelte (Psalm 91:11-12) aan, maar wel helemaal uit zijn verband, ten einde Jezus te overtuigen om God op een verkeerde manier te vertrouwen. De satan verving geloofsvertrouwen door aanmatiging en gehoorzame onderwerping aan Gods leiding met schaamteloze arrogantie. Hij wilde dat Jezus God op de proef stelde of God wel werkelijk God was en of Gods Woord (de Bijbel) wel werkelijk te vertrouwen was. Door van het dak te springen en volgens Gods Woord door engelen opgevangen te worden zou Jezus bewijzen dat God inderdaad God was en Zijn Woord waar was! Hij verzocht Jezus *om een vals vertrouwen op God en Zijn Woord te hebben*. Maar Jezus overwon zijn verzoeking!

Matteüs eindigt dit Bijbelgedeelte met de mededeling dat de satan Jezus voor een bepaalde tijd verliet totdat hij Hem op een ander gelegenheid zou verzoeken.

(3) De satan weerstaat alle mensen.

Ontdek en bespreek. Waarom is de satan zo gekant tegen de Bijbel en de boodschap van de Bijbel? *Lees* Lukas 8:11-12. **Aantekeningen.** Jezus beschrijft het doel van de satan in Lukas 8:11-12. “Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig (gered, verlost, behouden) worden.” Het belangrijkste doel van de satan is om al de woorden in de Bijbel weg te houden van de mensen in de wereld! De satan wil niet dat mensen in de Bijbel en zijn boodschap over Jezus Christus gaan geloven en zodoende behouden worden! Hij wil niet dat mensen wedergeboren worden en de best mogelijke mensen worden. Hij wil niet dat de volken in de wereld de God van de Bijbel gaan dienen en verheerlijken. De satan zal zijn volledige medewerking verlenen aan elke wetenschap, filosofie en godsdienst die de Bijbel tegenspreken! Hij zal alles in zijn macht doen om te voorkomen dat mensen de Bijbel horen, lezen, bestuderen of gehoorzamen! Hij zal valse profeten van valse godsdiensten inspireren om tegen de Bijbel en tegen Jezus Christus te spreken! Hij zal politieke leiders bewegen om het bezit van de Bijbel te verbieden en Bijbels van mensen af te nemen.

Waarom haat de satan (en zijn aanhangers) de Bijbel zo verschrikkelijk? Omdat de Bijbel het enige boek in de wereld is dat onthult wie de satan werkelijk is en zijn uiteindelijke verdoemenis voorspelt en beschrijft! Dus, wanneer een christen de Bijbel bezit, leest, bestudeert en gehoorzaamt, ondanks alle politieke en godsdienstige weerstand, dan weerstaat hij de satan! Maar dan is de God van de Bijbel erg blij met hem!

2. De satan valt het denken en het hart van mensen aan.

Introductie. “Satan” betekent “de tegenstander,” van God en Zijn volk. “Duivel” betekent “de lasteraar” van God en Zijn volk. De strategie van de satan is om het innerlijke wezen en de uiterlijke omstandigheden van de mens aan te vallen. Volgens Efeziërs 6:16 zijn “de vurige pijlen” van de satan symbolen van zijn aanvallen op het lichaam, denken en geest van de christen. Hij stelt allerlei strikken op waarin mensen kunnen trappen als zij niet uitkijken (2 Timoteüs 2:26).

Ontdek en bespreek. Welke innerlijke terreinen worden meestal aangevallen? Waarom doet hij dat?

(1) De satan is een leugenaar – hij valt je denken aan.

Lees Johannes 8:44. De satan is een leugenaar en de vader van alle leugens in de wereld! Hij valt het *denken* van de mens aan. De satan staat achter elke leugen die mensen in de wereld vertellen of geloven! Denk aan de leugens die in sommige onderwijsboeken, in de massamedia en door bepaalde politici, rechtsgeleerden en godsdienstige leiders verspreid worden. De enige manier om leugens te overwinnen is om de waarheid te leren kennen en jezelf aan deze waarheden te onderwerpen (Johannes 8:31-36; Johannes 17:17). “De waarheid zal je vrijmaken!”

(2) De satan is een verzoeker – hij valt je wil aan.

Lees Genesis 3:1-7. De satan is een verzoeker. Hij valt *de wil* van de mens aan. De satan ondermijnt gehoorzaamheid aan de wil van God en verzoekt mensen om God en Zijn Woord (de Bijbel) niet te gehoorzamen. Als mensen eenmaal hun denken openstellen aan de leugenachtige suggesties van de satan, worden zij kwetsbaar in hun wil en nemen zij verkeerde besluiten en maken verkeerde keuzes. De enige manier om de verzoeken van de satan te overwinnen is om eerst jezelf aan God en Zijn Woord te onderwerpen (Jakobus 4:7) en dan de leugenachtige suggesties van de satan tegen te spreken met de waarheid van de Bijbel (Matteüs 4:1-11). “Er staat geschreven!”

(3) De satan is een aanklager – hij valt je geweten aan.

Lees Openbaring 12:10. De satan is een aanklager. Hij valt *het geweten* van de mens aan. Zijn strategie is om eerst de mens tot zonde te verleiden en dan meteen bij God aan te klagen. Omdat Jezus Christus voor al de zonden van christenen gestorven is, zijn al de aanklachten van de satan tegen de christen ongeldig (Hebreeën 8:12). Maar de satan zal niettemin doorgaan om de christen aan te klagen in zijn geweten, omdat hij wil dat de christen onder valse schuldgevoelens, schaamtegevoelens en vrees voor straf gebukt blijft gaan. De enige manier om de valse beschuldigingen van de satan te overwinnen is te blijven bevestigen dat Jezus Christus voor al je zonden aan het kruis gestorven is en Hem te blijven dienen met je getuigenis en leven (Openbaring 12:11). “Zij overwonnen hem door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.”

(4) De satan is een slavenhandelaar – hij valt je emoties aan.

Lees Hebreëën 2:14-15. Satan is een slavenhandelaar. Hij valt *de emoties* van mensen aan. Hij maakt mensen slaven van angst voor de lichamelijke dood. Omdat mensen angst hebben voor de dood en dode mensen, gaan zij zich toewijden aan alles wat het leven maar kan rekken. Sommige christenen vereren de zogenaamde heiligen in de kerk. Sommige niet-christenen vereren de geesten van gestorven voorvaders, houden allerlei ceremoniën bij het graf of maken pelgrimstochten naar de graftomben van hun geestelijke leiders. Alleen de volmaakte liefde voor Jezus Christus drijft de angst (vrees) helemaal uit (1 Johannes 4:17-18). “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in”

(5) De satan is een verleider – hij verleidt mensen tot seksuele immoraliteit.

Lees Openbaring 2:20,24; 1 Korintiërs 7:5 NBG. De satan is immoreel. Hij valt *de morele waarden* van mensen aan. Hij probeert mensen te verleiden tot seksuele immoraliteit, vooral wanneer zij zelfbeheersing missen. Seksuele immoraliteit begint altijd met de ogen, het denken en bepaalde soort feesten.

In Openbaring 2:20-24 trok Izebel christenen weg van Christus en verleidde hen tot afschuwelijke afgoderij. Haar immoraliteit (Grieks: porneia) kon geestelijk, moreel of seksueel geweest zijn. Zij functioneerde als een profetes en motiveerde mensen om haar valse leer te volgen. Zij leerde hen “de zogenaamde diepe geheimen van Satan”. Zij argumenteerde, “Om de satan te overwinnen moet je eerst de satan ervaren”. Zij spoorde christenen aan om de goddeloze feesten van de gilden bij te wonen, waar afgoderij en verschrikkelijke seksuele immoraliteit bedreven werden ten einde een “christen” te kunnen blijven of zelfs een beter “christen” te kunnen worden. Deze valse leer is afgeleid van de Gnostische (hindoeïstische) dualistische levensbeschouwing van deze cultus waarin “de ziel” van de mens (het essentiële deel) gevangen is in het lichaam (het onbelangrijke deel) en daaruit bevrijd moet worden. De methode van bevrijding was om zich aan elke vorm van kwaad (vooral seksuele immoraliteit) over te geven. Elke godsdienst of cultus die deze dualistische levensbeschouwing aanhangt, leidt tot een soortgelijk minachting van ethiek in godsdienst. De enige manier om seksuele immoraliteit te overwinnen is om niet te kijken naar seksuele immoraliteit en onmiddellijk de seksueel immorele gedachten te stoppen en Jezus Christus toe te laten “om elke gedachte gevangen te nemen en die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus” en Zijn Woord (2 Korintiërs 10:5).

(6) De satan is een valse profeet – hij valt je geloof aan.

Lees 2 Korintiërs 4:2-4; 2 Korintiërs 11:2-4; 1 Timoteüs 4:1-3. De satan is een verleider. Hij valt *het geloof* van christenen aan. Hij probeert heel hard om alle mensen van het christelijke geloof weg te houden. De satan probeert de gedachten van christenen van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus af te trekken door een andere Jezus, een andere Heilige Geest en een ander evangelie te verkondigen¹. De satan is de auteur van valse leringen en valse godsdiensten. Hij zorgt ervoor dat naamchristenen, wereldse filosofieën en de andere godsdiensten niet over Jezus spreken zoals Hij Zich in de Bijbel heeft geopenbaard! De enige manier om dit te overwinnen is om “elke valse redenering tegen de kennis van God af te breken en elke gedachte gevangen te nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Korintiërs 10:4-5).

Hoewel de satan de aanzetter tot heel veel kwaad in de wereld is, blijft ieder mens verantwoordelijk voor hoe hij reageert op het kwaad van de satan, op het kwaad in de zondige wereld en op het kwaad in zijn eigen hart!

3. De satan valt mensen aan door omstandigheden.

Ontdek en bespreek. Welke uiterlijk omstandigheden gebruikt de satan om mensen aan te vallen?

Aantekeningen. De satan heeft verschillende methodes om mensen aan te vallen.

(1) De satan zet strikken.

Lees 1 Timoteüs 3:7; 2 Timoteüs 2:23-26. De satan zet *strikken* zodat mensen in zijn macht vallen. Als een jong en onervaren christen in een leiderschapspositie aangesteld wordt, kan hij hoogmoedig, verwaand en arrogant worden. Hij kan proberen om zijn onvolwassenheid achter zijn positie van gezag te verbergen. De satan zet ook strikken op het gebied van de wetenschap (bv. evolutieleer), de filosofie (bv. het marxisme) en de godsdienst (de niet-christelijke godsdiensten, de culten en het occultisme) om “mensen gevangen te nemen om zijn wil te doen”.

(2) De satan vervalst wondertekenen.

Lees Exodus 7:11-12; 2 Tessalonicenzen 2:9-10; Openbaring 13:13. De satan *vervalst* wonderen om ongelovigen te misleiden om zijn leugens te geloven. Hij stelt bepaalde valse profeten in staat om nagemaakte wonderwerken te doen om mensen weg van Jezus Christus te houden.

(3) De satan doet zich voor als een engel van het licht.

Lees 2 Korintiërs 11:13-15. De satan *doet zich voor als* een engel van het licht en doet alsof hij een dienaar van de gerechtigheid is. Het is dus niets bijzonders als zijn dienaren zich voordoen als apostelen van Jezus Christus. Zij zijn

¹ “Een andere Jezus” wordt verkondigd in:

Het Gnostische evangelie van Judas (2^{de} eeuw n.C.)

De islamitische Koran (8^{ste} eeuw n.C.)

Het islamitische evangelie van Barnabas (14^{de} eeuw n.C.)

The Book of Mormon (1830) – zie “Understanding the cults”, Josh Mc Dowell and Don Stewart.

The Jehovah’s Witnesses (vanaf 1870) – zie “Understanding the cults.”

echter valse apostelen en bedrieglijke arbeiders. Zij doen zogenaamde “goede werken” (veelal in navolging van christenen) om te bewijzen dat men Christus niet nodig heeft.

(4) De satan infiltreert de Christelijke Kerk/Gemeente.

Lees Matteüs 13:37-41. De satan *infiltreert* de Christelijke Kerk/Gemeente. Hij plant *namaak christenen* en kwaaddoeners tussen de christenen om kwaad in de Christelijke Kerk/Gemeente te doen. De oordeelsdag zal duidelijk laten zien wie een echte christen en wie een namaak christen is.

(5) De satan verhindert christelijke arbeiders.

Lees 1 Tessalonicenzen 2:17-18; 3:5. De satan *verhindert* de ware boodschappers van Jezus Christus voor een bepaalde periode om een bepaald land of dorp binnen te gaan om het evangelie te verkondigen. Of verbieden dat christenen geld, middelen en arbeiders sturen om de armen, gehandicapten en ongeletterde mensen in hun land te helpen. Maar op de lange duur kan de satan de christenarbeiders niet uit welk land of plaats dan ook weren (Openbaring 20:3)! De satan probeert ook om het werk (de bediening) van christenen ongedaan te maken. Hij zet niet-christenen aan om mensen die christen geworden zijn te vervolgen en te dwingen om naar hun oude godsdienst terug te keren, meestal onder dreigement van de dood. Of hij spoort politieke en godsdienstige leiders aan om mensen om te kopen met luxe cadeaus of verleidelijke beloftes om weg te blijven van christenen en aan te sluiten bij hun godsdienst.

(6) De satan vervolgt christenen.

Lees Lukas 22:31-32; Openbaring 2:10. De satan *vervolgt* christenen. Hij onderwerpt sommige christenen aan ernstige beproevingen: gooit de kostwinner in de gevangenis of doodt hem, verkracht vrouwen, ontvoert meisjes om slaven van hen te maken, ontvoert jongens om kindsoldaten van hen te maken, vermoordt duizenden kinderen op scholen en verjaagt hele dorpen naar de oerwouden.

(7) De satan zet aan tot wetteloosheid.

Lees Johannes 8:44; 2 Tessalonicenzen 2:8-9; 1 Timoteüs 1:8-11. De satan is gekant tegen vrede en orde in elke gemeenschap in de wereld doordat hij de wetteloosheid introduceert, bevordert en afdwingt. Hij wordt een moordenaar genoemd, omdat hij graag mensen tegen elkaar ophitst om elkaar het leven zuur te maken of te doden. Hij stimuleert elke vorm van wetteloosheid, onder politieke leiders, rechtsgeleerden, rechters, de politie, en andere onderhouders van wet en orde. Hij doet ouders en maatschappelijke werkers afdwalen van Gods Woorden in de Bijbel. Hij doet er alles aan om de Tien Geboden uit de herinnering van mensen te vegen. De satan weerstaat de morele wetten van God zoals geopenbaard in de Bijbel, omdat deze wetten gekant zijn tegen wettelozen en opstandigen, tegen goddelozen en zondaars, tegen onheiligen en onreinen, tegen hen die ouders vermoorden en anderen doodslaan, tegen seksueel immorele mensen en mannen die met mannen slapen, tegen mensenhandelaars, tegen leugenaars en meenedplegers en als er iets anders tegen de gezonde leer is overeenkomstig het Evangelie (1 Timoteüs 1:8-11).

(8) De satan zoekt gelegenheden om christenen aan te vallen en te verslinden.

Lees 1 Petrus 5:8; Efeziërs 6:16. Deze Bijbelgedeelten vatten de strategieën van de satan samen. De satan gaat voortdurend als een brullende leeuw rond op zoek naar een gelegenheid om een christen aan te vallen en te verslinden. Hij is een lafaard en valt jonge christenen aan die nog niet stevig in hun schoenen staan. Hij valt christenen aan die moeite hebben met zelfbeheersing of die niet goed opletten. Hij schiet vurige pijlen af op alle christenen. Deze “vurige pijlen” vertegenwoordigen verdrukkingen, vervolgingen en allerlei aanvallen van buiten af op de ziel van de christen, als allerlei negatieve gedachten en gevoelens, twijfels, angsten en zelfbeschuldigingen, of lust, hebzucht, ijdelheid (vruchteloosheid), hoogmoed en jaloezie. Paulus spoort christenen aan om de hele wapenrusting van God aan te doen, zodat zij tegen de aanvallen van de satan overeind kunnen blijven staan. Elk christen blijft verantwoordelijk hoe hij op de vurige pijlen van de satan reageert!

C. DE BEPERKINGEN VAN DE SATAN

1. De satan is begrensd.

Ontdek en bespreek. Wat zijn de beperkingen van de satan?

Aantekeningen. De satan is een schepsel en daarom volledig onder het gezag en macht van de Schepper!

(1) De satan is begrensd in wat hij mag doen.

Lees Job 1:6-22; 2:1-10; Openbaring 20:1-3. Gedurende de hele oudtestamentische periode werd de satan door de soevereine God van de Bijbel beperkt in wat hij *toegestaan* werd te doen. Bijvoorbeeld, in het boek van Job kreeg de satan toestemming en macht om met Job, zijn kinderen en zijn bezittingen te doen wat hij wilde, maar hij mocht Job niet doden! Deze gebeurtenis openbaart duidelijk aan mensen de bedoelingen en karakter van de satan. De satan is een mensenmoordenaar en vernietiger. Gedurende de oudtestamentische periode kon de satan nooit méér doen dan wat God hem toeliet te doen. Bij de eerste komst van Jezus Christus 2000 jaar geleden werd de satan gebonden zodat hij de volken op de aarde niet langer kon misleiden. Hij zal gebonden blijven tot kort voor de wederkomst van Christus

(2) De satan is begrensd in zijn bezittingen en invloed.

Lees Genesis 3:15; Psalm 2; Matteüs 11:27; 28:18; Efeziërs 1:20-23. Op basis van Lukas 4:5-6 en 1 Johannes 5:19 zeggen sommige christenen dat de satan de eigenaar is van de hele tegenwoordige wereld (de aarde) en dat hij het beheerst tot op het punt dat hij het kan geven aan wie hij wil. Hoewel de satan aanspraak maakt dat hij de rechtmatige eigenaar van de wereld en de heerser over alles en allen in de wereld is, zegt Jezus Christus dat de satan een leugenaar

is (Johannes 8:44)! Deze Bijbelgedeelten bewijzen helemaal niet dat de satan de ultieme eigenaar en heerser van de volken is of het gezag en de macht heeft deze volken met hun rijkdommen te geven aan wie hij wil, zodat Jezus Christus in de huidige periode een ondergeschikt plaats moet innemen!

De Bijbel bewijst het tegendeel. Niet de satan, maar de God van de Bijbel heerst voor eeuwig en Zijn Koninkrijk is eeuwig (Psalm 145:13; 146:10)! Niet de satan, maar Jezus Christus is de werkelijke Eigenaar en Heerser over alles en allen in deze wereld (Matteüs 28:18; Johannes 13:3; Openbaring 1:5)!

Hoewel “de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19)², “heeft de boze geen vat op een christen (een mens die uit God geboren is)” (1 Johannes 5:18)! De “wereld” is hier niet een verwijzing naar de hele aarde, maar alleen een verwijzing naar “de wereld van het kwaad”, de invloedsfeer van de satan. Alleen “de wereld die God en Christus weerstaat en christenen vervolgt”, ligt in de boze. De satan heeft alleen macht over niet-christenen en ongehoorzame christenen. Hij heeft geen vat op wedergeboren (gehoorzame) christenen!

(3) De satan is begrensd in macht.

Lees Matteüs 8:16; Handelingen 16:16-18; Romeinen 16:20; Openbaring 12:7-9; 20:1-3. Hoewel de satan een heel sterke invloed uitoefent op de levens van alle niet-christenen, ongelovigen en slechte mensen in de wereld en op alle boze geesten, is hij niet almachtig! Zijn demonen worden voortdurend door Jezus Christus en door christenen uitgedreven. De Bijbel leert dat de satan al door de engel Michaël uit de hemel (lucht) gedreven is en door een engel (een symbool voor Jezus Christus in Openbaring 20:1-3) op de aarde gebonden is, zodat hij niet langer de volken kan misleiden.

God is volledig anders dan de satan. Hij is onvergelijkelijk hoger dan de satan! Terwijl God alwetend, almachtig en alomtegenwoordig is, is de satan dat niet! Bovendien is de wurggreep van de satan op de volken in de wereld door Jezus Christus gebroken. Nu rooft Jezus Christus mensen uit zijn domein en brengt hen over in Zijn Koninkrijk (Kolossenzen 1:13).

Maar, hoewel de satan in principe al een overwonnen vijand is, is het duidelijk dat God de satan nog niet van de aarde heeft verwijderd! De satan blijft nog steeds een geweldig slechte invloed uitoefenen. Hij wordt pas van deze aarde verwijderd op de laatste oordeelsdag bij de wederkomst van Christus.

2. De satan is gebonden.

(1) Jezus Christus begon de satan te binden bij Zijn menswording.

Ontdek en bespreek. Wat leert het Nieuwe Testament over de binding van de Satan tijdens de menswording van Jezus? *Aantekeningen.* Jezus Christus begon de satan op de aarde te binden toen Hij 2000 jaar geleden een Mens op de aarde werd.

Lees Matteüs 12:28; Hebreëen 2:14; 1 Johannes 3:8. De reden dat Jezus Christus in Zijn menselijke natuur op de aarde verscheen was om:

- de satan te binden (Grieks: deó)³ (Matteüs 12:28)
- de satan te vernietigen (krachteloos te maken, uit de weg te ruimen) (Grieks: katargeó) (Hebreëen 2:14)
- de werken van de satan te vernietigen (tot een einde te brengen) (Grieks: luó) (1 Johannes 3:8).

Gedurende de hele periode dat Jezus Christus Mens op deze aarde was, had Hij gezag over al de macht van de satan en zijn demonen. Hij dreef demonen uit door de Geest van God. De satan kon gewoon niet méér doen dan wat Jezus Christus hem toeliet te doen.

Lees Lukas 10:18-20. Jezus gaf dit gezag ook aan Zijn medewerkers. In Lukas 10:18-20 zegt Jezus, “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ik geef u de macht ... over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.” Jezus bedoelde dat toen Zijn discipelen demonen uit mensen dreven, Hij hun meester, de satan, van zijn positie van macht in de wereld zag vallen. De val van de satan was als “de bliksem”, zo plotseling zo onverwachts en zo schrikbaar! De discipelen hadden deze overwinning waarschijnlijk niet verwacht en de satan had zijn nederlaag waarschijnlijk niet zien aankomen! Wat bij de eerste komst van Jezus Christus begon, wordt tot Zijn wederkomst voortgezet. Bij de wederkomst van Christus wordt de satan definitief in de hel geworpen!

(2) Christus voltooide de binding van de satan door Zijn dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging.

Ontdek en bespreek. Wat leert het Nieuwe Testament over de binding van de satan bij de dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus?

Aantekeningen. Jezus Christus voltooide de binding van de satan door Zijn dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging.

² Vergelijk de betekenis van het woord “wereld” in Johannes 1:10, handleiding 5. Hier is de ‘wereld’ het gebied van de Bese. Het is de wereld van verloren mensen die het kwaad doen en vijandig staan tegenover God, Christus en christenen (Johannes 7:7; 8:23; 12:31; 14:17,30,31; 15:18; 17:9,14-16,25; 1 John 5:19).

³ Dezelfde Griekse woord ‘deó’ wordt in Openbaring 20:2 gebruikt!

Lees Openbaring 12:1-9. Johannes beschrijft de triomf van Jezus Christus over de satan *in apocalyptische beelden*.

- Gedurende de oudtestamentische periode heeft de satan geprobeerd om de messiaanse lijn te doorbreken en de geboorte van de Messias te voorkomen (Openbaring 12:1-4).
- Toen de Messias, Jezus Christus, uiteindelijk geboren werd, werd hij naar God en Zijn troon *weggerukt* (Openbaring 12:5). Dit “weggerukt worden” is een apocalyptisch beeld van de dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus in de hemel aan het einde van Zijn eerste komst naar de aarde. In dit beeld stormen de satan en zijn demonen achter Jezus Christus aan.
- Maar de aartsengel Michaël en het leger goede engelen grepen de draak en zijn engelen (demonen) en wierpen hen vanuit de lucht op de aarde (Openbaring 12:7-9). Deze oorlog tussen de engelen en de demonen vond plaats in “de hemel”, niet de hemel waar God woont en ook niet de sterrenhemel, maar de lucht of atmosfeer. Aangezien er meer dan één “hemel” kan zijn (2 Korintiërs 12:2), wonen de engelen in de hemel bij God (Matteüs 22:30; Openbaring 18:1), maar de demonen wonen in de laagste hemel, de lucht of atmosfeer rondom de aarde (Lukas 10:18; 1 Korintiërs 8:5; Efeziërs 2:2; 6:12).

Toch moeten wij deze oorlog in de hemel en het neerwerpen van de satan en zijn engelen figuurlijk verstaan. De satan heeft letterlijk zijn plaats als aanklager van christenen bij God in de hemel verloren (zie Job 1:6-12). Omdat de zonden van christenen verzoend zijn en christenen vrijgekocht zijn van de overheersing van de satan (Kolossenzen 1:13), heeft de satan alle schijn van recht bij zijn aanklachten tegen christenen verloren. Hoewel hij doorgaat om christenen aan te klagen, kan hij nooit meer wijzen op het verlossingswerk van Christus dat nog niet voltooid was!

Lees Openbaring 20:1-3. Dit Bijbelgedeelte over “de binding van de satan” beschrijft hetzelfde als in Openbaring 12:7-9. Precies hetzelfde woord voor “binden” (Grieks: *deó*) wordt in Matteüs 12:29 en in Openbaring 20:3 gebruikt. De binding van de satan reduceert de satan niet tot een toestand van totale onmacht, maar alleen tot een staat waarin hij niet langer de volken kan misleiden. Dat wil zeggen, de satan kan niet langer verhinderen dat de volken het evangelie en Woord van God horen en zich tot Christus bekeren! De satan kan ook de volken niet bijeenbrengen om tegen Gods volk (de christenen) oorlog te voeren.

Het boek Openbaring gebruikt figuurlijke taal: “de binding van de satan” betekent dat de satan in zijn invloedssfeer ingeperkt (beknot) is. Het impliceert niet dat de satan mensen helemaal niet meer kan schaden, want de rest van het Nieuwe Testament (ná Matteüs 12:29) toont aan dat de slechte invloed van de satan nog heel groot is. Bijvoorbeeld, Openbaring hoofdstukken 13 en 17 (ná Openbaring 12:7-9) tonen dat satan zijn slechte invloed uitoefent door middel van zijn instrumenten: de antichrist, de valse profeet en de grote hoer Babylon.

Gedurende de hele nieuwtestamentische periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst

- blijft de satan gebonden
- wordt het evangelie aan alle volken op de aarde verkondigd (Matteüs 24:14)
- heersen alle gestorven christenen samen met Christus in de hemel (Openbaring 20:4-6; zie Filippenzen 1:23).

Kort voor de wederkomst van Christus zal de satan uit zijn gevangenis losgelaten worden (Openbaring 20:7). Na de laatste oorlog (Openbaring 16:14,16; 17:14; 19:17-21; 20:7-10) bij de wederkomst van Christus, zal de satan in de hel geworpen worden, waar hij voor eeuwig gepijnigd zal worden (Openbaring 20:8-10).

3. De satan blijft gebonden.

(1) Jezus Christus blijft het binden van de satan toepassen door het werk van zending en evangelisatie door christenen.

Ontdek en bespreek. Wat leert het Nieuwe Testament over de satan gebonden houden?

Lees Matteüs 12:29-30. Jezus Christus zegt, “Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven?” Jezus beschouwt de satan als “de sterke”. Hij verwijst niet alleen naar de binding van de satan bij Zijn eerste komst, maar ook naar het voortdurende gebonden houden van de satan (en zijn demonen) door Zijn christelijke medewerkers gedurende de hele nieuwtestamentische periode tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. Door hun gebeden, verkondiging van het evangelie en onderricht van de Bijbel (2 Timoteüs 2:24-26) houden christenen de satan (en zijn demonen) gebonden en beroven hem van de mensen die voorheen door hem beheerst werden. In de strijd tussen Christus en de satan is neutraliteit onmogelijk. Alle christenen die mensen door evangelisatie en zendingwerk in het Koninkrijk van God bijeenbrengen *zijn vóór Christus*. En alle mensen die andere mensen in hun verloren staat laten als een makkelijke prooi voor de satan *zijn tegen Christus* (Matteüs 12:30).

Lees Johannes 12:31-32. Jezus zegt, “Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen naar Mij toe trekken.” Jezus beschouwt de satan als “de vorst van deze wereld”. “De wereld” verwijst hier niet naar de hele aarde met alle individuen erop, maar alleen naar de hele maatschappij van boze mensen, die vervreemd zijn van God en die Jezus Christus weerstaan, verwerpen, verraden en verdoemen. (Johannes 15:18-25; zie 1 Johannes 5:18-19). “De vorst” impliceert dat de satan een bepaalde macht uitoefent, maar omdat hij niet de Koning van de koningen is, is zijn macht beperkt (ingedamd, beknot, begrensd) tot de boze mensen en boze geesten die hun trouw aan hem geven. Als Jezus spreekt over Zijn verhoging, dan verwijst Hij naar Zijn verhoging aan het kruis, Zijn verhoging in de opstanding, Zijn

verhoging in Zijn hemelvaart en Zijn verhoging in Zijn troonsbestijging naar de rechterhand van God in de hemel. In Openbaring 12:5 wordt Zijn “verhoging” voorgesteld als “weggerukt”.

Lees Openbaring 12:10-17. Jezus beschouwt de satan als “de draak”. De satan achtervolgt “de vrouw”.

- In Openbaring 12:1-5 is de vrouw een symbool voor *Gods oudtestamentische volk* (Israël, dat in Psalm 107:32 ook “de Kerk” genoemd wordt). De taak van Israël was om de verwachte Messias voort te brengen.
- In Openbaring 12:6,13-18 is de vrouw een symbool voor *Gods nieuwtestamentische volk* (de Kerk/Gemeente, dat in Galaten 6:16 ook “Israël” genoemd wordt) en “het getuigenis van Jezus Christus heeft” (Openbaring 12:17). Na de eerste komst van Jezus Christus wordt de Kerk/Gemeente beschermd tegen de meest directe aanvallen van de satan (Openbaring 12:6,13-14). De satan probeert wel om de Kerk/Gemeente met zijn onophoudelijke stroom van leugens te overweldigen, maar de Kerk/Gemeente wordt niet misleid en Christus helpt de Kerk/Gemeente (Openbaring 12:15-16). Daarna concentreert de satan zijn aanvallen op individuele christenen, “het nageslacht/zaad van de vrouw die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (Openbaring 12:17). Maar deze individuele christenen overwinnen de satan door “het bloed van het lam”. Dat wil zeggen, zij geloven dat de dood en opstanding van Jezus Christus niet alleen hen vrijgemaakt heeft van de zonde en de macht van de satan, maar ook de satan gebonden heeft. Christenen overwinnen de satan door “het woord van hun getuigenis”. Dat wil zeggen, zij overwinnen de satan en zijn demonen door hun evangelisatie en zendingwerk, dat de satan berooft van mensen die hij voorheen in zijn macht weghield (Kolossenzen 1:13). Christenen overwinnen de satan, omdat zij niet bang zijn om hun leven voor Christus te verliezen (Openbaring 12:11).

De dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus zijn historische gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen resulteren in “het voltrekken van het oordeel over deze wereld” en “het buitenwerpen van de vorst van deze wereld”. De relatief hoge positie van de satan vóór de eerste komst van Christus is voor eeuwig verloren gegaan. De satan heeft zijn grip op de volken van de wereld verloren (zie Daniël 10:13,20) door de dood van Jezus Christus en door het getuigenis van de christenen. Jezus trekt alle mensen naar Zich toe (Johannes 12:32) en dit “trekken” van alle mensen naar Jezus is de manier waarop de satan zijn grip op de volken verliest (Johannes 12:31)!

(2) Jezus Christus zal de satan uiteindelijk van de aarde verwijderen.

Ontdek en bespreek. Wat leert het Nieuwe Testament over de uiteindelijke verwijdering van de satan van het toneel van de wereld?

Lees Openbaring 20:7-15. Hoewel de satan in principe al een overwonnen vijand is, is het duidelijk dat God hem nog niet van de aarde heeft verwijderd! Openbaring 20:7-15 zegt dat dit zal gebeuren op de laatste oordeelsdag bij de wederkomst van Jezus Christus. Dan zal Jezus Christus de satan voor eeuwig in de hel werpen.

D. DE GEESTELIJKE STRIJD TEGEN DE SATAN

Lees Efeziërs 6:10-18.

1. Christenen zijn betrokken in een geestelijke oorlog.

Onderricht. Wat is de geestelijke strijd?

(1) De geestelijke strijd wordt niet tegen mensen gestreden.

De Bijbel leert dat de geestelijke strijd “niet tegen vlees en “bloed is, dat wil zeggen, tegen mensen zoals zij op deze aarde geboren worden, maar tegen de boze geesten (Efeziërs 6:12). Christenen vechten niet in heilige oorlogen tegen andere mensen, maar in geestelijke oorlogen tegen boze geesten. De overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis en de geestelijke machten zijn verschillende soorten boze geesten die onder het beheer van de satan staan en door de boze mensen in de wereld werken.

Evenals de satan zelf, zijn deze boze geesten gevallen engelen. Daarom weerstaan de satan en deze boze geesten de levende God en proberen Zijn verlossingswerk in mensen ongedaan te maken. Daarom werken politieke machthebbers dikwijls samen met godsdienstige machthebbers en blijven politiek en godsdienst heel vijandig tegen het christelijke geloof. Jezus zegt, “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd Zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” (Johannes 18:36). Daarom vechten ware christenen nooit “heilige oorlogen” tegen enig volk.

(2) De geestelijke strijd wordt niet met menselijke wapens gestreden.

In de geestelijke strijd wordt actief tegen de plannen en activiteiten van de satan en zijn boze geesten gestreden (2 Korintiërs 2:11). De geestelijke strijd kan nooit met menselijke wapens gevochten worden, maar alleen met geestelijke wapens. De Bijbel leert, “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Korintiërs 10:3-5)!” Christenen strijden de geestelijke strijd door de geestelijke wapenrusting aan te doen (Efeziërs 6:10-18).

(3) De geestelijke strijd wordt niet in afhankelijkheid van mensen gestreden.

De geestelijke strijd kan nooit als een godsdienstoorlog tussen niet-christelijke godsdiensten gevochten worden door te steunen op macht, geld, plannen en boze politieke en religieuze leiders. De geestelijke strijd kan alleen gevochten worden door volkomen te steunen op de God van de Bijbel Die Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard.

- Het doel van de geestelijke strijd is nooit om meer terrein in een land te winnen of om meer van een land te beheersen, maar altijd om staande te blijven na aanvallen van de satan en zijn boze geesten (Efeziërs 6:13).
- Het doel van de geestelijke strijd is ook om mensen uit de strik van de satan (en zijn boze geesten en boze mensen) te bevrijden (Kolossenzen 1:13; 2 Timoteüs 2:26).

2. Christenen moeten zich goed voorbereiden op de geestelijke strijd.

Ontdek en bespreek. Wat stelt elk onderdeel van de geestelijke wapenrusting voor?

Aantekeningen.

(1) De gordel van de waarheid.

De gordel van de waarheid is de oprechte vastberadenheid van de soldaat om de geestelijke strijd aan te binden. Die vertegenwoordigt zijn oprechtheid met betrekking tot de geestelijke strijd en Gods waarheid waarmee hij de leugens verslaat. De christen zegt, "Ik ben vastberaden (vastbesloten) om de geestelijke strijd tegen de satan en zijn demonen aan te binden en met de waarheid tegen hun leugens en bedrog te strijden." Evenals Gideon en zijn driehonderd soldaten, heeft een oprecht en vastberaden christen veel meer invloed op mensen dan een hypocriet.

(2) Het borstharnas van de gerechtigheid.

Het borstharnas van de gerechtigheid is *het vermogen* van de soldaat om de geestelijke strijd te strijden. Dat vertegenwoordigt zijn effectiviteit in de geestelijke strijd. De christen zegt, "Ik ben vastberaden om een rechtvaardig leven te leven dat mij in staat stelt effectief in de geestelijke strijd te strijden." "Rechtvaardig zijn" betekent dat je in de rechte relatie met God staat en ook op de rechte wijze leeft, dat wil zeggen, volgens de rechte weg die God in de Bijbel heeft geopenbaard. Alleen een rechtvaardig mens kan blijvend goede invloed hebben. Evenals Noach, wandelt een rechtvaardig mens met God te midden van een slechte generatie.

(3) De schoenen van bereidheid.

De schoenen van bereidheid is het vermogen van de soldaat om *meteen op te treden* in de geestelijke strijd. Die vertegenwoordigen zijn bereidheid en gereedheid om de geestelijke strijd aan te binden. De christen zegt, "Ik ben helemaal voorbereid en gereed om de geestelijke strijd aan te binden." Hij is vastbesloten niet slapend betrapt te worden. Evenals de trouwe en wijze rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden heeft aangesteld om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt, zo moet Christus bij Zijn wederkomst de soldaat handelend aantreffen." (Lukas 12:42-43).

(4) Het schild van het geloof.

Het schild van het geloof is het vermogen van de soldaat om zichzelf te verdedigen in de geestelijke strijd. Dat vertegenwoordigt zijn geloof in de beloften van God wanneer hij in de geestelijke strijd gewikkeld is. De christen zegt, "Ik ben vastbesloten mezelf te verdedigen tegen de aanvallen van de satan door geloof te hebben in wat er in de Bijbel staat." De vurige pijlen van de satan vertegenwoordigen verdrukkingen, vervolgingen en moeilijkheden die bedoeld zijn om twijfel, achterdocht, vrees, angst, hebzucht, ijdelheid, haat en jaloezie in de gedachten en gevoelens van de christenen te zaaien. De christen gelooft dat Gods Woorden waar zijn en hij handelt op basis van deze overtuiging.

(5) De helm van de zaligheid (verlossing).

De helm van de zaligheid (verlossing) is het vermogen van de soldaat om zijn gedachten en gevoelens in de geestelijke strijd te beschermen. Die vertegenwoordigt zijn zekerheid van verlossing tijdens de geestelijke strijd en zijn zekerheid over de uiteindelijke triomf. De christen zegt, "Ik ben vastbesloten om mijn denken en hart tegen de aanvallen van de satan te beschermen met Gods beloften in de Bijbel." Het besef dat God Zelf voor de christen strijdt (Exodus 14:14), dat God Zelf bij de christen zal zijn als hij door water en vuur moet trekken (Jesaja 43:2) en dat God Zelf hem zal redden uit de vervolgingen en lijden (2 Timoteüs 3:11), maakt de soldaat sterk om te volharden in de strijd. De zekerheid dat God Die een goed werk in de christen is begonnen, het zal voortzetten totdat het helemaal voltooid is (Filippenzen 1:6), maakt de soldaat sterk om te volharden in de strijd.

(6) Het zwaard van de Geest.

Het zwaard van de Geest is het middel waarmee de soldaat in de geestelijke strijd de verleidingen en de strikken van de satan overwint. Het zwaard van de Geest zijn de woorden in de Bijbel zoals zij in verschillende omstandigheden in de geestelijke strijd gebruikt worden. De christen zegt, "Ik ben vastbesloten om Gods woorden in de Bijbel te gebruiken in al mijn veldslagen in de geestelijke strijd." Zolang de christen Gods Woord correct uitlegt en toepast, zal de Heilige Geest deze woorden gebruiken om de zonden van mensen aan het licht te brengen (Efeziërs 5:11), hen van hun schuld te overtuigen (Johannes 16:8), hun argumenten tegen Gods waarheid te weerleggen (Titus 1:9), hen overtuigen van Gods waarheid (Handelingen 17:2-4), hun twijfels verdrijven (Johannes 20:27-31), hun angsten wegnemen (Matteüs 14:27-30), de satan op de vlucht drijven (Matteüs 4:1-11) en de weg waarin de christen moet wandelen, verlichten (Psalm 119:105).

(7) Gebed is een onderdeel van de geestelijke strijd.

Gebed is het vermogen van de soldaat om in direct contact met God te blijven tijdens de geestelijke strijd. Het vertegenwoordigt zijn afhankelijkheid van God tijdens de geestelijke strijd. De christen zegt, “Ik ben vastberaden door gebed afhankelijk van God te blijven tijdens de geestelijke strijd.” *Door gebed keert God de problemen van mensen in gelegenheden voor God!*

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| 5 | GEBED (8 minuten) | [REACTIES] GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD |
|----------|--------------------------|---|

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| 6 | VOORBEREIDING (2 minuten) | [OPDRACHTEN] VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST |
|----------|----------------------------------|--|

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over “De satan en de geestelijke strijd” samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Openbaring 12 - 14**.
Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: **(19) Johannes 17:15**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. **Johannes 21**.
Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie en deze opdracht.