

1	GEBED
----------	--------------

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.

2	UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] OPENBARING 15 – 18
----------	---

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Openbaring 15 - 18). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij vertelt. Maak aantekeningen.

3	MEMORISATIE (5 minuten) [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] (20) JOHANNES 18:36
----------	---

Repeteer twee aan twee.

(20) Johannes 18:36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars getreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier.

4	ONDERRICHT (85 minuten) [KERK HERSTELLEDE BEDIENING] LIJDEN EN DE SOEVEREINITEIT VAN GOD
----------	--

Inleiding. Deze studie gaat over het lijden. Lijden komt tot christenen en tot niet-christenen. Mensen lijden op verschillende manieren. Mensen reageren ook verschillend op het lijden. Maar iedereen worstelt met de vragen: “Waarom is er lijden?” en: “Wat is de zin van het lijden?” De studie gaat hierop in.

A. LIJDEN MAG GETOOND EN GEUIT WORDEN

1. Het lijden heeft verschillende vormen.

Introductie. Mensen lijden op verschillende manieren.

(1) Verschillende vormen van lijden.

Sommige mensen lijden omdat zij ziek zijn of een of ander fysieke, mentale of emotioneel onvermogen hebben. Misschien staat er een riskante operatie te wachten. Misschien hebben zij een permanente handicap.

Sommige mensen lijden omdat hun plannen, dromen en hoop in rook zijn opgegaan. Anderen lijden omdat hun verlangen naar liefde en een zinvolle relatie nooit vervuld werd. Mensen lijden omdat zij geen doel in het leven meer zien. Zij lijden omdat zij huwelijksproblemen hebben of dat hun baan teleurstelt. Mensen lijden omdat zij leven met schuldgevoelens of schaamtegevoelens. Zij lijden omdat andere mensen hen met onrecht behandelen. Zij lijden omdat zij zich begrensd voelen door bureaucratische regels of moeilijke omstandigheden.

(2) Vragen met betrekking tot het lijden.

Mensen lijden omdat zij geen antwoord kunnen vinden op hun brandende vragen. Bijvoorbeeld:

- “Hoe kan ik het lijden rijmen met de liefde van een almachtig God?”
- “Waarom moet ik lijden? Waarom ik?” “Wat heb ik misdaan dat ik dit verdien?”
- “Hoe kan iemand mij van mijn lijden verlossen?” “Wanneer komt er een eind aan mijn lijden?”

Dergelijke onbeantwoorde vragen tarten en kwellen allen die lijden.

(3) De kwelling van het lijden.

Sommige mensen lijden omdat zij zien hoe andere mensen in de wereld lijden. Zij zien hoe zieke mensen pijn lijden en voelen zich hopeloos om er iets aan te doen. Of zij voelen zich geïrriteerd, verontwaardigd en boos over het vermeende onrecht. Zij uiten hartverscheurende kreten bij het sterven van een geliefde. Of zij worden overspoeld met angst voor hoe zij zelf met hun lijden zullen omgaan of dat zij uit het leven moeten stappen. Ongeacht in welke vorm het lijden naar ons toekomt, het doet altijd pijn en het is altijd moeilijk!

2. Het lijden heeft ruimte nodig zich te uiten.

Introductie. Mensen die lijden zoeken naar antwoorden. Maar voordat zij een antwoord vinden, is het noodzakelijk dat zij een gelegenheid krijgen waarin zij hun lijden kunnen uiten. Zij hebben tijd nodig om hun lijden innerlijk te verwerken. Ook mensen in de Bijbel hebben geleden, hadden emoties van verdriet of angst en worstelden met vragen rond het lijden.

Ontdek en bespreek. Hoe hebben mensen in de Bijbel hun lijden uitgedrukt?

(1) Job.

Lees Job 3:1-26. Toen Job zijn gezin en al zijn bezittingen verloren had, *vervloekte* hij de dag van zijn geboorte, omdat hij diep gekwetst en boos was. Wanhopig zocht hij naar het antwoord voor zijn lijden. Hij zei, “Waarom ben ik niet van de baarmoeder af gestorven” (Job 3:11)? “Ik heb geen rust, alleen maar onrust” (Job 3:26).

(2) David.

Lees Psalm 6:1-10. Psalm 6 is Davids gebed met tranen. Hoewel hij een sterke strijder en beroemde koning was, heeft hij zijn *huilen* niet als een schande beschouwd. Hij bad, “Ik ben moe van mijn zuchten, heel de nacht maak ik mijn bed nat, doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet, ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders” (Psalm 6:7-8).

Lees Psalm 30:1-12. Toen David erg ziek was en dreigde te sterven, *pleitte hij bij God voor barmhartigheid* zodat hij mocht leven en Gods trouw mocht verkondigen. Hij bad, “Tot U, HEERE, riep ik; ik smeekte de HEERE: Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof U loven? Zal dat Uw trouw verkondigen?” (Psalm 30:9-10).

Lees Psalm 69:1-21. Toen David vervolgd werd en zijn omstandigheden zich tegen hem keerden, was hij emotioneel *angstig* en drukte zijn *wanhoop* in een gebed uit, “Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan: ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken; mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God” (Psalm 69:2-4). Hij weende en vastte omdat hij gesmaad en benauwd werd en door schaamte en schande overladen werd (Psalm 69:11,20). Hij zei, “Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden” (Psalm 69:21).

Lees Psalm 142:1-7. David was niet *bang om zijn klacht voor God uit te spreken en zijn benauwdheid aan God te vertellen*. Hij zei, “Er was niemand die naar mij omzag; voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren, niemand zorgde voor mijn ziel. ... Ik ben volkomen uitgeteerd; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik” (Psalm 142:5,7).

(3) Jezus.

Lees Matteüs 27:46. Zelfs Jezus gaf uiting aan Zijn lijden aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij *verlaten?*”

Samenvatting. Evenals Job, David en Jezus mag jij je lijden uitdrukken. Neem tijd om te rouwen. Bid je eigen gebed of *bid een gebed uit de Psalmen als een middel om uiting te geven aan je eigen pijn of smart*. God is geïnteresseerd in hoe jij je voelt en Hij is begaan met jouw lijden. Hij ziet jouw tranen en vergeet jouw geroep om hulp niet!

3. Het lijden lokt reacties bij andere mensen uit.

Introductie. Mensen reageren niet alleen op hun eigen lijden, maar ook op dat van anderen. Sommige godsdiensten¹ beschouwen het lijden als een straf voor je eigen zonden, hetzij in dit leven, hetzij in een vorig leven (incarnatie) begaan. Zij veroordelen mensen die lijden dat het hun “eigen schuld is en hun verdiende loon” is. Er zijn mensen die het lijden als “een schande voor de familie” beschouwen en dan de gehandicapte of verstandelijk beperkte persoon voor de samenleving verbergen. Zij kunnen *geen medelijden voelen met het lijden van anderen of barmhartigheid bewijzen!*

Maar Hebreeën 4:15-16 leert dat Jezus Christus *medelijden* heeft met onze zwakheden, barmhartigheid en genade schenkt en ons op het juiste tijdstip helpt. En 2 Korintiërs 1:4 leert, “God troost ons in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost zijn.”

Ontdek en bespreek. Hoe zouden christenen moeten reageren op het lijden van anderen?

(1) Treuren.

Lees Romeinen 12:15. Christenen moeten *treuren* met de mensen die treuren.

(2) Sympathiseren.

Lees Matteüs 27:46; Hebreeën 10:34. Christenen moeten *sympathiseren* met christenen die voor hun geloof gevangen zitten.

¹ Karma samsara van het Hindoeïsme en Boeddhisme

(3) Bezoeken, bidden, helpen.

Lees Matteüs 25:39; 27:46; 2 Korintiërs 1:4. Christenen horen mensen die lijden *op te zoeken* en leren om samen met hen te lijden, Zij moeten leren hoe ze mensen die lijden kunnen troosten. Christenen moeten leren wanneer zij hen praktisch moeten helpen. Soms is er hulp aanwezig, dan kunnen christenen bidden.

B. MENSEN LIJDEN OMDAT ZIJ VERKEERDE DINGEN DOEN

Introductie. Alle mensen lijden op bepaalde punten in hun leven. Zij lijden soms door dingen die verkeerd zijn in Gods ogen en soms door dingen die goed zijn in Gods ogen. Er zijn vijf redenen waarom alle mensen in de wereld lijden.

1. Mensen lijden omdat zij goddeloos zijn.

(1) De oorspronkelijke oorzaak van het lijden is de zondeval van het menselijke geslacht.

Lees Genesis 3:1-19; Romeinen 8:18-21.

Ontdek en bespreek. Wat was de oorspronkelijke oorzaak voor het lijden van het menselijke geslacht?

Aantekeningen. De Bijbel leert duidelijk dat alle lijden zijn oorzaak heeft in de zondeval van de mens. In Genesis 3 lezen we hoe de eerste mensen (volmaakt naar Gods beeld geschapen toch) in zonden vielen. Adam en Eva keerden God de rug toe, waren ongehoorzaam aan Gods verbod en verborgen zich uiteindelijk voor God. God strafte hen met lijden, moeite en de lichamelijke dood.

Romeinen 5:12 zegt (letterlijk), “Door één mens (Adam) is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood, en zo is de dood tot alle mensen doorgedrongen, om deze reden of in verband hiermee (Grieks: ef hó) hebben allen gezondigd.” God denkt niet alleen in termen van *individuen*, maar ook in termen van *gemeenschappen*. Zoals Adam de vertegenwoordiger van alle natuurlijke mensen is die in zonde gevallen en veroordeeld zijn, zo is Christus de Vertegenwoordiger van alle christenen die gerechtvaardigd en verlost zijn (door geloof in wat Christus deed)(Romeinen 5:12,17-19). Het hele menselijke geslacht deelt in de straf van Adam en de hele Gemeente van Christus deelt in de gerechtigheid van Jezus Christus (1 Korintiërs 1:30; 2 Korintiërs 5:17,21). “Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid (van Christus) ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus” (Romeinen 5:17).

De natuurlijke mens was zijn volmaakte relatie met God, zijn onschuld en zijn onsterfelijkheid kwijt. De mens voelde zich *schuldig* tegenover God, *schaamde* hij zich tegenover andere mensen en *vreesde* hij de aanwezigheid van God. De satan werd de grootste vijand van de mens en veroorzaakte veel lijden. Vrouwen lijden door geboorte aan kinderen te schenken en onder de heerschappij van mannen te staan. Mannen lijden doordat zij zich uitsloven in hun werk. Uiteindelijk vervalt het lichaam van de mens en sterft hij (Genesis hoofdstuk 3).

Ook de hele schepping werd aan de zinloosheid en de slavernij van het verderf onderworpen (Romeinen 8:19-20). De aarde en de natuur waren niet meer volmaakt, overwoekerd door dorens en distels (Genesis 3:18) en onderworpen aan rampen als aardbevingen, overstromingen, droogten en hongersnoden (Ezechiël 14:21).

De mens en de schepping zouden lijden vanaf de zondeval tot aan de wederkomst van Jezus Christus, want dan pas zou Christus de aarde vernieuwen en de schepping tot volmaaktheid herstellen (Handelingen 3:21).

(2) De voortgaande oorzaak van het lijden is de goddeloosheid van de mens.

Lees Psalm 14:1-3; Romeinen 1:18-23.

Ontdek en bespreek. Waarom houdt het lijden van het menselijke geslacht niet op?

Aantekeningen. Het menselijke geslacht blijft lijden, omdat mensen doorgaan om Adam op de voet te volgen. Mensen blijven goddeloos en doen de ongerechtigheid.

Mensen die goddeloos zijn hebben geen of een verkeerde relatie met de God van de Bijbel! Een goddeloos mens gelooft niet dat God bestaat of hij gelooft in een andere “god” dan de God Die zich in de Bijbel en in Jezus Christus heeft geopenbaard. De levensstijl van de atheïst wordt gekenmerkt door het feit dat hij zichzelf als zijn eigen “god” beschouwt en dat hij doet wat hij maar wil. De levensstijl van een religieus mens die geen christen is, wordt gekenmerkt door het feit dat hij afgoden met zijn eigen handen maakt of een “god” verzint met zijn verstand die *zijn* waarden en levensstijl goedkeurt. Dergelijke religieuze mensen proberen meestal gerechtvaardigd of verlost te worden door hun eigen verzonden weg, hun eigen godsdienst, door zich te houden aan door mensen gemaakte wetten, of door het doen van werken die zij “goed” noemen. Kortom, zij leven zonder de God van de Bijbel of hebben de verkeerde relatie tot de God van de Bijbel!

Het resultaat van goddeloosheid is dat mensen verwaasd, waardeloos, nutteloos of vruchteloos worden in hun overwegingen en verduisterd worden in hun onverstandige hart. Het gevolg is dat zij terecht komen in een wereld van leugens en bedrog. Zij missen het licht om moreel of geestelijk te kunnen leven. Zij leven in een wereld waar mensen de ware God niet kennen en geen kracht kunnen vinden om te doen wat goed is in Zijn ogen. In zo een wereld lijden mensen en veroorzaken dat anderen lijden!

2. Mensen lijden omdat zij onrechtvaardig zijn.

Lees Romeinen 1:24-32; Jakobus 4:1-2.

Ontdek en bespreek. Waarom blijven mensen lijden in deze wereld?

Aantekeningen. Mensen blijven lijden, omdat zij de ongerechtigheid blijven doen. Mensen die onrechtvaardig zijn hebben een verkeerde relatie met hun medemensen. Mensen doen verkeerde dingen aan elkaar. Zij trekken elkaar naar beneden in een onzedelijke en verdorven levensstijl. Zij bedenken manieren om het kwade te doen en doen ook elk denkbaar kwaad aan elkaar. Denk maar aan de lijst in Romeinen 1:28-32 – geestelijke arrogantie en haat tegenover God, seksuele immoraliteit en perversie, commerciële hebzucht en bedrog, sociale roddel en grootspraak en politieke onzinnigheid en trouweloosheid. Mensen zijn vervuld met kwaad en bedrijven het kwaad. Zij bedenken het kwaad en keuren het kwaad goed. Geen wonder dat mensen die deze dingen tegen elkaar doen allen lijden!

3. Mensen lijden omdat zij de waarheden van God onderdrukken of verdraaien.

Lees Lukas 5:31-32; Johannes 9:39-41; Romeinen 1:18,23,25; 1 Johannes 1:8 – 2:2.

Ontdek en bespreek. Welke dingen met betrekking tot de waarheid veroorzaken lijden?

Aantekeningen.

(1) Mensen onderdrukken de waarheid of vervangen de waarheid door de leugen.

Dit veroorzaakt lijden. Alleen wanneer een mens de waarheid over zijn ziekte wil horen, kan een dokter hem ermee helpen. Een mens die ontkent dat hij een probleem heeft, kun je niet helpen om zijn probleem op te lossen (Lukas 5:31-32). Alleen wanneer een mens de waarheid over zijn zonden wil horen, kan Jezus Christus hem van zijn zonden verlossen. Een mens die ontkent dat hij zondig is, misleidt zichzelf (1 Johannes 1:8 – 2:2). Alleen wanneer een mens de waarheid gelooft dat Jezus Christus de Enige Weg tot God en de verlossing is, zal hij uit zijn slavernij verlost worden (Johannes 8:31-36) en zal hij volkomen verlost worden: dat wil zeggen, hij zal nooit meer honger of dorst hebben en nooit uitgeworpen worden (Johannes 6:35-37).

(2) Wat is waarheid?

“De waarheid” is kennis over wie de God van de Bijbel is en wat Hij zegt en doet (Johannes 14:6; 17:17).

De waarheid is wat de Bijbel zegt over de natuurlijke mens (de mens die zonder God leeft). Zonder de God van de Bijbel kun je de waarheid over jezelf of over de zin van het leven niet te weten komen. Zonder God probeert de mens logische en redelijke antwoorden te geven op de fundamentele vragen in het leven: “Waar kom ik vandaan?” “Wie ben ik?” “Waarom ben ik hier?” “Hoe moet ik leven?” “Waar ga ik heen?” Zonder de God van de Bijbel is de mens verloren!

De waarheid is wat de Bijbel zegt over Jezus Christus. “Wie Jezus Christus ontvangt, ontvangt God” (Matteüs 10:40). “Wie Jezus Christus *verwerpt*, verwerpt God” (Lukas 10:16). “Wie Jezus Christus *eert*, eert God” (Johannes 5:23a). “Wie Jezus Christus *niet eert*², eert ook God niet” (Johannes 5:23b). Alleen wie God aan Jezus Christus geeft, komt tot Christus en zal nooit weggedreven worden (Johannes 6:37,44). “Wie Jezus Christus *kent*, kent God” (Johannes 8:19). “Wie Jezus Christus *liefheeft*, heeft God lief” (Johannes 8:42). “Wie in Jezus Christus *gelooft*, gelooft in God” (Johannes 12:44). “Wie *luistert* naar de woorden van Jezus Christus, luistert naar God” (Johannes 12:47-50). “Wie Jezus Christus *aanneemt*, neemt God aan” (Johannes 13:20). “Wie Jezus Christus *ziet*, ziet God” (Johannes 14:9-10). “Wie de geboden van Jezus Christus *gehoorzaamd*, heeft God lief.” “Wie de geboden en onderricht van Jezus Christus gehoorzaamd, zal de liefde en aanwezigheid van God ervaren” (Johannes 14:21,23). Jezus Christus geeft het eeuwige leven, openbaart God en doet voorbede voor de mensen die God aan Hem geeft (Johannes 17:2,6,9). “Wie Jezus Christus *erkent*, erkent God (1 Johannes 2:23a)”. “Wie Jezus Christus *loochent*, loochent God” (1 Johannes 2:23b). “Wie Jezus Christus *belijdt*, God blijft in hem en hij in God” (1 Johannes 4:15). “Wie God de Vader *liefheeft*, heeft ook God de Zoon lief” (1 Johannes 5:1). “Wie niet in de leer van Jezus Christus blijft, heeft God niet” (2 Johannes 9). Deze waarheden in de Bijbel verdoemd alle andere goden, profeten en godsdiensten in de wereld!

De waarheid is wat de Bijbel zegt over een christen.

- Degene die in Jezus Christus gelooft, heeft echte zekerheid: hij weet dat God hem onvoorwaardelijk lief heeft en permanent geaccepteerd heeft (Jesaja 43:1-4)!
- Degene die in Jezus Christus gelooft, heeft ook een echt zinvol leven: hij weet dat zijn leven belangrijk, betekenisvol en vruchtbaar is (Jeremia 29:11; Johannes 15:5)!

Zonder God kan geen mens deze twee belangrijke waarheden weten en zullen zij in hun onkunde en wanhoop blijven lijden.

(3) De waarheid is onlosmakelijk verbonden aan God en Zijn woorden en daden in de Bijbel.

Mensen die de waarheid onderdrukken of vervangen door de leugen, zondigen tegen hun geweten, geloven in valse leringen (geloofsovertuigingen en waarden) en hebben een verkeerde relatie tot zichzelf! De waarheid over de God van de Bijbel, over wat Hij zegt en doet, over de toestand van de natuurlijke mens en over de bestemming van deze wereld wordt dikwijls doelbewust onderdrukt of doelbewust vervangen door een leugen. Een regering van een land wil zich niet graag onderwerpen aan een geestelijke en morele macht hoger dan zichzelf. Rijke, machtige en intellectuele mensen onderdrukken of vervangen dikwijls de waarheid, omdat de waarheid eist dat zij hun levensstijl moeten veranderen. Zo lang een regering of een individu weigert om te veranderen en dus onrechtvaardig en zelfzuchtig blijft,

² Bv. Andere godsdiensten onteren zelfs Jezus Christus.

zal hij doorgaan om de waarheid te onderdrukken of te vervangen door een leugen tot hun eigen voordeel. Het gevolg is dat mensen lijden.

Van nature heeft de mens:

- een verkeerde relatie tot de God van de Bijbel – hij is goddeloos
- een verkeerde relatie tot zijn medemens – hij is onrechtvaardig
- een verkeerde relatie tot zichzelf – hij gelooft in leugens.

De Bijbel noemt deze drie verkeerde relaties met één woord: “zonde”. De werkelijke reden waarom er zoveel lijden in de wereld is, is de “zonde”: het feit dat mensen Gods doel met hun leven missen!

4. Mensen lijden door het werkelijke bestaan van de dood.

Lees Prediker 9:2-12; Romeinen 6:23.

Ontdek en bespreek. Alle mensen lijden, omdat zij de lichamelijke dood vrezen. Waarom zijn mensen bang voor de dood?

Aantekeningen. Alle mensen lijden, omdat zij zullen sterven. En omdat alle mensen gezondigd hebben, zullen alle mensen ook sterven.

De dood is zo vreselijk, dat heel veel mensen er niet eens over willen praten. De lichamelijke dood is de climax van het lijden voor vele mensen. Mensen vrezen de lichamelijke dood, omdat de lichamelijke dood betekent scheiding:

- *van je menselijke geest* van je menselijke lichaam: je lichaam keert terug naar het stof van de aarde en je geest (ziel) gaat of naar de hemel of naar de hel.
- *van je geliefden* op de aarde: je moet ze achterlaten!
- *van je bezittingen*, verlies van je opleiding, verlies van je baan, al je verworvenheden en positie op de aarde achterlaten. Niets waarvoor je in je leven zo hard gewerkt hebt, kun je in de dood meenemen. “Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen” (1 Timoteüs 6:7).

De dood is ook vreselijk voor degenen die achterblijven. Hun geliefde is van hun gescheiden en zij moeten hem voortdurend missen. Soms lijden ze omdat zij niet zeker weten of hun dierbare gestorven geliefde naar de hemel is gegaan of niet. Ze zijn zelf bang voor de dood, omdat zij niet weten wanneer zij zullen sterven en wat ze moeten verwachten na de dood. De werkelijkheid van de dood doet alle mensen lijden.

5. Mensen lijden door het werkelijke bestaan van Gods oordelen.

(1) Alle mensen lijden onder de tegenwoordige oordelen van God.

Lees Galaten 6:7-8; Amos 4:6-12; Haggai 1:6-10; Ezechiël 14:21.

Ontdek en bespreek. Hoe veroorzaken Gods tegenwoordige oordelen het lijden op de aarde?

Aantekeningen.

Mensen lijden omdat God oordelen *toelaat* over mensen die Zijn wetten overtreden. God heeft wetten in Zijn schepping ingebouwd. Als deze wetten overtreden worden, brengen Zij automatische straf met zich mee. “Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7-8). Bijvoorbeeld, als een mens de fysieke wet, zwaartekracht genoemd, niet in aanmerking neemt en van een hoog gebouw afspringt, zal hij waarschijnlijk dood vallen. Zo heeft God ook geestelijke en morele wetten in Zijn schepping ingebouwd. Een lui mens oogst armoede. Een handelaar in verdovende middelen oogst drugsverslaving. Een seksueel onrein mens oogst geslachtsziekten. Een mens die wapens opneemt zal door wapens vergaan.

Mensen lijden omdat God oordelen *brenkt* over mensen die Hem negeren, verwerpen of ongehoorzaam zijn. God beheerst het universum, inclusief de historische gebeurtenissen en de natuurkrachten. In tijden wanneer mensen God ongehoorzaam zijn, of wanneer de relatie met de levende God afgebroken wordt, *dan onttrekt God Zijn zorg aan de wereld en brengt Zijn oordelen over de wereld*. Bijvoorbeeld, God kan de basisbehoeften aan voedsel en kleding van mensen wegnemen. Hij kan ervoor zorgen dat hun geldbuidel met een gat doorboord wordt en Hij kan al hun hoge verwachtingen wegblazen (Haggai 1:6-10)! God gebruikt allerlei rampen als aardbevingen, overstromingen, droogten, epidemieën, ongelukken in de geschiedenis om Zijn onbehagen met de zonde te tonen en mensen te waarschuwen om tot Hem terug te keren (Ezechiël 14:21; zie Openbaring 8:6 – 9:21). God zegt, “U hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. ... Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël” (Amos 4:6-12)!

(2) Goddeloze en onrechtvaardige mensen zullen nog erger lijden onder het laatste oordeel van God.

Lees Hebreëen 9:27; Matteüs 25:46; 2 Tessalonicenzen 1:8-9.

Ontdek en bespreek. Wat zal het allerergste lijden zijn?

Aantekeningen. Het allerergste lijden zal Gods eeuwige straf in de hel zijn. Na de lichamelijke dood komt er heel zeker een laatste oordeelsdag. Dan zal God alle mensen oordelen voor hun goddeloosheid, ongerechtigheid, leugens en verwerping van Jezus Christus. De ongelovigen en onrechtvaardigen zal Hij verdoemen tot een eeuwige scheiding van God en zij zullen dag en nacht tot in eeuwigheid gekweld worden. Het lijden na de laatste oordeelsdag is veel erger dan de lichamelijke dood! Alle niet-christenen, alle ongelovigen en alle onrechtvaardigen zullen in het toekomstige eeuw lijden. Dit is bloedserieus! Het lijden na het laatste oordeel zal veel erger zijn dan het lijden op deze aarde!

C. CHRISTENEN LIJDEN OMDAT ZIJ GOEDE DINGEN DOEN

Introductie. Christenen moeten een onderscheid maken tussen het lijden door het doen van kwaad en lijden door het doen van goed. Christenen worden geroepen om niet het lijden door het doen van kwaad op te zoeken, maar om het lijden door het doen van goed te verdragen. De profeten in de oudtestamentische periode hebben dikwijls geleden door het doen van wat goed was in de ogen van de God van de Bijbel. De apostelen in de nieuwtestamentische periode hebben geleden door het doen van wat goed was in de ogen van de God van de Bijbel. En christenen worden geroepen te lijden door het doen van wat goed is in de ogen van de God van de Bijbel.

1. Christenen lijden omdat zij hun omstandigheden niet kunnen veranderen.

Ontdek en bespreek. Hoe zouden christenen zich moeten gedragen in moeilijke omstandigheden?

(1) Soms wonen christenen in een moeilijk land.

Lees Handelingen 17:25-27.

Aantekeningen. Christenen lijden dikwijls omdat zij hun uiterlijke omstandigheden niet kunnen veranderen. “God heeft de hun van te voren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied.” Het is Zijn wil dat elke mens “Hem zou zoeken en al tastend zou mogen vinden” binnen de grenzen van deze tijd en ruimte! Dit betekent niet dat een mens niet mag proberen om zijn omstandigheden te veranderen als hij daartoe in staat is. God heeft aan mensen bepaalde vermogens en gelegenheden geschonken om het beste van hun omstandigheden te maken!

(2) Soms zijn christenen slaven van aardse meesters.

Lees 1 Petrus 2:18-20; Efeziërs 6:5-9; Kolossenzen 3:22 - 4:1; Matteüs 5:6; Handelingen 5:29.

Aantekeningen. Slaaf zijn is een moeilijke omstandigheid. Veel vrouwen zijn slaven in hun eigen huis om religieuze en culturele redenen. Veel kinderen in arme landen worden gedwongen om als slaven voor hebzuchtige ouders en werkgevers te werken. Veel vreemdelingen worden uitgebuit en ontvangen verschrikkelijke lage lonen voor hun harde werk.

Hoe zouden christenen slavernij moeten beschouwen? Gedurende de nieuwtestamentische periode was slavernij nog algemeen en slaven leden onder hun meedogenloze meesters. 1 Petrus 2:18 zegt, “Huissslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.” Deze slaven werkten in de huizen van hun meesters en hadden dagelijks contact met hun meesters (Lukas 12:35-48), anders dan de slaven die onder toezicht van opziëners moesten werken (Exodus 5:6). De apostel Petrus leert dat deze huissslaven zich moesten onderwerpen aan hun meesters en hen moesten gehoorzamen, *omdat weerstand geen zin had en alleen maar hun behandeling zou verergeren*. Zij moesten zich onderwerpen met innerlijk ontzag en uiterlijke respect, omdat God dat van hen eist. Zij moeten zich niet alleen aan vriendelijke meesters onderwerpen, maar ook aan de verkeerde. Het woord “verkeerde” betekent: eigenwijs, onredelijk, nukkelig, onvoorspelbaar en onrechtvaardig. De apostel Petrus eist dat huissslaven die christen zijn hun meesters moeten dienen ook als zij onredelijk en hard zijn.

Hoe zouden christenen moderne “werkgever-werknemer” relaties moeten beschouwen? De vroegere “meester-slaaf” relaties mogen op de moderne “werkgever-werknemer” relatie toegepast worden. De Bijbel staat erop dat werknemers die christen zijn zich met ontzag en respect moeten onderwerpen aan hun werkgevers. Christenwerknemers lijden dikwijls onder de onrechtvaardige regels en onredelijke eisen van hun werkgevers. Soms doen werkgevers alsof zij de eigenaars zijn van hun werknemers en dat zij alles van hen mogen verwachten. Sommige werkgevers eisen dat hun werknemers overuren maken zonder ervoor vergoed te worden. Andere werkgevers laten hun werknemers in ongezonde en gevaarlijke omstandigheden werken. Andere werkgevers laten werknemers, die desperaat zijn werk te hebben, heel hard werken voor weinig loon of forceren hen om overuren te maken. En in sommige landen worden lonen zelfs ingehouden (Jakobus 5:1-6) of worden kinderen gedwongen te werken zonder hen te belonen of onderwijs te geven. In toenemende mate worden heel jonge meisjes, vooral uit heel arme gezinnen, in cybersex (internet en mobiele telefoon prostitutie) gedwongen. Dergelijke omstandigheden laten zowel christenen als niet-christenen lijden.

Christenen moeten zich met ontzag en respect onderwerpen aan deze moeilijke omstandigheden, hard werken, hun werk goed doen, trouw en eerlijk zijn, waarschijnlijk om zo over Jezus Christus te kunnen getuigen tegenover hun werkgevers (zie Matteüs 10:16-20)! Ondertussen mogen en moeten christenen er alles aan doen (wat Bijbels verantwoord is) om hun onrechtvaardige omstandigheden te verbeteren, maar zij moeten altijd over hun werkgevers en tot hun werkgevers spreken met respect.

Maar als hun werkgever van hen eisen dat zij *dingen doen die in de Bijbel verboden zijn*, moeten zij hun werkgever met respect en zachtmoedigheid weerstaan. Bijvoorbeeld, onder geen enkel omstandigheid mag een christen werknemer een aandeel hebben in omkoperij, bedrog, leugens, diefstal, seks gerelateerde handelingen, enz. En als hun werkgever hen bedreigen, moeten zij aan hun werkgever zeggen dat zij God méér moeten gehoorzamen dan enige mens op de aarde (Handelingen 4:19-20; 5:29). En als hun werkgever hen straffen of ontslaan, moeten zij hun lijden met respect verdragen.

2. Christenen lijden omdat zij rechtvaardig leven.

Ontdek en bespreek. Hoe zouden christenen zich moeten gedragen wanneer zij lijden door het doen van wat goed is in Gods ogen?

(1) De profeten in het Oude Testament werden vervolgd.

Lees Hebreëen 11:36-37.

Aantekeningen. Het zegt, “En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld.”

(2) Christenen zullen vervolgd worden.

Lees Matteüs 5:10-12; Hebreëen 10:33-34; 2 Timoteüs 3:12.

Aantekeningen. In Matteüs 5:10-12 zegt Jezus, “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.” Christenen worden dikwijls vervolgd, omdat zij *rechtvaardig* zijn. Dat betekent dat zij leven in overeenstemming met de heilige wil van God (iets waar niet-christenen zich aan storen).

Andere mensen worden diep in hun geweten geraakt wanneer christenen in overeenstemming met de Bijbel leven, doen wat recht is in de ogen van de God van de Bijbel en haten wat slecht is in de ogen van de God van de Bijbel. Daarom vervolgen zij de christenen! De onrechtvaardige mensen willen graag dat rechtvaardige mensen zich bij hun aansluiten en meedoen met het onrecht (Johannes 3:19-21).

Door de eeuwen heen worden christenen ter wille van Jezus Christus vervolgd.

- Christenen worden “atheïsten” genoemd, omdat zij niet meedoen aan de aanbedding van zichtbare zelfgemaakte of onzichtbare zelfbedachte goden – zij geloven niet in door mensen gemaakte goden.
- Christenen worden “spionnen” en “verraders” genoemd, omdat zij dikwijls op geheime plaatsen bijeenkomen om te ontsnappen aan de vervolging van de politieke en godsdienstige leiders van hun land.
- Christenen worden beschuldigd dat zij geen “patriotten” of “nationalisten” zijn, omdat zij weigeren de politieke of religieuze meerderheid van het land te volgen en loyaal blijven aan een andere Koning en Zijn Koninkrijk (Filippenzen 3:20).

Hebreëen 10:33-34 beschrijft een ander vorm van lijden: “Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mensen in de gevangenis (NBG) en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.”

Het lijden van christenen neemt verschillende vormen aan. Bijvoorbeeld, sommige christenen:

- sterven als martelaren.
- lijden omdat zij besloten hebben niet met een niet-christen in het huwelijk te treden.
- verliezen hun baan, omdat zij weigeren betrokken te raken in duistere praktijken, omkoperij, bedrog, corruptie en leugens.
- lijden omdat zij geweerd worden uit scholen, universiteiten en regeringsposten of ontslagen worden uit hun baan als leraar op scholen, enz. alleen maar omdat zij ervoor uitkomen dat zij christenen zijn en in het licht en de waarheid blijven staan.

Christenen kunnen verdrukking en vervolging niet vermijden. In 2 Timoteüs 3:12 zegt Paulus, “Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”

3. Christenen lijden omdat zij over Jezus Christus getuigen.

(1) Christenen lijden omdat zij getrouwe getuigen van Jezus Christus zijn.

Lees Matteüs 10:16-20; Handelingen 20:29-31; 1 Petrus 4:15-16.

Ontdek en bespreek. Hoe zouden christenen zich moeten gedragen als zij uitgezonden worden om te getuigen?

Aantekeningen. Christenen lijden dikwijls omdat zij getrouwe getuigen van Jezus Christus zijn. Christenen worden uitgezonden, niet om vervolging uit te lokken, maar om het evangelie te verkondigen, de boodschap van de Bijbel te leren en mensen te helpen. Jezus Christus zendt hen uit onder de “wolven”, dat wil zeggen, onder mensen die hen met boosheid en geweld behandelen. De apostelen (het woord betekent: uitgezonden) vertegenwoordigen Jezus Christus onder de mensen. Jezus Christus spreekt en werkt door hen, beschermt hen als het nodig is en is met hen in elke omstandigheid.

Christenen horen het lijden met onschuld en wijsheid te verdragen. De apostelen moeten “bedachtzaam als de slangen” zijn (Matteüs 10:16). De voorzichtigheid en behoedzaamheid van slangen werd een spreuk in Israël. Ook christenen moeten behoedzaam zijn in alles wat zij doen. Zij moeten proberen inzicht te krijgen in de mensen aan wie zij getuigen en proberen te ontdekken wat de beste manier zou zijn om aan hen te getuigen. De apostelen moeten ook “oprecht als de duiven” zijn. Duiven vertegenwoordigen “volmaaktheid, smetteloosheid, onberispelijkheid” in Israël (Hooglied 5:2). Dit betekent dat christenen nooit compromissen met het kwaad moeten sluiten.

Christenen horen niet te lijden omdat zij kwaad doen. “Op je hoede zijn voor de mensen” (Matteüs 10:17) sluit het volgende in: Christenen moeten zich niet op een naïeve wijze aan mensen toevertrouwen, want sommige mensen zullen hen verraden. In de gemeenschap waarin Jezus Christus leefde, waren de religieuze leiders en leraren voortdurend bezig

om Hem in de val te lokken, want zij zochten een reden om Hem te veroordelen en te doden (Matteüs 12:10; Johannes 8:6). Zelfs één van Zijn eigen discipelen heeft Hem verraden. Nadat Jezus Christus was opgevaren naar de hemel, bleven deze mensen de volgelingen van Jezus Christus haten en vervolgen. Val dus niet voor de strikvragen van je vijanden, maar bid om wijsheid om hun strikvragen te beantwoorden. Christenen moeten hun vijanden niet onnodig boos maken. En christenen moeten niet dingen doen die hun vijanden een legitieme reden geeft om hen aan te klagen. 1 Petrus 4:15-16 zegt het als volgt: “Laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. *Als iemand echter als christen lijdt*, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar *God in dit opzicht verheerlijken*.”

Christenen horen hun vervolgingen te beschouwen als gelegenheden om te getuigen tegenover regeringsambtenaren. Jezus zei aan Zijn discipelen: “En u zult voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen” (Matteüs 10:18). Jezus en Zijn discipelen werden overgeleverd aan de lokale Joodse gerechtshoven, die meestal in synagogen gehouden werden. De straf voor bepaalde overtredingen in die tijd was zweepslagen. Het maximum zweepslagen werd op 39 gesteld (2 Korintiërs 11:24). De christenen werden voor hoge regeringsambtenaren als gouverneurs en koningen geslept om door hen veroordeeld te worden. Dit gebeurde met Jezus Christus en met de apostel Paulus. Het is belangrijk op te merken dat Jezus zegt dat het doel van hun vervolging en lijden is om over Hem te getuigen aan de rechters! *Soms is vervolging de enige mogelijke manier waarop de politie, de rechters en de regeringsambtenaren de boodschap van Gods liefde en vergeving zullen horen*. Christenen moeten zich geen zorgen maken over wat zij dan moeten zeggen, omdat de Heilige Geest hen zal herinneren aan de woorden van Jezus Christus en hen zal inspireren en de moed en vrijmoedigheid zal geven om te getuigen (Matteüs 10:19-20).

(2) Christenen horen dit soort lijden te beschouwen als deelhebben aan het lijden van Christus.

Lees Handelingen 26:14; Romeinen 8:17; 2 Korintiërs 1:5; Kolossenzen 1:24; 1 Petrus 4:12-14.

Ontdek en bespreek. Hoe horen christenen hun lijden te beschouwen?

Aantekeningen.

Het lijden van de Heere Jezus Christus. Jezus Christus werd “de duivel” (Matteüs 10:25), “een veracht vreemdeling” (Johannes 8:48), “een duivelsbezetene” en “gek” (Johannes 10:20) genoemd. Hij werd door slechte mensen van deze wereld gehaat (Johannes 15:18-21). De overheden smeedden een complot om Hem met een list te grijpen en te doden (Matteüs 26:3-4). Ze organiseerden een schijnrechtszitting met valse getuigen (Matteüs 26:59-60). De soldaten spuwden Hem in het gezicht, sloegen Hem met vuisten (Matteüs 26:67), bonden Hem en leidden Hem als een misdadiger voor (Matteüs 27:1-2), stroopten Zijn kleren af, duwden een dorenkroon op Zijn hoofd, dreven de spot met Hem, spuwden op Hem, sloegen Hem herhaaldelijk met een staf op Zijn hoofd (Matteüs 27:27-31) en spijkerden uiteindelijk Zijn handen en voeten met lange ijzeren spijkers aan een kruishout (Matteüs 27:35)! En toch was Hij volkomen onschuldig!

Het lijden van de apostel Paulus. Voor zijn bekering deed Paulus alles wat hij kon tegen de Naam van Jezus Christus. Hij nam christenen gevangen, dwong hen om Jezus Christus te verloochenen, liet hen geselen in de synagogen en stemde in met de doodstraf tegen hen (Handelingen 26:9-11). Later onderging Paulus zelf dezelfde vervolging. Hij werd herhaaldelijk gevangen genomen, vijf keer kreeg hij van de Joden 39 zweepslagen, drie keer werd hij met een roede (stok) geslagen en éénmaal bijna dood gestenigd. Hij was voortdurend in gevaar van de kant van zijn volksgenoten (godsdienstige Joden), in gevaar van de kant van de heidenen (niet-christenen), in gevaar van de kant van valse broeders (naamchristenen), behalve in gevaar van steden, woestijnen en zeeën (2 Korintiërs 11:23-26). Paulus droeg de littekens van de Heere Jezus in zijn lichaam (Galaten 6:17).

Deelhebben aan het lijden van Jezus Christus. Christenen horen dit soort van lijden te beschouwen als “deelhebben aan het lijden van Jezus Christus” (Romeinen 8:17; 1 Petrus 4:13). Wanneer christenen lijden omwille van hun geloof in Jezus Christus of vanwege hun trouw aan Zijn Woord, dan “komt het lijden van Jezus Christus overvloedig over hen” (dan vloeit het lijden van Jezus Christus over in hun levens”)(NIV) (2 Korintiërs 1:5). *Wanneer mensen christenen vervolgen, dan vervolgen zij Jezus Christus!* Voor zijn bekering vervolgde Paulus christenen en toen zei Jezus tegen hem: “Saul, waarom vervolgt u Mij?” (Handelingen 26:14). De vervolging tegen christenen is in werkelijkheid een vervolging tegen Jezus Christus! Dat betekent dat wanneer je als een christen vervolgd wordt, je nooit ver verwijderd bent van de nabijheid, liefde, troost en kracht van Jezus Christus!

De quota van noodzakelijke verdrukkingen van Christus volmaken. In de Bijbel wordt het lijden van christenen beschouwd als het lijden van Christus. Maar nergens wordt het lijden van christenen voorgesteld als of het iets bijdraagt aan het verlossingswerk van Christus. Het lijden van christenen “maken alleen de quota noodzakelijke verdrukkingen van Christus (i.e. het Lichaam van Christus, de Kerk/Gemeente) vol” (Kolossenzen 1:24). Het lijden van Jezus Christus aan het kruis op de aarde was voor de verzoening van zonden en een heilshistorisch unieke gebeurtenis! Geen mens heeft hieraan iets bijgedragen! Maar Jezus Christus in de hemel blijft deelhebben aan het lijden (onderdrukking en vervolging) van Zijn Lichaam (de Kerk/Gemeente) op de aarde.

Deelhebben aan de heerlijkheid van Jezus Christus. Romeinen 8:17 zegt, “Wanneer wij met Hem lijden ... worden wij ook met hem verheerlijkt!” Evenals christenen het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus niet los kunnen denken van de christenen voor wie en in wiens plaats Hij dit alles gedaan heeft, zo kan ook de heerlijkheid die

Jezus Christus als erfenis voor zijn volbrachte verlossingswerk verdiend heeft niet los gedacht worden van christenen. De toekomstige heerlijkheid van christenen is precies dezelfde als die van Jezus Christus (Johannes 17:24)! Maar deelhebben aan deze toekomstige heerlijkheid gaat gepaard met deelhebben aan het tegenwoordige lijden. De één komt niet zonder de ander tot stand. Het lijden en de daaropvolgende heerlijkheid werden Jezus Christus toegedeeld (Filippenzen 2:6-11). Dezelfde volgorde geldt ook voor christenen die mede-erfgenamen van Christus zijn.

D. DE REACTIES OP HET LIJDEN

1. Verschillende reacties op het lijden in de geschiedenis.

Ontdek en bespreek. Hoe reageerden de volgende mensen op het lijden?

Aantekeningen. Deze voorbeelden zijn niet normatief en leren ons dus niet hoe wij op het lijden moeten reageren.

(1) Gods oordeel of vloek afroepen.

Lees Psalm 10:15; 58:7. “Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener”, “Breek hun tanden in hun mond” zijn gebeden waarin het oordeel of vloek van God afgeroepen wordt.

Maar Jezus Christus leert ons hoe christenen op het lijden moeten reageren, “Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren” (Lukas 6:28). En Paulus leert, “Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet” (Romeinen 12:14).

(2) Dreigen of vergelden (wreken).

Lees Matteüs 5:38-42. Sommige mensen zijn slecht en willen alleen maar vergelden. Zij eisen: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand”. Zij doen aan anderen het kwaad dat de anderen aan hen doen. Sommige culturen zijn slecht en leren de zogenaamde “eerwraak” of “eermoord”. Zij leren dat de eer van een mens, of familielid of zelfs een godsdienst hoog gehouden moet worden doordat iemand die bij de schuldige partij hoort vermoord moet worden! Zo vermoorden bepaalde families al eeuwen lang elkaar en zo ontstaan extremistische religies met hun terroristen en zogenaamde heilige oorlogen. Vooral christenen zijn in vele landen het slachtoffer van heilige oorlogen.

Jezus Christus leert hoe wij als christenen moeten reageren op het lijden die door slechte mensen veroorzaakt wordt. Hij zegt, “Bied geen weerstand aan de boze” (Matteüs 5:39). En toen een van zijn discipelen met een zwaard het oor van zijn vijand afsloeg, heeft Jezus hem meteen genezen (Lukas 22:50-51) en zei, “Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Matteüs 26:51-52)! Toen Jezus Christus uitgescholden werd, heeft Hij niet teruggescholden. Toen Hij leed, heeft Hij niet bedreigd, maar het overgegeven aan Hem Die rechtvaardig oordeelt” (1 Petrus 2:21-23).

(3) Jezus Christus verloochenen.

Lees Matteüs 10:17-20,32-39. Sommige mensen reageren met angst op vervolging en verloochenen Jezus Christus voor hun familie, hun gemeenschap en hun regering. Zij zijn bang om te lijden en ontkennen dat zij christenen zijn.

Maar Jezus Christus waarschuwt christenen om Hem niet te verloochenen. Hij zegt, “Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navelgt, is Mij niet waard.” “Het kruis opnemen” symboliseert dat een christen bereid is om verwerping, beschuldigingen, schande, slagen en zelfs de dood ter wille van Jezus Christus te ondergaan. Jezus Christus leert hoe christenen zouden moeten reageren: Zij moeten zich dan geen zorgen maken over wat zij zullen zeggen, omdat God de Vader Zelf door de Heilige Geest aan hen de juiste woorden zal geven om te spreken. Vervolgelingen en lijden zijn soms de enige manier waarop de politie, rechters, regeringsambtenaren en andere godsdienstleiders het evangelie zullen horen! Door de eeuwen heen is het al bewezen dat “het bloed van de martelaren het zaad van het evangelie is”.

(4) Stil blijven.

Lees Matteüs 10:33; 2 Timoteüs 2:11-13. Sommige mensen die onder druk gezet worden, zijn bang om te belijden dat zij christenen zijn. Maar de apostel Paulus waarschuwt hen, “Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zich zelf niet verloochenen” (2 Timoteüs 2:12b-13). Dit betekent *niet* dat Christus eeuwig leven zal geven aan mensen ondanks het feit dat zij Hem hebben verloochend! Het betekent dat Jezus Christus niet alleen getrouw is aan Zijn beloften (Matteüs 10:32; 2 Timoteüs 2:11-12a), maar *ook getrouw blijft aan Zijn dreigementen* en de uitvoering van Zijn dreigementen (Matteüs 10:33; 2 Timoteüs 2:12b).

Meestal wil Jezus Christus dat christenen hun mond opendoen en tegenover hun vervolgers getuigen. In de meeste gevallen heeft Jezus Christus ook openlijk gesproken over wat recht is. Toen Hij op onrechtmatig geslagen werd, zei Hij: “Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan?” (Johannes 18:23). En als uitspreken niet helpt, bad Hij voor Zijn vijanden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23:34).

Maar in sommige omstandigheden mogen christenen het voorbeeld van Jezus Christus volgen en stil blijven – niets zeggen. Bijvoorbeeld, Christus gaf geen antwoord toen Hij valselijk beschuldigd werd of toen Zijn vijanden met Hem de spot dreven (Matteüs 26:59-64; 1 Petrus 2:21-23).

(5) Rechtvaardig blijven leven.

Lees 1 Korintiërs 4:9-13; 2 Korintiërs 11:23-29; 2 Timoteüs 3:10-12. De apostel Paulus had verschillende reacties op zijn lijden. In armoede bleef hij hard werken met zijn handen. Wanneer mensen kwaad van hem spraken, sprak hij

vriendelijk terug. Als zij hem vervloekten, zegende hij hen. Hij verdroeg veel vervolgingen, maar bleef voor de gemeenten zorgen. Hij was zich ervan bewust dat hij een voorbeeld stelde voor andere christenen. Zij leerden van zijn manier van leven, zijn doel in het leven, zijn geloof, zijn geduld, zijn liefde en zijn volharding in al zijn vervolgingen en lijden.

2. Verschillende mogelijke reacties op het lijden.

(1) Het lijden ontlopen.

Lees Deuteronomium 10:17-18; 16:17-18; Exodus 23:8. Een christen kan verzocht worden om vervolging te ontlopen door aan zijn vervolger omkoopgeld aan te bieden. Maar de God van de Bijbel ontvangt geen omkoopgeschenken (Deuteronomium 10:17-18)! Gods rechtvaardige rechters ontvangen ook geen omkoopgeschenken (Deuteronomium 16:18-20)! Christenen mogen nooit betrokken raken in het ontvangen of geven van omkoopgeschenken (Exodus 23:8)!

Een christen kan verzocht worden om vervolging te ontlopen door in te stemmen met de onrechtvaardige eisen van de vervolger. Maar zo wordt de christen even onrechtvaardig als zijn vervolger. Een christen moet aan zijn werkgever of zijn regering vertellen dat hij niets zal doen dat verboden is in de Bijbel!

(2) Van het lijden wegluchten.

Lees Matteüs 10:11-14,23. De christen probeert eerst de boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen en goed te doen op een plaats. Maar als die plaats weerstand biedt, moet de christen naar een ander plaats gaan. En als die plaats hem ook weerstaan, moet de christen weer verder trekken.

(3) Het lijden weerstaan.

Lees Romeinen 12:17-19; 1 Timoteüs 2:1-6. Veel mensen weerstaan het lijden. Zij komen met petitie's, organiseren stakingen, optochten en weerstaan de overheden door middel van *passieve weerstand (geweld)*. Andere mensen weerstaan de overheden met *actief geweld*, wegversperringen, stenen gooien, ruiten breken, winkels plunderen, auto's verbranden, de politie aanvallen, enz.

Terwijl christenen wel de overheden moeten informeren over onrecht in de maatschappij, mogen christenen nooit de overheden uitschelden of met gewelddadige acties weerstaan. Christenen moeten nooit met dreigementen komen, nooit gewelddadige acties uitvoeren en nooit wraak nemen. Als zij dat wel doen, *dan worden zij even slecht als hun tegenstanders* en zal God hen veroordelen. Christenen mogen ook nooit gebruik maken van bedrieglijke methoden tegen hun tegenstanders. Een christen kan nooit een terrorist zijn en een terrorist kan nooit een christen zijn.

Maar als christenen onrecht zien, moeten zij optreden, de overheid hiervan informeren en zelf de handen uit de mouwen steken. Als de overheid echter heel slecht is, is het raadzaam te overwegen of je vermaning enig effect zal hebben. Dan moeten de christenen bidden voor de bekering van mensen in de overheid (1 Timoteüs 2:1-6). Christenen horen betrokken te zijn in het helpen van mensen die lijden onder het onrecht van de overheid of het onrecht van hun maatschappij (Matteüs 5:10; 25:37-40; Hebrëen 10:33-34; Spreuken 9:8-9).

(4) Het lijden verdragen.

Lees 1 Petrus 2:21,23. Christenen worden geroepen om in het lijden Jezus Christus te volgen. "Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen. Hij Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt." Ook christenen moeten niet terugschelden of dreigen, maar het onrecht tegen hen aan God overlaten. Reageer niet naar de overtreder, maar naar God toe. Bid om genade om het lijden te verdragen. Vertrouw je leven en omstandigheden toe in de handen van de Almachtige God. Op de laatste oordeelsdag zal God alle mensen oordelen voor hun werken: hun houdingen, woorden en daden.

(5) Het lijden gebruiken om gerechtigheid te verspreiden.

Lees Matteüs 5:6,10,20,38-42; Hebrëen 10:32-34; 13:3; Matteüs 25:37-40. Christenen moeten geen weerstand bieden aan de boze (Matteüs 5:39). Als een slecht mens hen slaan, moeten ze hem de kans geven zijn woede te koelen door nog een keer te slaan. Als een slecht mens hun bezittingen afpakt, moeten ze hem nog meer van hun bezittingen meegeven. Als een slecht mens hen dwingt om een pak voor één mijl te dragen, moeten ze dat twee mijl dragen (Matteüs 5:39-42). De gerechtigheid van een christen moet overvloediger zijn dan alles wat hun tegenstander verwacht (Matteüs 5:20). Christenen moeten hun vijanden liefhebben, goed doen aan wie hen haten, zegenen wie hen vervloekten en bidden voor wie hen mishandelen (Lukas 6:27-28). Christenen moeten hongeren en dorsten naar de gerechtigheid (Matteüs 5:6). Jezus Christus zegent christenen die vervolgd worden omdat zij doen wat goed is in Zijn ogen (Matteüs 5:10). Christenen hebben medelijden met mensen in de gevangenis (Hebrëen 10:34, NBG) en denken aan hen die slecht behandeld (gemarteld) worden in de gevangenis (Hebrëen 13:3). Christenen moeten de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken geven, de vreemdelingen gastvrij onthalen, de naakten kleden, de zieken bezoeken (Matteüs 25:37-40). Christenen moeten dingen doen die enerzijds het lijden van anderen verlichten en anderzijds gerechtigheid in de structuren van hun land brengen.

3. Verschillende zaken die lijden met zich meebrengen.

Ontdek en bespreek. Welk standpunt, denk jij, moeten christenen innemen in de volgende zaken?

(1) Kinderen straffen.

Lees Spreuken 13:24. De Bijbel adviseert ouders om hun kinderen te straffen als het nodig is. Maar ouders en leraren mogen niet op kinderen erop los slaan, bijvoorbeeld met vuisten, op hun rug, enz. en wonden veroorzaken. Zij moeten hun kinderen op passende wijze straffen, bijvoorbeeld met een roede op z'n billen, omdat een roede pijn doet, maar geen schade aanricht.

(2) Abortus.

Lees Exodus 20:13; Psalm 139:13-18. Abortus is het doden van ongeboren kinderen. God schiept kinderen omdat Hij ze wil en Hij verbiedt het doden van mensen.

(3) Euthanasie.

Lees Markus 10:19. Euthanasie is het "goede/zachte of barmhartige doden" van mensen die ongeneeslijk ziek, depressief of oud zijn. Maar God verbiedt het doden van mensen.

(4) Doodstraf.

Lees Genesis 9:5-6; Exodus 21:12-14; Deuteronomium 22:25-27; Romeinen 13:4. De oudtestamentische burgerwet beveelt *de overheid* om de doodstraf uit te voeren op bepaalde zeer ernstige overtreders als verkrachters, ontvoeders, moordenaars, enz. Wat denk je zou de moderne maatschappij moeten doen met verkrachters, ontvoeders, moordenaars, producenten en verspreiders van drugs, mensen die eerwraak plegen, terroristen en mensen die een zogenaamd heilige oorlog tegen bijvoorbeeld christenen steunen? Moet de moderne maatschappij de doodstraf handhaven? Moeten deze overtreders levenslange gevangenisstraffen krijgen? Of moeten zij na een korte gevangenisstraf weer op vrije voeten gesteld worden om dezelfde misdaden te begaan?

E. DE ZIN (WAARDE) VAN HET LIJDEN

Introductie. De Bijbel leert dat het lijden van christenen zeer waardevol is. Christenen weten dat God het lijden gebruikt om karakter te bouwen, om christenen vruchtbaar in het leven te maken en later de hemel te beërven.

Ontdek en bespreek. Wat zijn de voordelen van lijden naar de wil van God?

1. Het lijden bevordert gehoorzaamheid aan Gods Woord.

Lees Psalm 119:67,71. Het lijden bevordert gehoorzaamheid aan het Woord van God. Moeilijkheden, verdrukkingen, vervolgingen en lijden drijven christenen naar het zoeken van antwoorden, troost en kracht in de Bijbel.

2. Het lijden vormt karakter.

Lees Jakobus 1:2-4; zie Romeinen 5:3-5. Het lijden produceert christelijke karakter. Wanneer een mens tot geloof in Jezus Christus komt, verandert zijn relatie tot God. Omdat zijn relatie tot God verandert, verandert elke gebeurtenis in zijn leven ook! Voordat hij een christen werd, leek het lijden alleen maar zinloos. Maar nadat hij een christen wordt, is het lijden niet zinloos meer, maar ontwikkelt verschillende goede karaktertrekken in de christen. Bijvoorbeeld:

(1) Het lijden brengt blijdschap voort.

Een christen kan zich verblijden in het lijden omdat het lijden zinvol is. Hij beschouwt het lijden als iets wat God gebruikt om hem goed te doen.

Een christen verblijdt zich in het lijden omwille van Christus (Handelingen 5:41). Hij beschouwt het als een eer om ter wille van Jezus Christus te lijden, omdat Jezus Christus het lijden van christenen beschouwt als tegen Hem gericht (Matteüs 25:40,45; Galaten 6:17; Kolossenzen 1:24; 1 Petrus 4:13-14).

Een christen verblijdt zich ook te midden van het lijden, omdat hij de werkelijkheid, nabijheid en krachtige ondersteuning van God ervaart (Romeinen 8:35-39; 1 Korintiërs 4:9-13; 2 Korintiërs 1:4-10; 11:23-30; 12:7-10; 2 Timoteüs 3:11-12). Hij verblijdt zich omdat zijn lijden een gelegenheid is waarin God Zijn kracht om te helpen te midden van het lijden openbaart en hem dikwijls ook van het lijden verlost. Een christen verblijdt zich in het lijden, omdat zijn probleem nu Gods mogelijkheid geworden is!

(2) Het lijden brengt volharding voort.

Wanneer een christen lijdt, ontwikkelt hij geduld en volharding. Enerzijds leert hij om het lijden geduldig te verdragen. Anderzijds leert hij in zijn taak te volharden ondanks het lijden dat het met zich meebrengt. De zwakheid van een christen is een gelegenheid voor God om Zijn kracht te openbaren (2 Korintiërs 12:9)! Wanneer een christen lijdt, zoekt hij Gods hulp. Omdat Gods hulp adequaat is, wordt zijn geloof versterkt en volhardt hij in zijn relatie tot Christus en in zijn taak voor Christus.

(3) Het lijden brengt beproefd karakter en integriteit voort.

Het Grieks gebruikt de term: "dokimos" en dat betekent: beproefd (getest) en goedgekeurd. God gebruikt moeilijkheden, verdrukkingen, vervolgingen en lijden om christenen te beproeven (testen). Als de christen in zijn lijden volhardt, *bewijst* hij dat God getrouw aan hem is en hij getrouw aan God. En wanneer een christen bewijst dat hij getrouw blijft in zijn relatie tot Christus en zijn taak voor Christus, zet God Zijn *stempel van goedkeuring* op hem! Het is alsof God zegt: Ik heb je op de proef gesteld en jij hebt bewezen oprecht en echt te zijn! Ik beschouw je als een

beproefd en goedgekeurd christen!” Dus God stelt de integriteit van een christen op de proef als Hij toelaat dat de christen door verschillende moeilijkheden heengaat.

(4) Beproefd karakter brengt hoop voort.

Als een christen tijdens het lijden opgeeft, wordt zijn hoop of verwachting verzwakt. Hij begint te twifelen of hij wel kan overwinnen. Maar als hij het lijden verdraagt en in de beproeving (test) volhardt, wordt zijn hoop of verwachting dat hij kan overwinnen alleen maar sterker.

3. Het lijden brengt volwassenheid voort.

Lees Jakobus 1:2-4; Hebrëen 12:1-13. Het lijden produceert christelijke volwassenheid. Volgens Jakobus produceren verzoeken en beproevingen in het leven voortdurend christelijke volwassenheid of beter: volledigheid/volmaaktheid in christelijk karakter. Volgens Hebrëen produceren praktische trainingen en kastijding van God meer heiliging, gerechtigheid en vrede.

4. Het lijden brengt moed, vrijmoedigheid en onbevreesd handelen voort.

Lees Filippenzen 1:12-14. Vervolgelingen brengen vrijmoedigheid voort. Het zegt, “Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil, en het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.” Paulus werd in kettingen in een kelder in de gevangenis van Filippi opgesloten. Zijn voorbeeld van lijden heeft andere christenen gestimuleerd om ook moedig te worden in hun getuigenis aangaande Jezus Christus. In Filippi werden Romeinse soldaten en wachten en zelfs leden van de huishouding van de Romeinse keizer (Filippenzen 4:22) gelovigen in Jezus Christus.

5. Het lijden verbreidt het evangelie.

Lees 1 Tessalonicenzen 1:6-8. Vervolging verbreidt de evangelieboodschap. In 1 Tessalonicenzen 1:6-8 zegt Paulus dat de ernstige vervolging van de christenen te Tessalonica veroorzaakte dat hun geloof in Jezus Christus overal bekend werd. Als een christen lijdt op een manier die Jezus Christus eert, wordt zijn lijden door veel mensen opgemerkt. Andere christenen worden ook moedig en vrijmoedig en moeten ervoor lijden. De dood van christenen wordt ‘het zaad van het evangelie’. C.S. Lewis zei, “God fluistert tot ons in onze vreugde, spreekt tot ons in ons geweten, maar schreeuwt tot ons in onze pijn. Het lijden van christenen is Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden!”

6. Het lijden manifesteert de heerlijkheid van Jezus Christus.

Lees 1 Petrus 4:14. Vervolgelingen openbaren de heerlijkheid van Christus in een christen. Als een christen lijdt omwille van Jezus Christus, is hij gezegend, want de Geest van heerlijkheid en van God rust op hem. Als een christen omwille van Christus lijdt, schijnen de goddelijke kenmerken/karaktertrekken in het leven van de christen. Hij heeft vreugde, vrede en vertrouwen in God die alle menselijke vermogens hiertoe ver overtreffen! De lijdende christen kan zijn vijanden en vervolgers vergeven, zoals Jezus Christus dat deed. Hij zal tot de dood volharden, zoals Jezus Christus dat deed. Maar deze volharding in de christen kan niet toegeschreven worden aan de kracht van de liefde van de christen voor God of iets anders in hem, maar alleen aan de vrije liefde van God voor de christen (Romeinen 8:28-39).

7. Het lijden bereidt een christen voor op de hemel.

Lees Matteüs 5:11-12; 2 Tessalonicenzen 1:4-5. Vervolgelingen bereiden de christen voor op de hemel. Alle vervolgingen en beproevingen die de Tessalonicenzen ondergingen, waren een bewijs dat Gods oordelen juist waren. De christenen worden waardig geacht voor het Koninkrijk van God, waarvoor zij lijden. In Matteüs 5:11-12 zei Jezus Christus “Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.”

5	GEBED (8 minuten) [REACTIES]
GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD	

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

6	VOORBEREIDING (2 minuten) [OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJeenKOMST	

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over “Lijden en Gods soevereiniteit” samen met een persoon of een kleine groep mensen.

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Openbaring 19 - 22**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
 4. Memorisatie. **Repeteer** twee aan twee de laatste 5 Bijbelverzen uit Johannes. Johannes 16:8; Johannes 16:13; Johannes 16:14; Johannes 17:15; Johannes 18:36.
 5. Bijbelstudie. Lees eenmaal het Evangelie van Johannes door en maak je eigen **samenvatting van het Evangelie van Johannes** aan de hand van de volgende vragen:
 - Geef een titel aan het Evangelie van Johannes.
 - Geef een titel aan elk hoofdstuk van het Evangelie van Johannes.
 - Wat zijn de belangrijkste leerstellige conclusies in het Evangelie van Johannes?
 - Wat zijn de belangrijkste praktische lessen uit het Evangelie van Johannes?
 - Wat denk je is de relevantie van het Evangelie van Johannes voor onze tijd en onze maatschappij?
 - Geef een presentatie over het Evangelie van Johannes aan je groep. Hoe zou je deze waarheid aan anderen willen overdragen?
- De volgende zijn mogelijkheden presentaties
- Verklaar een waarheid door middel van een *tekening of illustratie*.
 - Geef een *korte lezing* over een waarheid aan de groep.
 - Schrijf een *gedicht of lied* en draagt het voor aan de groep.
 - Oefen een korte *mime of toneelstuk* en speel het uit in de groep.
 - Bedenk een *quiz* en voer het uit in de groep.
 - Vertel een verzonnen *verhaal* of geef een waar *getuigenis* over een waarheid in het Evangelie van Johannes.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
 7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie en deze opdracht.