

GEMEENTE. SUPPLEMENT 8

[KERK EN CULTUUR] DE RELATIE TOT GESTORVEN VOORVADEREN

Introductie. Christenen hebben de door God gegeven verantwoordelijkheid om hun wereldbeschouwing, ideeën, waarheden, geloofsovertuigingen, overtuigingen, waarden, ervaringen, gedrag, relaties en instellingen te veranderen zodat ze gelijkvormig worden aan de cultuur van het Koninkrijk van God! In deze studie bestuderen wij de relatie tot je voorvaderen die al gestorven zijn.

In bepaalde culturen worden veel nadruk gelegd op de relatie met gestorven voorvaderen. Zij geloven dat de menselijke geesten van hun voorvaderen nog aanwezig zijn:

- in het huis waar zij gewoond hebben
- bij het graf waar hun lichamen begraven liggen
- in een of ander tempel waar zij herdacht worden
- in een amulet die zij dragen of in huis hebben

Wat leert de Bijbel over het onderwerp van de geesten van de gestorven voorvaderen?

Wat is het verschil tussen de geesten van de gestorven voorvaderen en boze geesten?

A. DE VERBLIJFPLAATS VAN DE GEESTEN VAN DE GESTORVEN VOORVADEREN NA HUN DOOD

Lees Lukas 16:22-23.

Ontdek en bespreek. Waar verblijven de geesten van de voorvaderen nadat zij gestorven zijn?

Aantekeningen. Wanneer *ongelovige mensen* sterven, gaan hun menselijke geesten (zielen) meteen naar *de hel* waar zij in pijn verkeren. “De hel” is de plaats waar:

- “God Zich onbetuigd laat, niet meer goed doet, niet meer regen en vruchtbare tijden uit de hemel geeft en niet meer je hart met voedsel en vreugde verzadigd” (Handelingen 14:17).
- “je ver weg van het aangezicht (tegenwoordigheid, nabijheid) van God bent (2 Tessalonicenzen 1:9)
- “je door God verlaten voelt” (Matteüs 27:46)!
- “je niet kunt sterven en de pijn en smart niet uitgeblust kan worden” (Markus 9:48).

Maar wanneer *ware gelovigen in Christus* sterven, gaan hun menselijke geesten (zielen) meteen naar *de hemel* waar zij voor eeuwig in de aanwezigheid van Jezus Christus verkeren (Prediker 12:7; Johannes 14:1-3; 2 Korintiërs 5:1-2; Filippienzen 1:23; Openbaring 6:9-11; Openbaring 20:4).

Dus de geesten van gestorven voorvaderen zijn alleen in de hel of in de hemel, maar nooit op de aarde aanwezig! Deze waarheid moet christenen aansporen het evangelie te verkondigen aan hun niet-christelijke ouders en andere familieleden terwijl zij nog op de aarde leven!

B. DE INVLOED VAN DE GEESTEN VAN DE GESTORVEN VOORVADEREN OP DE AARDE

Lees Prediker 9:5-10.

Ontdek en bespreek. Welk mogelijke invloed zouden de geesten van gestorven familieleden kunnen hebben op anderen mensen op de aarde?

Aantekeningen. Terwijl het lichaam in het graf ligt, verkeer de menselijke geest (ziel) van de gestorven mens of in de hel of in de hemel. De Bijbel leert dat de geesten (zielen) van gestorven mensen geen enkel betrokkenheid meer hebben op de mensen die nog op de aarde leven! De geesten van de gestorven voorvaderen zijn niet meer op de aarde en kunnen absoluut geen invloed meer hebben op hun familieleden of andere mensen die nog op de aarde leven!

- De geesten van de gestorven voorvaderen zijn niet aanwezig in het huis waar zij vroeger woonden!
- De geesten van de gestorven voorvaderen verblijven ook niet in of bij het graf waar hun lichaam begraven ligt!
- De geesten van gestorven voorvaderen verblijven ook niet in tempels waar zij herdacht, vereerd en zelfs aanbeden kunnen worden!
- De geesten van gestorven voorvaderen kunnen niet gevangen zitten in amuletten die meegedragen worden.

De geesten van de gestorven voorvaderen zijn nergens aanwezig op deze aarde! De geesten van de gestorven voorvaderen zijn alleen in de hel (als zij geen christenen waren) of in de hemel (als zij christenen waren). De Bijbel leert heel duidelijk dat de geesten van gestorven mensen niet meer de mensen op deze aarde kunnen haten of jaloers op hen kunnen zijn. Zij kunnen geen wraak nemen en geen enkel kwaad doen op de aarde omdat zij geen enkele invloed meer op mensen of gebeurtenissen op deze aarde hebben!

C. HET AANROEPEN VAN DE GEESTEN VAN DE GESTORVEN VOORVADEREN OM HULP

Ontdek en bespreek. Waarom heeft het aanroepen van de geesten van de gestorven voorvaderen om hulp geen enkele zin?

1. De geesten van gestorven voorvaderen hebben geen kennis over mensen of gebeurtenissen op de aarde!

Lees Prediker 9:5-10.

Aantekeningen. Zij hebben geen wijsheid en kunnen dus geen wijs advies aan de mensen op de aarde geven. Zij hebben geen enkele invloed op de plannen van mensen op de aarde. Zij kunnen mensen op de aarde niet helpen, omdat zij helemaal niet op de aarde aanwezig zijn! De Bijbel leert dat na de lichamelijke dood, geen menselijke geest meer deelneemt aan enige activiteit op deze aarde!

2. Boze geesten kunnen de geesten van gestorven voorvaderen nabootsen.

Lees 1 Samuël 28:8-14; Johannes 8:44; 2 Korintiërs 11:14.

Aantekeningen. Toen koning Saul een waarzegster (medium) bezocht, dacht hij dat hij de geest van de gestorven profeet Samuël hoorde spreken. Maar dit moet wel een boze geest geweest zijn die de stem van Samuël heeft nagebootst (vervalst). Saul heeft Samuël helemaal niet gezien en zelfs de waarzegster (medium) heeft niet gezegd dat zij Samuël zag. Integendeel zag zij “*een goddelijk wezen* (een wezen dat tot de wereld van de goden of boze geesten behoort) (Hebreeuws: elohim) uit de aarde opkomen, *die leek op* een oude man, omgord met een bovenkleed” (1 Samuël 28:13-14).

Mensen die geloven dat zij contact kunnen leggen met de geesten van gestorven mensen en dat deze geesten invloed hebben op mensen en gebeurtenissen op deze aarde, worden door boze geesten (demonen) misleidt! Ze zijn leugenaars en Jezus zegt dat de satan de vader van alle leugens is (Johannes 8:44). En de apostel Paulus zegt dat de satan zich voordoeft als een engel van het licht, evenals valse apostelen en bedrieglijke arbeiders die voorgeven iemand anders te zijn dan wat zij in werkelijkheid zijn (2 Korintiërs 11:14). Wat Saul en die waarzegster in werkelijkheid zagen was niet de geest van de gestorven Samuël, maar een boze geest (een demon) die de stem van Samuël nabootste!

D. HET AANROEPEN VAN DE GEESTEN VAN GESTORVEN CHRISTENEN OM HULP

Lees Job 14:21; Jesaja 63:16; Hebreeën 7:25; 1 Johannes 2:1.

Ontdek en bespreek. Waarom mogen christenen de geesten van gestorven christenen (heiligen) niet om hulp aanroepen?

Aantekeningen. Sommige mensen geloven dat de menselijke geesten van bepaalde beroemde christenen die gestorven zijn als “heiligen” aangeroepen mogen worden om voor hen in de hemel voorbede (bij God, Christus, Maria) te doen. Deze mensen vereren (beschouwen met diep respect en warme aanvaarding) deze zogenaamde “heiligen” en verlangen naar hun voorbede en hulp.

Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat de menselijke geesten van gestorven christenen zich niet bewust zijn van de mensen en gebeurtenissen op deze aarde en ook niet betrokken zijn bij de mensen en gebeurtenissen op de aarde! Volgens Job weten de geesten van gestorven mensen niet of hun kinderen op de aarde rijk geworden zijn of arm gebleven zijn. En volgens de profeet Jesaja zijn de gestorven geesten van Abraham en Jakob niet in staat om te zien of te horen wat er met hun nakomelingen op de aarde gebeurt.

De Enige Die op de aarde voor christenen voorbede kan doen is Jezus Christus! Daarom mogen christenen niet bidden tot zogenaamde “kerkelijke heiligen” of tot de geesten van hun voorvaderen. Integendeel, leert de Bijbel dat christenen alleen moeten bidden tot God de Vader in de Naam van Jezus Christus en onder leiding van de Heilige Geest (Matteüs 4:10).

E. HET AANROEPEN VAN BOZE GEESTEN OF DEMONEN OM HULP

Ontdek en bespreek. Waarom mogen mensen boze geesten of demonen niet om hulp aanroepen?

Aantekeningen. Moderne spiritisten of mediums (waarzeggers) die er aanspraak op maken dat zij werkelijk met de geesten van gestorven voorvaderen (familieleden) contact kunnen maken, maken in werkelijkheid contact met boze geesten (demonen). En boze geesten (demonen) zijn gevallen engelen die liegen en bedriegen! Goede geesten of boodschappers waarmee mensen contact kunnen maken, bestaan niet! De Enige Goede Geest waarmee mensen contact kunnen maken is de Heilige Geest! Hij brengt alles wat Jezus Christus gezegd heeft in herinnering bij christenen, wijst hen de weg in heel de waarheid, verkondigt hen de toekomstige dingen en verheerlijkt Jezus Christus (en niet een of andere gestorven heilige) (Johannes 14:26; Johannes 16:13-15)!

1. Boze geesten zijn valse boodschappers.

Lees 2 Korintiërs 11:14. Paulus waarschuwt christenen dat boze geesten (demonen) deskundigen zijn in het maskeren (vermommen) en namaken (vervalsen, huichelen). Zij kunnen zich voordoen als boodschappers van Jezus Christus, terwijl zij in werkelijkheid boodschappers van de satan zijn! Zij kunnen zich voordoen als de geesten van gestorven voorvaderen, terwijl zij in werkelijkheid boze geesten (demonen) zijn!

2. Boze geesten geven leugenachtige boodschappen.

Lees Deuteronomium 18:20-22; Jeremia 23:25-26; 1 Timoteüs 4:1; Matteüs 4:5-6; Johannes 8:44.

Paulus waarschuwt christenen dat boze geesten (demonen) onderricht geven in valse leringen en mensen bedriegen. Zij geven aan mensen die in hen geloven valse boodschappen, valse profetieën (toekomst voorspellingen), valse dromen en valse visioenen, valse gevoelens en ervaringen, en valse leerstellingen, enz. die lijken alsof zij van God komen, maar in werkelijkheid van de duivel komen!

De duivel haalt ook de Bijbel aan om mensen te misleiden. Hij probeerde zelfs Jezus Christus te misleiden door de Bijbel uit zijn verband aan te halen (Lukas 4:9-11)! Jezus Christus waarschuwt christenen dat "de duivel een leugenaar en de vader van alle leugens" is. Daarom moeten christenen altijd de boodschappen van verkondigers en de dromen, visioenen en ervaringen van mensen toetsen aan de duidelijke leerstellingen van de Bijbel!

3. God verbiedt het maken van contact met geesten.

Lees Deuteronomium 18:9-13; Leviticus 19:31; 20:6,27; Jesaja 8:19-20.

God verbiedt mensen om contact te maken met de geesten van gestorven mensen, met boze geesten, met spiritisten (waarzeggers) en allerlei occulte machten! In Jesaja 8:19-20 zegt God, "Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel - zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis (het Woord van God in de Bijbel)! Als zij niet overeenkomstig dit woord (dat wil zeggen, het Woord van God) spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn."

De Bijbel verbiedt christenen om elke andere geest te raadplegen en beveelt christenen om alleen het Woord van God te raadplegen! God beveelt christenen om de Bijbel te bestuderen, correct uit te leggen, en te gehoorzamen. Mensen die dit bevel veronachtzamen, zullen geen enkele leiding (licht) van God ontvangen! Daarom moeten christenen de wil van God zoeken zoals die in de Bijbel geopenbaard werd! Zie Handleiding 4, les 43 en supplement 18.

F. DE VERERING VAN DE GEESTEN VAN GESTORVEN VOORVADEREN

1. Mensen wordt verboden om wie dan ook te vereren of te aanbidden behalve de levende God van de Bijbel.

Ontdek en bespreek. Waarom mogen christenen niet de menselijke geesten van gestorven voorvaderen vereren of aanbidden?

Aantekeningen.

Christenen worden verboden de volgende te vereren en te aanbidden:

- engelen (Kolossenzen 2:18-19).
- de duivel of zijn demonen (Matteüs 4:8-10)
- andere mensen (Handelingen 14:11-15).
- de geesten van gestorven voorvaderen

Jezus Christus beveelt christenen om de Heere God te aanbidden en Hem alleen te dienen (Matteüs 4:10)!

2. Mensen wordt verboden godsdienstige offeranden te brengen.

Ontdek en bespreek. Waarom mogen christenen geen wierook branden of offeranden brengen voor de gestorven voorvaderen of familieleden?

Aantekeningen.

Lees 1 Korintiërs 10:19-20. De apostel Paulus leert dat de offeranden aan goden in werkelijkheid offeranden aan demonen zijn! Boze geesten (demonen) associëren zich graag met goden of met platen en afbeeldingen van goden. Boze geesten (demonen) verblijven graag in tempels, godsdienstige altaren, huisaltaren voor de goden en de graven van de doden. Boze geesten (demonen) raken betrokken bij de godsdienstige ceremoniën in tempels, bij godsdienstige feesten van de niet-christenen, de offeranden van wierook, voedsel en geld, enz. Boze geesten (demonen) associëren zich met al deze zichtbare godsdienstige dingen, omdat het een gemakkelijke manier is om mensen op de aarde te beïnvloeden of zelfs te beheersen! Christenen mogen geen wierook branden of offeranden brengen voor de geesten van gestorven voorvaderen (familieleden), omdat dergelijke activiteiten in werkelijkheid offeranden aan de boze geesten (demonen) zijn!

Lees Matteüs 6:24; 1 Korintiërs 10:21. Paulus zegt dat mensen niet tegelijk demonen en de Levende God kunnen dienen! Mensen moeten kiezen tussen het dienen van demonen of de Levende God Die Zich in de profeten in de Bijbel en in Jezus Christus heeft geopenbaard!

G. DE HERDENKING VAN GESTORVEN VOORVADEREN

Ontdek en bespreek. Waarom mogen christenen hun gestorven voorvaders of familieleden wel herdenken?

Aantekeningen. De Bijbel verbiedt de verering en aanbidding van mensen en de verering en aanbidding van de geesten van gestorven voorvaders (familieleden).

Maar de Bijbel beveelt het herdenken van belangrijke mensen en gebeurtenissen in het verleden aan!

1. Denk aan de genealogie van Jezus Christus.

Lees. Matteüs 1:1-17; Lukas 3:23-37.

De eerste paragraaf in het Nieuwe Testament is de genealogie van Jezus Christus. Het is een feit dat Jezus Christus de oudtestamentische openbaring vervuld heeft (Matteüs 5:17) en tegelijk de nieuwtestamentische openbaring introduceert.

“Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt” (Matteüs 1:16). Jozef wist dat hij een afstammeling van David was (Lukas 1:27) en de engel Gabriël bevestigde dat (Matteüs 1:20-23). Maar Jozef was niet de natuurlijke vader van Jezus. Hij was alleen de wettelijke vader van Jezus naar zijn menselijke natuur (Lukas 2:4-5).

Ook Maria wist dat zij een afstammeling van David was door wat de engel Gabriël tegen haar zei (Lukas 1:32). En de hoge priester Zacharias wist dat Jezus een afstammeling van David was (Lukas 1:69). Maar Maria was de natuurlijke moeder van Jezus naar zijn menselijke natuur door het werk van de Heilige Geest in haar (Lukas 1:26-38).

Matteüs tekende waarschijnlijk *de wettelijke genealogie van Jezus* op via Jozef, Jakob, Mattan, enz. tot Salomo en David (Matteüs 1:1-17), terwijl Lukas waarschijnlijk *de fysieke genealogie van Jezus* optekende via Maria, Heli, Matthat, enz. tot Nathan en David (Lukas 3:23-37). Jezus was de wettelijke zoon van Jozef en Jozef was de schoonzoon (niet zoon) van Heli. Dus Heli was de vader van Maria. Daarom zegt Lukas ook dat Jezus “naar men dacht de zoon was van Jozef.” Dus, Matteüs tekende de genealogie van Jozef op en Lukas de genealogie van Maria.

De genealogie in Matteüs bevat de namen van goede en slechte mensen. De Bijbel tekent ook de zonden van zogenaamde “goede” mensen op, ten einde duidelijk te maken dat alle mensen verlossing nodig hebben.

2. Gedenk de gebeurtenissen rondom verlossing en oordeel in de Bijbel.

Lees 1 Korintiërs 10:6-11. De Bijbel zegt dat de gebeurtenissen in het Oude Testament plaatsvonden als *voorbeelden en waarschuwingen*, zodat christenen niet zouden verlangen naar kwade dingen als hun voorvaders in het verleden deden. Het zegt dat het Oude Testament oordelen van God bevatten die dienen als voorbeelden voor de christenen vandaag! Dus christenen moeten de gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis van de Bijbel gedenken!

3. Gedenk vooral het geloof van de geloofsgetuigen in de Bijbel.

Lees Hebreëen 11:7-10,24-27,32-40.

Hebreëen 11 gedenkt de geloofsgetuigen in het Oude Testament, omdat hun levens en geloof getuigen van de werkelijkheid van God en Zijn Koninkrijk.

4. Gedenk de voorgangers die het Woord van God tot je gesproken hebben en volg hun geloof na.

Lees Hebreëen 13:7.

Christenen moeten hun voorgangers (leiders) gedenken die in het verleden het Woord van God tot hen gesproken hebben. Zij moeten denken aan hoe zij het Woord van God in de praktijk gehoorzaamd hebben en hun geloof nagevolgd hebben.

Conclusie. Christenen mogen hun voorvaders, voorgangers (leiders) of enige ander belangrijke mens niet vereren, aanbidden of tot hen bidden. Maar christenen moeten het goede voorbeeld en geloof van hun voorgangers onthouden en navolgen. Christenen mogen de goede lessen die zij van hun voorgangers in de geschiedenis geleerd hebben, onthouden en gedenken!