

# KONINKRIJK.

# LES 10

<b>1</b>	<b>GEBED</b>
----------	--------------

*Bid* om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

<b>2</b>	<b>UITWISSELEN</b> (20 minuten) <b>[STILLE TIJDEN]</b> <b>1 SAMUËL 15-18</b>
----------	---

*Deel (of lees) om de beurt in het kort* wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (1 Samuël 15-18). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij deelt. Maak aantekeningen.

<b>3</b>	<b>MEMORISATIE</b> (5 minuten) <b>[SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN]</b> <b>(4) ROMEINEN 2:15</b>
----------	---

*Repeteer* twee aan twee.

**(4) Romeinen 2:15.** Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

<b>4</b>	<b>BIJBELSTUDIE</b> (85 minuten) <b>[DE BRIEF AAN DE ROMEINEN]</b> <b>ROMEINEN 3:1-20</b>
----------	--

*Introductie.* In Romeinen 1:18-32 toont Paulus aan dat *de heidenen* Gods toorn ervaren en dat zij Gods gerechtigheid nodig hebben. In Romeinen 2:1-29 toont hij aan dat *ook de Joden* Gods toorn voor zichzelf ophopen en dat ook zij Gods gerechtigheid nodig hebben. In Romeinen 3:1-20 weerlegt Paulus de tegenwerpingen van de Joden tegen zijn argumenten en bevestigt zijn leer dat geen enkel heiden of Jood in Gods ogen rechtvaardig is. Dit bewijst hij vanuit de Bijbel.

<b>STAP 1. LEES.</b>	<b>GODS WOORD</b>
<i>Lees.</i> We gaan Romeinen 3:1-20 met elkaar bestuderen. Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.	

<b>STAP 2. ONTDEK.</b>	<b>WAARNEMINGEN</b>
<i>Overweeg.</i> WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ? Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? <i>Schrijf op.</i> Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek. <i>Deel.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben. Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.	

## 3:1-8

**Ontdekking 1. Paulus weerlegt de Joodse beweringen dat de heidenen in Gods ogen veroordeeld (verdoemd) zijn en de Joden niet.**

Telkens wanneer christenen de waarheid verkondigen, zullen tegenstanders met tegenwerpingen komen om te bewijzen dat de christenen fout zijn. Zo weerstonden de Joden de verkondiging van het evangelie van Paulus en probeerden hem in de ogen van de wereld ongeloofwaardig te maken. Dat deden de Joden al gedurende de oudtestamentische periode tegen de profeten en gedurende de nieuwtestamentische periode tegen Jezus Christus.

De overheersende mening van de Joden was dat God de Joden uitverkoren had als Zijn volk vanaf de tijd van Abraham. Zij geloofden dat als de Joden hun relatie tot God onderhielden door de wet en vooral de lichamelijke besnijdenis, zij nooit als de heidenen veroordeeld zouden worden (Matteüs 3:9; Johannes 8:33)! De Joden geloofden dat het eeuwige Koninkrijk van God alleen aan Joden in de hele wereld gegeven zou worden. Zij geloofden ook dat het Koninkrijk van God aan hen gegeven zou worden ongeacht hoe zondig en ongehoorzaam de Joden ook zouden zijn!

Jezus had al eerder deze voorstelling van de Joden weerlegd in Matteüs 8:11-12 toen Hij zei: “Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars” (zie ook Matteüs 21:42-44).

De apostel Paulus weerlegt dit valse geloof van de Joden in Romeinen 2:5 waar hij zei: “Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God.”

De Joden maakten hevig bezwaar tegen het argument van Paulus in Romeinen 2 dat de Joden op de oordeelsdag samen met de heidenen veroordeeld (verdoemd) zouden worden (Matteüs 25:31-46). De Joden hadden twee belangrijke bezwaren:

- Hun eerste bezwaar was dat God aan de Joden bepaalde voorrechten gegeven had die Hij niet aan de heidenen gegeven had. Volgens de Joden garandeerden deze voorrechten dat de Joden altijd Gods volk zouden zijn en nooit door God verworpen zouden worden.
- Hun tweede bezwaar was dat God verplicht was Zijn verbondsbelofte aan de Joden trouw te bewaren, ongeacht hoe ontrouw het Joodse volk zou zijn.

Maar de Heilige Geest gaf aan Paulus de wijsheid om deze bezwaren van de ongelovige Joden te weerleggen. Het is een bemoediging voor christenen dat hun tegenstanders niet in staat zijn de wijsheid en de Geest, door Wie zij spreken, te weerstaan (Matteüs 10:17-20; Handelingen 6:9-10)!

---

### 3:9-20

#### **Ontdekking 2. Paulus bewijst uit het Oude Testament dat zowel de heidenen als de Joden in Gods ogen veroordeeld (verdoemd) zijn.**

Nadat Paulus de argumenten van de Joden weerlegd had, beëindigde hij zijn betoog in Romeinen 1:18 tot 3:8 met de conclusie dat met betrekking tot de rechtvaardiging geen Jood een groter voordeel heeft dan een heiden. Geen enkel mens heeft voorrang boven een ander mens. Alle mensen zijn onderhevig aan de macht, de verontreiniging en de schuld van de zonde, Daarom zijn zij terecht blootgesteld aan de veroordeling (verdoemenis) van God (Romeinen 3:9).

In Romeinen 3:10-18 bewijst Paulus de universaliteit van de zonde vanuit de Bijbel. Hij haalt een aantal zeer bekende gedeelten uit het Oude Testament aan om aan de Joden te bewijzen dat hun eigen Heilige Boek hen veroordeelt. De bezwaren (tegenwerpingen) van de Joden worden het zwijgen opgelegd door de gezaghebbende woorden van God in de Bijbel!

Paulus concludeert dat de bijzondere openbaring van God in de Bijbel zich richt tot iedereen die bekend is met deze openbaring. Het snoert ieders mond die probeert bezwaar te maken tegen hun eigen zonde. Op de laatste oordeelsdag zullen alle mensen voor Gods oordeelstroon staan en geoordeeld worden naar hun werken. God zal hun verantwoordelijk houden voor hun gedachten, motieven, houdingen, plannen, relaties en handelingen. God zal geen enkel mens rechtvaardig verklaren op basis van zijn onderhouden van de wet! De wet kan eenvoudig geen enkel mens rechtvaardigen of redden! Integendeel, de wet maakt alle mensen meer bewust dat zij zondaars zijn en Gods gerechtigheid nodig hebben. De wet brengt mensen tot het punt dat zij gaan beseffen dat zij een Verlosser nodig hebben!

#### **STAP 3. VRAAG.**

#### **UITLEG**

**Overweeg.** WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 3:1-20 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen.

**Schrijf op.** Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.

**Deel.** Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.

**Bespreek.** Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.

### 3:1-2

#### **Vraag 1. Waarom kunnen de voorechten die God aan het volk van Israël gegeven heeft niet garanderen dat de Joden gerechtvaardigd zullen worden?**

**Aantekeningen.**

In Romeinen hoofdstuk 2 concludeert Paulus dat zowel de heidenen als de Joden Gods oordeel niet kunnen ontlopen! Zij zullen veroordeeld worden, maar niet op basis van hun voorrechten, maar op basis van hun werken in overeenstemming met hoeveel zij over Gods openbaring weten.

De Joden wierpen tegen dat de conclusie van Paulus niet rijmde met de erkende voorrechten die God aan het natuurlijke of nationalistische volk van Israël (het Joodse volk) gegeven had. De Joden waren van mening dat alle voorrechten die God aan hen gegeven had een bewijs waren dat God hen aanvaard heeft en hen nooit zou verwerpen.

Paulus gaf toe dat de Joden veel voorrechten ontvangen hadden (Romeinen 9:4-5; Efeziërs 2:11-12). Een van de grootste voorrechten die zij ontvangen hadden was dat de woorden van God aan hen toevertrouwd werden (Romeinen 3:2). Deze woorden van God werden later opgetekend om het Boek van de Wet en de Profeten (dat wil zeggen, het Oude Testament, zie Lukas 24:25-27,44-45; Johannes 5:45-47) te vormen (Romeinen 3:21).

Maar Paulus houdt vol dat al deze voorrechten van de Joden niet hun rechtvaardiging of verlossing garandeerden! Bijvoorbeeld, juist dit Boek van de Wet en de Profeten veroordeelde alle mensen, inclusief de Joden, omdat zij onrechtvaardig zijn (Romeinen 3:10-18)! Daarom zijn de Joden ook onrechtvaardig en zullen de Joden niet door hun voorrechten en voordelen gerechtvaardigd worden! Geen enkel voorrecht zal hen kunnen beschermen tegen Gods toorn op de laatste oordeelsdag.

Later verkondigde Paulus dat zowel Joden als heidenen alleen gerechtvaardigd *kunnen* worden door hun geloof in Jezus Christus (Romeinen 3:22)!

---

### **3:3-4**

#### **Vraag 2. Waarom kan Gods trouw geen garantie zijn voor de Joden dat zij gerechtvaardigd zullen worden?**

##### ***Aantekeningen.***

De Joden wierpen tegen dat de conclusie van Paulus in strijd was met Gods trouw aan zijn verbond met Israël. De Joden waren van mening dat God trouw blijft aan Zijn beloften, *zelfs als het volk van Israël ontrouw aan God zou worden*. Zij hielden vast aan een vals geloof dat Gods trouw aan zijn beloften garandeerde dat de Joden gerechtvaardigd zouden worden ongeacht hoe groot de ontrouw van de Joden ook al mag zijn.

Paulus houdt vol dat Gods trouw onaantastbaar blijft. Gods trouw aan Israël en Zijn beloften aan Israël mogen niet en kunnen niet in twijfel getrokken worden!

Maar Israëls ontrouw tegenover God (hun ongeloof en ongehoorzaamheid) mag wel onder de loep genomen worden! Israëls ontrouw is duidelijk, omdat zij zich niet gehouden hebben aan de voorwaarden die aan de beloften gekoppeld zijn (namelijk: geloof en gehoorzaamheid) (Hebreeën 4:1-2,6). Bijvoorbeeld, in het boek van de Wet en de Profeten erkent de grootste koning van het Joodse volk, koning David, dat hij volledig onrechtvaardig is. Hij veroordeelde zijn eigen ongerechtigheid, zonde en overtredingen, maar erkende dat God rechtvaardig is wanneer Hij rechtspreekt (Psalm 51:4-6)! Dit voorbeeld uit het Oude Testament bewijst dat God altijd rechtvaardig is, maar de Joden onrechtvaardig zijn. Gods verbond met Israël had twee voorwaarden: te geloven en te gehoorzamen. God zou trouw blijven aan Zijn verbond zolang Israël zich hielden aan de voorwaarden van het verbond! Maar toen de Joden hun verantwoordelijkheid om trouw te blijven aan Gods verbond negeerden, was God niet verplicht om Zijn verbondsbelofte na te komen. Dat geldt nog steeds!

---

### **3:5-8**

#### **Vraag 3. Waarom kan Gods gerechtigheid geen garantie zijn dat de Joden gerechtvaardigd zouden worden?**

##### ***Aantekeningen.***

De Joden verwachtte dat zij *een uitzondering* waren in Gods laatste oordeel op grond van een vals argument! Zij argumenteerden dat hun ongerechtigheid juist Gods gerechtigheid duidelijker openbaart (volkomen aan het licht brengt). Hoe groter hun ongerechtigheid, des te groter bewijst hun ongerechtigheid Gods gerechtigheid (dat wil zeggen, Gods barmhartigheid, vergeving en trouw aan Zijn belofte). Hoe groter het contrast tussen Gods gerechtigheid en hun ongerechtigheid, des te helderder scheen Gods gerechtigheid en konden mensen zien hoe groot Gods gerechtigheid wel was! Hun typische menselijke argument was dat als de valsheid en ongerechtigheid van de Joden de waarheid en gerechtigheid van God groter maakte, dan zou God onrechtvaardig zijn als Hij de Joden voor hun ongerechtigheid veroordeelde!

Paulus zei dat zo een redenering niet alleen vals en verdorven, maar ook volledig onhoudbaar was. Het is vals en verdorven, omdat het God even onrechtvaardig maakte als de onrechtvaardige Joden. Als God de ongerechtigheid van de Joden niet veroordeelde en strafte, dan zou God onrechtvaardig zijn en niet in staat zijn de Joden te oordelen.

Ook de onrechtvaardige heidenen zouden hetzelfde argument kunnen gebruiken en God zou de heidenen niet kunnen oordelen. Zo zou God niemand in de wereld meer kunnen oordelen! Dit argument is verderfelijk en onhoudbaar, omdat het een immorele leerstelling verkondigde, namelijk dat: "Hoe meer kwaad mensen doen, des te meer goed komt daaruit voort!" Of: "Hoe meer mensen zondigden, des te meer verheerlijkten zij God!" Hoe zou God dan nog zondaren kunnen oordelen?

Het onderricht van Paulus, dat mensen gered (verlost, behouden, gerechtvaardigd) worden uit genade en door geloof en niet door hun werken van de wet, betekent niet dat mensen gered worden ondanks hun volharding in goddeloosheid, ongerechtigheid en wetteloosheid. Joden die argumenteerden dat zij gered worden ondanks hun goddeloosheid, ongerechtigheid en wetteloosheid verdienen Gods rechtvaardige veroordeling (verdoemenis). De Bijbel zegt, “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis” (Jesaja 5:20). Alle menselijke en godsdienstige argumenten die leiden tot immoreel gedrag zijn valse leerstellingen!

---

### **3:9-18**

#### **Vraag 4. Hoe bewijst Paulus dat zowel heidenen als Joden in Gods ogen veroordeeld (verdoemd) zijn?**

*Aantekeningen.*

##### **(1) De Bijbel is het definitieve gezag voor leer (wat een christen moet geloven) en leven (hoe een christen zich moet gedragen).**

Paulus' argument in Romeinen 1:18 tot 3:8 bevat de stelling dat alle heidenen en alle Joden op volkomen gelijke wijze zondaren zijn. Met betrekking tot de rechtvaardiging heeft geen Jood een groter voordeel of voorrecht dan een heiden!

Hij bewijst zijn stelling door een aantal aanhalingen uit de Bijbel. Hiermee toont hij aan dat de mening (geloof of overtuiging) van de Joden nooit belangrijker is dan wat de Bijbel hierover zegt! De Bijbel is het finale gezag voor de Christelijke Leer (wat christenen moeten geloven) en voor het Christelijke Leven (hoe christenen zich moeten gedragen)! Niemand minder dan God Zelf verkondigt dat alle mensen gezondigd hebben. Alle mensen zonder onderscheid staan onder de macht, verontreiniging, schuld en veroordeling (verdoemenis) van de zonde! Paulus haalt bekende Bijbelgedeelten aan om aan de Joden te bewijzen dat hun eigen Heilige Schrift hen veroordeelt!

##### **(2) De ongerechtigheid is universeel.**

Paulus haalt Psalm 14:1-3 en Psalm 53:2-4 aan. “Er is niemand die goed doet, zelfs niet één!” “Er is niemand (in Gods ogen) rechtvaardig, ook niet één”. “Er is niemand die verstandig genoeg is” om Gods waarheid of zijn eigen betreurenswaardige toestand zonder de openbaring in de Bijbel te kunnen begrijpen. “Er is niemand die van nature of door zijn eigen wijsheid en kracht God kan kennen, aanbidden en dienen. De natuurlijke mens keert zich af van de God van de Bijbel en vermijdt de weg die naar God leidt. “Samen zijn zij nutteloos geworden”, dat wil zeggen, zijn zij moreel verdorven (corrupt) geworden. “Er is geen enkel mens in de wereld die goed doet in de zin dat God zijn goedheid accepteert (zie Lukas 18:19). Alle zogenaamde “rechtvaardige daden” van de natuurlijke mens of de godsdienstige mens zijn “als een bezoedeld kledingstuk” (Jesaja 64:6) en onvoldoende om Gods rechtvaardige toorn tegen zijn zonde weg te nemen. Op de laatste oordeelsdag zullen de godsdienstige werken van een religieus mens of de goede werken van een natuurlijke mens niet in staat zijn om de weegschaal van Gods oordeel in zijn voordeel te laten doorslaan! Dus, de Bijbel bewijst dat de geestelijke en morele verdorvenheid van de mens universeel is.

##### **(3) De woorden van mensen bewijzen hun onrechtvaardigheid.**

Paulus haalt Psalm 5:10, 10:7 en and 140:4 aan. En toch zijn er altijd weer mensen die bezwaar maken en volhouden dat zij geen zondaars zijn en ook niet immoreel en verdorven zijn. Zij zeggen dat zij geen zondaars zijn, omdat zij niet doden, echtbreuk plegen of stelen! Maar Paulus illustreert de zondigheid van de mens met de ongerechtigheid van hun tong. De woorden die uit hun mond voortkomen, zijn als de stank uit een graf en de beet van een giftig adder. Zij liegen en bedriegen, spreken kwaad roddelen, vloeken en voeren een verbitterde woordenstrijd. Dit alles toont wat er in het hart van de mens schuilt. Juist hun woorden bewijzen hun geestelijke en morele verdorvenheid (Matteüs 12:33-37; 15:18-19)!

Het oordelen van niet-christenen blijft altijd een zonde (Matteüs 7:1-2; 1 Korintiërs 5:12-13). Het oordelen van christenen, behalve in het geval van duidelijke zonde (Lukas 17:3-4; 1 Korintiërs 5:1-13; 1 Timoteüs 5:20), is ook een zonde!

##### **(4) De daden van mensen bewijzen hun onrechtvaardigheid.**

Paulus haalt Jesaja 59:7-8 aan. “Hun voeten snellen naar het kwaad, zij haasten zich om onschuldig bloed te vergieten.” Mensen plegen geweld en vernietigen levens en bezittingen. Zij plegen een moord om de geringste provocatie. “Verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen” Zij verzinnen steeds nieuwe redenen en manieren om oorlog te voeren, maar al hun redenen zijn onrechtvaardig! Het gevolg van alle oorlogen is zinloze vernietiging en onvoorstelbare ellende. Van nature kent geen mens op aarde “de weg van vrede”. Juist het feit dat geweld en oorlog onder volken heerst, bewijst dat het menselijke geslacht geestelijk en moreel verdorven is!

##### **(5) De heersende goddeloosheid.**

Paulus haalt Psalm 36:1 aan. “Ontzag (NBG: vrees) voor God staat hem niet voor ogen.” Het woord “vrees” betekent “ontzag, vertrouwen, maar ook opzien tegen”. Van nature hebben mensen *geen ontzag* voor de God van de Bijbel en stellen zij *geen vertrouwen* op de God van de Bijbel. Ook hebben zij *geen vrees* voor Gods oordeel. Zij doen alsof God niet bestaat en leven alsof zij nooit verantwoording hoeven af te leggen tegenover God. Dus, deze minachting van God bewijst alleen maar dat alle mensen geestelijk en moreel verdorven zijn. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament leren dat alle mensen verdorven zijn.

---

### 3:19-20

#### **Vraag 5. Wat is de uiteindelijke conclusie van het argument van Paulus dat zowel heidenen als Joden voor God veroordeeld zijn?**

*Aantekeningen.*

##### **(1) De verschillende betekenissen van het woord “wet”.**

Paulus leert dat de gerechtigheid van God zonder de wet tot stand komt, maar dat de wet niettemin getuigt van de gerechtigheid van God. Dit is een voorbeeld van hoe gemakkelijk Paulus van een betekenis van “de wet” naar een andere betekenis van “de wet” overstapt. De brief aan de Romeinen is moeilijk te begrijpen zonder een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende betekenissen van het woord “wet” in de brief. In één opzicht spreekt de wet over het tegenovergestelde van de gerechtigheid van God (de wetten in Gods wetboek) en in een ander opzicht spreekt de wet over de gerechtigheid van God (dat wil zeggen, Gods rechtseis). Alleen de context bepaald nauwkeurig de precieze betekenis van het woord “wet”.

“Alles wat de wet (het wetboek, de Thora, het Boek van het Oude Testament) (Romeinen 3:19a) zegt, spreekt zij tot hen die onder (letterlijk: “in, ingesloten”, Grieks: en) de wet (Gods rechtseis, Gods heilige en rechtvaardige vereiste) (Romeinen 3:19b) zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig voor God wordt.” Paulus spreekt over mensen die “ingesloten zijn in” (Grieks: en) de wet (Romeinen 3:12,19) (dat wil zeggen, ingesloten in Gods eis dat alle mensen rechtvaardig horen te zijn) en niet over mensen die “onder” (Grieks: hupo) de wet zijn (Romeinen 6:14) (dat wil zeggen, mensen die proberen door het houden van de de morele-, ceremoniële- en burgerlijke wetten van God gerechtvaardigd te worden).

##### **(2) Niemand staat buiten Gods wet en daarom ook niet buiten Gods oordeel en verdoemenis.**

Paulus baseert zijn stelling op drie argumenten:

- De goddeloosheid en ongerechtigheid van de heidenen (beschreven in Romeinen 1:18-32)
- de wetteloosheid, ontrouw, ongerechtigheid en valsheid van de Joden (beschreven in Romeinen 2:21 tot 3:8)
- en het getuigenis van de Bijbel (aangehaald in Romeinen 3:10-18)

Alle mensen in de wereld zijn onderworpen aan Gods rechtseis (Gods rechtvaardige vereiste): namelijk, dat alle mensen 100% heilig en rechtvaardig voor God moeten zijn en dat alle zonden van de mensen 100% veroordeeld en gestraft moeten zijn. Gods “wet” in deze betekenis (Gods rechtseis) slaat op alle mensen in elk volk, op alle culturen en te allen tijde.

Gods rechtseis (rechtvaardige vereiste) is de volgende: Omdat God 100% heilig en rechtvaardig is, eist Hij dat alle (100%) zonden van mensen gestraft moeten worden en dat absoluut alle (100%) mensen gerechtvaardigd en geheiligd moeten zijn voordat God hen kan en zal aannemen. Ten einde door God geaccepteerd te worden, moeten mensen een nieuwe staat hebben (i.e. rechtvaardig en heilig in Gods ogen zijn) en een nieuwe levensstijl leven (i.e. rechtvaardig en heilig leven). Mensen moeten vergeven zijn en in staat zijn het nieuwe leven uit te leven! Mensen moeten voldoen aan Gods rechtseis (rechtvaardige vereiste), ongeacht of zij heidenen zijn die alleen de algemene openbaring van God (Romeinen 1:19-20; 2:14-15) bezitten, of dat zij Joden zijn die ook de bijzondere openbaring van God ontvangen hebben (Romeinen 2:18)! Mensen die buiten Gods bijzondere openbaring vallen (oorspronkelijk de heidenen) zijn niet buiten Gods rechtseis (rechtvaardige vereiste). Daarom zijn zij ook niet buiten Gods oordeel en veroordeling (verdoemenis) waarvan het Oude Testament al spreekt. Gods “wet” of “rechtseis” (rechtvaardige vereiste) met betrekking tot Gods oordeel (en straf) enerzijds en Gods verlossing (rechtvaardiging en heiliging) anderzijds bestaan uit Gods verboden en geboden in de Bijbel (de Tien Geboden en andere morele bevelen) (Romeinen 2:15; 3:20,21a).

Omdat het duidelijk is dat geen enkel mens in de wereld voldoet aan Gods rechtseis (rechtvaardige vereisten) in Zijn wet, is het ook duidelijk dat alle mensen onder Gods rechtvaardige oordeel staan! Geen mens kan zijn mond opendoen en een argument naar voren brengen waarom God hem zou moeten rechtvaardigen en hem in het Paradijs (de hemel) zou moeten opnemen! Geen mens kan zijn eigen ongerechtigheid goedpraten.

##### **(3) Niemand kan de wet volmaakt houden en daarom zal niemand door het houden van de wet gerechtvaardigd worden.**

Elke mond in de menselijke geschiedenis wordt gesnoerd, *omdat (en niet: daarom)* “niemand (geen vlees) voor God gerechtvaardigd zal worden uit de werken van de wet (de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten) (Romeinen 3:20a)”! De toekomstige tijd legt de nadruk op het feit dat het absoluut zeker is dat ieder mens in de wereld aan God rekenschap zal moeten geven over zijn relatie tot de God van de Bijbel en over zijn leven en werken (dadens). Niemand in de wereld zal door zijn eigen inspanning of eigen religieuze werken van de wet gerechtvaardigd worden. Zelfs al houdt hij een aantal wetten, dan nog houdt hij nooit alle wetten! God vereist 100% volledigheid en 100% volmaaktheid (Galaten 3:10)! Ten einde door God rechtvaardig verklaard te worden door het onderhouden van de wet (de morele en geestelijke wetten in de Bijbel), zou een mens nooit één enkele zonde of overtreding moeten begaan (Jakobus 2:10). Hij moet volmaakt geleefd hebben (Jesaja 64:6)! Het is duidelijk dat geen mens in de wereldgeschiedenis voor God gerechtvaardigd zal worden door zijn religieuze werken van de wet!

Romeinen 3:19b zegt dat “de wet” als een rechter functioneert. Hij snoert elke mond die tegen de God van de Bijbel argumenteert. Hij maakt mensen verantwoordelijk om rekenschap af te leggen aan de God van de Bijbel.



Romeinen 3:20b zegt dat “de wet” functioneert als een spiegel. Hij toont mensen hoe de God van de Bijbel hen ziet. Hij wijst mensen hoe zondig zij wel zijn. Hij maakt hen bewust dat zij verdorven zijn.

En Romeinen 3:21a zegt dat “de wet” niet als een verlosser kan functioneren. Hij wijst geen weg hoe mensen in Gods ogen rechtvaardig zou kunnen worden en hij kan dat ook niet doen.

De gerechtigheid die gelovigen in Jezus Christus wel *kan en zal* rechtvaardigen is een gerechtigheid die volkomen los staat van het houden van de wet (de geestelijke en morele wetten in de Bijbel).

Paulus concludeert dat het doel van de wet nooit was om mensen te rechtvaardigen of te verlossen, maar eerder om Gods rechtseis (rechtvaardige vereiste) ten aanzien van mensen te openbaren: hoe mensen aan Hem zouden kunnen behoren, hoe mensen tot Hem zouden kunnen naderen en hoe mensen Hem zouden kunnen dienen. “De wet” maakt een mens bewust wat zonde is en dat de mens zondig is (dat wil zeggen dat de mens Gods doel met zijn leven mist), dat een mens van God gescheiden is, zelfvoldaan, zelfgericht en onafhankelijk is! Omdat geen mens in de wereld aan Gods rechtseis (rechtvaardige vereiste) voldoet of kan voldoen, drijven deze “wetten” mensen tot wanhoop (over henzelf), maar drijft hen ook tot Jezus Christus Die alleen een mens kan rechtvaardigen (redden, verlossen, behouden) (Galaten 3:21-25).

#### **STAP 4. DOEN.**

#### **TOEPASSINGEN**

**Overweeg.** WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

**Deel en schrijf op.** Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Romeinen 3:1-20.

**Overweeg.** WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

**Schrijf op.** Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)

#### **1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 3:1-20.**

- 3:1. Mijn religieuze voordelen kunnen mij niet voor God rechtvaardig maken en mijn religieuze nadelen kunnen nooit mijn verlossing wegnemen. Alleen de God van de Bijbel kan mij uit genade door geloof rechtvaardigen.
- 3:2. Een Bijbel bezitten is een groot voordeel! Lees en bestudeer die!
- 3:3. God zal trouw blijven ook al ben ik ontrouw (2 Timoteüs 2:13). Dit Bijbelgedeelte zegt niet dat God trouw blijft ook al ben ik ontrouw. Maar dat God trouw blijft aan zijn beloften met betrekking tot verlossing *en dat Hij blijft trouw aan zijn dreigementen met betrekking tot het oordeel!* Als ik ontrouw wordt, zal hij trouw aan Zijn dreigement blijven en mijn ontrouw aan Hem veroordelen! Wees dus als God: trouw aan je belofte om in Hem te geloven en Hem te gehoorzamen!
- 3:4. God spreekt altijd de waarheid (Numeri 23:19). Vertrouw dus altijd op Gods Woorden in de Bijbel!
- 3:5-8. Wees op je hoede voor valse argumenten.
- 3:9. Beschouw nooit je eigen ras, cultuur, taal of geschiedenis beter dan die van anderen (Galaten 3:28)
- 3:10-12. Wees doordrongen van het feit dat alle mensen geestelijk en moreel verdorven zijn naar Gods volmaakte standaard.
- 3:13-14. Wees op je hoede voor welke woorden uit je mond komen (Psalm 141:3; Matteüs 12:36; 15:18-20).
- 3:15-17. Raak nooit betrokken bij menselijke ruzies en oorlogen (Jakobus 4:1-2).
- 3:18. Keer altijd terug naar een persoonlijke en vertrouwelijke relatie met de God van de Bijbel.
- 3:19. Probeer niet jezelf voor God te rechtvaardigen
- 3:20. Gebruik de onderwijzingen en morele wetten in de Bijbel als een spiegel om te zien hoe God je ziet.

#### **2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 3:1-20.**

De uitspraak, “Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt” (Romeinen 3:8) is immoreel en een valse leerstelling! Als leraar wil ik ervoor zorgen dat mijn onderricht nooit gebaseerd is op een dergelijk immoreel argument, maar dat ik het Woord van de waarheid altijd recht snijdt (2 Timoteüs 2:15).

Ik wil Bijbelverzen blijven gebruiken om aan te tonen dat alle mensen van nature verdorven zijn. Zelfs mensen die in de ogen van andere mensen “goed” zijn, hebben de gerechtigheid van God nodig.

#### **STAP 5.**

#### **REACTIE**

NEEM BEURTEN EN BID TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in Romeinen 3:1-20.

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd heeft. Oefen jezelf kort te bidden, bv. door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

<b>5</b>	<b>GEBED</b> (8 minuten)	<b>[VOORBEDE] BID VOOR ANDEREN</b>
----------	--------------------------	--

*Bid* in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

<b>6</b>	<b>VOORBEREIDING</b> (2 minuten)	<b>[OPDRACHTEN] VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST</b>
----------	----------------------------------	--

*Deel* de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het Koninkrijk van God te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 3:1-20 samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **2 Samuël 2, 5, 6 en 7**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. **(5) Romeinen 3:28**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid **de gelijkenis van “de verborgen schat in de akker”** in Matteüs 13:44 en **de gelijkenis van “de parel van grote waarde”** in Matteüs 13:45-46 voor. Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Sluit je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht in.