

KONINKRIJK.

LES 18

1	GEBED
----------	--------------

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

2	UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] PSALMEN 10, 11, 14 en 15
----------	---

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Psalmen 10, 11, 14 en 15). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij deelt. Maak aantekeningen.

3	MEMORISATIE (5 minuten) [DE CHRISTELIJKE GEMEENTE] REPETITIE VAN SERIE J
----------	--

Repeteer twee aan twee **serie J: “De christelijke gemeente”**.

(1) De aard van de Gemeente. 1 Petrus 2:5. Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

(2) De activiteiten van de Gemeente. Handelingen 2:42. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

(3) De bedieningen van de Gemeente. Efeziërs 4:12-13. om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.

(4) Taken van leiders in de gemeente. Handelingen 20:28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

(4) Taken van leiders in de gemeente. Handelingen 20:28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

4	BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN] ROMEINEN 5:1-11
----------	--

Introductie. In Romeinen 3:19-20 concludeerde Paulus in zijn onderricht dat geen enkele heiden of Jood rechtvaardig in Gods ogen is en dat ieder mens van nature veroordeeld (verdoemd) (zie Johannes 3:18,36) voor God staat. Hij concludeert ook dat niemand gerechtvaardigd wordt door de wet te houden. In Romeinen 3:21-31 leert hij hoe een mens wel gerechtvaardigd kan worden.

Romeinen 1:1 tot 3:20 bewees dat zowel heidenen als Joden *Gods gerechtigheid nodig hebben*. Romeinen 3:21-4:25 leert *de weg tot Gods gerechtigheid*. In Romeinen 3 is de dood van Jezus Christus als zoenoffer *de grond of basis van Gods gerechtigheid*. En Romeinen 4 toont het voorbeeld van Abraham dat *geloof het middel is waardoor Gods gerechtigheid verkregen wordt*.

Romeinen 5 tot 8 leert *de effectiviteit en vruchtbaarheid van Gods gerechtigheid*. Romeinen 5:1-11 leert dat *de zegen van Gods gerechtigheid* daarin bestaat dat christenen vrede en genade ervaren dat leidt tot een leven van hoop en liefde.

STAP 1. LEES.	GODS WOORD
<i>Lees.</i> We gaan Romeinen 5:1-11 met elkaar bestuderen. Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.	

STAP 2. ONTDEK.	WAARNEMINGEN
<i>Overweeg.</i> WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ? Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? <i>Schrijf op.</i> Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek. <i>Deel.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.	

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.

5:1-2

Ontdekking 1. Twee gevolgen van de rechtvaardiging door geloof.

(1) Het eerste gevolg van de rechtvaardiging door geloof staat in Romeinen 5:1-2.

We hebben zekerheid van vrede met God.

Volgens vers 1 hebben mensen die in Jezus Christus gaan geloven een nieuwe relatie met of een nieuwe status ten opzichte van God die omschreven wordt als “vrede met God”.

- God maakte vrede met ons door ons rechtvaardig te verklaren op grond van de zondod van Jezus Christus.
- En wij maken vrede met God door de gerechtigheid van Christus door middel van geloof te aanvaarden.

Dus, onze vrede met God is gebaseerd op het feit dat God vrede met ons gemaakt heeft door Jezus Christus! Wij ervaren deze vrede met God als een diepe zekerheid over drie zaken:

- al onze zonden uit het *verleden* zijn volkomen vergeven (Romeinen 8:1-2)
- al het kwaad in het *heden* wordt overstemd (overheerst, opzij gezet) zodat het voor ons meewerkt ten goede (Romeinen 8:28)
- en alle *toekomstige* gebeurtenissen kunnen ons niet scheiden van Gods liefde voor ons (Romeinen 8:38-39)!

Volgens vers 1-2 staan we onwrikbaar in deze relatie of staat van rechtvaardiging uit genade en in een eeuwigdurende relatie met God door Jezus Christus. Deze staat of toestand impliceert dat wij voortdurend en met vrijmoedigheid in Gods tegenwoordigheid mogen komen.

(2) Het tweede gevolg van de rechtvaardiging door geloof staat in Romeinen 5:2.

We hebben zekerheid dat toekomstige verwachtingen werkelijkheden zullen worden.

“Hoop” is de zekerheid dat de beloofde toekomstige verwachtingen tegenwoordige werkelijkheden zullen worden. Deze verwachtingen die werkelijkheden worden, worden samengevat in Gods “heerlijkheid” en bestaan uit de volgende drie dingen: In de toekomst zullen christenen:

- Christus van aangezicht tot aangezicht zien en hun menselijke geest (persoonlijkheid) zal veranderd worden en gelijkvormig aan Christus zijn (1 Johannes 3:1-3)
- uit de dood opstaan en hun vernederd lichaam zal veranderd worden en gelijkvormig zijn aan het verheerlijkte opstandinglichaam van Christus (Filippenzen 3:20)
- op de nieuwe aarde leven in een schepping die volkomen bevrijd is van onderwerping aan het verderf (Romeinen 8:21).

Omdat christenen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd zijn, hebben zij zekerheid dat zij in de toekomstige heerlijkheid van God zullen delen. Hoewel christenen in hun dagelijks leven nu op deze aarde aan dit ideaal tekort schieten, is de zekerheid van hun hoop (verwachting) niet aanmatigend, maar een voorrecht. Daarom “roemen christenen in de hoop op de heerlijkheid van God!”

5:3-11

Ontdekking 2. Nog twee gevolgen van de rechtvaardiging door geloof.

(3) Het derde gevolg van de rechtvaardiging door geloof staat in Romeinen 5:5.

We hebben zekerheid dat God door Zijn Geest in ons lichaam woont en dat Hij ons liefheeft.

Hoewel we verzoeken, verdrukkingen (moeilijkheden) en vervolgingen ervaren, dragen deze ontberingen direct bij aan de vorming van ons christelijke karakter en het ontwikkelen van de christelijke hoop. Volgens Jakobus 2:2-4, Hebreëen 12:5-11 en 1 Petrus 4:12-16 produceren onze ontberingen christelijke volwassenheid, heiliging, vruchtbaarheid en de zekerheid dat wij zonen van God zijn en zullen delen in de heerlijkheid van Christus.

Hoewel het onze verantwoordelijkheid is te volharden in moeilijke tijden omdat wij God liefhebben, is het feit dat we kunnen en blijven volharden een bewijs dat God ons liefheeft! Door de Heilige Geest stort God Zijn liefde overvloedig en aanhoudend in ons hart uit en maakt ons ervan bewust dat we de objecten van Zijn liefde zijn. En Gods liefde voor ons geeft ons steeds meer hoop dat wij eenmaal in al Zijn heerlijkheid zullen delen. Dit maakt dat onze hoop in (verwachting van) God even onomkeerbaar wordt als Zijn liefde voor ons!

(4) Het vierde gevolg van de rechtvaardiging door geloof staat in Romeinen 5:6-11.

We hebben zekerheid van onze uiteindelijke volledige verlossing.

Mensen in deze wereld geloven dat sommige mensen bereid zijn om te sterven voor rechtvaardige en goede mensen (Romeinen 5:7), maar Jezus Christus deed iets wat niemand verwachtte: Hij stierf voor onrechtvaardige en slechte mensen! Gods liefde drong Hem om Jezus Christus als een zoenoffer voor onze zonden te geven (Romeinen 5:8).





Als wij door de dood van Christus in Gods ogen met God verzoend zijn,
dan zullen wij zeker gered worden van Gods toorn op de laatste oordeelsdag
door de opstanding van Christus
(Romeinen 5:9-10).

Als God aan ons het mindere profijt geschonken heeft, namelijk: *de rechtvaardiging en verzoening*, dan zal Hij heel zeker ook aan ons het meerdere profijt schenken, namelijk: de volkomen (volmaakte) *heiliging en verheerlijking!* Daarom verheugen christenen zich ook in God door Jezus Christus en verheugen zij zich in de verlossing die al hier op de aarde begonnen is en eenmaal in de hemel voltooid zal zijn (Romeinen 5:11; zie Filippenzen 1:6)!

STAP 3. VRAAG.

UITLEG

Overweeg. WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 5:1-11 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen.

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.

5:1-2

Vraag 1. Hoe krijg een mens vrede met God?

Aantekeningen. Een mens die steunt op zijn eigen goede of godsdienstige werken (door de wet te onderhouden) ten einde door God gerechtvaardigd te worden, zal nooit vrede met God krijgen en ook nooit vrede in zijn innerlijk ervaren. Al zijn goede en godsdienstige werken kunnen Gods toorn tegen zijn zonden niet wegnemen en ook niet zijn vrees voor Gods straf.

Vrede met God kan alleen bereikt worden door dat God Zelf ons rechtvaardigt op grond van de gerechtigheid van Jezus Christus die Hij door Zijn zoendood en opstanding verworven heeft. Het is niet wij die vrede met God maken door Zijn wet te houden, maar God Die vrede met ons maakt door de zoendood van Jezus Christus! Alleen nadat God vrede met ons gemaakt heeft, kunnen wij vrede met God maken en echt vrede ervaren! Alleen wanneer God Zich met ons verzoend heeft, kunnen wij ons met Hem verzoenen! Alleen nadat God Zijn relatie tot ons heeft veranderd, kunnen wij onze relatie tot Hem ook veranderen! Onze vrede met God begint met God Die met ons vrede maakt.

5:3-5

Vraag 2. Waarom kunnen christenen roemen (zich verheugen) in hun verdrukkingen?

Aantekeningen. Romeinen 5:3 zegt, "Wij roemen in de verdrukkingen." Onze verdrukkingen bestaan uit de ontberingen van een gevallen en gebroken wereld. Ook christenen worden geplaagd door ziekte, zwakheid, onvermogen, problemen, terugslagen, teleurstellingen, rampen als aardbevingen, epidemieën, overstromingen, droogten en hongersnoden. Maar christenen moeten ook vervolgingen in de wereld verduren.

Zouden al deze moeilijke dingen dan niet christenen droevig stemmen? Hoe kan Paulus zeggen dat christenen roemen (zich verheugen) in hun moeilijkheden en verdrukkingen? Het antwoord is als volgt: Alle dingen die in de wereld gebeuren, dienen Gods doel! Zelfs het menselijke lijden dient Gods doel. Voordat wij christenen werden, beschouwden we alle vormen van lijden als uitdrukkingen van Gods misnoegen. Maar toen ons relatie tot God veranderde, veranderde ook ons relatie tot mensen, dingen en gebeurtenissen! Nadat we christenen geworden waren, begonnen we te beseffen dat moeilijke zaken ook uitdrukkingen van Gods liefde voor ons zijn! Christenen beschouwen het een eer om voor Jezus Christus smaad en verdrukking te lijden, omdat wanneer christenen delen in het lijden van Christus, zij ook zullen delen in de heerlijkheid van Christus (Matteüs 5:4-12; Romeinen 8:17; Kolossenzen 1:24; 1 Petrus 4:13-14). Jezus Christus beschouwt het lijden van christenen als lijden dat Hem aangedaan wordt.

Christenen roemen (verblijden zich) ook *tijdens* hun lijden. Hun ontberingen en lijden worden gelegenheden waarin God Zijn verlossing of hulp aan de wereld kan tonen. De problemen van christenen worden de mogelijkheden voor God! De zwakheid van een christen is een kans waarin God Zijn kracht kan tonen (2 Korintiërs 12:9). Juist wanneer christenen beseffen dat zij zwak zijn en dat God sterk is en wil helpen, vragen christenen God om te helpen. En omdat

Gods hulp voldoende is, wordt het geloof van de christen versterkt. En omdat hun geloof sterker wordt, willen en kunnen christenen volharden. Christenen beseffen dat moeilijkheden en ontberingen Gods middelen zijn om karakter te ontwikkelen, hun bruikbaar in de wereld te maken en hen voor te bereiden voor de komende wereld. Daarom zou het lijden christenen niet moeten ontmoedigen of verbijsteren, omdat het lijden een onderdeel vormt van een kind van God te zijn. Om te midden van het lijden bedroefd te zijn is niet tegenstrijdig met een christen te zijn, maar christenen mogen en kunnen zich ook verblijden wanneer zij lijden.

5:6-8

Vraag 3. Hoe toont God Zijn liefde voor ons?

Aantekeningen. Romeinen 5:6-10 zegt dat God zijn liefde voor ons toont daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren.

(1) Gods aard (natuur) is liefde.

Het is niet waar dat de God Die Zich in het Oude Testament openbaart “een God van oorlog¹ en wraak” was, terwijl de God Die Zich in het Nieuwe Testament openbaart “een God van liefde” is. Beide Testamenten leren dat God een heilige en rechtvaardige God is Die de zonde haat en straft en dat Hij tegelijk een barmhartige en liefdevolle God is Die zondaars zoekt om ze te redden. Bijvoorbeeld, Jeremia 31:3 zegt, “Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.”

(2) God toont Zijn liefde voor ons door de dood van Christus aan het kruis.

De dood van Jezus Christus aan het kruis bewijst niet dat God liefde is, maar toont wat Gods liefde is! Gods liefde voor verloren mensen dwong Hem om het enige mogelijke te doen dat verloren mensen zou kunnen redden zonder Zijn rechtseis terzijde te stellen. Het is niet voldoende wanneer God de zonde vergeeft zonder de zonde te straffen. Een liefdevolle god die de zonde ongestraft laat, zou een onheilige en onrechtvaardige god zijn! De God van de Bijbel is echter een liefdevol en barmhartige God en tegelijk een heilige en rechtvaardige God!

Daarom, ten einde Zijn heiligheid en gerechtigheid (de horizontale balk van het kruis) met Zijn liefde en barmhartigheid (de verticale balk van het kruis) te verzoenen, nam God in Jezus Christus de menselijke natuur aan, leefde een volmaakt heilig en rechtvaardig leven op de aarde en stierf in de plaats van zondige mensen die in Hem geloven! Jezus Christus stierf niet als een voorbeeld voor gelovigen, ook niet als een martelaar, maar als de plaatsvervanger van de gelovigen! Jezus Christus stierf als een zoenoffer voor mensen die in Hem geloven, dat wil zeggen:

- Hij deed enerzijds verzoening (Engels: made atonement) voor de zonden van de zondaar (bevredigde de rechtseis van God, stilde Gods heilige en rechtvaardige toorn tegen de zonde en nam de zonde weg)
- en Hij verzoende (Engels: reconciled) anderzijds de zondaar die van God gescheiden was weer met God.

(3) God toont Zijn liefde voor ons door aanhoudend het volbrachte verlossingswerk van Christus toe te passen in de levens van zwakke en onwaardige mensen.

Paulus zegt dat de dood van Jezus Christus het hoogst mogelijke en hoogst denkbare bewijs van Gods liefde voor onwaardige mensen is. Vers 6 zegt, “Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.” Ons zwakheid is dat wij geen kracht hebben om te doen wat geestelijk en moreel goed in Gods ogen is. Van nature kunnen wij Gods wet niet houden, kunnen wij Gods wil niet doen en kunnen wij niet echt goede werken doen. Ons zwakheid wordt veroorzaakt door onze zonden en bestaat uit een volkomen onvermogen onszelf te redden uit de gevolgen van de zondeval. Onze zwakheid is dat wij niet onszelf kunnen redden uit Gods veroordeling (verdoemenis), uit de geestelijke en morele verdorvenheid in de wereld of uit het lijden en de dood. Gewone mensen kunnen zich indenken dat God mensen liefheeft die goed, rechtvaardig, zuiver en goddelijk zijn. Maar niemand kan zich voorstellen dat een heilig en rechtvaardige God onheilige en onrechtvaardige mensen zou moeten liefhebben en Zijn enige Zoon zou geven om hen los te kopen! Dat de God van de Bijbel dat wel deed, is het grootste wonder!

Als God ons zou liefhebben omdat wij Hem liefhebben, dan zou Hij ons alleen liefhebben zo lang wij Hem liefhebben en alleen onder die voorwaarde! Dan zou ons verlossing afhankelijk zijn van de bestendigheid van ons veranderlijke hart. Maar omdat God ons eerst liefhad en liefhad als *goddeloze en onrechtvaardige* mensen, als *Zijn vijanden*, en omdat Jezus Christus gestorven is voor goddeloze en onrechtvaardige mensen, voor Gods vijanden (Romeinen 8:6,8,10), berust onze verlossing niet op onze beminnelijkheid, maar op de bestendigheid van Gods liefde voor ons (zie 1 Johannes 4:10)!

¹ In de historische beschrijvingen in de Bijbel gebruikte God het volk Israël in oorlogen om de goddeloze Kanaanietische volken uit te roeien (Deuteronomium 7:1-10). Hij gebruikte het volk van Assyrië om het goddeloze volk van Israël uit te roeien (Jesaja 8:6-9; 2 Koningen 17:6-23) en het volk van Babylon om het goddeloze volk van Juda in ballingschap te drijven (2 Kronieken 36:14-21). Hij gebruikte het volk van Babylon ook om het goddeloze volk van Assyrië in een oorlog te verslaan (Jesaja 10:5,15,33). Hij gebruikte het volk van de Perzen om het goddeloze volk van Babylon in een oorlog te verslaan (Jesaja 13:3-11,17-22; Daniël 5:22-30). En Hij gebruikte het volk van de Grieken om het goddeloze volk van de Perzen in een oorlog te verslaan (Daniël 8:20-21).

In de leerstellige gedeelten van de Bijbel worden alle oorlogen (inclusief “heilige oorlogen”) veroordeeld. Vanaf de eerste komst van Jezus worden alle oorlogen veroordeeld. Jezus zegt: “Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Mattëus 26:52). Het Koninkrijk van Jezus Christus is niet van deze wereld. Als het wel zo was, dan zouden de christenen (in oorlogen) gestreden hebben” (Johannes 18:36). Alle strijd en conflicten in de wereld vloeien voort uit de hartstochten (hebzucht en machtzucht van mensen). Maar deze vriendschap met de wereld van oorlogen is vijandschap met de God van de Bijbel (Jakobus 4:1-4).

In de apocalyptische profetie van de Bijbel blijft de antichristelijke wereld oorlogen voeren die vooral gericht zijn tegen christenen (Openbaring 12:17). Ten slotte zal de laatste antichrist alle niet-christenen verzamelen voor de laatste oorlog in de menselijke geschiedenis (Openbaring 11:7; 13:7; 16:14,16; 17:14; 19:11,19; 20:8-9).

Onder mensen zou iemand nauwelijks zijn leven voor een *rechtvaardig* mens geven, dat wil zeggen, voor een mens die de wet onderhoudt. Misschien zou hij wel zijn leven geven voor een *goed* mens, dat wil zeggen, een mens die vriendelijk en liefdevol tegenover hem is (Romeinen 5:7). Maar Jezus Christus deed het volkomen onverwachte: Hij gaf Zijn leven voor *onrechtvaardige en slechte* mensen! De dood van Jezus Christus aan het kruis was een manifestatie van Gods liefde zonder weerga in de menselijke geschiedenis! In Romeinen 5:6-8 verheerlijkt Paulus de grootheid van Gods liefde

5:9-11

Vraag 4. Wat is het verschil tussen “rechtvaardiging”, “verzoening” en “verlossing”?

Aantekeningen.

(1) “Rechtvaardiging” drukt de verandering van de staat (positie) uit.

Rechtvaardiging is een wettelijke of juridische uitdrukking en betekent dat God een zondaar met betrekking tot Zijn wet volledig rechtvaardig *verklaart*, omdat het onrecht betaald is. God *beschouwt en behandelt* hem voortaan als een rechtvaardig mens (niet meer schuldig, vergeven), nu op deze aarde en straks ook in het laatste oordeel (zie Johannes 5:24).

De rechtvaardiging sluit de volgende in:

- Het betalen van de schuld en het loskopen van de schuldenaar door een zoenoffer²
- De bevrediging van Gods rechtseis, het stillen van Zijn heilige en rechtvaardige toorn (verbolgenheid) tegen de zonde (onrecht),
- De vergeving van alle zonden
- De verzoening³ met God, het herstel tot Gods gunst en volledige acceptatie door God
- De garantie dat zegeningen als heiliging en verheerlijking zeker zullen volgen (Romeinen 8:29-30).

Romeinen 5:9 zegt dat wij “gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus Christus”. Deze uitdrukking betekent in de Bijbel altijd “door de zoendood van Jezus Christus aan het kruis”.

De Bijbel leert duidelijk dat de grond, reden of basis voor de rechtvaardiging nooit gelegen is:

- in wat een mens doet, niet in het geloof van de mens, niet in de gehoorzaamheid van de mens
- en zelfs niet in het werk van Christus in de mens
- maar alleen in wat Jezus Christus voor en in de plaats van de gelovigen gedaan heeft (Romeinen 3:25; Efeziërs 2:13; Hebreeënen 9:12).

(2) “Verzoening” drukt de verandering van de relatie uit.

“Verzoening” betekent dat twee partijen die voorheen vijanden waren, vrede met elkaar gesloten hebben. De Bijbel spreekt over drie soorten van verzoening:

- Romeinen 5:9-11 spreekt over de verzoening van God met de zondaar. Als gevolg van onze zonden is de heilige en rechtvaardige God van ons gescheiden (Jesaja 59:1-2). Hij is als een vijand voor ons. Die onze zonden moet en zal straffen (anders zou Hij niet meer heilig en rechtvaardig zijn!) Als gevolg van het zoenoffer van Jezus Christus is de rechtseis van God voldaan en is Zijn heilige en rechtvaardige toorn (verbolgenheid) tegen onze zonden bevredigd en gestild⁴, en is zijn vijandschap tegen ons (onheilige en onrechtvaardige toestand) verwijderd. Daarom is God niet langer van ons gescheiden!
- Romeinen 5:1 spreekt over de verzoening van de zondaar met God, dat wil zeggen, de gelovige ervaart vrede met God. Omdat wij geloven in Christus als het zoenoffer voor onze zonden, heeft God ons gerechtvaardigd en ervaren wij nu vrede met God. Wij beseffen dat de heilige en rechtvaardige God de zonde moet haten, maar ervaren niet meer de toorn van God tegen ons. Daarom zijn wij niet langer van God gescheiden!
- Matteüs 5:23-24 spreekt over de verzoening van twee broeders in de gemeente (kerk) met elkaar. En Efeziërs 2:14-16 spreekt over de verzoening van mensen uit verschillende nationaliteiten met elkaar. Omdat God Zijn relatie tot christenen heeft veranderd, kunnen en moeten christenen hun relatie tot God, tot hun broeders in de Gemeente en tot mensen uit andere volken ook veranderen! Daarom zijn christenen, ook uit verschillende nationaliteiten, niet langer van elkaar gescheiden!

(3) “Verlossing” drukt het voortgaande proces van verandering uit.

De verlossing *begint* bij de rechtvaardiging (de verlossing van *de schuld* van de zonde) door het geloof en bij de verzoening (de verlossing van *de schande* van de zonde). Dat leidt tot de wedergeboorte (de verlossing van *de slavernij* van de zonde) (zie Johannes 1:12-13).

De verlossing blijft door heel het leven *doorgaan*

- als een voortgaand proces van verandering, een voortgaand proces van heiliging (de verlossing van *de macht en verontreiniging* van de zonde).

² Engels: expiation (boetedoening door middel van een zoenoffer)

³ Engels: reconciliation

⁴ Engels: propitiated

En de verlossing wordt *vervolmaakt* in

- de verheerlijking (de verlossing of bevrijding van *de tegenwoordigheid* van de zonde met al zijn gevolgen: de lichamelijke dood, de rampen op de aarde, de corruptie in de wereld en de boze geesten in de wereld).

Wanneer de “verlossing” onderscheiden wordt van de “rechtvaardiging” (zoals in Romeinen 5:9-10) dan duidt “verlossing” op *de voltooiing* van het werk dat in de rechtvaardiging *begon*. Het omvat de verlossing van de zondige wereld, de verlossing van Satan en zijn demonen, de verlossing van alle vormen lijden en dood, het bewaren van alle vormen van vernietiging en het beërven van het eeuwige leven en de nieuwe hemel en aarde! In Romeinen 5:9-10 is het de verlossing van de toorn van God op de laatste oordeelsdag. Omdat de rechtvaardiging volledig is, is het onomkeerbaar en onherroepbaar. Er is geen veroordeling (verdoemenis) meer voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1)! “Verlossing” is voor christenen een absolute zekerheid! De God van de Bijbel laat Zijn werk nooit onvoltooid!

Romeinen 8:29-30 leert dat God de mensen die Hij roept, rechtvaardigt en dat hij de mensen die Hij rechtvaardigt, ook verheerlijkt! Filippenzen 1:6 leert dat God het goede werk dat Hij al begonnen is, zal voltooien! Daarom zegt Romeinen 5:10 dat als de dood van Jezus Christus leidde tot onze verzoening met God, dan zal het leven van de opgestane Jezus Christus onze uiteindelijke en volledige verlossing voor eeuwig veilig stellen! Er is een onlosmakelijk verband tussen de dood en de opstanding van Jezus Christus (Romeinen 4:25). De begunstigden van de zegeningen van Zijn dood moeten ook de begunstigden van alle zegeningen van Zijn opstanding zijn. Het feit dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en leeft als de verhoogde Heer, Hogepriester, Profeet en Koning, is een veilige garantie dat alle gelovigen in Jezus Christus ook uit de dood zullen opstaan en voor eeuwig zullen leven.

Het feit dat gelovigen in Jezus Christus nu al gerechtvaardigd en verzoend zijn en in de toekomst volledig verlost zullen zijn, maakt hen heel blij. Christenen “roemen in de blijde hoop/verwachting op de heerlijkheid van God” (Romeinen 5:2), “roemen in de ontberingen en verdrukkingen van het leven” (Romeinen 5:3) en “roemen in God door Wie zij de verzoening ontvangen hebben” (Romeinen 5:11). Christenen verheugen zich in de verlossing die nu al begonnen is, dagelijks voortgezet wordt en voltooid zal zijn op de dag van de wederkomst van Jezus Christus!

Aan het begin van Zijn bediening zei Jezus, “Dit is de wil van Mijn Vader, Die mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan” (Johannes 6:39). En aan het einde van Zijn bediening zei Jezus, “Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan” (Johannes 18:9)!

STAP 4. DOEN.

TOEPASSINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Romeinen 5:1-11.

Overweeg. WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 5:1-11.

- 5:1. Maak vrede met God door te geloven in de dood en opstanding van Jezus Christus voor jou en in jouw plaats.
- 5:2. Neem de genade van God door geloof in Jezus Christus aan in plaats van proberen de gunst van God te winnen met je goede werken of godsdienstige werken.
- 5:3-4. Verblijd je in de ontberingen en verdrukkingen in het leven, omdat God ze gebruikt om volharding, christelijk karakter en hoop die niet teleurstelt in je te ontwikkelen.
- 5:5. Weet dat wanneer je Jezus Christus in je hart en leven aanneemt, de Heilige Geest in je lichaam (1 Korintiërs 3:16) komt wonen en dat God daarmee Zijn liefde in je hart uitgestort heeft. Je kunt dus liefhebben!
- 5:6-10. Besef dat je *van nature* zwak (machteloos), goddeloos, onrechtvaardig, een zondaar en een vijand van God bent. Maar besef ook dat wanneer je gaat geloven dat Jezus Christus voor jou en in jouw plaats gestorven is, dit alles verandert. Besef dat de dood en opstanding van Jezus Christus de enige mogelijke weg voor God was waarin Zijn heiligheid en rechtvaardigheid met Zijn liefde en barmhartigheid verzoend kon worden!
- 5:9-11. Wees ervan overtuigd dat als je in Jezus Christus gelooft, je de rechtvaardiging, verzoening en verlossing ontvangen hebt!
 - ‘Rechtvaardiging’ betekent dat je verslost bent van de schuld en verdoemenis van de zonde. God heeft al je zonden vergeven, je volkomen rechtvaardig in Zijn ogen verklaart en beschouwt en behandelt je voortaan als volmaakt rechtvaardig!
 - ‘Verzoening’ betekent dat je bevrijd bent van de schande, verwerping en scheiding van de zonde. God heeft vrede met je gesloten. Zijn relatie met jou en jouw relatie met Hem zijn helemaal hersteld.

- ‘Verlossing’ betekent dat je nu al verlost bent van de schuld en verdoemenis van de zonde, dat je steeds meer verlost wordt van de macht en verontreiniging van de zonde in deze tegenwoordige wereld en dat je bij de wederkomst van Christus helemaal verlost zal zijn van alle gevolgen van de zonde en de tegenwoordigheid van de zonde.

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 5:1-11.

Omdat ik in Jezus Christus als mijn Verlosser geloof, geloof ik dat God mij gerechtvaardigd heeft en vrede met mij gesloten heeft. Daarom ervaar ik nu ook vrede met God. “Vrede met God” bestaat uit drie dingen weten:

- dat al mijn zonden in het *verleden* vergeven zijn,
- dat alle kwaad in de *tegenwoordige* tijd overstemd (overheerst) wordt mij ten goede
- en dat alle *toekomstige* gebeurtenissen mij niet van Gods liefde voor mij kan scheiden!

Omdat ik in Jezus Christus als mijn Verlosser geloof, heb ik de zekerheid dat alle verdrukkingen, ontberingen en vervolgingen om Christus’ wil veel betekenis heeft. Ze produceren christelijke volwassenheid, en christelijke karakter, maken me vruchtbaar in Zijn dienst en volhardend in het lijden! Ik besef dat het niet mijn liefde voor God, maar Zijn liefde voor mij is, die mij doet volharden in mijn verdrukkingen, vervolgingen en lijden! Ik roem in het feit dat de God van de Bijbel mij nooit in de steek zal laten. “Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” (Hebreeën 13:5-6).

STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in Romeinen 5:1-11.

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

5

GEBED (8 minuten)

[VOORBEDE]

BID VOOR ANDEREN

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

6

VOORBEREIDING (2 minuten)

[OPDRACHTEN]

VOOR DE VOLGENDE BIJENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het Koninkrijk van God te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 5:1-11 samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Psalm 16, 18, 19 en 22**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. **(6) Romeinen 4:5**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid **de gelijkenis van “de barmhartige Samaritaan”** in Lukas 10:29-37 thuis voor. Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.