

# KONINKRIJK.

# LES 32

## 1 GEBED

*Bid* om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

## 2 UITWISSELEN (20 minuten) **[STILLE TIJDEN]** **SPREUKEN 27, 28, 29 en 31**

*Deel (of lees) om de beurt in het kort* wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Spreuken 27, 28, 29, 31). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij deelt. Maak aantekeningen.

## 3 MEMORISATIE (5 minuten) **[SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN]** **(12) ROMEINEN 8:38-39**

*Repeteer* twee aan twee

**(12) Romeinen 8:38-39.** Want ik ben er van overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.

## 4 BIJBELSTUDIE (85 minuten) **[DE BRIEF AAN DE ROMEINEN]** **ROMEINEN 8:18-39**

**Introductie.** De verlossing van christenen die door God de Vader *gepland* is, door Christus de Zoon *verworven* is, door de Heilige Geest *toegepast* wordt en door christenen *verkondigd* wordt in het evangelie (Romeinen 1:16) is absoluut zeker!

**De verlossing van christenen is van de eeuwigheid af door God de Vader gepland.** De verlossing van christenen is *gegrond* in Gods eeuwige doel van de uitverkiezing, dat Zijn onverdiende en onveranderlijke liefde is voor mensen die tot geloof in Jezus Christus komen. Toen wij nog krachteloos, zondaars, vijanden van God en helemaal verloren waren (Romans 5:6,8,10), heeft God ons het eerst liefgehad (1 Johannes 4:19)!

**De verlossing van christenen is in de tijd (heilsgeschiedenis) door God de Zoon verdiend (verworven).** De verlossing van christenen is *verworven* door het zoenoffer van Jezus Christus aan het kruis en wordt nu *gerealiseerd* door de soevereine heerschappij van Christus en Zijn onophoudelijke hogepriesterlijke werk (Hebreeën 7:25).

**De verlossing van christenen wordt in de tegenwoordige tijd door God de Heilige Geest toegepast.** De verlossing door God de Vader gepland en door God de Zoon verworven, wordt door God de Geest *toegepast* in de harten en levens van individuen, waar het steeds meer tot een werkelijkheid wordt. Dit gebeurt door de Heilige Geest Die in christenen komt wonen.

**De verlossing van christenen wordt nu door christenen overal verkondigd.** De verlossing van christenen wordt *geopenbaard en verkondigd* in de evangelie boodschap in het Oude Testament (Romeinen 3:25) en in het Nieuwe Testament (Romeinen 16:25-26).

**De verlossing van christenen is zeker.** In Romeinen 8:18-39 zet Paulus zijn uiteenzetting over de veiligheid en zekerheid van gelovigen in Jezus Christus voort.

- De verlossing van christenen is gegrond in de hoop dat uiteindelijk alle dingen vernieuwd zullen worden (Romeinen 8:18-28)!
- De verlossing van christenen is gegrond in het feit dat christenen de voorwerpen van Gods eeuwige verlossingsplan zijn (Romeinen 8:29-30).
- De verlossing van christenen is zeker, omdat God voor hen is en alle dingen gegeven heeft die nodig zijn om Zijn eeuwige plan voor hen te voltooien (Romeinen 8:31-34).
- De verlossing van christenen is veilig gesteld, omdat de liefde van God voor hen oneindig en onveranderlijk is (Romeinen 8:35-39)!

### **STAP 1. LEES.**

### **GODS WOORD**

*Lees.* We gaan Romeinen 8:18-39 met elkaar bestuderen.

Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.

**STAP 2. ONTDEK.****WAARNEMINGEN**

*Overweeg.* WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART?

*Schrijf op.* Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek.

*Deel.* Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.

**8:18-28**

**Ontdekking 1. Christenen zijn veilig en verzekerd, omdat zij zelfs in het tegenwoordige lijden geschraagd worden door de hoop in de vernieuwing van alle dingen, door de hulp van de Heilige Geest en door het besef van Gods soevereine beheer over alle omstandigheden.**

Drie feiten bemoedigen christenen te midden van hun tegenwoordige lijden: De toekomstige vernieuwing van alle dingen, de huidige voorbede van de Heilige Geest en de eeuwige soevereine heerschappij (beheer) van God over alle gebeurtenissen. God werkt *voor, in en boven* christenen!

- Romeinen 8:18-25 leert dat God werkt voor de toekomst van christenen. De hoop in de toekomstige vernieuwing van alle dingen, inclusief de opstanding van hun sterfelijke lichamen, schraagt christenen te midden van hun lijden.
- Romeinen 8:26-27 leert dat God in christenen werkt. De Heilige Geest helpt christenen in hun zwakheden. Hij pleit naar Gods volmaakte wil voor elke nood of behoefte van christenen die zij zelf niet eens onder woorden kunnen brengen.
- Romeinen 8:28 leert dat God boven de omstandigheden van christenen werkt. Met soevereine almacht beheert Hij alles wat er met de christen gedurende zijn leven gebeurt.

**8:29-30**

**Ontdekking 2. Christenen zijn veilig en verzekerd, omdat zij de voorwerpen van Gods eeuwige verlossingsplan zijn.**

Christenen zijn verkoren tot zaligheid (zie 2 Tessalonicenzen 2:13-15; 2 Timoteüs 1:9). Gods eeuwige doel voor christenen is hun *volledige verlossing* (redding, zaligheid) van begin tot einde! Gods verkiezende liefde is *het begin* van hun verlossing en Gods verheerlijking is *het einddoel* van hun verlossing. Alle onderdelen van Gods heilsplan (verlossingsplan) zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De mensen die God verkoren (tevorens kende/uitkoos en voorbestemd) heeft, roept Hij, rechtvaardigt Hij en verheerlijkt Hij! Hun heiliging die leidt tot hun verheerlijking is het eindresultaat van Gods verlossingsplan. Daarom is de werkelijke heiligmaking in het leven van een christen het bewijs van zijn uitverkiezing (Efeziërs 1:4-5). Dus, God werkt alles uit in overeenstemming met Zijn eeuwige doel (Efeziërs 1:11; Romeinen 9:11; Jesaja 14:24,27).

**8:31-34**

**Ontdekking 3. Christenen zijn veilig en verzekerd, omdat God voor (en niet tegen) hen is en hun alles gegeven heeft dat nodig is voor de voltooiing van Zijn eeuwige doel met hen.**

Als God *voor* christenen is, wie kan dan *tegen* hen zijn? Als God hen vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde en de dood (van de overheersende en beherende macht van hun zondige natuur), als God hen Zijn Heilige Geest geschonken heeft om in hun lichaam te wonen en hen te vernieuwen, als God hen erkent als Zijn eigen kinderen en erfgenamen en als God hen tevoren heeft uitverkoren tot de rechtvaardiging, heiliging en uiteindelijke verheerlijking, wie kan dan nog tegen hen zijn (Romeinen 8:31)?

Als God het grotere gedaan heeft, zal Hij dan het kleinere nalaten? Als God Zijn verlossingswerk *door* Jezus Christus volledig voltooid heeft, zal Hij ook heel zeker Zijn verlossingswerk *in* “Zijn uitverkorenen” (de christenen)(Romeinen 8:33) volledig voltooien. Als God in Zijn eeuwige heilsplan Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, aan christenen geschonken heeft, zal Hij heel zeker in de tijd ook alles wat nodig is om Zijn heilsplan te voltooien, aan christenen schenken! Gods oneindig grote liefde voor christenen kan niet en zal niet falen (Romeinen 8:32)! Als God de Finale Rechter is Die Zijn uitverkorenen rechtvaardigt, dan kan en zal geen enkele beschuldiging tegen christenen meer overeind blijven staan! De vier redenen waarom niemand meer christenen kan veroemen zijn: de zoendood, de opstanding, de troonsbestijging en de aanhoudende voorbede van Christus (Romeinen 8:33-34)!

## 8:35-39

### **Ontdekking 4. Christenen zijn veilig en verzekerd, omdat de liefde van God voor hen oneindig groot en onveranderlijk blijft.**

Christenen zijn “meer dan overwinnaars” over mensen, omdat geen mens hen kan scheiden van Gods liefde voor hen. Niemand in de hele wereld kan verhinderen dat God Zijn eeuwige verlossingsplan voor christenen volledige uitvoert! God voorkomt niet alleen dat het lijden dat mensen christenen aandoen, werkelijke of permanente schade aanricht aan christenen, maar gebruikt het lijden op soevereine wijze om uiteindelijk goed te doen aan christenen! Het lijden dat christenen doormaken, vergroot uiteindelijk de heerlijkheid van hun overwinning (Romeinen 8:35-37).

Christenen zijn “meer dan overwinnaars” over dingen, omdat er niets in de schepping is dat hen kan scheiden van Gods liefde voor hen. Niets dat christenen tegenkomen in de vijandige wereld, in de wereld van boze geesten en in de tegenwoordige of toekomstige wereld kan christenen scheiden van Gods liefde voor hen! Ten einde te voorkomen dat christenen enigszins ontmoedigd worden, voegt Paulus toe: “geen geschapen ding” kan christenen scheiden van Gods liefde voor hen.

#### **STAP 3. VRAAG.**

#### **UITLEG**

**Overweeg.** WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 8:18-39 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen.

**Schrijf op.** Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.

**Deel.** Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.

**Besprek.** Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.

## 8:18-25

### **Vraag 1. Hoe schraagt hoop christenen te midden van hun lijden?**

**Aantekeningen.** Romeinen 8:18-25 beschrijft Gods werk voor de toekomst van christenen. Christenen worden in hun lijden geschraagd door de hoop op de vernieuwing van alle dingen in de toekomst, inclusief de vernieuwing van hun vergankelijke lichaam.

#### **(1) De onderwerping van de tegenwoordige schepping aan zinloosheid en verderf is tijdelijk.**

God heeft de hele materiële en irrationele schepping aan de “frustratie” (leegheid, zinloosheid, doelloosheid, vergankelijkheid (Grieks: mataiotés) (zie Efeziërs 4:17; onzin/lege woorden 2 Petrus 2:18) onderworpen, dat wil zeggen, de schepping deelt in de vloek van de gevallen mens. De tegenwoordige schepping is voorbijgaand, is onderworpen aan het verderf en zucht onder deze doelloosheid. De schepping zucht omdat het niet het doel bereikt dat God oorspronkelijk bedoeld had. De verschillende onderdelen van de schepping zuchten (kreunen en steunen) samen als een grote symfonie van verzuchtingen (Romeinen 8:22).

Maar haar zuchten is niet hopeloos, want haar zuchten is als een vrouw die gaat baren. De schepping weet dat na het zwoegen in barensnood, heel zeker heerlijkheid volgt. Ook christenen zuchten (steunen en kreunen) van binnen en wachten met verlangen naar het tot stand komen van deze toekomstige heerlijkheid (de nieuwe aarde)! Christenen hebben de Heilige Geest als “de eerstelingen” of “de eerste uitbetaling” (deposito, pand)(Grieks: huparché) die garandeert dat christenen de volledige vernieuwde schepping als een verheerlijkte erfenis zullen ontvangen (Romeinen 8:23).

#### **(2) De toekomstige vernieuwing van alle dingen is een zaak van de hoop, een absolute toekomstige zekerheid en een toekomstige werkelijkheid!**

In de toekomst bij de vernieuwing van alle dingen (zie Matteüs 19:28; Handelingen 3:21; Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13), zal de hele schepping bevrijd worden van zijn gebondenheid aan het verderf en de vergankelijkheid, en delen in de toekomstige heerlijkheid van christenen. Hebreëen 12:26-29 zegt dat bij de wederkomst van Christus de hele schepping nog eenmaal “geschud” zal worden (Grieks: seió, schudden, beven). “Wat kan wankelen, zal vergaan” (Hebreëen 12:27a). God zal alles wat Hem onwaardig is verteren in Zijn withete heiligheid en zuiverheid (Hebreëen 12:29). De engelen van Christus zullen alles dat het kwaad veroorzaakt en allen die het kwaad doen uit Zijn Koninkrijk wieden (uitroeien)(Matteüs 13:41)!

Maar “dingen die onwankelbaar zijn, zullen blijven” (Hebreëen 12:27b). Het Koninkrijk van God dat christenen met Christus delen, is onwankelbaar (Hebreëen 12:28). De hemel en de aarde zullen vernieuwd worden, de nieuwe hemel met al zijn volmaakte omstandigheden zal op de nieuwe aarde dalen en zal de nieuwe en onwankelbare woning voor alle christenen zijn (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:1-5). De wereld zal met nieuwe schoonheid bekleed worden. De bergen zullen in vruchtbare wouden en velden veranderen (Jesaja 29:17), de woestijnen zullen zich verheugen en in bloei staan (Jesaja 35:1-2; Jesaja 32:15-16). De harmonie van de hemel zal op de nieuwe aarde neerdalen, zodat alle tegenstrijdigheden die elkaar verscheuren en doordrukken tot harmonieus leven zullen veranderen. Bijvoorbeeld, de

wilde dieren zullen in vrede met al het andere leven (Jesaja 11:1-9). Christenen zullen hun ware karakter als zonen van God manifesteren (Romeinen 8:19). De volle heerlijkheid van hun adoptie als zonen zal ten volle gerealiseerd worden, vooral bij de opstanding van hun fysieke lichaam (Romeinen 8:23).

Christenen worden gekenmerkt als mensen die hoop (dat wil zeggen, een heel zekere verwachting) hebben met betrekking tot de toekomstige vernieuwing van alle dingen! Christenen worden verlost door hun geloof en hun verlossing wordt voortdurend geschraagd door hun hoop, dat wil zeggen, hun tegenwoordige verlossing wordt geconditioneerd/bepaald door de hoop en gericht op de hoop. Christenen weten dat de verlossing die zij nu al bezitten onvolledig is en dat de toekomstige en finale voltooiing van hun verlossing een zaak van hoop (verwachting) en een zaak van toekomstige zekerheid en werkelijkheid is! Hoewel christenen niet het doel van hun hoop met menselijke ogen kunnen zien, is deze toekomstige vernieuwing niettemin een heel zekere toekomstige werkelijkheid! Daarom wachten christenen geduldig op deze toekomst, dat wil zeggen, christenen kunnen het tegenwoordige lijden in de wereld met volharding verdragen (Romeinen 8:25).

---

## 8:26-27

### **Vraag 2. Hoe schraagt de Heilige Geest christenen te midden van hun lijden?**

**Aantekeningen.** Romeinen 8:26-27 beschrijft Gods werk in christenen. Christenen worden te midden van hun lijden geschraagd door de voortdurende hulp van de Heilige Geest. Zij worden in alle soorten zwakheden geschraagd, vooral door Zijn pleiten (voorbeden) voor hen. De Heilige Geest bidt in overeenstemming met de volmaakte wil van God voor juist die noden en behoeften die christenen niet onder woorden kunnen brengen of waarvan ze niet eens beseffen dat zij die noden hebben.

#### **(1) De Heilige Geest helpt christenen in al hun zwakheden.**

Het woord “evenzo” (Romeinen 8:26) betekent, zoals hoop in de heerlijke toekomst christenen schraagt in hun tegenwoordige lijden, zo helpt de Heilige Geest christenen in hun tegenwoordige zwakheden. De Geest neemt een deel van de last van smarten die christenen torsen op Zichzelf en schiet steeds weer christenen te hulp in hun zwakheden. Het kan ieder vorm van zwakte zijn (Hebreeën 4:15; 2 Korintiërs 12:5): het algemene lijden in een gebroken wereld of het specifieke lijden om Christus’ wil. Het wordt niet beperkt tot alleen maar zwakheden in het bidden!

#### **(2) De Heilige Geest helpt christenen vooral in de noden en behoeften die christenen niet onder woorden kunnen brengen of waarvan zij zelfs geen besef hebben.**

Er komen altijd geestelijke en morele mislukkingen bij christenen voor, zodat zij tekortschieten in wat zij horen te zijn, te doen of te bidden. Christenen weten dikwijls niet waarvoor zij horen te bidden, dat wil zeggen, welk gebed bij welke nood of behoefte past. Hoewel zij over het *algemeen* wel weten waarvoor zij moeten bidden, weten zij veelal niet wat zij moeten bidden in een *specifieke* nood of behoefte, moeilijkheid of situatie. Zij weten niet of de inhoud van hun gebed overeenstemt met de wil van God (zie 1 Johannes 5:14). Christenen weten zelfs niet eens de diepste verborgen noden van hun eigen hart. Daarom kunnen zij die ook niet in hun gebeden onder woorden brengen!

Maar de Heilige Geest kent de werkelijke noden en behoeften van christenen, zowel de noden (behoeften) die zij niet onder woorden kunnen brengen als de noden waarvan zij geen besef hebben. Als een ware Advocaat (Vertegenwoordiger van Christus) identificeert de Heilige Geest Zich met de werkelijke nood of behoefte van de christen en pleit bij God de Vader dat deze nood of behoefte verhoord mag worden! Omdat de Heilige Geest denkt zoals God de Vader denkt, is het pleiten van de Geest *volmaakt* en zal het *altijd effectief* zijn! Het pleiten (de voorbede) van de Heilige Geest in de christen tot God *kan niet falen!*

- Daarom gaat geen enkel christen ooit verloren (Romeinen 8:29-30; Johannes 18:9).
- Daarom gebeurt er ook niets met een christen dat niet van te voren Gods toestemming heeft (Matteüs 10:29).
- Daarom gebeurt er ook niets met een christen dat niet bijdraagt aan het volmaakte plan van God voor hem (Romeinen 8:28)!
- Daarom is geen verleiding (verzoeking) of beproeving ooit te groot (1 Korintiërs 10:13).

---

## 8:28-30

### **Vraag 3. Hoe schraagt Gods soevereine heerschappij over (beheer van) elke omstandigheid de christen in zijn lijden?**

**Aantekeningen.** Romeinen 8:28-30 beschrijft Gods werk boven christenen. Christenen worden te midden van hun lijden geschraagd door Gods soevereine heerschappij over (beheer van) alles wat er met hen gebeurt.

#### **(1) God heeft soeverein beheer over elke omstandigheid van een christen.**

Christenen zijn niet immuun voor of vrijgesteld van het lijden. Niettemin weten zij “dat alle dingen ten goede meewerken voor hen die God liefhebben, voor hen die namelijk in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28). Dit is erg geruststellend, bemoedigend en een grote zekerheid alleen voor christenen, voor mensen die de God van de Bijbel aanhoudend liefhebben.

Christenen hebben deze geruststelling, bemoediging en zekerheid als een persoonlijke ervaring, als iets dat zij ook bij andere christenen opmerken en als iets wat God in de Bijbel leert. Zowel goede als slechte omstandigheden en

gebeurtenissen werken samen mee om Gods volmaakte plan te realiseren. Vele gebeurtenissen in het leven van een christen zijn in zichzelf slechte of kwade gebeurtenissen, maar op grond van Gods volmaakte liefde, genade en wijsheid verandert God zelfs de slechte en kwade gebeurtenissen tot iets goeds voor de christen en tot iets dat het Koninkrijk van God en de heerlijkheid van God bevordert. Uiteindelijk is er niets dat niet bijdraagt aan wat goed is voor de christen!

## **(2) God heeft soeverein beheer over de volledige verlossing van christenen.**

**De verheerlijking van christenen.** God heeft een eeuwig plan voor Zijn schepping, voor de geschiedenis en voor elke christen en dat plan kan niet en zal niet mislukken (zie Jesaja 14:24,27)! Vanaf het begin heeft God christenen uitgekozen om verlost (gered, behouden) te worden door het werk van de Heilige Geest en door het geloof van christenen in de waarheid. God heeft hen daartoe geroepen door de verkondiging van het evangelie, opdat zij mochten delen in de heerlijkheid van Jezus Christus (zie 2 Tessalonicenzen 2:13-14 en Romeinen 8:29-30). God heeft een eeuwig doel waarin Hij bepaalde mensen uitgekozen heeft om behouden te worden en hen voorbestemd heeft om gelijkvormig aan Jezus Christus te zijn (Romeinen 8:29; cf. Efeziërs 1:4).

God voert Zijn eeuwige plan uit in de tijd (zie Efeziërs 1:10). Wat God gepland heeft in de eeuwigheid, voert Hij uit in de tijd. God is altijd de Eerste, niet alleen in wat Hij in de eeuwigheid gepland heeft, maar ook in wat Hij in de tijd uitvoert. De eerste komst van Jezus Christus vond plaats “in de volheid van de tijd” (Galaten 4:4). Op een bepaald tijdstip in de menselijke geschiedenis neemt God het initiatief om bepaalde mensen te roepen die Hij van de eeuwigheid af heeft uitverkoren (2 Timoteüs 1:9-10). Hij roept hen door middel van andere christenen die Hij uitzendt om het evangelie te verkondigen. Hij roept hen door de uitwendige roeping van het evangelie dat verkondigd wordt en door de inwendige roeping van de Heilige Geest Die hen wedergeboren doet zijn en hen geloof geeft (Handelingen 13:48; 16:14; 18:27; Efeziërs 2:8-9; Filippienzen 1:29; Hebreeëen 12:2) om Jezus Christus als Verlosser en Heer aan te nemen.

*De uitwendige roeping* door het evangelie is niet altijd effectief (zie Matteüs 10:14; Matteüs 22:14). Er zijn altijd mensen die het evangelie horen, maar niet reageren of het gewoonweg verwerpen. Maar *de inwendige roeping* van God is altijd effectief (zie Romeinen 1:7)! Daarom leert Jezus Christus in Johannes 6:44 en 37 dat als God mensen op soevereine wijze tot Christus trekt, zij zeker naar Christus zullen komen en heel zeker verlost (gered, behouden) zullen worden! En daarom leert Paulus in Romeinen 8:29-30 dat de mens die God roept, gerechtvaardigd wordt en dat de mens die God rechtvaardigt ook verheerlijkt wordt. Gods soevereiniteit heeft volledig beheer over de volledige verlossing van christenen van begin tot einde!

**De superioriteit (voorrang) van Jezus Christus.** Er is één finaal doel dat belangrijker is dan de verheerlijking van christenen en dat is de superioriteit van Jezus Christus (Kolossenzen 1:18)! Jezus Christus zal altijd “de Eerstgeborene onder de vele broeders (christenen) zijn” (Romeinen 8:29). Jezus Christus denkt Zichzelf nooit apart of los van de mensen die Hij kwam verlossen (Hebreeëen 2:11). Daarom worden de christenen “Zijn broeders” genoemd. Maar onder al deze broeders is Jezus Christus de belangrijkste, heeft Hij de voorrang! Daarom wordt Jezus Christus “de Eerstgeborene” genoemd.

De uitdrukking “eerstgeborene” is uitermate geschikt, omdat Jezus Christus van God kwam om de Nieuwe Gemeenschap van heiligen, de broederschap van christenen, de Gemeente (Kerk) te stichten. Jezus Christus is de Eerste van deze Nieuwe Gemeenschap! Het doel van God met de verlossing van mensen was niet alleen dat mensen heilig en gelukkig zouden zijn, maar ook dat door hun heilige en gelukkige leven de heerlijkheid van Jezus Christus overal en voor eeuwig ten toon gesteld wordt. Jezus Christus, en niet de uitverkoren christenen, is het centrale punt in Gods heilsgeschiedenis met het universum. “De Heilige Geest zal Jezus Christus verheerlijken” (Johannes 16:14)! De heerlijkheid van Jezus Christus is de manifestatie van heerlijkheid van God de Vader in zijn hoogste vorm. Het hoogste doel van zowel de schepping als de verlossing is de heerlijkheid van God (Romeinen 11:33-36)! Soli Deo Gloria!

---

## **8:31-34**

### **Vraag 4. Hoe schraagt Gods rechtvaardiging van christenen hen te midden van hun lijden?**

**Aantekeningen.** Romeinen 8:31-34 beschrijft Gods werk voor christenen. Christenen worden te midden van hun lijden geschraagd door Gods rechtvaardiging (God verdedigt hen tegen de beschuldigingen, zuivert hen van alle blaam en stelt hen in het gelijk).

#### **(1) God is vóór christenen!**

God gaf Jezus Christus aan mensen die in Jezus Christus geloven! Daarom zal God ook aan hen alles geven dat nodig is om hun verlossing (redding, behoudenis) te voltooien! Het resultaat is dat christenen gespaard worden voor terugval en voor dodelijke zonden. Een belofte van verlossing die geen heiliging omvat, omvat niets goeds! In de Bijbel is verlossing absoluut tegenstrijdig aan en onverzoebaar met zonde. Verlossing omvat de zekerheid van een heilig leven. Het werkelijke doel van de verlossing is heiliging! Daarom omvat Gods belofte en werk met betrekking tot de verlossing (rechtvaardiging) Zijn belofte en werk met betrekking tot een heilig leven (heiliging). Dat God zondaars rechtvaardigt zonder hen ook te veranderen tot een heilig leven (heiliging) is Bijbels gezien ondenkbaar! Als God Zijn grootste cadeau aan christenen gegeven heeft, namelijk, Jezus Christus, zal Hij ook elk ander cadeau geven dat nodig is om die verlossing te voltooien. De oneindige grote liefde van God voor christenen kan christenen niet doen falen en zal hen niet doen falen (Romeinen 8:31-32)!

## (2) God stelt christenen in het gelijk.

Als God de Laatste Rechter is Die mensen die Hij uitverkoren heeft in het gelijk stelt (rechtvaardigt), dan telt geen enkele beschuldiging meer!

Niets zou men meer moeten vrezen dan de zonde. Maar als de zonde door de rechtvaardiging vergeven is en daarmee verwijderd is, dan blijft er niets meer over om te vrezen! Niemand kan een christen meer voor de rechtbank van God dagen. Hoewel het geweten van christenen nog verwijten kan maken, kan het een christen niet meer angst aanjagen (1 Johannes 3:19-20)! Hoewel christenen als Gods kinderen berouw tonen voor hun zonden (2 Korintiërs 7:9-11), zijn zij niet wanhopig of radeloos als mensen die verloren gaan (Openbaring 6:15-17). Hoewel christenen nog steeds in bepaalde zonden vallen (1 Johannes 1:8,10), belijden zij hun zonden en worden zij volkomen vergeven en gereinigd (1 Johannes 1:9).

Er zijn vier redenen waarom niemand een christen meer kan beschuldigen (verdoemen).

- **De zoendood** van Christus nam de reden voor de beschuldiging (veroordeling) weg.
- **De opstanding** van Christus is het bewijs dat God Zijn dood als een verzoening voor zonden heeft aanvaard en dat al Zijn aanspraken met betrekking tot Hemzelf volkomen geldig zijn.
- **De hemelvaart** en troonsbestijging van Christus toont aan dat Christus de soevereine Directeur is van alle gebeurtenissen in het verleden, in het heden en in de toekomst en van elk aspect van het persoonlijk leven van een christen.
- **De permanente hogepriesterschap** van Christus (Hebreeën 7:24-25) en Zijn aanhoudende pleiten (voorbede) als de Advocaat van christenen bij God de Vader in de hemel (1 Johannes 2:1-2; Hebreeën 4:14-16) zijn het bewijs dat Hij van plan is om alle christenen helemaal te verlossen. In Zijn voorbeden voor christenen garandeert Hij dat al de weldaden van Zijn dood op de levens van christenen toegepast zullen worden, bepleit Hij hun zaak voor God en zorgt ervoor dat Gods eindeloze voorraad van genade in hun leven blijft komen (Romeinen 8:33-34; Johannes 1:16).

### 8:35-39

#### **Vraag 5. Hoe schraagt Gods liefde voor christenen hen te midden van hun lijden?**

**Aantekeningen.** Romeinen 8:35-39 beschrijft Gods liefde voor Christenen. Christenen worden te midden van hun lijden (in de tegenwoordige schepping en wereldgeschiedenis) door Gods liefde geschraagd. Niemand en niets in het leven of in de dood kan een christen scheiden van Gods liefde voor hem. Christus heeft de wereld overwonnen en blijft de Overwinnaar (Grieks: *nenikéka*) (voltooid tegenwoordige tijd)(Johannes 16:33) en Christenen zijn “meer dan oorwinnaars” of “zijn bezig een glorierijke overwinning te behalen” (Grieks: *hupernikaó*) (onvoltooid tegenwoordige tijd) (Romeinen 8:37) door Hem Die hen *eens en voor altijd* liefheeft (aoristus tijd)!

#### **STAP 4. DOEN.**

#### **TOEPASSINGEN**

**Overweeg.** WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

**Deel en schrijf op.** Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Romeinen 8:18-39.

**Overweeg.** WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

**Schrijf op.** Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)

#### **1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 8:18-39.**

- 8:18. Denk na over het lijden dat je vandaag meemaakt in het licht van de heerlijkheid van je toekomstige heerlijkheid.
- 8:20-21. Hoewel de tegenwoordige schepping aan de zinneloosheid en het verderf onderworpen is, hebben christenen niettemin de culturele opdracht in Genesis 1:28 om voor Gods schepping te zorgen en die te bewaren.
- 8:23-24. Besef dat je door het geloof verlost bent (van de schuld, macht en verdoemenis van de zonde), ten einde uiteindelijk volkomen verlost te worden (van onder andere de lichamelijke dood).
- 8:26-27. De Heilige Geest in je pleit voor je bij God vanaf de aarde, terwijl Jezus Christus voor je pleit bij God vanuit de hemel. De Heilige Geest pleit voor de noden in je die je niet in woorden kan uitdrukken voor God. Jezus Christus bidt voor de vervulling van Gods plan en de doelen voor je leven en Hij verandert al je onvolmaakte gebeden op aarde tot volkomen volmaakte gebeden in de hemel (zie Openbaring 8:3-5).
- 8:28. Geloof dat alles wat er met je gebeurt Gods toestemming heeft en uiteindelijk zal bijdragen tot de vervulling van Gods volmaakte plan en doelen voor je leven. Natuurlijk kun je dit alleen geloven als jij ook door God geroepen bent en Hem liefheeft.
- 8:29-30. Twijfel nooit dat God je geroepen heeft, gerechtvaardigd heeft en je uiteindelijk volledig zal heiligen en verheerlijken. Hij zal heel zeker het goede werk wat Hij in je begonnen is, voltooiën (Filippenzen 1:6).

- 8:31-32. Geloof dat als God het allergrootste cadeau (Zijn Zoon Jezus Christus) aan je gegeven heeft, Hij geen goed ding van je zal weerhouden!
- 8:33-34. Geloof dat wanneer God je in het gelijk gesteld heeft (gerechtvaardigd heeft), geen beschuldiging (van mensen of de satan) tegen je kan standhouden (ook niet in het laatste oordeel!)(Hebreeën 8:12)
- 8:35-39. Wees volkomen overtuigd dat niemand en niets in de hele schepping of in de wereldgeschiedenis je kan scheiden van Gods liefde voor je!

## **2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 8:18-39.**

De hoop die God mij geeft uit Romeinen 8 schraagt mij in mijn ziekten, lijden en vervolgingen. Al dit lijden is tijdelijk. Wanneer God het universum vernieuwd heeft, zal er geen ziekte, lijden, vervolgingen of dood meer zijn. Dan zullen de volmaakte toestanden van de nieuwe hemel neerdalen op de nieuwe aarde en zullen christenen voor eeuwig delen in de heerlijkheid van Christus!

De liefde van God voor mij schraagt mij in mijn ziekten, lijden, vervolgingen en andere moeilijkheden. Niemand en niets in de hele schepping kan mij scheiden van Gods oneindig grote en onveranderlijke liefde voor mij! Daarom ben ik meer dan een overwinnaar over mensen, dingen en gebeurtenissen die trachten mij te schaden. Gods liefde keert zelfs mijn tegenslagen en moeilijkheden om zodat zij eraan bijdragen goed aan mij te doen. Ik ben bezig een glorierijke overwinning te behalen. Gods liefde gebruikt zelfs mijn tegenslagen en moeilijkheden om Zijn volmaakte plan met mijn leven te voltooien.

**STAP 5. BID. REACTIE**  
**BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT** in Romeinen 8:18-39.  
 (Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

<b>5</b>	<b>GEBED</b> (8 minuten)	<b>[VOORBEDE] BID VOOR ANDEREN</b>
----------	--------------------------	--

*Bid* in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

<b>6</b>	<b>VOORBEREIDING</b> (2 minuten)	<b>[OPDRACHTEN] VOOR DE VOLGENDE BIJENKOMST</b>
----------	----------------------------------	---

*Deel* de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het Koninkrijk van God te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 8:18-39 samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Jesaja 1, 2, 3 en 4**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. **(13) Romeinen 10:9-10**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid **de gelijkenissen van “de overhaastige bouwer” en “de vermeteale koning”** in Lukas 14:28-33 thuis voor. Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.