

KONINKRIJK

LES 44

1	GEBED
----------	--------------

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

2	UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] EZECHIËL 36, 37, 38 en 39
----------	--

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (Ezechiël 36, 37, 38 en 39). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij deelt. Maak aantekeningen.

3	MEMORISATIE (5 minuten) [SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN] (17) ROMEINEN 12:17
----------	---

Repeteer twee aan twee.

(17) Romeinen 12:17-18. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

4	BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN] ROMEINEN 14:1-23
----------	---

Introductie. Romeinen 14:1 tot 15:6 geeft onderricht over de christelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van broeders met een sterk of zwak geloof (of beter: overtuiging). In dit verband gaat het niet over hun geloof in Jezus Christus dat tot zaligheid leidt, maar over hun geloofsovertuigingen met betrekking tot wat zij wel of niet mogen doen als christenen! Hun subjectieve geloof bepaalt hun persoonlijke meningen of geloofsovertuigingen met betrekking tot controversiële zaken.

Maar let wel dat een christen met “een sterk geloof” (geloofsovertuiging) op een bepaald punt op het gebied van de controversiële dingen (dingen waarover je verschillende meningen over kunt hebben), tegelijk “een zwak geloof” (geloofsovertuiging) kan hebben op een ander geestelijke punt, bv. in kennis van christelijke waarheden, gebed of ijver in de christelijke bediening. Evenzo kan een christen met “een zwak geloof” (geloofsovertuiging) ten aanzien van een controversiële zaak “een sterk geloof” (geloofsovertuiging) ten aanzien van een ander geestelijke zaak hebben.

STAP 1. LEES.	GODS WOORD
<i>Lees.</i> We gaan Romeinen 14:1-23 met elkaar bestuderen. Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.	

STAP 2. ONTDEK.	WAARNEMINGEN
<i>Overweeg.</i> WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ? Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? <i>Schrijf op.</i> Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op in je Bijbelstudie notitieboek. <i>Deel.</i> Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekten hebben. Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen dan deze.	

14:1-2

Ontdekking 1. De controversiële zaken onder christenen.

(1) De niet-controversiële zaken.

In de brieven van de apostel Paulus schrijft hij aan christenen in verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld:

- In zijn brief aan de Korintiërs schrijft hij over rechtszaken onder christenen, tolerantie van ongehoorzame christenen in de gemeente, huwelijk en echtscheiding, enz.
- In zijn brief aan de Galaten schrijft hij over de valse leerstellingen van bepaalde Joden die zeggen dat christenen alleen door de werken van de wet behouden kunnen worden.

- In zijn brief aan de Kolossenzen schrijft hij over de valse leerstellingen van de Gnostici die zeggen dat de menselijke geest van het menselijke lichaam bevrijdt moet worden, vooral door middel van een streng ascese.

Maar over al deze zaken geeft de Bijbel heel duidelijk onderricht en dus vallen deze zaken NIET onder “de controversiële zaken”!

(2) De controversiële zaken.

Er bestaan echter zaken onder christenen waarover christenen verschillende meningen hebben. In zijn brief aan de Romeinen schrijft hij over hoe christenen met controversiële zaken moeten omgaan. “Controversiële zaken” zijn zaken waarover de Bijbel geen of te weinig onderricht geeft. Ten spijt hiervan zijn er christenen die sterke meningen, overtuigingen of geloof over deze zaken hebben en er daarom over argumenteren of twisten. De apostel zegt, “Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om te strijden over meningsverschillen” (me eis diakriseis logismón).

In Rome waren er christenen uit totaal verschillende achtergronden en daarom met verschillende meningen (geloofsovertuigingen). Hun meningsverschillen ontvaardden erin dat de sterke christenen neerkeken op de meningen van zwakken en zwakke christenen de meningen van sterken veroordeelden.

Meningen zijn zaken die alleen maar waarschijnlijk zijn, terwijl overtuigingen onwrikbare geloofsstellingen zijn. Maar in Rome beschouwden sommige mensen hun meningen als absolute geloofsovertuigingen! De christenen te Rome hadden verschillende meningen over wat men mag eten (rein en onrein voedsel) en over wanneer het een religieuze feestdag is (sabbat, vastendagen, paasfeest, enz.). Zij streden met elkaar over de vraag of christenen alleen maar groenten mochten eten of alles mocht eten (Romeinen 14:2). En zij streden met elkaar over de vraag of christenen bepaalde dagen moesten afzonderen of alle dagen gelijk mochten achten (Romeinen 14:5).

De achtergrond voor deze meningsverschillen was waarschijnlijk *de ceremoniële wet* in het Oude Testament waarmee christenen die vroeger Joden of proselieten waren, goed bekend waren. De ceremoniële wet openbaarde Gods vereisten met betrekking tot hoe mensen Hem moesten benaderen en moesten aanbidden. Het bevatte regels over heilige mensen (priesters en Levieten), heilige plaatsen (tabernakel en tempel), heilige tijden (Sabbatdagen, godsdienstige feesten) en heilige handelingen (offeranden, besnijdenis, rein voedsel, wassingen, eerstgeborenen, eerstelingen, tienden, enz.). Na de ballingschap voegden de godsdienstige leiders van Israël 613 door mensen gemaakte wetten hieraan toe en beschouwden deze als verplicht voor alle Joden!

Dus, enerzijds bleven vooral de Joden en proselieten die later christenen geworden waren deze wetten als belangrijk en verplicht beschouwen. Zij hadden nog niet begrepen dat Jezus Christus bij Zijn eerste komst de ceremoniële wet van God had veranderd (Hebreeën 7:12), vervuld (Matteüs 5:17), opgeheven (Kolossenzen 2:14) en afgeschaft (Efeziërs 2:14-15) en dat Jezus Christus alle door mensen gemaakte wetten van de Joodse godsdienstige leraren heeft verworpen (Markus 7:1-13)! Anderzijds beschouwden de niet-Joden die christenen geworden waren deze wetten niet als belangrijk of verplicht. Daarom ontstond er strijd over hun meningsverschillen.

De zaak werd bovendien verergerd toen christenen aan beide kanten hun persoonlijke meningen als absolute geloofsovertuigingen gingen beschouwen! Meningsverschillen hebben over controversiële zaken is op zichzelf niet verkeerd. Maar wanneer mensen door hun persoonlijke meningen (of kerkelijke tradities) Gods Woord krachteloos maken (Grieks: akuroó) (onvoltooid tegenwoordige tijd) (Markus 7:13; Galaten 3:17), hun persoonlijke meningen (of kerkelijke tradities) aan andere christenen opdringen (Handelingen 15:1) en hen voor hun persoonlijke meningen minachten of veroordelen (Romeinen 14:3), dan wordt het gebod om elkaar in liefde te aanvaarden door beide kanten overtreden (Romeinen 14:1)!

(3) Controversiële zaken onder christenen vandaag.

Vandaag aan de dag mogen christenen de volgende tot controversiële zaken rekenen:

- Moeten christenen sommige of alle christelijke feesten door het gehele jaar blijven vieren (het kerkelijke jaar volgen)?
- Moeten gemeenten elke zondag dezelfde liturgie blijven volgen?
- Moeten christenen mensen op dezelfde manier met water dopen?
- Moeten christenen het Avondmaal elke week of alleen maar een paar maal per jaar vieren?
- Moeten christenen tweemaal op zondag of zelfs elke dag naar de kerk gaan?
- Moeten christenen alleen maar Psalmen zingen of mogen zij ook nieuwe geestelijke liederen componeren en zingen?
- Mogen christenen verschillende muziekinstrumenten in de kerkdienst gebruiken?
- Mogen christenen op verschillende manieren muziek maken, handen klappen, dansen of iets uitroepen?
- Moeten de kerkelijke ambten (ter onderscheiding) ambtskleding dragen?
- Moeten christenen zich op een bepaalde manier kleden zodat anderen hen als christenen kunnen onderscheiden?
- Moeten christenmannen kort haar of baarden dragen?
- Moeten christenvrouwen een hoofddoek (of hoed) dragen?
- Mogen christenen juwelen dragen, alcohol drinken, dansen, kansspelletjes (met een dobbelsteen) spelen zonder erbij met geld te gokken, televisie of DVD's kijken, enz.

- Mogen vrouwen in de officiële gemeentebijeenkomsten praten?
- Mogen mensen met homoseksuele neigingen met de gemeenteactiviteiten meedoen?
- Zijn drugsverslaafden en prostituees welkom in de gemeentebijeenkomsten?
- Moeten christenen ook in de politiek en de maatschappij betrokken raken?
- Moeten christenen ook verantwoordelijk met water en energie omgaan en meedoen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde?
- Moeten christenen verantwoordelijk omgaan met hoeveel vis zij uit de zee vissen, hoeveel runderen (die gras eten) zij telen voor de vleesindustrie, hoeveel kippen in een hok geplaatst worden, hoeveel landbouwgrond gebruikt wordt voor het produceren van brandstof voor auto's of tabak voor sigaretten, enz.?
- Moeten christenen helpen de oerwouden te bewaren voor hardhout bomen en voor dieren, vogels, insecten en voor het zekerstellen van regen?
- Mogen christenen de enorme wapenindustrie goedkeuren omdat het zoveel geld in het politieke laatje brengt?
- Mag elk mens maar een wapen aanschaffen en dragen (het tweede amendement in de Amerikaanse grondwet)?
- Mogen christenen belasting ontduiken?
- Mogen christenen op zondagen bijvoorbeeld fietsen?
- Enzovoorts.

Christenen behoren persoonlijke overtuigingen over deze dingen te hebben! Maar christenen moeten ook beseffen dat andere christenen andere overtuigingen over deze dingen kunnen en soms ook mogen hebben!

14:3-4

Ontdekking 2. De houding die christenen zouden moeten hebben met betrekking tot de controversiële zaken.

Vers 1 noemt sommige christenen “zwak in het geloof”. Niet hun geloof in Jezus Christus dat tot hun zaligheid leidt, wordt bedoeld, maar hun overtuiging wat zij wel of niet als christen mogen doen! Hun subjectieve geloof bepaalt hun persoonlijke meningen, overtuigingen of geloof met betrekking tot de controversiële zaken. Er zijn christenen die menen dat christenen bepaalde “onreine voedsel” niet mogen eten en anderen die menen dat christenen alles mogen eten.

Door de benamingen “zwak” en “sterk” wordt geen verachting uitgedrukt, alleen onderscheid. Paulus noemt het geloof of geloofsovertuiging dat mensen verbiedt bepaalde dingen te doen: “een zwak geloof”, omdat dat geloof makkelijker leidt tot struikeling en val door het gedrag van christenen met “een sterk geloof” die hen toelaat dezelfde dingen wel te doen.

(1) Christenen met een sterk geloof mogen niet neerkijken op christenen met een zwak geloof.

Romeinen 14:1 zegt, “Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om ruzie te maken over verschillen van mening.” Deze vermaning is gericht op christenen met een sterk geloof. Zij mogen de meningen van hun zwakke christenen niet veroordelen. Bijvoorbeeld, zij mogen geen negatieve opmerkingen maken over hun overtuigingen over wat zij wel of niet mogen eten en drinken of over welke dagen in een week of jaar zij belangrijker vinden dan andere dagen. Zij mogen niet met minachting neerkijken op dergelijke mensen (Romeinen 14:3).

(2) Christenen met een zwak geloof mogen geen oordeel vellen over christenen met een sterk geloof.

Romeinen 14:3 zegt, “Wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet.” Deze vermaning is gericht op christenen met een zwak geloof. Zij mogen de meningen van sterke christenen niet veroordelen. Bijvoorbeeld, zij mogen de christenen die niet bepaalde regels volgen, bestempelen als tweederangs christenen of zelfs als helemaal geen christenen. Zij mogen de sterke christenen niet veroordelen als zij zich anders kleden, anders eten en drinken of anders zingen. Zij mogen hen niet bestempelen als ongehoorzame christenen of ongeestelijke christenen. God heeft de sterke christenen aanvaard en zwakke christenen mogen niet afkeuren wat God goedkeurt, of verwerpen wie God aangenomen heeft.

Romeinen 14:4 zegt, “Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.” De zwakke christenen worden vermaand zich niet te mengen in de huishoudelijke aangelegenheden van de Heere Die de sterke christenen en hun levensstijl met grotere vrijheid heeft aanvaard.

De zwakke christenen waren geneigd om de vrijheid van de sterke christenen te veroordelen als “wereldsgezind” of “een gebrek aan toewijding” en zelfs als afval van het geloof. De zwakke christenen dachten dat Jezus Christus de levensstijl van de sterke christenen afkeurde. Maar Paulus leerde dat de Heere van de Kerk/Gemeente de huisregels en normen bepaalt en dat de bewoners elkaar niet met hun menselijke normen en regels mogen beoordelen! Hij vermaant de zwakke christenen om hun hyperkritische veroordeling van het geloof (de geloofsovertuigingen) van de sterke christenen te laten varen. De (godsdienstige) levensstijl van de sterke christenen vindt bijval bij Jezus Christus en Hij zal er voor zorgen dat zij standvastig in hun geloof blijven.

STAP 3. VRAAG.

UITLEG

Overweeg. WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 14:1-23 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog niet begrijpen.

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.

14:5-9

Vraag 1. Hoe behoren christenen hun persoonlijke meningen en overtuigingen over de controversiële zaken te beschouwen?

Aantekeningen.

(1) Christenen moeten in hun eigen geest ten volle overtuigd zijn met betrekking tot hun meningen over de controversiële zaken (Romeinen 14:5)

Er zijn twee uitersten en beiden moeten vermeden worden:

Enerzijds zijn er gemeenten die conformiteit eisen. Wanneer de voorganger of gemeenteleden conformiteit in de controversiële zaken van elkaar eisen, wordt Gods doel gemist, namelijk de eis elkaar lief te hebben en verscheidenheid te aanvaarden! De apostel Paulus spoort de christenen aan om diversiteit in de gemeente te accepteren en elkaars meningen over de controversiële zaken (bv. vlees eten en wijn drinken) (vers 23) te tolereren.

Anderzijds zijn er christenen die nog geen persoonlijke overtuigingen hebben. De apostel Paulus zegt dat elke christen “in zijn eigen geest ten volle overtuigd moet zijn” (Grieks: *tó idió noi pléroforeó*) (bevel, onvoltooid tegenwoordige tijd) over de verschillende meningen waarover mensen twisten, omdat dat de enige manier is om deze dingen bewust wel of niet voor de Heere te doen. Elke christen heeft niet alleen het recht om een persoonlijke mening of overtuiging in deze zaken te hebben, maar God beveelt dat elke christen duidelijke overtuigingen moet hebben en volgens zijn overtuigingen moet leven.

(2) Christenen moeten hun gedrag laten bepalen door alles voor de Heere te doen (Romeinen 14:6).

Op het gebied van de vrijheid (i.e. waar christenen de vrijheid hebben zelf te kiezen en te beslissen) is het gedrag van een christen niet “ongeestelijk”. Wat een christen ook doet of nalaat te doen is “voor de Heere”. Zijn besef dat hij de Heere dient is nooit afwezig (zie 1 Korintiërs 10:31; Kolossenzen 3:17,23). De innerlijke houding en motivatie waarmee iets gedaan of nagelaten wordt, is wat belangrijk is voor de Heere.

Het bewijs dat de persoonlijke overtuiging van een christen en het gedrag dat daarop gebaseerd is voor God acceptabel is, is dat hij God ervoor dankt (Matteüs 15:36; Handelingen 27:35; 1 Korintiërs 10:30), ongeacht of hij het onbeperkt of beperkt doet. “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.” de geschapen dingen zijn voor God acceptabel, als:

- zij gebruikt worden in overeenstemming met het onderricht in de Bijbel (1 Timoteüs 4:5)
- zij gebruikt worden met volle persoonlijke overtuiging (Romeinen 14:5)
- de christen erover gebeden heeft (1 Timoteüs 4:4).

Door God ervoor te danken, tonen christenen hun afhankelijkheid en toewijding aan God.

(3) Christenen behoren hun persoonlijke overtuigingen op een opbouwende wijze te verdedigen (Romeinen 14:16).

“Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden.” Het goede dat de sterke christen bezit, is zijn vrijheid met betrekking tot wat hij eet en drinkt en hoe hij zijn dagen vult. De sterke christen hoort niet te voelen dat zijn vrijheid met betrekking tot een controversiële zaak door het geweten van een zwakke christen veroordeeld wordt, omdat hij God dankt voor zijn vrijheid. “Waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom wordt ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank?” (1 Korintiërs 10:29-30).

De sterke christen moet wat hij goedkeurt voor de Heere doen en de zwakke christen moet wat hij afkeurt ook voor de Heere nalaten (1 Korintiërs 10:31). De sterke christen is vrij te genieten van de dingen die God geschapen heeft om met dankzegging ontvangen te worden. De sterke christen hoeft zich niet schuldig en verworpen te voelen of zich te schamen omdat hij bepaalde overtuigingen heeft met betrekking tot de zaken die een zwakke christen veroordeelt. Wanneer zijn persoonlijke overtuigingen met betrekking tot de controversiële zaken door een zwakke christen aangevallen worden, mag de sterke christen zijn overtuigingen op een opbouwende en liefdevolle wijze verdedigen.

(4) Christenen behoren hun persoonlijke overtuigingen met betrekking tot de controversiële zaken voor zichzelf en voor God te houden (Romeinen 14:22).

“Het geloof dat je hebt (dat wil zeggen, de geloofsovertuigingen die je over de controversiële zaken hebt) – houd dat bij jezelf voor het aangezicht van God (NBG).” De sterke christen moet zijn persoonlijke overtuigingen met betrekking tot de controversiële zaken niet verkondigen of verdedigen tot nadeel van de zwakke christen! Maar sterke christenen hebben wel het recht dergelijke overtuigingen te hebben. Zij mogen ook niet hun overtuigingen loslaten! Als zij hun persoonlijke overtuigingen opgeven, gaan zij dingen zonder geloof doen en dat is in Gods ogen “zonde” (Romeinen 14:23)!

14:10-14

Vraag 2. Hoe horen christenen de persoonlijke meningen of overtuigingen van anderen met betrekking tot de controversiële zaken te beschouwen?

Aantekeningen.

(1) Christenen horen de meningen, overtuigingen of geloof van anderen met betrekking tot de controversiële zaken niet te beoordelen (veroordelen) (Romeinen 14:10-12).

Alle christenen zullen eenmaal voor de rechterstoel van Jezus Christus staan en rekenschap geven van hun hele leven. Zij hoeven geen rekenschap te geven over hoe andere christenen geleefd hebben. Zij moeten alleen rekenschap geven over hoe zij zelf hebben geleefd! “God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad” (Prediker 12:14). En Jezus zegt, “Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel” (Matteüs 12:36).

Daarom moeten christenen niet neerzien op de meningen, overtuigingen of gedrag van andere christenen met betrekking tot de controversiële zaken en die ook niet beoordelen (veroordelen). God heeft christenen verboden om mensen buiten de Christelijke Kerk/Gemeente te oordelen, omdat het oordeel van niet-christenen aan God voorbehouden blijft (Matteüs 7:1-2; 1 Korintiërs 5:12-13). God heeft ook christenen verboden andere christenen te oordelen, behalve wanneer er duidelijke zonde gepleegd wordt (zie Matteüs 18:15-17; 1 Korintiërs 5:1-13; 1 Timoteüs 5:20). Christenen behoren eerder hun eigen kritische houding en liefdeloze gedrag te oordelen. Zij behoren de overtredingen van hun eigen overtuigingen en de veroordeling van de overtuigingen van anderen te oordelen!

(2) Christenen moeten onderscheid maken tussen wat objectief waar is en wat bepaalde christenen als subjectief waar achten (Romeinen 14:14).

Wat duidelijk in de Bijbel bevolen, verboden en onderwezen wordt, is *objectief waar!* En wat geloofd wordt waar te zijn, zelfs als de Bijbel er geen duidelijke onderricht over geeft, is *subjectief waar.*

Bijvoorbeeld, Jezus Christus leerde duidelijk dat alle soorten van voedsel “rein” zijn (Markus 7:15,19). En de apostel Paulus leerde dat alles wat God geschapen heeft “goed” is en dat niets “verwerpelijk” is wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt (1 Timoteüs 4:4-5; zie Romeinen 14:14,20). De apostel Paulus houdt vast aan de objectieve Bijbelse waarheid dat alle voedsel “rein” is en gegeten mag worden. Deze objectieve Bijbelse waarheid is ook zijn subjectieve (persoonlijke) geloof.

Maar, hoewel de Bijbel de objectieve waarheid leert dat alle voedsel “rein” is, zijn er christenen met een subjectieve overtuiging dat bepaalde soorten eten “onrein” zijn. Een zwak christen mag wel objectief weten dat alle voedsel door Jezus Christus “rein” verklaard is, maar toch subjectief niet geloven dat alle voedsel “rein” is. Bijvoorbeeld, hij kan onmogelijk varkensvlees eten. Of hij is absoluut gekant tegen het drinken van alcohol. Wanneer sterke christenen met zwakke christenen omgaan, moeten zij niet alleen rekening houden met de objectieve waarheid in de Bijbel, maar ook met de subjectieve, persoonlijke overtuigingen van de zwakke christenen!

De houding ten aanzien van afgoden is dezelfde (zie 1 Korintiërs 8:4,7). Veel christenen weten dat afgoden niet werkelijk bestaan (leven) en dat alleen maar de ene levende God van de Bijbel bestaat. Afgoden bestaan alleen als dode door mensen gemaakte beelden of als denkbeelden door mensen verzonden. Maar niet alle christenen weten dit of hebben deze overtuiging! Sommige christenen zijn door hun achtergrond zo gewoon geraakt aan het bestaan van afgoden dat zij alle offeranden (voedsel) aan de afgoden als “onrein” beschouwen. Het onderscheid is tussen de Bijbelse waarheid en de persoonlijke overtuiging van deze christen. Het onderscheid is tussen de objectieve waarheid van de Bijbel en de subjectieve overtuiging van deze christen! Christenen horen dus wel op hoogte te zijn van de objectieve Bijbelse waarheid met betrekking tot de controversiële zaken, maar niettemin rekening houden met hun eigen subjectieve overtuigingen, meningen en gevoelens enerzijds en ook rekening houden met de subjectieve overtuigingen, meningen en gevoelens van andere mensen in deze zaken. Mensen kunnen alleen opgebouwd worden op het terrein van hun subjectieve overtuigingen, meningen en gevoelens in een atmosfeer van liefde, acceptatie en wederzijdse respect.

1 Korintiërs 8:4-13 zegt, “Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, die zwak is, wordt bevlakt. Voedsel nu brengt ons niet dichterbij God, want hetzij dat wij eten, wij hebben

daardoor bij God geen overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij lijden daardoor bij God geen gebrek. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een ander manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. Want als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden om afgodsoffers te eten? En zal zo de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, een broeder voor wie Christus gestorven is? Door ze zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.”

14:15-20a

Vraag 3. Welke houding zouden christenen moeten hebben tegenover de controversiële zaken?

Aantekeningen. De beschrijvingen “zwak” en “sterk” bedoelen geen verachting uit te drukken, maar alleen maar een onderscheid aan te duiden. Paulus noemt de geloofsovertuiging die mensen verbiedt bepaalde dingen te doen “een zwak geloof” omdat dat soort geloof blootgesteld wordt aan struikeling en vallen door het gedrag van christenen met “een sterk geloof” dat hen toelaat dergelijke dingen te doen.

(1) Christenen moeten hun gedrag laten bepalen, niet door hun rechten of vrijheden, maar door de liefde (Romeinen 14:13,15).

Alle christenen (hetzij sterk, hetzij zwak) moeten dezelfde geloofsovertuigingen hebben over de zaken die de Bijbel beveelt, verbiedt en leert. Deze zaken zijn niet “controversiële zaken”! Over zaken die de Bijbel duidelijk beveelt, verbiedt of leert mag geen mens een eigen mening erop na houden! Geen mens heeft het recht om de waarheid van de Bijbel in goddeloosheid en ongerechtigheid ten onder te houden of te verdraaien (Romeinen 1:18,25).

Sterke christenen hebben het recht en de vrijheid bepaalde meningen of overtuigingen te hebben over bepaalde controversiële zaken (dus zaken die NIET in de Bijbel bevolen, verboden of geleerd worden). Maar zij hebben niet het recht of de vrijheid om die controversiële zaken te beoefenen wanneer dat een zwakke christen tot struikeling in zijn geloof (of geloofsovertuiging) zou brengen. De wet van de liefde is veel belangrijker dan de wet van rechten en vrijheden!

Een christen met een sterk geloof (geloofsovertuiging) mag zijn mening of overtuiging niet openlijk verkondigen als dat zijn zwakke broeder doet struikelen in zijn geloof (geloofsovertuiging). Hij mag zijn recht of vrijheid ook niet uitoefenen in de tegenwoordigheid van christenen met een zwak geloof. Als hij dat toch doet, richt hij zijn broeder te gronde. Dus, als er een christen aanwezig is die op een bepaalde punt een zwak geloof (geloofsovertuiging) heeft, dan mag een christen met een sterk geloof (geloofsovertuiging) zijn mening of overtuiging met betrekking tot het punt dat de ander “verkeerd” acht, niet verkondigen of uitoefenen. Persoonlijke rechten en vrijheden zijn in de christelijke gemeenschap niet zo belangrijk als de beoefening van liefde tot de christen die andere meningen of overtuigingen met betrekking tot controversiële zaken heeft.

(2) Christenen moeten hun gedrag laten bepalen door wat de ander opbouwt (Romeinen 14:13,15).

Christenen mogen elkaar niet te gronde richten (Romeinen 14:15). Zij mogen niet Gods werk in de andere christen te gronde richten (Romeinen 14:20). Het woord “te gronde richten” (Grieks: apollumi) is een sterk woord. In 1 Korintiërs 8:11 betekent het “verloren doen gaan”. Maar hier betekent het niet tot afval van het christelijke geloof leiden of naar het eeuwige verderf leiden.

Alle zonde vernielt en richt mensen te gronde. Wanneer een sterke christen zijn recht of vrijheid met betrekking tot een controversiële zaak beoefent zonder om de mening, overtuiging of geloof van de zwakke christen in acht te nemen, dan is hij bezig om het geloof van de ander af te breken. Dan zondigt hij tegenover zijn broeder en tegenover God. Hij zondigt, dat wil zeggen, hij mist Gods doel, door niet lief te hebben en niet begaan te zijn met het geestelijke welzijn van zijn broeder. Zijn liefdeloze gedrag veroorzaakt dat de zwakke broeder in zijn geloofsovertuiging met betrekking tot een controversiële zaak struikelt en zijn geloofsovertuiging wordt te gronde gericht.

Wanneer de zwakke christen toelaat dat zijn geloofsovertuiging omvergeworpen wordt door de woorden of het gedrag van de sterke christen, dan richt hij zichzelf te gronde, dat wil zeggen, hij zondigt dan tegen zichzelf en tegen God. De zonde van de zwakke christen is dat hij zijn eigen godsdienstige overtuiging en zijn geweten overtreedt. Als de zwakke christen blijft doorgaan om tegen zijn eigen geloofsovertuigingen en geweten in te leven en deze trouwbreuk tegen zijn geloof en geweten niet hersteld wordt, dan kan deze christen ernstige geloofsproblemen en persoonlijkheidsproblemen oplopen. Niettemin, “is God bij machte hem staande te houden” (Romeinen 14:4).

De sterke christen moet rekening houden met het effect welke het uitspreken van zijn overtuigingen en zijn gedrag met betrekking tot de controversiële zaken op de zwakke christen kan hebben. Zowel de sterke als de zwakke christen mag schuilen achter de Bijbelse leer van de zekerheid van verlossing en eeuwig behoud van christenen of de volharding van christenen tot het einde toe. Zwakke christenen zijn ook “het maaksel van God” (Efeziërs 2:10) en God is nog bezig hen op te bouwen. Daarom mogen sterke christenen met hun meningen of overtuigingen op het gebied van de controversiële zaken en met hun rechten en vrijheden op dit gebied niet de geloofsovertuigingen van de zwakke christenen afbreken.

(3) Christenen hebben de verantwoordelijkheid om het koningschap van Jezus Christus en niet hun eigen rechten en vrijheden te bevorderen (Romeinen 14:17-19).

Wanneer de rechten en vrijheden van de sterke christen het geloof van de zwakke christen schaden, komen zijn rechten en vrijheden in een kwade reuk (diskrediet). Wat belangrijk is in het Koninkrijk van God, is niet het vasthouden aan sterke meningen en geloofsovertuigingen met betrekking tot de controversiële zaken, maar het bevorderen van “liefde” (Johannes 13:34-35) en “gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest” (Romeinen 14:17). Het Koninkrijk van God is het gebied waar Gods soevereine heerschappij erkend wordt en Zijn wil oppermachtig is! Het is de wereld waartoe de christen behoort.

Wanneer wetten over eten, drinken en kleding de gewichtigste zaken worden, dan zijn mensen in hun denken en gedrag heel ver afgedwaald van wat belangrijk is in het Koninkrijk van God. De verantwoordelijkheden van een christen in Gods Koninkrijk zijn om te doen wat recht is in Gods ogen, om vrede in de relatie met God en ander mensen te bevorderen en om alleen dingen te zeggen en te doen die de ander opbouwen, zodat iedereen er blij van wordt. Alleen door deze dingen te doen, dient een christen Jezus Christus, is hij welbehagelijk voor God en in acht bij mensen (vooral niet-christenen) (Romeinen 14:18-19). Ongevoelig gedrag van sterke christenen hebben enorme gevolgen voor de beoordeling door en acht van niet-christenen. Christenen moeten niet aan de vijanden van christenen redenen geven om de Christelijke Kerk/Gemeente te verwijten. Het doen wat recht is in Gods ogen en harmonie in relaties zijn twee dingen die de houding en gedrag van christenen in de Gemeente moeten beheersen.

14:20b-23

Vraag 4. Wat is de relatie tussen subjectieve overtuigingen met betrekking tot de controversiële zaken en zonde?

Aantekeningen. Zowel sterke als zwakke christenen hebben meningen of geloofsovertuigingen met betrekking tot de controversiële zaken. Maar als een mens niet in overeenstemming daarmee leeft, zondigt hij.

(1) Christenen mogen niets tegen hun eigen overtuigingen doen.

Romeinen 14:20 zegt letterlijk: “Maar het is verkeerd voor de mens die door eten (door wat hij eet)(een ander of zichzelf doet) struikelen (Grieks: proskomma).” Volgens sommige uitleggers is dit een verwijzing naar de zwakke christen die tegen zijn eigen geweten eet en drinkt. Zijn gedrag toont dat hij niet uit overtuiging handelt. Hij zondigt, omdat “hij twijfelt als hij eet. Hij is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde” (Romeinen 14:23). Volgens anderen is dit een verwijzing naar de sterke christen die door wat hij eet of drink aanstoet geeft aan de zwakke christen (hem doet struikelen in zijn geloofsovertuigingen). Het gedrag van de sterke christen kwelt de zwakke christen. Beide vertalingen zijn mogelijk, maar de eerste is juist. De zwakke christen struikelt als hij tegen zijn eigen overtuiging eet, dat wil zeggen, tegen zijn geweten en zonder geloof eet. (Romeinen 14:14,23).

Daarom wordt de sterke christen in Romeinen 14:21 vermaand om niets te doen dat de zwakke christen doet struikelen in zijn geloof of geloofsovertuigingen, “Het is goed geen vlees te eten (dat eerst als een spijsoffer aan de afgoden geofferd werd en daarna op de markt verkocht werd om gegeten te worden), geen wijn te drinken (dat eerst als een drankoffer aan de afgoden geofferd werd en daarna op de markt verkocht werd om gedronken te worden) en niets te doen waaraan uw broeder aanstoet neemt (Grieks: proskoptó) (HSV: waarover hij struikelt of waarin hij zwak is).” De zwakke christenen hadden vooral twee gewetensbezwaren, namelijk, het eten van vlees en het drinken van wijn. De zwakken in het geloof waren van mening dat het eten en drinken die aan de afgoden geofferd werden, het voedsel en drank “onrein” maakte (Romeinen 14:14).

In dit verband is het goed de woorden van Jezus Christus te onthouden, “Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem kan verontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen” (Markus 7:15-23).

(2) Christenen moeten alles uit geloof doen, dat wil zeggen, dat in overeenstemming met hun persoonlijke geloofsovertuiging is.

Sterke christenen hebben het recht om sterke meningen of overtuigingen over hun vrijheden met betrekking tot de controversiële zaken te hebben (Romeinen 14:22). Maar zij mogen hun sterke meningen of overtuigingen niet prijsgeven, anders handelen zij ook zonder geloof (Romeinen 14:23). Zij mogen ook hun sterke meningen of overtuigingen aangaande hun vrijheden niet in het openbaar verkondigen of ten toon stellen of protesteren voor hun rechten en vrijheden tot nadeel van zwakke christenen. In plaats daarvan horen zij hun meningen of overtuigingen met betrekking tot de controversiële zaken voor zichzelf en voor God te houden (Romeinen 14:22).

Zwakke christenen hebben het recht om andere meningen en overtuigingen te hebben met betrekking tot dezelfde controversiële zaken en zij mogen zich weerhouden de dingen te doen die de sterke christenen wel doen (Romeinen 14:22). Maar ook zij mogen hun persoonlijke meningen of overtuigingen niet prijsgeven, anders handelen zij ook zonder geloof (Romeinen 11:23)! Zij mogen niets doen met zaken waarover zij twijfels hebben of die hun geweten veroordeelt. Hoewel zij door het voorbeeld van de sterke christenen verzocht worden om toe te geven en hun eigen geweten te overtreden, blijven zij ervoor verantwoordelijk dat zij al hun handelingen met persoonlijke overtuiging doen. Romeinen 14:23 zegt, “Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet

uit geloof is, is zonde.” Als een zwakke christen toch zijn geweten overtreedt en dingen doet waarvan hij overtuigd is dat hij ze niet mag doen, dan handelt hij zonder geloof. En dingen zonder geloof doen is zonde.

Daarom moeten zowel sterke als zwakke christenen alleen die dingen doen waarvoor zij subjectief (persoonlijk) geloof hebben dat zij goed zijn. Alleen door geloof kunnen christenen vast staan!

STAP 4. DOEN.

TOEPASSINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR CHRISTENEN?

Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Romeinen 14:1-23.

Overweeg. WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING MAAKT?

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 14:1-23.

- 14:1,3. De sterke christen hoort de gewetensbezwaren, meningen of geloofsovertuigingen van zwakke christenen m.b.t. de controversiële zaken te accepteren zonder op de zwakke christenen of hun overtuigingen neer te kijken.
- 14:3. De zwakke christen mag de sterke christen of zijn geloofsovertuiging m.b.t. de controversiële zaken niet veroordelen (als bv. ongeestelijk).
- 14:5,23. Zowel zwakke als sterke christenen horen ten volle overtuigd te zijn van wat zij persoonlijk (subjectief) geloven met betrekking tot de controversiële zaken. Zij horen overtuigd te zijn dat het waar, juist en goed voor hen is. Zij horen alleen te handelen op terreinen waarvan zij geloven dat die juist en goed voor hen zijn!
- 14:6-9. Wat een christen ook al doet op het terrein van de controversiële zaken, hoort hij “alsof voor de Heere” te doen en “met dankzegging te doen”.
- 14:10-12. Christenen horen zo te leven dat het duidelijk is dat zij helemaal bewust zijn dat zij op de laatste oordeelsdag persoonlijk verantwoording aan God zullen afleggen over hoe zij leven.
- 14:13,20. Sterke christenen moeten besluiten nooit een struikelblok op de weg van zwakke christenen te leggen en zo Gods werk in hen te gronde te richten.
- 14:14. Hoewel alle voedsel op zichzelf ‘rein’ is, mag een zwak christen alleen eten wat hij gelooft dat ‘rein’ voor hem is.
- 14:15,21. Een sterk christen hoort zich te onthouden van het eten van vlees of het drinken van wijn als deze zaken een zwakke christen die daarbij aanwezig is, doet struikelen of kwelt.
- 14:15. Het gedrag van een sterke christen moet niet bepaald worden door zijn rechten en vrijheden, maar door zijn liefde voor God, voor zijn naaste en voor zichzelf.
- 14:16,22. Sterke christenen horen niet toe te laten dat zwakke christenen kwaad spreken over hun overtuigingen m.b.t. de controversiële zaken die zij goed achten. Zij horen ook niet zichzelf te veroordelen dat zij dergelijke meningen of geloofsovertuigingen hebben.
- 14:17,19. Het gedrag van christenen hoort bepaald te worden door het koningschap van Jezus Christus dat eist dat we doen wat recht in Gods ogen is, dat we vrede hebben met christenen die andere overtuigingen hebben en dat we zelf blijdschap ervaren in alles wat wij doen.
- 14:22. Sterke en zwakke christenen horen hun persoonlijke meningen of overtuigingen m.b.t. de controversiële zaken voor zichzelf en voor God te houden.

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 14:1-23.

Ik wil voorzichtiger zijn om niet andere christenen te kritiseren, te oordelen, te verdoemen of op hen neer te kijken, vooral wanneer het gaat om controversiële zaken.

Ik wil voorzichtiger zijn om niet iets te zeggen of te doen dat een ander christen doet struikelen in zijn geloofsovertuigingen.

STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in Romeinen 14:1-23.

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

5	GEBED (8 minuten)	[VOORBEDE] BID VOOR ANDEREN
----------	--------------------------	--

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).

6	VOORBEREIDING (2 minuten)	[OPDRACHTEN] VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST
----------	----------------------------------	--

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het Koninkrijk van God te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 14:1-23 samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit **Daniël 2, 3, 4 en 6**. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. **(18) Romeinen 13:8**. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid **de gelijkenis van “de wijze en dwaze meisjes”** in Matteüs 25:1-13 thuis voor. Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.