

# KONINKRIJK. SUPPLEMENT 4

## [DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] DE NAUWE POORT en DE GROTE MAALTIJD

“De gelijkenis van de nauwe poort” in Matteüs 7:13-14  
en “de gelijkenis van de grote maaltijd” in Lukas 14:15-24 zijn gelijkenissen over  
**DE VOORWAARDE VOOR INGAAN IN GODS KONINKRIJK.**

### A. DE NAUWE POORT

Lees Matteüs 7:13-14.

#### **1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.**

**Introductie.** De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van het verhaal.

**Bespreek.** Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?

**Aantekeningen.**

Het verhaal wordt weergegeven in de vorm van een vermaning. Deze vermaning wordt aan alle mensen in de hele wereld gericht. Zij worden aangespoord om het Koninkrijk van God binnen te gaan door de nauwe poort en daarna de smalle weg te blijven volgen. Zij worden gewaarschuwd niet door de brede poort te gaan en ook niet op de brede weg te lopen. Beide wegen leiden naar definitieve bestemmingen. Dit is een werkelijkheid getrouw naar het leven.

**De nauwe poort.** Het lijkt op een draaihek die maar één mens per keer doorlaat.

**De smalle weg.** Het lijkt op smalle bergpas die tussen hoge rotswanden slingert en de reiziger aan beide kanten insluit.

**De wijde poort.** Hij is zo wijd dat een hele boel mensen met al hun bagage tegelijk er doorheen kunnen stormen. Op de poort staat als het ware een uitnodiging: “Welkom, zoveel als mogelijk!”

**De brede weg.** Hij lijkt op een autobaan die naar beneden voert met een heleboel zijweggetjes. Overal staan er borden: “Reis waar je maar wilt!” “Rij zo hard je kunt gaan!”

#### **2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.**

**Introductie.** Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar *de aanleiding* om het verhaal te vertellen, of beschrijft *de omstandigheden* toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk *vóór het verhaal* gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk *ná het verhaal* gevonden.

**Ontdek en bespreek.** Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?

**Aantekeningen.**

##### **(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs hoofdstuk 5-7.**

In de Bergrede beschrijft Jezus de burgers van het Koninkrijk van God, hun zalige zegeningen, hun relaties tot de wereld (Matteüs 5:1-16) en de gerechtigheid die Jezus Christus, de Koning van het koninkrijk, enerzijds aan hen schenkt en anderzijds van hen eist (Matteüs 5:17 - 7:12). Uiteindelijk spoort hij iedereen die deze boodschap hoort, aan om het Koninkrijk van God door de nauwe poort binnen te gaan (Matteüs 7:13-14). Als zij dat al gedaan hebben, moeten zij standvastig op de smalle weg verdergaan. Jezus waarschuwt vooral tegen de leringen van de valse profeten. Ten slotte vergelijkt Hij de twee finale bestemmingen voor alle mensen waartoe deze twee wegen leiden met elkaar (Matteüs 7:15-27).

##### **(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 7:13-14.**

Het verhaal heeft de vorm van een vermaning.

##### **(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis.**

De toepassing is bevat in de vermaning.

#### **3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.**

**Introductie.** Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!

**Ontdek en bespreek.** Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?

**Aantekeningen.**

**Twee poorten en twee wegen.** “De poort” vertegenwoordigt het aanvankelijke besluit of keuze in het leven. “De weg” vertegenwoordigt het leven daarna. Dus zijn beide de poorten en de wegen relevante details in de gelijkenis.

**Twee soorten reizigers.** “De velen” en “de weinigen” worden dikwijls in de Bijbel gevonden en zijn relevante details.

**Twee bestemmingen.** “Het verderf” en “het leven” worden ook dikwijls in de Bijbel gevonden en zijn relevante details.

---

#### **4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.**

**Introductie.** De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. *Een gelijkenis heeft meestal maar één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les.* Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van een gelijkenis.

**Bespreek.** Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?

**Aantekeningen.**

“De gelijkenis van de nauwe poort en de smalle weg” in Matteüs 7:13-14 is een gelijkenis over “de voorwaarde voor ingaan in Gods Koninkrijk”.

De belangrijke boodschap in deze gelijkenis is de volgende. “De aanvankelijke keuze die een mens in zijn leven op de aarde maakt, bepaalt de weg die hij op de aarde volgt en zijn uiteindelijke bestemming!” Deze tweevoudige vermaning om in te gaan door de nauwe poort en niet in te gaan door de brede poort sluit de twee ondergeschikte vermaningen in: wandel op de smalle weg en niet op de brede weg! Voor de gevallen mens is het natuurlijk om door de brede en makkelijke poort te gaan en de brede weg te volgen die door de massa genomen wordt. Let dus goed op wat je kiest: welke poort je binnengaat en welke weg je bewandelt!

Ingaan in Gods Koninkrijk op Gods voorwaarde is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. Niemand kan Gods Koninkrijk binnengaan op zijn eigen voorwaarden (zijn houden van de Wet, zijn goede werken, zijn eigen godsdienst)! De voorwaarde van de God van de Bijbel om Gods Koninkrijk in te gaan is de nauwe poort en de smalle weg. Uit de Bijbel weten we dat “de nauwe poort” staat voor: geloof in Jezus Christus en Zijn volbracht verlossingswerk (Lukas 10:25-26; Johannes 10:9; 14:6; Handelingen 4:12). Uit het verband weten wij dat “de smalle weg” staat voor leven volgens het onderricht in de Bergrede. Nadat een mens uit genade door geloof gered (verlost, behouden, gerechtvaardigd) is, moet hij volgens de Bergrede gaan leven, d.w.s., moet hij als burger van het koninkrijk van God in overeenstemming met de cultuur van het koninkrijk van God leven (Matteüs hoofdstuk 5-7). De burgers van Gods Koninkrijk gaan allen in door de nauwe poort en wandelen allen op de smalle weg. Hun aanvankelijke keuze bepaalt hun levensweg en hun uiteindelijke bestemming! Dus het begint met geloof in Jezus Christus en is het belangrijkste besluit dat een mens ooit kan maken!

---

#### **5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.**

**Introductie.** Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.

**Ontdek en bespreek.** Hoe kun je wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?

##### **(1) Wat komt het eerst: de weg of de poort?**

*Lees* Lukas 13:23-30.

Leiden deze twee wegen naar de twee poorten aan het einde van deze wegen? Moet een mens dus een bepaald weg volgen om bij een bepaald poort uit te komen? Of leiden deze twee poorten naar de twee wegen? Moet een mens een bepaald poort binnengaan om een bepaald weg te volgen? Wat komt het eerst: de weg of de poort? Populair onder christenen en *christen kunstenaars* zijn de tekeningen van een brede weg en een smalle weg die helemaal aan het eind naar een brede poort of een smalle poort leiden.

Sommige christenen verwijzen naar Lukas 13:23-30 om te bewijzen dat de weg vóór de poort komt. Jezus zegt, “Strijd (langs één of ander weg) om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen.” Maar de woorden en het verband in Lukas 13:23-30 is beslist anders dan Matteüs 7:13-14. In Matteüs 7 spreekt Jezus over “een poort” van een stad (Grieks: pulé) en “een weg” (Grieks: hodos), terwijl Hij in Lukas

13 alleen spreekt over “een deur”<sup>1</sup> (Grieks: thura) en niet over een weg. In Matteüs 7 spreekt Jezus over ingaan in Gods Koninkrijk in zijn huidige fase op de aarde en leven in Gods Koninkrijk op deze aarde. Maar in Lukas 13:23-30 spreekt Hij over volharding totdat iemand Gods Koninkrijk in zijn definitieve en eeuwige fase bij de wederkomst van Christus binnengaat (zie Matteüs 25:10).

In Matteüs 7 worden de poorten *vóór* de wegen genoemd. De tekst benadrukt het nauwe verband tussen de poort die je binnengaat en de weg die daarop volgt. Het zegt niet: “De poort *of* de weg” alsof de volgorde omgewisseld kan worden, maar over: “De poort *en* de weg” om aan te tonen dat de poort vóór de weg komt!

De poort ingaan is geen verwijzing naar de lichamelijke dood of de wederkomst van Christus, maar naar de belangrijkste keuze die een mens nu in dit leven kan maken. De keuze die hij in het begin van zijn leven maakt, bepaalt de weg waarlangs hij zijn leven leeft en uiteindelijk ook zijn bestemming! “De poort” vertegenwoordigt zijn aanvankelijke besluit en “de weg” zijn leven in deze wereld nadat hij zijn besluit genomen heeft.

## **(2) Hoeveel mensen worden uiteindelijk behouden?**

*Lees* Matteüs 22:14; Romeinen 9:27.

Jezus zegt, “Velen zijn geroepen, maar *weinigen* uitverkoren” (Matteüs 22:14). Paulus zegt, “Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden” (Romeinen 9:27). Andere Bijbelgedeelten maken het heel duidelijk dat veel mensen de verkeerde aanvankelijke keus in dit leven maken. Zij kiezen voor de brede poort en de brede weg voordat zij zich realiseren dat het naar hun verderf leidt.

Niettemin maakt de Bijbel het ook duidelijk dat het getal van “de weinigen” die behouden (gered, verlost, gerechtvaardigd) worden heel groot zal zijn! Het aantal mensen dat behouden wordt zal niet te tellen zijn! “Zie, een grote menigte die niemand kan tellen uit alle naties, stammen, volken en talen stond vóór de troon en vóór het Lam” (Openbaring 7:9)!

## **(3) Wat zijn de twee levensstijlen in deze wereld?**

*Lees* Johannes 8:34; Jesaja 57:20-21.

Veel mensen denken dat de levensstijl van mensen die door de brede poort ingaan en langs de brede weg wandelen grenzeloze vrijheid en geluk betekent, terwijl mensen die door de nauwe poort ingaan en langs de smalle weg wandelen waarop zij door allerlei wetten en regels beperkt worden, absoluut saai zal zijn en hen diep ongelukkig zal maken!

Mensen die dit denken misleiden zichzelf. In feite is hun zogenaamde vrijheid en geluk erg oppervlakkig. De Bijbel leert heel duidelijk dat mensen die in zonden leven “slaven van de zonden” zijn! “De goddelozen zijn als een opgezwepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede” (Jesaja 57:20-21)! De mensen die langs de brede weg wandelen zijn in werkelijkheid als gevangenen in ketenen die zwaar slavenwerk voor anderen verrichten.

Hoewel ingaan door de nauwe poort en wandelen langs de smalle weg zelfverloochening, moeite, pijn en strijd impliceren, vooral omdat de zondige natuur in hen nog niet helemaal overwonnen is, leert Psalm 119:165, “Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok” (zie 1 Petrus 1:8-9).

De weinigen die door de nauwe poort binnengaan, “worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht” 2 Korintiërs 4:8-9). Zij zijn als misleiders en toch waarachtigen; als onbekenden en toch bekenden; als bestraft en toch niet gedood; als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten” (2 Korintiërs 6:8-10). Hun lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in hen een allesovertreffende eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg (2 Korintiërs 4:17; Romeinen 8:18)!

De weinigen die door de nauwe poort binnengaan, “hebben alles verlaten en zijn Jezus Christus gevolgd.” En Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt het eeuwige leven” (Markus 10:28-30)!

## **(4) Wat zijn de twee bestemmingen na het leven op de aarde?**

*Lees* Matteüs 3:12; 25:46; 2 Tessalonicenzen 1:8-9; Openbaring 14:9-11.

De twee bestemmingen zijn eeuwige straf en eeuwige leven. De mensen die door de brede poort ingaan en langs de brede weg wandelen zijn op weg naar de vernietiging. “Vernietiging” (Grieks: apóleia) betekent niet “ophouden te bestaan” maar “eeuwigdurende verdoemenis en straf” als in Matteüs 25:46 (Grieks: kolasis). De mensen die de nauwe poort ingaan en langs de smalle weg wandelen, zijn op weg naar het leven. De weg tot zelfverloochening leidt tot het overvloedige leven en leven met God tot in eeuwigheid. “Leven” (Grieks: zóé) betekent verlost zijn en met God in Christus leven in het tegenwoordige leven en in de toekomst na de wederkomst van Christus leven in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het sluit de veelkleurige zegeningen van God in die een gevolg zijn van omgaan met God.

---

<sup>1</sup> HSV: “poort”, gebaseerd op mindere manuscripten.

## **6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis.**

*Bespreek.* Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus Christus ons te *weten*, te *geloven*, te *zijn* en te *doen*?

*Aantekeningen.*

### **(1) Voorwaarden voor het ingaan in Gods Koninkrijk.**

“Gods Koninkrijk binnengaan” betekent hetzelfde als “verlost worden”. Jezus leert dat verlost worden enerzijds erg aantrekkelijk is en anderzijds niet makkelijk is! De poort die toegang geeft tot Gods Koninkrijk is nauw en moet gezocht en gevonden worden! De weg die daarop volgt, is smal en voelt nauw. De nauwe poort vertegenwoordigt de aanvankelijke keuze die een mens in dit leven maakt. Vanaf het standpunt van de mens gezien, is de nauwe poort “de aanvankelijke bekering”. Vanaf het standpunt van God gezien is de nauwe poort “de rechtvaardiging”. De smalle weg vertegenwoordigt de christelijke levensstijl nadat hij gekozen heeft in Jezus Christus te geloven. Vanaf het standpunt van de mens gezien, is de smalle weg “de dagelijkse bekering”. Vanaf het standpunt van God gezien, is de smalle weg “de heiliging”. Zo vertegenwoordigen de brede poort “de onwil zich te bekeren” en de brede weg “de levensstijl van genotzucht”.

De nauwe poort staat aan het begin van de weg die tot het leven leidt. En de smalle weg vertegenwoordigt de levensweg die tussen hoge rotswanden en steile afgronden voert en een mens insluit aan alle kanten. Ten einde de nauwe poort binnen te gaan, moet een mens zich ontdoen van een heleboel dingen, als bijvoorbeeld, de liefde voor aardse bezittingen, wrok, zelfzucht en eigengerechtigheid (zie Hebreëën 12:1). Maar zelfs wanneer een mens de nauwe poort is binnengegaan, blijft zijn oude menselijke natuur tegen hem rebelleren en strijden en weigert hardnekkig zijn oude patronen en gewoonten op te geven. Deze oude natuur heeft de christen niet volledig onder de knie, en daarom is er tot de lichamelijke dood een bittere geestelijke strijd tussen de oude en de nieuwe natuur van de mens (Romeinen 7:14-25; Galaten 5:17). De nauwe poort vertegenwoordigt dus “zelfverloochening, het opnemen van het kruis en het beginnen volgen van Jezus Christus”. En de smalle weg vertegenwoordigt “aanhoudende zelfverloochening, dagelijks je kruis dragen en dagelijks Jezus Christus volgen” (Lukas 9:23).

Maar de uiteindelijke overwinning is verzekerd, omdat deze mens de nauwe poort heeft gevonden en daardoor naar binnen is gegaan. Hij heeft de weg van de goddelozen, de zondaars en de spotters verruult voor de weg van de rechtvaardigen (Psalm 1:1-3). De bewuste keuze om door de nauwe poort binnen te gaan, vertegenwoordigt “de aanvankelijke bekering en rechtvaardiging”. En het wandelen op de smalle weg vertegenwoordigt “de dagelijkse gehoorzaamheid en heiliging”.

### **(2) De gevolgen van ingaan in Gods Koninkrijk.**

De Bergrede leert dat ingaan in Gods Koninkrijk wordt vergezeld door omstandigheden en gevolgen die zowel gunstig als ongunstig kunnen zijn. De gunstige gevolgen zijn dat zij die Gods Koninkrijk binnengaan welgelukzalig (gezegend) zijn: de aarde beërven, barmhartigheid ervaren, God zien, enz. De ongunstige gevolgen zijn dat zij die Gods Koninkrijk binnengaan vervolgd en gesmaad zullen worden. Zij krijgen bepaalde verantwoordelijkheden die niet altijd gemakkelijk zijn: hun gerechtigheid moet namelijk die van de Farizeeën overtreffen. Zij moeten hun vijanden liefhebben; bidden voor mensen die hen vervolgen; niet schijnheilig en discriminerend zijn, enz. Dergelijke dingen worden als *ongunstig* beschouwd en ervaren, omdat de oude natuur van de mens daarmee botst. Christenen merken dat zij nog halfhartig zijn in het doen wat goed is; nog boos worden, zelfbeheersing ten aanzien van de andere sekse tekortkomen; wraak nemen, enz. (Matteüs hoofdstuk 5).

---

## **B. DE GROTE MAALTIJD**

*Lees* Lukas 14:15-24.

### **1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.**

*Bespreek.* Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?

*Aantekeningen.*

Dit verhaal komt overeen met de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, maar is geen parallel daarvan. Jezus vertelde dikwijls gelijkenissen. Soms vertelde Hij dezelfde gelijkenis in verschillende omstandigheden, zoals de gelijkenis van het verloren schaap (Matteüs 18; Lukas 15). Soms vertelde Hij soortgelijke gelijkenissen in verschillende omstandigheden, zoals de gelijkenissen van de koninklijke bruiloft en van de grote maaltijd. De koninklijke bruiloft was een feest dat een koning in een bruidszaal gaf en de grote maaltijd was een formeel diner dat een huiseigenaar in zijn eigen huis gaf.

**De eerste uitnodiging.** Vers 16 toont aan dat klaarblijkelijk iedereen de eerste uitnodiging tot het diner had aangenomen. Er is geen sprake van iemand die het afzegde.

**De tweede uitnodiging.** Kort voor het feest stuurde de gastheer een slaaf om de genodigden te roepen nu te komen, omdat alle voorbereidingen compleet waren. Het was in antwoord op deze tweede uitnodiging dat de genodigden met allerlei zwakke verontschuldigheden kwamen aanzetten. Al deze mensen hadden beloofd te komen, maar nu kwamen zij op hun beloften terug. Met het oog op de enorme voorbereidingen die gemaakt waren voor het feest werden dergelijke

annuleringen als onvergeeflijke overtredingen beschouwd. Het bewees dat de genodigde gasten onoprecht waren! Zij hadden: “Ja” gezegd, maar bedoelden: “Nee”!

Bovendien waren hun verontschuldigheden lichtvaardig en voorgewend. Niemand koopt een akker zonder het eerst te bekijken! En al zou hij het al gekocht hebben, hij had genoeg tijd om het later te bekijken. Niemand koopt vijf span ossen voordat hij ze goedgekeurd (uitgeprobeerd) heeft! En niemand die een vrouw trouwt hoeft weg te blijven van een heerlijk diner, zelfs als hij vrijgesteld was van militaire, burgerlijke en godsdienstige plichten gedurende het eerste jaar van zijn huwelijk (Deuteronomium 24:5)!

**De derde uitnodiging.** De grote maaltijd werd niet geannuleerd! Het feest gaat door zoals tevoren gepland! Omdat de genodigden het af hebben laten weten, zond de gastheer zijn slaven om niet-bevoorrechte mensen *uit te nodigen*. Hij beval hen zelfs om hen te brengen, dat wil zeggen, aan de hand naar het banket te leiden, omdat sommigen van hen verminkt, kreupel en blind waren.

En toen er nog steeds plaats was, moesten de slaven mensen dwingen om binnen te komen, omdat de gastheer wilde dat zijn bankethal propvol zou zijn. Zij brachten mensen in met de kracht van liefdevolle overtuiging. Dat was nodig, omdat vele van deze mensen zich volledig onwaardig voelden! Zo werd de dinerhal helemaal vol, zoals de gastheer het bedoeld had.

---

## **2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.**

**Ontdek en bespreek.** Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  
**Aantekeningen.**

### **(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas 14:1-15.**

Jezus at in het huis van een voornaam Farizeër. Hij had net geleerd: “Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roept dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke burens, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt.

Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want u zal vergolden worden in “de opstanding van de rechtvaardigen” (Lukas 14:12-14). Dit betekent niet dat wij nooit onze vrienden en familie moeten uitnodigen. Maar het betekent wel dat het een veel groter zegen is wanneer we de niet-bevoorrechte mensen in ons maatschappij uitnodigen.

Een van de gasten aan tafel was een vooraanstaande Farizeër en hij merkte op, “Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God” (Lukas 14:15). Toen vertelde Jezus de gelijkenis van de grote maaltijd ten einde aan te tonen dat wat echt belangrijk is, niet is dat je uitgenodigd wordt, maar dat je de uitnodiging ook aanneemt! Zalig is hij die de uitnodiging aanneemt. Zij die het afwijzen kunnen Gods Koninkrijk niet binnengaan!

### **(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 14:16-24.**

### **(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 14:24.**

Iedereen die uitgenodigd is tot het Koninkrijk van God en het afwijst, zal nooit Gods Koninkrijk binnengaan. Alleen zij die de uitnodiging aannemen zullen Gods Koninkrijk binnengaan!

---

## **3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.**

**Ontdek en bespreek.** Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?

**Aantekeningen.** De essentiële of relevante bijzonderheden (details) moeten uit het verband en de parallelle Bijbelgedeelten afgeleid worden, omdat Jezus ze niet uitlegt.

**De grote maaltijd.** Dit is een relevant detail. Evenals in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, is de grote maaltijd een symbool voor Gods Koninkrijk in zijn definitieve fase bij de wederkomst van Christus (zie Openbaring 19:7). Het vertegenwoordigt de vreugde te leven in de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar iedere aanwezige het koningschap (de heerschappij) van God in Jezus Christus uitgelaten erkent. Het wordt voorgesteld als gasten die in een ruime en verlichte feestzaal aan een groot banket aanliggen rondom tafels volgeladen met eten. Er wordt feestelijk met elkaar en met de gastheer gesproken. Elementen van dit beeld vindt je ook in Psalm 23:5; Jesaja 25:6; Matteüs 8:11-12; 22:1-14; 26:29; Openbaring 3:20; 19:9.

De vraag is, “In hoeverre zijn deze beelden letterlijk of figuurlijk bedoeld?” Het antwoord is dat de gelijkenissen vooral gebruik maken van symboliek, wat niet betekent dat zij niet de werkelijkheid vertegenwoordigen! “Het Nieuwe Jeruzalem” en “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde” zijn werkelijkheden! De werkelijkheden zijn veel hoger, mooier en rijker dan de letterlijke betekenis van de symbolen! De zegen van verlost (gered, behouden) zijn in Gods Koninkrijk is letterlijk een werkelijkheid! Het is onmogelijk om over de details te speculeren wanneer de Bijbel weinig of geen licht werpt op deze details.

**De uitnodigingen.** Wat belangrijk in alle gelijkenissen is, is dat de toehoorders de centrale waarheid of belangrijke boodschap die Jezus leert, begrijpen. In deze gelijkenis is de vraag, “Heb ik de uitnodiging van God om Zijn Koninkrijk binnen te gaan al aangenomen?” “Toont mijn leven dat ik hier en nu al een voorproef op de grote maaltijd heb en dat ik

onderweg ben naar de grote maaltijd?” Zowel de inleiding (vers 15) als de conclusie (vers 24) van de gelijkenis wijzen in deze richting! Wat belangrijk is, is niet dat je een uitnodiging gekregen heb, maar dat je op die uitnodiging ingaat en hem aanneemt op een wijze die God van je vraagt of verwacht.

---

#### **4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.**

*Bespreek.* Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?  
*Aantekeningen.*

**De gelijkenis van de grote maaltijd in Lukas 14:15-24 leert over “de voorwaarde om Gods Koninkrijk in te gaan.”**

**De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Het weigeren om Gods genadige uitnodiging tot verlossing in geloof aan te nemen zal leiden tot uitsluiting van de zegeningen en vreugden van Gods Koninkrijk in zijn definitieve fase als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.”**

Gods Koninkrijk op Gods voorwaarden binnengaan is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers van Gods Koninkrijk nemen Gods uitnodiging aan en zij komen wanneer zij geroepen worden. Zij strribelen niet tegen wanneer zij aan de hand van anderen naar Gods Koninkrijk geleid worden. Zij blijven niet twifelen of God hen wel uitgenodigd heeft, omdat de uitnodiging tot hen komt in de kracht van liefdevolle overtuiging.

---

#### **5. Vergelijk de gelijkenis met parallelle en contrasterende Bijbelgedeelten.**

*Ontdek en bespreek.* Hoe kun je de boodschap van de gelijkenis van de grote maaltijd vergelijken met de boodschappen van de gelijkenissen van de twee zonen, van de slechte landbouwers en van de koninklijke bruiloft in Matteüs hoofdstukken 21 en 22?

*Aantekeningen.* De gelijkenis van de grote maaltijd, evenals deze drie gelijkenissen leert dat mensen die zich niet bekeren Gods Koninkrijk in zijn definitieve fase bij de wederkomst van Christus niet in zullen gaan.

---

#### **6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis.**

*Bespreek.* Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus Christus ons te *weten*, te *gelooven*, te *zijn* en te *doen*?

*Aantekeningen.*

##### **(1) De voorwaarde voor ingaan in Gods Koninkrijk is om Gods uitnodiging aan te nemen en niet af te wijzen.**

Het natuurlijke volk van Israël was Gods verbondsvolk gedurende de oudtestamentische periode, maar veel Joden hebben de uitnodiging van God verworpen. Gods genadige uitnodiging werd herhaald:

- eerst door de profeten in het Oude Testament
- uiteindelijk door de Messias, Jezus Christus
- en Zijn apostelen.

Daarom zullen zij (de ongelovige mensen in het natuurlijke volk van Israël) nooit een deel krijgen aan de grote maaltijd, dat wil zeggen, zij zullen nooit Gods Koninkrijk in zijn definitieve fase als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ingaan! Zij zullen verloren gaan! “Niemand van die mannen die genodigd waren zal Mijn maaltijd proeven” (Lukas 14:24)

Maar, toen het natuurlijke volk van Israël Jezus Christus verworpen had, is daarmee Gods eeuwig plan nog niet te gronde gegaan of opgegeven!

- Gedurende de hele oudtestamentische periode waren er oprechte gelovigen onder de Joden (Jesaja 1:9; Romeinen 9:29) en onder de niet-Joden (Jesaja 56:3-8).
- Gedurende de hele aardse bediening van Jezus Christus waren er oprechte gelovigen onder de Joden (Zijn discipelen) en de niet-Joden (Handelingen 17:4; 1 Tessalonicenzen 1:6-10).
- En tot de wederkomst van Christus zal “een overblijfsel” uit het natuurlijke volk van Israël tot geloof in Jezus Christus komen en gered (verlost, behouden) worden (1 Koningen 19:18; Jesaja 1:9; Jesaja 10:22; Matteüs 22:14; Lukas 5:31-32; Lukas 13:1-5; Romeinen 9:27; Romeinen 11:5,11-24; zie Matteüs 24:34).

##### **(2) De manier waarop mensen in Gods Koninkrijk gebracht worden is door liefde en overtuiging.**

De slaven moesten de mensen uit de niet-bevoorrechte klassen in de maatschappij niet alleen uitnodigen, maar naar de feestzaal brengen! Velen van hen konden vanwege hun handicap niet zelf naar de feestzaal lopen. De toepassing is, dat de dienaren van God speciale zorg moesten dragen dat de niet-bevoorrechte en gehandicapte mensen in de wereld ook Gods Koninkrijk kunnen binnenkomen!

Daarna moesten zij zelfs de mensen dwingen met de kracht van liefdevolle overtuiging Gods Koninkrijk binnen te komen. De implicatie is dat vele mensen denken of voelen dat zij niet waardig zijn naar het feest te komen. Dit is vooral een verwijzing naar de heidense (niet-Joodse) volken die aanvankelijk niet uitgenodigd waren. Het feit dat God Zijn uitnodiging niet alleen heeft herhaald, maar ook heeft uitgebreid om de heidense volken in te sluiten, is heel belangrijk. Al in het Oude Testament wisten de profeten dat Gods Koninkrijk uitgebreid zou worden naar de niet-Joodse volken

(Genesis 22:17-18; Jesaja 54:2-3; 56:3-8; 60:1-3; 65:1-3; Psalm 72; Daniël 2:34-35,44-45)! Wat de oudtestamentische profeten niet wisten was dat dit zou gebeuren door de verkondiging van het evangelie aangaande Jezus Christus (in de nieuwtestamentische periode) en dat het zou plaatsvinden op volkomen gelijke voet met het natuurlijke volk van Israël (Efeziërs 3:2-6)! Dit begon in vervulling te gaan bij de eerste komst van Jezus Christus.

**(3) Mensen die deze gelijkenis horen of lezen worden aangespoord om te reageren.**

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is dat een mens op de uitnodiging (de verkondiging van het evangelie) moet *reageren*, het moet *aannemen*, ten einde Gods Koninkrijk in te gaan. Dus, als je nog nooit gereageerd heb, neem Jezus Christus meteen aan!

---

## **C. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERWIJZINGEN EN LESSEN VAN DE GELIJKENISSEN OVER INGAAN IN GODS KONINKRIJK**

**Onderricht.** De voorwaarde om Gods Koninkrijk in te gaan wordt niet door een mens (of godsdienst) bepaald, maar alleen door de God van de Bijbel!

**(1) De gelijkenis van de nauwe poort (Matteüs 7:13-14).**

Gods voorwaarde om Zijn Koninkrijk in te gaan is om door de nauwe poort binnen te gaan en langs de smalle weg te wandelen. *De nauwe poort* vertegenwoordigt het aanvankelijke besluit je te bekeren en in Jezus Christus te geloven. *De smalle weg* vertegenwoordigt een leven in geloof in en gehoorzaamheid aan Jezus Christus en heiliging door de Heilige Geest, zoals in de Bergrede wordt uiteengezet.

**(2) De gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Matteüs 22:1-14).**

Gods voorwaarde om Zijn Koninkrijk in te gaan is om het bruiloftskleed te dragen dat bestaat uit de gerechtigheid van Jezus Christus, iets wat alleen de God van de Bijbel kan en wil geven. *Het bruiloftskleed* staat voor de gerechtigheid van Jezus Christus die God uit zijn genade toerekent en meedeelt aan ieder mens die in Jezus Christus gelooft.

**(3) De gelijkenis van de grote maaltijd (Lukas 14:15-24).**

Gods voorwaarde om Zijn Koninkrijk in te gaan is om Gods uitnodiging aan te nemen en niet af te wijzen. De afwijzing van de uitnodiging tot verlossing door Gods genade en jouw geloof zal leiden tot uitsluiting van de zegeningen en vreugden van Gods Koninkrijk in zijn definitieve fase als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

---