

KONINKRIJK SUPPLEMENT 18

[JESUS CHRISTUS] DE WEDERKOMST VAN JESUS CHRISTUS

Ontdek en bespreek. Wat leert de Bijbel over de wederkomst van Christus?

A. CHRISTENEN MOETEN WAAKZAAM EN TROUW ZIJN

De boodschap van Matteüs 24 is dat christenen waakzaam moeten zijn met het oog op de terugkomst van Jezus als Rechter en als Beloner. De profetieën in deze hoofdstukken verwijzen enerzijds naar gebeurtenissen *in de nabije toekomst* van de discipelen van Jezus en anderzijds naar gebeurtenissen *in de eindtijd*. Het naderende oordeel van Jeruzalem en het Laatste Oordeel van de hele wereld bij de wederkomst van Jezus zijn met elkaar verweven tot één onderricht over “de laatste dingen”. De naderende catastrofe over Jeruzalem dient als een illustratie (het type) van de definitieve catastrofe over de hele wereld in de eindtijd (het antitype).

(1) Matteüs 23:37 – 24:3. De aanleiding.

De aanleiding voor het onderricht over de laatste dingen is de weeklacht van Jezus over Jeruzalem en de twee vragen van de discipelen.

(2) Matteüs 24:4-14. Het begin van de weeën.

Vele soorten verdrukkingen (als oorlogen, hongersnoden en aardbevingen) zullen de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk aan alle volken in de wereld vergezellen. Al deze dingen moeten geschieden, maar deze verdrukkingen (Johannes 16:33; Openbaring 7:14) zijn nog niet het einde.

Matteüs 24:4-14 is een deel van de lange periode voor de terugkomst.

(3) Matteüs 24:15-20. De verdrukking van Jeruzalem.

De grote verdrukking of tijd van verschrikkingen tegen het einde van de nieuwtestamentische periode wordt voorafgegaan door de verdrukkingen (verschrikkingen) van Jeruzalem.

In vers 15 verwijst Jezus eerst naar de profetie van Daniël over “de verwoestende gruwel die in (Grieks) de heilige plaats zou staan” (Daniël 9:27)¹.

De profetie van Daniël (over een grote verdrukking) werd vervuld in 167 v.C. toen de Seleucidische koning, Antiochus IV, Jeruzalem liet plunderen en de tempel liet ontwijden. Het apocriefe boek 1 Makkabeeën 1:41-57 (KBS) beschrijft dit gebeuren als volgt:

“Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit dat allen één volk moesten worden, en dat ieder zijn eigen leringen moest opgeven. Alle naties voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen, aan de afgoden offerden en de sabbat onteerden. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda stuurde de koning boden, met het schriftelijke bevel dat de Israëlieten de leringen moesten overnemen en op moesten houden met de brand-, slacht- en plengoffers in de tempel; dat ze sabbat en feestdagen moesten onteren en de tempel en de heilige personen ontwijden; dat ze altaren, tempels en kapellen moesten oprichten voor afgoden, en varkens en andere onreine dieren moesten offeren; dat zij hun zonen niet meer mochten besnijden, en zich moesten verontreinigen door allerlei onreine en onheilige praktijken, om zo de leer te vergeten en haar voorschriften te verkrachten. Iedereen die niet zou gehoorzamen aan het bevel van de koning zou gedood worden. Soortgelijke bepalingen liet hij in heel zijn rijk afkondigen. Tegelijkertijd stelde hij over het volk beambten aan die erop moesten toezien dat er in elke stad van Juda offers werden opgedragen. Velen uit het volk richtten zich naar hun voorschriften en stoorden zich niet aan de leer. Zij stichtten zoveel kwaad in het land dat de Israëlieten gedwongen waren om zich te verbergen in alle mogelijke schuilplaatsen. De vijftiende kislew van het honderdvijfveertigste jaar (gerekend vanaf de stichting van de Dynastie van de Seleuciden in 312 v.C., dus in december 167 v.C.) liet de koning *de gruwel van de verwoesting* bouwen op het brandofferaltaar (in de tempel); in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht en voor de ingang van de huizen en op de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand, en diegene bij wie men een boek van het verbond aantrof of wie de Wet nog onderhield, werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht.”

In Matteüs 24:15-20 zegt Jezus dat deze profetie van Daniël (over een grote verdrukking) een tweede keer in de toekomst vervuld zal worden. Dan zal het specifiek te maken hebben met de toenmalige tempel in Jeruzalem en de toenmalige mensen in Judea.

Deze tweede grote verdrukking van Jeruzalem werd vervuld in 70 n.C. toen de Romeinse veroveraar, Titus, Jeruzalem omsingelde en uiteindelijk innam. De heidense Romeinse soldaten droegen hun heidense standaarden, met Romeinse

¹ **Daniël 9:27** Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.

afgoden daarop afgebeeld, in Jeruzalem en in de tempel en verwoestten de tempel en Jeruzalem (Lukas 21:20-24)².

Maar Jezus zegt dat deze verwoesting van de tempel en Jeruzalem in 70 n.C. nog niet het einde van deze eeuw (i.e. de gehele nieuwtestamentische periode die eindigt met de wederkomst van Christus) zal zijn, omdat Jeruzalem (voor een lange tijd) door de heidenen vertrapt zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn (Lukas 21:24; zie Romeinen 11:25; Openbaring 11:2).

Deze verdrukkingen van Jeruzalem (in de 2^{de} eeuw v.C. en de 1^{ste} eeuw n.C.) *voorafschaduw*en vele soortgelijke verdrukkingen (verschrikkingen) in de wereldgeschiedenis daarna (vgl. Matteüs 24:4-14). De verdrukking van christenen zal door blijven gaan vanaf de eerste komst tot de wederkomst van Jezus. Daarom wordt in het boek van Openbaring de gehele periode tussen de eerste komst en de wederkomst van Jezus ook “de grote verdrukking” genoemd (Openbaring 7:9,14)³.

(4) Matteüs 24:21-26. De grote verdrukking kort voor de wederkomst van Jezus Christus.

De verdrukkingen van Jeruzalem rondom het begin van de nieuwtestamentische periode zou groot zijn, maar de allergrootste verdrukking in de menselijke geschiedenis, in het bijzonder de verdrukking van christenen, zal kort voor de wederkomst van Jezus Christus plaatsvinden. Deze laatste grote verdrukking (tijd van verschrikkingen) is het slot van alle voorafgaande grote verdrukkingen (vgl. Matteüs 24:4-14). Het sluit de nieuwtestamentische periode af.

Gedurende deze grote verdrukking zullen er vele valse christussen en valse profeten zijn die grote wonderwerken zullen verrichten met het doel om de christenen te verleiden. Jezus Christus zegt echter duidelijk dat verleiding van oprechte christenen niet mogelijk is (Matteüs 24:24; vgl. Johannes 17:12)⁴! Maar christenen zullen zeker door de grote verdrukking heengaan.⁵

(5) Matteüs 24:27-31. De wederkomst van Jezus Christus.

Deze finale grote verdrukking zal beëindigd worden door de wederkomst van Christus.

- De wederkomst zal overal zichtbaar zijn, net zoals de bliksem van het oosten tot het westen licht (Matteüs 24:27; zie vers 29).
- De wederkomst zal overal hoorbaar zijn, vanwege de stem van Christus, de stem van een aartsengel en het luide bazuingeschal dat de doden zal opwekken (Matteüs 24:31; Johannes 5:28-29; 1 Tessalonicenzen 4:16).
- De wederkomst zal door iedereen ervaren worden: De engelen zullen de uitverkorenen (d.w.z., alle oprechte christenen) verzamelen om Jezus in de lucht te verwelkomen (Matteüs 24:40a,41a; zie 1 Tessalonicenzen 4:17; 2 Tessalonicenzen 1:10). Maar zij zullen alle ongelovigen en niet-christenen achterlaten om eerst de heftige beweging van hemellichamen te aanschouwen (Hebreeën 12:26-27; Openbaring 6:12-17) en later op diezelfde laatste dag voor de oordeelstroom van Christus in de lucht gedreven te worden (Matteüs 24:40b,41b; zie Matteüs 25:31-33; Openbaring 20:11-12).
- De wederkomst zal de hemellichamen heftig bewegen en met gedruis voorbijgaan (wegvluchten) en de elementen in het universum zullen brandend vergaan (Matteüs 24:29; 2 Petrus 3:10-13; Openbaring 6:12-17; Openbaring 20:11). Dus vindt het laatste oordeel van mensen in de hogere regio's (de lucht) plaats (Matteüs 24:31; Matteüs 25:31-32; 1 Tessalonicenzen 4:17) tegelijk met het finale oordeel van het universum en de oude aarde.
- De wederkomst zal plotseling en geheel onverwachts plaatsvinden (Matteüs 24:36).

(6) Matteüs 24:32-35. De gelijkenis van de vijgenboom.

Zie de uitleg van deze gelijkenis in handleiding 12, supplement 16. Wanneer de discipelen (van Jezus Christus) al deze gebeurtenissen zien die uitlopen op de verschijning van de “verwoestende gruwel” in de tempel van Jeruzalem, dan zullen zij (de discipelen) weten dat de verwoesting van Jeruzalem en de tempel nabij is. Dit is het antwoord van Jezus Christus op de eerste vraag van de discipelen (Matteüs 24:3a).

(7) Matteüs 24:36-44. Christenen moeten altijd waakzaam en gereed zijn.

De zondvloed in de dagen van Noach was plotseling, onverwachts en verraste iedereen! Zo zal de wederkomst van Jezus Christus ook zijn: plotseling, onverwachts en ervaren door iedereen! De wederkomst zal volkomen onvoorspelbaar voor zowel niet-christenen als christenen zijn. Niemand weet wanneer het zal plaatsvinden.

² **Lukas 21:20-24** 20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legerstroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 23 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. 24 De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is.

³ **Openbaring 7:9,14** 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen (beter HSV: de grote verdrukking) gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.’

⁴ **Johannes 17:12** Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.

⁵ De bedelingenleer is aantrekkelijk voor vele van haar aanhangers omdat ze leert dat christenen niet door de grote verdrukking zullen heengaan, omdat de Gemeente daarvoor zogenaamd opgenomen zal worden. Dat is dus niet waar!

Bij Zijn wederkomst zal Jezus Christus niet ieder mens verwelkomen in zijn eeuwige en heerlijke tegenwoordigheid, omdat één mens “aangenomen zal worden” en een ander “achtergelaten zal worden” (Matteüs 24:40-41)!

(8) Matteüs 24:45-51. Christenen moeten trouwe dienaren zijn.

De gelijkenis van de trouwe en wijze dienaren leert dat omdat christenen het tijdstip van de wederkomst niet weten, Christus hen bij Zijn wederkomst bezig moet vinden met dienstbetoon in Zijn koninkrijk!

(9) Verschillende verwachtingen aangaande het koninkrijk van God.

Terwijl de Joden verwachten dat het koninkrijk beperkt blijft tot Israël (Ezechiël 37:21-28; Matteüs 20:21; Johannes 6:15; Handelingen 1:6), maakt Jezus Christus het volgende heel duidelijk in Zijn onderricht en gelijkenissen:

- Het koninkrijk van God kwam al met Zijn eerste komst (Markus 1:14-15; Matteüs 12:28-29).
- Het koninkrijk omvat mensen uit alle volken (Matteüs 8:11-12; Matteüs 21:42-44).
- Het evangelie van het koninkrijk (Lukas 16:16; Handelingen 8:12; 19:8; 20:24-25; 28:23,31) is het evangelie van genade en wordt aan alle volken verkondigd (Matteüs 24:14).
- Het koninkrijk is een werkelijk, doch geestelijk koninkrijk, een koningschap van Jezus Christus in de harten en levens van mensen (Lukas 17:20-21; Johannes 18:36).
- Het koninkrijk groeit voortdurend (Markus 4:26-32) totdat het zijn finale volmaakte fase (nieuwe hemelen en een nieuwe aarde) bereikt bij de wederkomst van Christus (Matteüs 13:36-43; 2 Petrus 3:10-13).

B. DE TUSSENLIIGENDE TOESTAND IN DE HEMEL

1. Het vergankelijke leven in een menselijk lichaam op de aarde.

Het vergankelijke leven op de aarde wordt afgezet tegen het eeuwige leven in de hemel. Dit wordt in de Bijbel door de volgende uitgebeeld:

- Abraham (2000 v.C.), woonde als een bijwoner en vreemdeling in tenten in een vreemd land, verwachtte het hemelde Jeruzalem (symbool: de stad die fundamenteen heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is) (Hebreeën 11:8-16).
- De aardse tentwoning (tabernakel) (1446 v.C.) diende als huis van God gedurende de reis door de woestijn en wordt afgezet tegen de tempel op de berg Moria, of beter, tegen de hemelse tempel (Hebreeën 8:5).
- Het Loofhuttenfeest (1446 v.C.) waarbij mensen in tenten/hutten woonden was een herdenking aan het kampleven van de Israëlieten gedurende hun veertig jaar reis door de woestijn. En het leven in permanente woningen in het Beloofde Land dat vloeit van melk en honing is een type van de eeuwige erfenis van Gods volk.
- Het vergankelijke menselijke lichaam van Jezus Christus en Zijn leven op aarde (Zijn incarnatie: “het Woord is vlees geworden en heeft Zijn tent onder ons opgezet) (Grieks: eskénósen)” (Johannes 1:14) wordt afgezet tegen Zijn verheerlijkte opstandingslichaam (Johannes 2:19-22; Filippenzen 3:21) en Zijn eeuwigheid bij God in de hemel (Johannes 1:1; 12:27-28; 20:17).
- De christen die in zijn tentwoning (zijn lichaam) op de aarde leeft totdat het door de dood afgebroken/neergehaald wordt (Grieks: analúo) (Filippenzen 1:23; 2 Timoteüs 4:6) of (Grieks: katalúo) (2 Korintiërs 5:1).

2. De tussenliggende toestand van de menselijke geest zonder een verheerlijkt menselijk lichaam in de hemel.

“Zalig zijn de doden die in de Heere sterven ... Zij rusten van hun inspanningen (op de aarde) en hun werken volgen met hen (Openbaring 14:13; zie 1 Korintiërs 3:12-15).

De tussenliggende toestand tussen dood en opstanding wordt in 2 Korintiërs 5:1-10 en Filippenzen 1:21-25 beschreven. De apostel Paulus verlangt naar een spoedige wederkomst van Christus, zelfs voordat hij sterft, omdat hij dan niet door het sterven van zijn lichaam “naakt” bevonden wordt. Hij wil niet “ontkleed” (Grieks ekdusasthai) (i.e. met een menselijke geest zonder een menselijk lichaam), maar “overkleed” (Grieks ep+endusasthai) zijn (2 Korintiërs 5:4-5). “Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat wij het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.”

Omdat sterven een realiteit in het leven is, heeft hij de begeerte “om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippenzen 1:23). Hij beseft dat “in het vlees/lichaam blijven, noodzakelijker is” voor de christenen die aan hem toevertrouwd zijn (Filippenzen 1:24). Hij beseft dat “zolang hij in het lichaam inwoont, hij uitwonend is van de Heere” (2 Korintiërs 5:6). Hij wordt door deze twee gedachten gedrongen, maar heeft toch een groter verlangen om “uit het lichaam te wonen (Grieks: ekdémesai ek) en bij de Heere in te wonen” (Grieks: endémesai pros) (2 Korintiërs 5:8).

Nu hij nog in zijn lichaam woont, “verlangt hij vurig naar met zijn woning die uit de hemel is (i.e. zijn opstandingslichaam), overkleed te worden, zodat de sterfelijke (helemaal) door het leven wordt verslonden (Grieks: katapinó) (aoristus tijd) (2 Korintiërs 5:2-4). God zal het sterfelijke lichaam van een christen niet in het graf in de steek laten (zie Handelingen 2:23-28). Niets en niemand kan een christen (of zelfs zijn dode lichaam, zijn stof in het graf) scheiden van de liefde van God in Christus (Romeinen 8:38-39)! Het opstandingslichaam wordt “een gebouw van God” genoemd, “een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel” (2 Korintiërs 5:1). Dat wil zeggen, het

opgestane lichaam van de christen wordt niet opgebouwd door middel van menselijke ouders (zie Matteüs 22:30), maar uitsluitend door God. Het nieuwe onsterfelijke opstandingslichaam zal het oude en sterfelijke lichaam helemaal verslinden. Het zal het oude en sterfelijke lichaam overkleeden evenals een overjas over de onderkleding (Grieks: ep + enduomai) (2 Korintiërs 5:2-4)! Het opstandingslichaam zal niet een totaal nieuw geschapen lichaam zijn. Het zal het oorspronkelijke sterfelijke lichaam (elementen, stof) zijn die overkleed is, dat is, helemaal vernieuwd is! Het opstandingslichaam zal gelijk zijn aan het verheerlijkte opstandingslichaam van Jezus Christus (Filippenzen 3:20-21)! Het zal “onsterfelijk” (zie Openbaring 21:4), “verheerlijkt, krachtig en geestelijk” (1 Korintiërs 15:42-44) zijn.

Paulus verwijst hier NIET naar een of ander “lichaam” tijdens de tussenliggende toestand in de hemel, want hij is immers “ontkleed” (hij heeft alleen een menselijke geest zonder een menselijk lichaam). Hij verwijst WEL naar de opstanding van het lichaam bij de wederkomst van Christus. Bij de opstanding uit de dood bij de wederkomst van Christus, zal hij “met zijn woning die uit de hemel is, overkleed worden”. Hij zal een verheerlijkt opstandingslichaam van Christus ontvangen.

3. De tussenliggende toestand met een verheerlijkte menselijke geest in de hemel.

Op het moment dat een christen sterft, wordt zijn onvolmaakte menselijke geest veranderd en wordt het gelijkvormig aan de volmaakte menselijke geest van Jezus Christus (1 Johannes 3:1-3).

Bij de opstanding uit de dood wordt de verheerlijkte menselijke geest met het verheerlijkte menselijke lichaam geïntegreerd tot een onvergankelijke eenheid. De christen die uit de dood opstaat zal “een levendmakende geest” zijn die de volmaakte gelijkenis van de opgestane Christus zal dragen. Dit betekent dat de christenen geestelijk en lichamelijk volledig en volmaakt door de Heilige Geest geleid zullen worden en door de Geest zullen wandelen (1 Korintiërs 15:45-50; zie Galaten 5:16,18,25). God bereidt christenen voor deze heerlijke toekomst voor door aan hen in de tegenwoordige tijd de Heilige Geest te geven als een onderpand dat garandeert dat deze verandering heel zeker zal plaatsvinden (2 Korintiërs 1:22; 5:5)!

Maar hoe en wanneer vindt de wederkomst plaats?

C. DE TEKENEN VAN DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

1. Jezus vertelt over “de laatste dingen” (Matteüs 24:1-3)

(1) Twee vragen.

De discipelen stellen twee vragen aan Jezus over “de laatste dingen” die gaan gebeuren in de geschiedenis: “Wanneer zal de verwoesting van de tempel en Jeruzalem gebeuren?” (zie Matteüs 24:1-3a) en “Aan welk teken (enkelvoud) kunnen we uw komst en (beter: dat wil zeggen) de voltooiing van deze wereld herkennen?” (Matteüs 24:3b). De discipelen dachten namelijk dat Jeruzalem verwoest zou worden bij het einde van de menselijke geschiedenis in deze tegenwoordige wereld. Maar Jezus’ profetische antwoord wijst aan de ene kant naar gebeurtenissen die in de nabije toekomst zouden plaatsvinden (de verdrukking van Jeruzalem) en aan de andere kant naar gebeurtenissen in de eindtijd (de grote verdrukking vóór zijn wederkomst).

(2) Jezus’ antwoord op de eerste vraag van Zijn discipelen (Matteüs 24:15-20; zie Lukas 21:7,20-24a).

Daar spreekt Hij over “de grote verdrukking” van Jeruzalem, die plaatsvond in 70 n.C. Hij zei dat de verdrukking van Jeruzalem in de tijd van Daniël de naderende catastrofe in Jeruzalem in 70 n.C. en soortgelijke verdrukkingen in de toekomstige geschiedenis van de wereld voorafschaduwde (*Lees* Matteüs 24:4-14). Het diende als een illustratie (beeld) van de uiteindelijke catastrofe over de hele wereld in de eindtijd! Vergelijk de vele “schaduwten” in het Oude Testament die vooruit wezen naar de “werkelijkheden” in het Nieuwe Testament (Kolossenzen 2:16-17).

Het woordje “en” in de tweede vraag van de discipelen betekent in het Grieks “dat wil zeggen” of “namelijk”.⁶ Dus de wederkomst van Jezus Christus sluit het einde van de tijden af! Er komt niet nog een periode van 1000 jaar tussen de wederkomst en het einde!

(3) Jezus’ antwoord op de tweede vraag van Zijn discipelen (Matteüs 24:21-31).

Het teken (enkelvoud) zal de zichtbare en hoorbare uiteindelijke wederkomst van Christus op de wolken zijn (Matteüs 24:29b-31). Maar kort vóór de wederkomst zal “de finale verdrukking” zijn (Matteüs 24:21-29a). Het zal de ergste verdrukking van alle tijden zijn en ook het slot van alle voorafgaande grote verdrukkingen (Matteüs 24:4-14). In Zijn onderwijs over de laatste dingen verweeft Jezus de verdrukking van Jeruzalem in de eerste eeuw n.C. met de laatste grote verdrukking voor Zijn wederkomst.

2. Er zullen vele tekenen zijn (Matteüs 24:4-14)

Vóór de wederkomst van Jezus zullen er vele tekenen zijn die erop duiden dat deze wereld op een einde loopt:

(1) valse christussen (Messiasfiguren)

(2) valse profeten van andere godsdiensten

⁶ Grieks: kai explicatief, d.w.z. een woord of zinsnede wordt d.m.v. “kai” toegevoegd aan een ander woord of zinsnede ten einde iets uit te leggen: “en zo”, “dat wil zeggen”, “namelijk” (Matteüs 8:33; 24:3; Johannes 9:37).

- (3) oorlogen**
- (4) hongersnoden**
- (5) aardbevingen**
- (6) verdrukking van ware christenen door niet-christenen**
- (7) afvalligheid van naamchristenen (het leeglopen van kerken)**
- (8) minachting van Gods geboden**
- (9) verkilling van de liefde.**

Alle bovengenoemde tekenen (gebeurtenissen) moeten plaatsvinden, maar ze betekenen nog niet het einde (Matteüs 24:6). Ze zijn pas “het begin van de weeën” (Matteüs 24:8).

Ook worden deze tekenen vergezeld door de verkondiging van het evangelie aan alle volken in de wereld (Matteüs 24:14; zie Matteüs 4:23; Handelingen 20:24-25).

Al deze tekenen (gebeurtenissen) zullen plaatsvinden vanaf “de verwoesting van Jeruzalem” in 70 n.C. “tot de tijd van de heidenen voorbij is” (Lukas 21:20,24b), dat wil zeggen, vanaf de eerste komst van Jezus tot de wederkomst van Jezus.

3. Er zullen drie duidelijke tekenen zijn (Matteüs 24:14,21-31)

(1) Een lange periode.

Eerst zal er een lange periode van verkondiging van het evangelie over het Koninkrijk van God zijn tot een getuigenis voor alle volken in de hele wereld (Matteüs 24:14).

(2) Een heel korte periode.

Daarna zal er een korte periode van grote verdrukking zijn. Dit zal de laatste grote verdrukking onder de laatste antichrist zijn (Matteüs 24:21-29a).

Deze twee tekenen kunnen niet gebruikt worden om de tijd van de wederkomst te bepalen (Matteüs 24:36,42).

(3) De wederkomst.

Uiteindelijk zal de ontzagwekkende wederkomst van Jezus op de wolken plaatsvinden (Matteüs 24:29b-31). Deze gebeurtenis zal plotseling en onverwachts voor iedereen zijn. Dit is “het (beslissende) teken” van het einde van deze wereld met zijn geschiedenis (Matteüs 24:3).

D. DE LANGE PERIODE

Het Boek Openbaring is NIET een geschiedenisboek in chronologische volgorde, maar een Apocalyps in zeven parallelle delen en ieder deel “beschrijft in beelden en tekenen” (Grieks: sémainó)(aoristus)(Openbaring 1:1)⁷ de hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot de wederkomst van Christus en het aanbreken van de finale fase van het Koninkrijk van God.

1. De lange nieuwtestamentische periode wordt gesymboliseerd door de getallen “1000” en “3½”.⁸

(1) De symbolische 1000 jaar periode.

Het getal “3” in de Bijbel vertegenwoordigt de Drie-enige God (zie Matteüs 28:19). Het getal “10” in de Bijbel vertegenwoordigt volledigheid met betrekking tot de mensen op de aarde en het getal “1000” (10x10x10) in de Bijbel vertegenwoordigt de absolute volledigheid die bepaald is door de Drie-enige God. Dus, het getal “1000 jaar” is niet letterlijk bedoeld, maar vertegenwoordigt een door God bepaald periode die strekt over alle generaties (zie Psalm 90:1-4; Psalm 105:8) waarin God Zijn plan op aarde voltooit (zie Jesaja 14:24,26,27).

Openbaring 20 staat parallel met Openbaring 17-19, Openbaring 12-14 en Openbaring 8-11.

De 1000 jaar periode:

- begint met de binding van de satan tijdens de eerste komst van Christus (zie Matteüs 12:28-29; Lukas 10:17-20; Johannes 12:31-32; Kolossenzen 1:13; 2:15; Hebreeën 2:14; 1 Johannes 3:8; Openbaring 12:5-12; Openbaring 20:1-3)
- en eindigt met de laatste oorlog (Openbaring 20:7-10; Openbaring 19:11-21; Openbaring 11:7), de opstanding uit de doden en het laatste oordeel bij Zijn wederkomst (Openbaring 20:11-15).

Dus, de 1000 jaar periode symboliseert de hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst.

⁷ HSV: Openbaring 1:1. “(in beelden en tekenen) laten zien wat spoedig moet geschieden”.

⁸ Alle getallen in het boek Openbaring vertegenwoordigen symbolisch letterlijke werkelijkheden die de letterlijkheid van de getallen verre te boven gaan. Zie handleiding 1, les 10, sleutel 5.

(2) De symbolische “3½ tijden” periode, of “42 maanden” of “1260 dagen”.

Ook het getal “3½” is niet letterlijk bedoeld, maar vertegenwoordigt “een periode van verdrukking” in de Bijbel (1 Koningen 17:1; Daniël 7:25; 9:27; 12:7; Lukas 4:25; Jakobus 5:17)⁹. Hier verwijst het naar de lange nieuwtestamentische periode als “een periode van de grote verdrukking” (Openbaring 7:14).

Openbaring 11 loopt parallel met Openbaring 12-14.

De lange periode:

- begint bij de eerste komst van Christus en de Kerk (hier gesymboliseerd door “de vrouw”) die gedurende “de lange periode” in de woestijn verzorgd wordt (Openbaring 12:5-6)
- en eindigt bij de grote verdrukking tegen de Kerk (hier gesymboliseerd door “de twee getuigen”) (Openbaring 11:7-10), de opstanding uit de dood bij de wederkomst van Christus (Openbaring 11:11-12), het laatste oordeel (Openbaring 11:18; 14:14-20) en de vestiging van het koninkrijk van God in zijn finale fase (Openbaring 11:15). Het getal “2” vertegenwoordigt “getuigen” (Deuteronomium 19:15; Lukas 10:1; Openbaring 11:3).

Het getal “3½” suggereert dat gedurende de hele nieuwtestamentische periode, de Satan en zijn bondgenoten: de antichristen, de valse profeten en de hoeren zullen proberen om zijn periode van kwaadaardig gezag te verlengen tot het goddelijke getal “7”, maar dat toen hij halverwege kwam (het getal “3½”), hij plotseling en onverwachts afgekapt werd! Dus, ook de periode van 3½ tijden, of 42 maanden of 1260 dagen symboliseert de hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst.

2. Aan het begin van de lange periode werd de satan gebonden (Openbaring 20:1-6)

(1) Bij zijn eerste komst kwam Jezus om de daden van de duivel teniet te doen

(1 Johannes 3:8; Hebreëen 2:14).

Door zijn voltooide verlossingswerk (Zijn dood en opstanding) heeft Jezus Christus de satan (beeld: “de sterke”) gebonden (Grieks: *deó*)(aoristus actief) (Matteüs 12:29). Hij heeft satans vermogen om kwaad te doen behoorlijk aan banden gelegd, ingeperkt, beknot! Doordat Hij verhoogd werd (door Zijn kruisiging, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging in de hemel) heeft Hij “de prins” (Grieks: *ho archón*) (let wel: niet de Koning) (Grieks: *basileus*) van deze wereld (de Satan) uit zijn machtspositie geworpen en trekt Hij mensen van over de hele wereld tot Zich (Johannes 12:31-32).

(2) De satan heeft nog wel veel macht om kwaad te doen.

Hij is nog steeds een moordenaar en de vader van alle leugens (Johannes 8:44; 2 Korintiërs 4:3-4), maar “hij werd gebonden (Grieks: *deó*)(aoristus, actief) (dezelfde woord als in Matteüs 12:29) opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden totdat de (symbolische) 1000 jaar voorbij waren” (Openbaring 20:2-3).

3. Gedurende de lange periode wordt het evangelie verkondigd (Matteüs 24:14)

(1) Gedurende deze symbolische periode van 1000 jaar

kan de satan de volken niet langer misleiden (Openbaring 20:3).

Vóór de eerste komst van Christus hield de satan de volken onder zijn beheer (Daniël 10:12-13,20). Maar ná de eerste komst van Christus, worden de uitverkorenen uit zijn machtsgebied geroofd en overgebracht naar het koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1:13). Vóór de eerste komst van Christus, klaagde de satan gelovigen aan bij de troon van God (Job hoofdstuk 1 en 2), omdat er nog geen verzoening voor hun zonden gedaan was. Maar ná de eerste komst van Christus, kan de satan gelovigen niet meer aanklagen voor God (Openbaring 12:7-12; Romeinen 3:23-26; Romeinen 8:33-34), want hun zonden zijn verzoend (Romeinen 3:24-25; Openbaring 12:11)!

Satan kan de volken niet langer misleiden/laten afdwalen (Grieks: *planaó*)(aoristus actief), dat wil zeggen, hij kan Christus (en christenen) niet langer tegenhouden om het evangelie aan de volken te verkondigen en discipelen van alle volken in de wereld te maken! Jezus zei, “Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Matteüs 24:14) (De toekomstige tijd drukt niet alleen een toekomstige profetie uit, maar een absolute zekerheid!) En discipelen van alle volken zullen beslist gemaakt worden (Matteüs 28:18-20)! Het einde van deze tegenwoordige wereld zal dus alleen komen wanneer volgens God de verkondiging van het evangelie aan alle volken (Grieks: *ethné*) (mensengroepen, bv. zakenmannen, studenten, godsdienstgroepen, enz.) voltooid is!

(2) Gedurende deze symbolische periode van 1000 jaar

trekt Jezus Christus overwinnend uit en om te overwinnen (Openbaring 6:1-2; zie Matteüs 28:18).

Hij zaait “de zonen van het koninkrijk” in heel de wereld (Matteüs 13:37-38). Hij verzamelt “Zijn tarwe in Zijn schuur” (Matteüs 3:12a). Hij “trekt” mensen uit alle volken tot Zich (Johannes 12:32; zie Filippenzen 2:9-11).

Samenvattend, de God van de Bijbel brengt een ontelbaar aantal mensen uit alle volken in de wereld uit het machtsgebied van de satan (i.e. het koninkrijk van de boze wereld) over naar het koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1:13). Op deze manier bouwt Christus Zijn Gemeente (Kerk) en de poorten van “de hel zullen haar niet overweldigen” (Matteüs 16:18)!

⁹ Het getal 3½ symboliseert verschillende “perioden van verdrukking” in de heilsgeschiedenis.

(3) Gedurende deze symbolische periode van “1000 jaar” of “3½ tijden”

zullen de satan en zijn bondgenoten christenen en de Christelijke Kerk tegenwerken.

Gedurende heel deze lange nieuwtestamentische periode, “staat *de satan* (een betere grondtekst als “ik”) aan de oever van de zee”, terwijl het beest uit de zee opkomt (Openbaring 12:18; 13:1). “De draak” vertegenwoordigt de satan (Openbaring 12:9). “De zee” vertegenwoordigt de volken in de wereld (zie Daniël 7:2-3). En “het beest” vertegenwoordigt de antichrist in zijn vele vormen. Hij zal uit de volken in de wereld voortkomen en Satan zal aan hem zijn macht, zijn troon en zijn grote gezag geven (Openbaring 13:2). Maar de Satan zelf is op de oever van de zee als ’t ware aan de kant gezet! Dit betekent dat zijn invloed op de ongelovige volken erg verminderd is.

Gedurende de hele lange nieuwtestamentische periode vertrappen alle niet-christenen (meervoud) in de geschiedenis de aanbidding van de God van de Bijbel (beeld: “zij vertrappen de buitenste voorhof van de tempel en de heilige stad”) (Openbaring 11:2b). En de antichristen (beeld: “het beest uit de zee”) maken aanspraak erop dat zij “god” zijn (Openbaring 13:3-6,11-14a) en vallen de Christelijke Kerk (symbool: “de tempel van God”) (Openbaring 11:1) aan die als een georganiseerd instituut getuigt (symbool: “Gods twee getuigen”) (Openbaring 11:1-2a,3; zie 2 Korintiërs 6:16).

Gedurende de lange nieuwtestamentische periode heerst de satan alleen maar over zijn “boze koninkrijk van deze wereld” door middel van zijn bondgenoten:

- “Het beest dat uit de zee opkomt” (de antichrist) vertegenwoordigt *de antichristelijke politieke machten van de satan* (Openbaring 13:1-10)
- “Het beest dat uit de aarde opkomt” (de valse profeet) vertegenwoordigt *de antichristelijke godsdienstige machten van de satan* (Openbaring 13:11-18)
- “De grote hoer” (Babylon) vertegenwoordigt *de antichristelijke culturele en morele machten van de satan* (Openbaring 17:1-18)
- De mensen die “het merk van het beest ontvangen hebben” (of “het onkruid tussen de tarwe”) (Matteüs 13:38) vertegenwoordigen *de antichristelijke volgelingen van de satan* (Openbaring 14:9).

Gedurende de hele nieuwtestamentische periode ligt alleen “de hele (antichristelijke) wereld in het boze” (1 Johannes 5:19), want Jezus Christus (“Die voor eeuwig uit God geboren is”)(Grieks: gegennémenos)(voltooid tegenwoordige tijd) bewaart hem (de christen)(“die eens en voor altijd uit God geboren is”)(Grieks: gennétheis) (aoristus tijd) en de boze (Satan) heeft *steeds* geen vat op (Grieks: haptomai)(onvoltooid tegenwoordige tijd) de christen (1 Johannes 5:18)!”

Gedurende de hele nieuwtestamentische periode “zaait de vijand, de satan, de kinderen van de boze” tussen (niet: naast) (Grieks: ana meson tou sitou) (Matteüs 13:25,30,41) de christenen in de wereld. Het tegenwoordige Koninkrijk van God (of Kerk) is dus gemengd. Er zijn dus vele “naamchristenen” of “cultuurchristenen” in de tegenwoordige Kerk!¹⁰

4. Aan het einde van deze lange periode zal de satan weer losgelaten worden (Openbaring 20:3b,7).

Kort voor de wederkomst van Jezus Christus zal de satan weer losgelaten worden uit zijn positie van gebondenheid en de boze wereld verzamelen voor “de (laatste) oorlog” tegen de Christelijke Kerk.

E. DE KORTE PERIODE

Het begin. De loslating van de satan uit zijn gebondenheid zal het begin zijn van een heel korte periode (zie Matteüs 24:22) aan het einde van de geschiedenis van de wereld. Deze korte periode wordt gesymboliseerd door “3½ dagen” (Openbaring 11:9,11). Dan zal de laatste antichrist “de twee getuigen” (een symbool voor de Christelijke Kerk als getuigende instelling) vernietigen. De satan zal “de volken” misleiden en verzamelen voor de laatste oorlog in de menselijke geschiedenis (Openbaring 20:7-8). “De volken die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden” is een symbool voor alle mensen uit alle volken die niet in Jezus Christus geloven (de niet-christenen, de ongelovigen) (Matteüs 24:29). Het getal “4” vertegenwoordigt de “aarde” (de vier windrichtingen: noord, zuid, oost, west).

Tijdens deze korte periode zullen de volgende gebeurtenissen plaatsvinden:

- de overheersing door de laatste antichrist
- de laatste grote verdrukking
- de laatste oorlog.

Het einde van deze korte periode is de plotselinge en onverwachte wederkomst van Christus, de opstanding van de doden (Openbaring 11:11), de opname van gelovigen in de lucht om Christus te ontmoeten en te verwelkomen terwijl hun vijanden toekijken (Openbaring 11:12), het laatste oordeel (Openbaring 11:18; 14:6-12) en de vestiging van het koninkrijk van God in haar finale fase (de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) (Openbaring 11:18; 14:1-5; 21:1-2) waar alleen gerechtigheid zal wonen (2 Petrus 3:13).

¹⁰ “Cultuurchristenen” zijn mensen die zich “christen” noemen omdat hun ouders Christen zijn of hun land hoofdzakelijk een christelijke cultuur erft, evenals er vele cultuur Hindoes en vele cultuur Moslims zijn. Zij zijn allen in elk geval niet wedergeboren (Johannes 3:7)!

1. De overheersing door de laatste antichrist (2 Tessalonicenzen 2:1-12)

(1) Wat houdt de laatste antichrist tegen?

Hoewel er vele antichristen in de wereldgeschiedenis zullen optreden (1 Johannes 2:18; 4:3), zal er één laatste antichrist komen (2 Tessalonicenzen 2:3b). Gedurende de lange periode wordt de komst van deze laatste antichrist (de wetteloze mens) door “iets” of “iemand” tegengehouden (2 Tessalonicenzen 2:6-8). Waarschijnlijk is dit een verwijzing naar “de wetten” en “de wethouders” die de wet en orde in de wereld handhaven.

Wanneer de wet en orde niet langer in de wereld functioneren, zal de laatste antichrist (symbool: “het beest uit de afgrond”) komen om de Gemeente (Kerk) als een georganiseerd instelling die in de wereld getuigt (symbool: “de twee getuigen”) te vernietigen (Openbaring 11:7).

(2) De laatste antichrist zal de God van de Bijbel bestrijden en zich verheffen boven alles wat “god” genoemd word of aanbeden wordt.

Hij zal plaatsnemen in de georganiseerde Kerk (symbool: “de tempel van God”), zichzelf tot “god” verheffen (2 Tessalonicenzen 2:4; Openbaring 13:14b-15) en zijn leugens verspreiden (2 Tessalonicenzen 2:9-12). De ware christenen zullen hem weerstaan (Jakobus 4:7) en weigeren om hem te aanbidden en te dienen. Dat zal leiden tot de laatste grote verdrukking van christenen en tot de laatste oorlog (*Lees* Openbaring 13:11-17).

(3) De laatste antichrist zal zijn boze macht uitoefenen gedurende een symbolische periode van 3½ dag.

Het getal “3½” is niet letterlijk, maar vertegenwoordigt “een periode van verdrukking” in de Bijbel (1 Koningen 17:1; Daniël 7:25; 9:27; 12:7; Lukas 4:25; Jakobus 5:17; Openbaring 11:2-3,9,11; 12:6,14; 13:5). Het getal 3½ suggereert dat de antichrist zal proberen om deze periode van verdrukking te verlengen tot het goddelijke getal 7, maar dat hij halverwege (het getal 3½) plotseling en onverwachts afgebroken zal worden!

Het hoogste getal wat de laatste antichrist kan bereiken is 666 (Openbaring 13:18)(dat symboliseert dat hij “maar een mens is en volkomen faalt als God te worden” (777)! Al zijn pogingen zullen mislukken!

2. De laatste grote verdrukking van christenen (Matteüs 24:21-26)

Hoewel christenen door de geschiedenis heen het zwaar te verduren hebben (Johannes 16:33; 2 Timoteüs 3:12; Openbaring 7:14), zal er een laatste grote verdrukking (Matteüs 24:21-26; Openbaring 3:10) aan het eind van de wereldgeschiedenis zijn.

(1) Sommige kenmerken van “de laatste dagen”.

Mensen zullen leven alsof alles veilig is, zorgeloos en onverschillig leven en het materialisme aanbidden (Matteüs 24:37-39). Mensen zullen egoïstisch en geldzuchtig zijn. Zij zullen het goede haten en genot meer liefhebben dan God. Zij zullen zelfingenomen, arrogant, harteloos, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed zijn. Zij zullen onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn (2 Timoteüs 3:1-5). Zij zullen afvallig worden van het geloof in Jezus Christus, luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen leren, aangezet door huichelachtige leugenaars (1 Timoteüs 4:1-2). Vele naamchristenen zullen zich afkeren van het Christelijke Geloof (2 Tessalonicenzen 2:3a).

(2) De laatste antichrist zal de wereld en de Gemeente (Kerk) overwinnen.

God zal de laatste antichrist toestaan om macht uit te oefenen over alle landen en alle mensen. God zal hem ook toestaan oorlog te voeren tegen christenen en hen in een bepaalde zin te “overwinnen” (Openbaring 13:7-8; zie Job hoofdstuk 1-2). Dit verwijst waarschijnlijk naar de vernietiging van de Christelijke Kerk als een georganiseerde instelling die getuigt (de vernietiging van de zichtbare gemeenten en ander christelijke organisaties). Het verwijst NIET naar de vernietiging van elke christen op de aarde. Bij de wederkomst zal er nog christenen op de aarde zijn!

(3) Christenen zullen door de grote verdrukking heengaan.

Jezus Christus (Matteüs 24:3-31) en de apostelen Paulus (2 Tessalonicenzen 1:5-10; 2:1-8), Petrus (2 Petrus 3:3-13; zie. 1 Petrus 1:6-7) en Johannes (Openbaring 13:5-10,15-18; 14:14-19) leren zonder uitzondering dat vóór de éne en enige wederkomst van Jezus Christus alle christenen die in de eindtijd leven door de grote verdrukking heen zullen gaan! Er zal geen zogenaamde “geheime opname van de gemeente” zijn die christenen vóór de grote verdrukking van de aarde zal verwijderen!

“Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen” (Matteüs 24:21). Valse christussen en valse profeten van andere godsdiensten zullen indrukwekkende tekenen en wonderen verrichten om te proberen om de christenen te misleiden (Matteüs 24:24a).

(4) Maar oprechte christenen hoeven niet bang te zijn.

Het is onmogelijk om echte (wedergeboren) christenen te misleiden (Matteüs 24:24b)! Christenen zullen deze boze wereld overwinnen omdat zij wedergeboren zijn en geloven (1 Johannes 5:4; Openbaring 17:14). De Heere heeft beloofd: “Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen” (Hebreeën 13:5-6)? Christenen zullen tot het einde toe vaststaan (Matteüs 24:13)! God Die een goed werk in hen is begonnen zal het voortzetten en volmaakt

voltoeien bij de wederkomst van Christus (Filippenzen 1:6)! Niemand en niets kan wedergeboren christenen uit de hand van Jezus Christus roven (Johannes 10:28-30)! Jezus Christus zal geen enkele oprechte christen verloren laten gaan (Johannes 18:9)! Niemand en niets kan hen scheiden van Gods liefde voor hen (Romeinen 8:37-39)! Maar “naamchristenen” of “cultuurchristenen” zijn niet wedergeboren (zie Johannes 3:3-8) en zullen van het christelijke geloof “afvallen” (Grieks: apostasis)(2 Tessalonicenzen 2:3)

(5) Hoe lang duurt de periode van verdrukking?

De periode van verdrukking zal *niet letterlijk* 3½ jaar duren, omdat het getal “3½ dagen” (Openbaring 11:9-12) “een periode van verdrukking” *symboliseert (vertegenwoordigt)* zonder de tijdsduur te specificeren. Niettemin leert Jezus dat “omwillen van de uitverkorenen (d.w.z. de wedergeboren christenen) de tijd (de periode van verdrukking) verkort zal worden” (Matteüs 24:22)!

3. De laatste oorlog tegen christenen.

Aan het einde van deze korte periode (de grote verdrukking) zal de satan uitgaan naar “de vier windrichtingen van de aarde” (symbool: “vier hoeken van de aarde” ten einde de (niet-christen) volken te misleiden en hen te verzamelen voor de laatste oorlog tegen Christus en de christenen (symbool: “de heiligen”) (Openbaring 20:7-9a).

Deze laatste oorlog wordt ook in ander parallelle Bijbelgedeelten beschreven (Openbaring 16:12-16; 17:14; 19:17-19). De Bijbel noemt geen specifieke volken bij name omdat “Gog en Magog” (zie Ezechiël 38:2,15-16; Ezechiël 19:17) ook in de oudtestamentische openbaring symbolen zijn voor “ongelovigen uit alle volken” die vijanden van Gods volk (Christus en Christenen) geworden zijn (Jesaja 24:21; Matteüs 24:9; Openbaring 19:18).

De wederkomst van Jezus Christus brengt deze laatste oorlog en de periode van de grote verdrukking tot een einde (Openbaring 19:11-16,20-21; 20:9b-10).

F. DE PLOTSELINGE VERSCHIJNING VAN JEZUS CHRISTUS

1. Er zal maar één wederkomst van Jezus Christus zijn (Matteüs 24:27-31)

(1) De woorden “komst” en “verschijning”

Zowel Jezus als Paulus gebruiken de woorden “komst” (Grieks: parousia) (Matteüs 24:39; 2 Tessalonicenzen 2:1) en “verschijning” (Grieks: apokalupsis) (Lukas 17:30; 2 Tessalonicenzen 1:7) voor één en dezelfde gebeurtenis!

(2) De wederkomst in de gelijkenissen.

In de gelijkenissen (Matteüs 13:36-43; 25:10-13; 25:19) en in alle leerstellige gedeelten (Matteüs 16:27; 24:30-31; 25:31-32) is de wederkomst van Jezus Christus een eenmalige en allesomvattende gebeurtenis!

2. De wederkomst van Christus zal plotseling en onverwacht zijn, maar heel zichtbaar en hoorbaar voor alle mensen.

(1) De wederkomst van Christus zal plotseling en onverwacht zijn.

Het zal “als een dief in de nacht” zijn (1 Tessalonicenzen 5:1-2; Handelingen 1:7). Niemand weet het uur of die dag of kan het voorspellen (Matteüs 24:36,42). De ongelovigen zullen niet klaar staan als Jezus terugkomt (Matteüs 24:37-41). De christenen horen wel klaar te staan. Toch zal Jezus komen terwijl ook christenen het niet verwachten (Matteüs 24:43-44)!

(2) De wederkomst van Jezus Christus zal zichtbaar zijn.

Het zal als de bliksem zijn die van het oosten tot het westen op aarde te zien is (Matteüs 24:27-28). Alle mensen op de aarde zullen Jezus Christus op de wolken zien komen (Matteüs 24:30; Openbaring 1:7)

(3) De wederkomst van Christus zal hoorbaar zijn.

Het zal als een luide trompet zijn. Alle mensen zullen de luide stem van Christus als de stem van een aartsengel en het luide bazuingeschal horen (Matteüs 24:31; 1 Tessalonicenzen 4:16) dat de doden zal opwekken (Johannes 5:28). Iedereen zal onmiddellijk weten wie Jezus Christus is.

(4) De wederkomst van Christus zal gepaard gaan met grote tekenen.

Christus zal de oorlog van de satan en zijn bondgenoten tegen christenen beëindigen door hen met de adem van Zijn mond (NBG) te doden, machteloos te maken door Zijn verschijning (2 Tessalonicenzen 2:8) en met vuur uit de hemel te verslinden (Openbaring 20:9b). Hij zal hen allen in de hel werpen (Openbaring 19:20-21; 20:9b-10).

Er zal een grote aardbeving zijn die bergen en eilanden verplaatst en de hemellichamen zullen opgerold worden. Zo zal de oude schepping plaats maken voor de vernieuwing van alle dingen (Matteüs 24:29; Hebrreeën 1:10-12; Openbaring 6:12-17; 16:17-21; 20:11; 21:1)!

Dus, zal er geen zogenaamde geheime eerste terugkomst van Christus zijn (een geheime opname van de Gemeente) vóór de zogenaamde tweede terugkomst (zoals aanhangers van de bedelingenleer leren).

3. Op de éne en enige dag van de wederkomst van Christus zullen er vijf belangrijke gebeurtenissen zijn:

- De opstanding van de mensen die al gestorven waren
- de verandering van de mensen die nog leven
- de verwelcoming van Jezus Christus door alle gelovigen
- het laatste oordeel van alle mensen
- de vernieuwing van alle dingen.

G. 1^{STE}. GEBURTENIS DE OPSTANDING VAN ALLEN DIE AL GESTORVEN WAREN

1. Jezus Christus is die eerste Die uit de dood is opgestaan.

In de heilsgeschiedenis werden verschillende mensen uit de dood opgewekt (2 Koningen 4:32-35; Matteüs 11:5; Lukas 7:14-15; Lukas 8:53-55; Johannes 11:38-44; Matteüs 27:51-53; Handelingen 9:36-42; Handelingen 20; 8-11), maar stierven later weer! De enige die tot nu toe uit de dood is opgestaan met een onsterfelijk en verheerlijkt lichaam is de Heere Jezus Christus. Daarom wordt Jezus Christus ook “de Eerstgeborene uit de doden” genoemd (Kolossenzen 1:18). “Zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling (2000 jaar geleden), daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde ...” (1 Korintiërs 15:22-24).

2. De eerste en tweede opstanding in het Evangelie van Johannes.

Jezus spreekt over twee opstandingen in het Evangelie van Johannes.

De eerste opstanding van christenen is de wedergeboorte van hun menselijke geest wanneer zij het evangelie geloven. Dit gebeurt gedurende de hele nieuwtestamentische periode. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven” (Johannes 5:24-25). Hun dode geest (ziel) (Efeziërs 2:1) wordt levend gemaakt (Efeziërs 2:5), d.w.z., wordt wedergeboren (Johannes 3:3-8).

De tweede opstanding van christenen is de opstanding van hun menselijke lichaam bij de wederkomst van Jezus Christus. “De tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen er uitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis” (Johannes 5:28-29). Johannes 5:28-29 spreekt over de lichamelijke opstanding van alle mensen bij de wederkomst van Christus en Het laatste oordeel. Zowel de geestelijke opstanding als de lichamelijke opstanding zijn letterlijke en werkelijke gebeurtenissen!

3. De eerste en tweede opstanding in het boek Openbaring.

Op een soortgelijke wijze spreekt Jezus over “de eerste opstanding” (van christenen) en “de tweede dood” (van niet-christenen) in het boek Openbaring (Openbaring 20:4-6) en daarmee impliceert Hij “de eerste dood” (van alle mensen) en “de tweede opstanding” (van alle mensen).

De Bijbel leert niet twee lichamelijke opstandingen uit de doden, maar slechts één lichamelijke opstanding uit de dood bij de wederkomst van Christus (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15 HSV; Openbaring 20:12-13).

Openbaring 20:4-6 is een stijlfiguur (chiasme)¹¹!



“De eerste opstanding” en “de tweede dood” zijn *symbolische/figuurlijke uitdrukkingen* voor letterlijk werkelijke gebeurtenissen (het geestelijke, eeuwige leven en de geestelijke, eeuwige dood)! “De eerste dood” en “de tweede opstanding” zijn *letterlijke uitdrukkingen* eveneens voor letterlijk werkelijke gebeurtenissen (de tijdelijke lichamelijke dood en de eeuwige lichamelijke opstanding)!

- Vóór de wederkomst van Jezus Christus zullen alleen christenen overgebracht worden naar de hemel (Openbaring 20:4-6; zie Openbaring 6:9-11; Hebréeën 12:22-23).
- En ná de wederkomst van Jezus Christus zullen alleen niet-christenen in de hel geworpen worden (Matteüs 25:46).

De eerste dood (geïmpliceerd) verwijst naar de (enige) dood van het lichaam van zowel de christen als de niet-christen wanneer hij sterft, waarbij zijn menselijke geest van zijn menselijke lichaam gescheiden wordt (Prediker 12:7). “Vlees

¹¹ Chiasme. De tweede frase is een omkering van de volgorde in de eerste frase.

en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven” (1 Korintiërs 15:50). Daarom moet het huidige vergankelijke lichaam sterven!

De eerste opstanding is een figuurlijke uitdrukking voor een letterlijke gebeurtenis, namelijk niet de opstanding van het lichaam, maar van de (enige) opstanding van de geest (ziel) (Grieks: psuché) van alleen de christen (Openbaring 20:4), dat wil zeggen, het overplaatsen van de geest van de gestorven christen op de aarde naar de tegenwoordigheid van God/Christus in de hemel (zie Lukas 16:22; Lukas 23:43; 2 Korintiërs 5:1,8; Filippenzen 1:23; Openbaring 20:4) gedurende de hele periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst.

Tijdens de symbolische periode van 1000 jaar, als christenen sterven “leven zij eens en voor altijd” (in de tegenwoordigheid van Christus) (Grieks: ezésan <zaó). Het Griekse woord “ezésan” (aoristus) betekent: “zij leven eens en voor altijd”, (i.p.v. HSV: zij werden weer levend) (dat te veel lijkt op een lichamelijke opstanding). Dit is een verwijzing naar de eenmalige geestelijke opwekking/overplaatsing in de geestelijke werkelijkheid van de hemel, een verwijzing naar hun letterlijke geestelijke leven in hemelse heerlijkheid ná hun lichamelijke dood (Prediker 12:7; zie Lukas 16:22; Lukas 23:43; 2 Korintiërs 5:1,8; Filippenzen 1:23; Kolossenzen 3:3-4; 1 Tessalonicenzen 4:14; 1 Tessalonicenzen 5:10; Openbaring 14:13; Openbaring 20:4). Dit wordt “de eerste opstanding” genoemd. Dit is niet een lichamelijke opstanding, maar een geestelijke opstanding.

De zielen van niet-christenen “leefden niet” (i.p.v. HSV: werden niet weer levend)(d.w.z. kwamen niet in de tegenwoordigheid van Christus), totdat de symbolische 1000 jaar periode tot een einde gekomen was” (Grieks: ouk ezésan achri telesthé ta chilia eté). Zij worden niet naar de hemel overgeplaatst, maar blijven in de hel tot de wederkomst, wanneer zij voor Christus in het laatste oordeel zullen staan (zie Markus 8:34-38; Markus 9:43-48; Lukas 16:23; 2 Petrus 2:9; Openbaring 20:5 en Matteüs 25:31-33).

Het Griekse woord “ezésan” (aoristus) betekent: “zij leefden eens en voor altijd”, een verwijzing naar hun letterlijke geestelijke leven in hemelse heerlijkheid ná hun lichamelijke dood. Hun menselijke ziel/geest is “overgebracht” van het gestorven lichaam naar de hemel (Prediker 12:7)!

Het Griekse woord “leven” heeft dezelfde betekenis in:

- Lukas 20:37-38. Leven vóór de komst van Christus. De God van Abraham, Izak en Jakob is niet de God van (fysiek) doden (Grieks: nekron), maar van (geestelijke) levenden (Grieks: zontón <zaó)(deelwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd, actief). Voor God “leven” (Grieks: zósin <zaó) (onvoltooid tegenwoordige tijd) de aartsvaders.
- Johannes 11:25. Leven ná de eerste komst van Christus. Ook al sterft een christen eens (lichamelijk) (aoristus), zal hij (zijn geest) zeker “leven” (Grieks: zósetai <zaó) (toekomstige tijd).
- 1 Tessalonicenzen 5:10. Leven bij de wederkomst van Christus. Christus is voor ons gestorven (en opgestaan), “hetzij wij (bij Zijn komst) waken (nog leven), hetzij (ons lichaam in de dood al) slapen (Grieks: katheudó), wij (onze geest en lichaam) samen met (Grieks: hama sun) Christus zouden leven (Grieks: zósómen <zaó) (aoristus)”.

De tweede opstanding (geïmpliceerd) verwijst naar de (enige) opstanding van het lichaam van zowel de christen als de niet-christen, gelijktijdig bij de (ene) wederkomst van Christus (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15 HSV; Openbaring 20:12a,13-14). “Want dit vergankelijke (lichaam) moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke (lichaam) moet zich met onsterfelijke bekleden” (1 Korintiërs 15:53). De (geest van de) christen die in Jezus ontslapen is, zal bij de wederkomst met Christus teruggebracht worden (1 Tessalonicenzen 4:14). En het lichaam van de dode die in Christus is, zal eerst opstaan (1 Tessalonicenzen 4:16). Dan wordt de verheerlijkte menselijke geest (1 Johannes 3:2) met het verheerlijkte menselijke lichaam (Filippenzen 3:21) verenigd tot een onvergankelijk eenheid. De opgewekte christen zal “een levendmakende geest” zijn die de volmaakte gelijkenis van de opgestane Christus zal dragen. Dit betekent dat de christen volledig en volmaakt door de Heilige Geest geleid zal worden en door de Geest zal wandelen (1 Korintiërs 15:45-50; zie Galaten 5:16,18,25). God bereidt de christen voor op deze heerlijke toekomst door aan hem in de tegenwoordige tijd de Heilige Geest te geven als een onderpand dat garandeert dat deze verandering heel zeker zal plaatsvinden (2 Korintiërs 1:22; 2 Korintiërs 5:5)! Zowel de geestelijke opstanding als de lichamelijke opstanding zijn letterlijk werkelijke gebeurtenissen! Na de wederkomst van Christus zal er geen zonde meer zijn (1 Korintiërs 15:56-57), geen dood, geen rouw, geen jammerklacht en geen moeite (pijn) meer zijn. Die eerste dingen zijn voorbijgegaan (Openbaring 21:4)!

De tweede dood is een figuurlijke uitdrukking voor een letterlijke gebeurtenis. Het verwijst niet naar de lichamelijke dood op de aarde (want dat gebeurde al in het verleden bij de eerste dood), maar naar de (enige) eeuwige dood van het lichaam en de ziel van alleen de niet-christen. Dat wil zeggen, het verwijst naar het overbrengen van het lichaam en de geest (ziel) (vgl. Lukas 16:23) van de ongelovige en ongehoorzame (de onheilige en onrechtvaardige) mens op de laatste oordeelsdag naar de hel (symbool: “de poel die van vuur en zwavel brandt”) (Matteüs 10:28; Openbaring 2:11; Openbaring 20:6,14; Openbaring 21:8).

Terwijl Openbaring 20:4-6 spreekt over de opstanding van christenen en niet-christenen, spreekt 1 Tessalonicenzen 4-5 en 1 Korintiërs 15 spreken alleen over de opstanding van christenen, niet over de opstanding van niet-christenen. Maar dit betekent nog niet dat de niet-christenen niet samen (gelijktijdig) met de christenen zullen opstaan (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15).

H. 2^{DE}. GEBEURTENIS

DE VERANDERING VAN CHRISTENEN DIE NOG LEVEN

De sterfelijke lichamen (1 Korintiërs 15:51-53) en de onvolmaakte geesten (zie Romeinen 8:29; Efeziërs 1:4b) van christenen die bij de wederkomst van Jezus Christus nog steeds leven op de aarde, zullen in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk veranderd worden. “Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke” (1 Korintiërs 15:51-53).

I. 3^{DE}. GEBEURTENIS

DE VERWELKOMING VAN JEZUS CHRISTUS DOOR ALLE GELOVIGEN

1. Na de opstanding zullen alleen christenen opgenomen worden in de wolken om Jezus Christus te verwelkomen (Matteüs 24:31,40a,41a; zie Lukas 16:22).

De wederkomst zal door alle mensen ervaren worden. Hoewel de christenen en de niet-christenen tegelijk uit de dood zullen opstaan (Johannes 5:28-29), zullen de engelen allereerst de uitverkorenen (d.w.z., alle oprechte christenen) verzamelen om Jezus in de lucht te verwelkomen (Matteüs 24:40a,41a; zie 1 Tessalonicenzen 4:17; 2 Tessalonicenzen 1:10).

De opname. Engelen zullen de christenen die uit de dood zijn opgestaan en de christenen die veranderd zijn met lichaam en geest in de wolken “wegrukken (zie Openbaring 12:5) of “opnemen/wegvoeren” (1 Tessalonicenzen 4:16-17) (Grieks: harpazó) “naar een ontmoeting (Grieks: eis apantésin) met de Here in de lucht”. Het woord “wegvoeren” (Grieks: harpazó) (toekomstige tijd) betekent “met geweld wegrukken/opnemen” (Johannes 6:15; 10:28; Judas 1:23; Openbaring 12:5). De christenen zullen “aangenomen (beter: meegenomen) worden (Grieks: paralambanomai) met de engelen (Matteüs 24:31,40a-41a). Dit is de zogenaamde “opname van de Gemeente of alle wedergeboren christenen”, dat overigens NIET 3½ of 7 jaar vóór de wederkomst van Christus, maar WEL bij de wederkomst van Christus zal plaatsvinden! Al deze christenen worden “de schapen” (Matteüs 25:33), “zijn tarwe” (Matteüs 3:12), “het goede zaad”, “de kinderen van het koninkrijk” of “de rechtvaardigen” (Matteüs 13:36-43) genoemd. Dus, alleen de christenen die uit de dood opstaan en in een oogwenk veranderd zijn, zullen Jezus Christus verwelkomen in de lucht bij zijn wederkomst!

De uitdrukking “tegemoet” (Grieks: eis apantésin). Dit verwijst naar de gewoonte van mensen om uit hun woonplaats te vertrekken om een belangrijke persoon tegemoet te gaan, te verwelkomen en dan weer samen met hem naar hun woonplaats terug te keren (zie Handelingen 28:15; Matteüs 25:10).

Matteüs 25:6 zegt “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Grieks: idou ho numfios, exerchesthe eis apantésin autou). Vers 10 zegt: “Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.” De woorden: “eis apantésin” verwijzen naar de wederkomst van Jezus Christus die plotseling en onverwachts komt en naar mensen die Hem tegemoet komen en anderen die niet aan deze ontmoeting deelnamen (zie Matteüs 24:40-41) en ook niet aan de bruiloftsfeest deelnemen.

In Handelingen 28:15 wordt de woorden “eis apantésin” gebruikt van de gelovigen die van Rome uitgingen om Paulus te ontmoeten en te verwelkomen voordat zij allen naar Rome terugkeerden.

In 1 Tessalonicenzen 4:16-17 wordt de woorden “eis apantésin” gebruikt van de gelovigen die van de oude aarde weggerukt (weggevoerd, opgenomen) (Grieks: harpazó) worden om Jezus bij zijn wederkomst in de wolken te ontmoeten, te verwelkomen, te verheerlijken en te bewonderen (2 Tessalonicenzen 1:7-10) en op deze enigste oordeelsdag geoordeeld te worden (Matteüs 25:31-33), tegelijk met het oordeel van de oude aarde (Matteüs 24:29-31; Romeinen 8:19-23; 2 Petrus 3:10-13; zie Openbaring 6:12-17; 16:17-21; 20:11) voordat zij samen met Christus (als het Nieuwe Jeruzalem) neerdalen op de nieuwe aarde (Openbaring 21:1-2) om voor eeuwig samen met Christus te leven (1 Tessalonicenzen 4:18; 5:10; Openbaring 21:3-5)!

De verheerlijking en bewondering. Jezus Christus zal *eens en voor altijd* verheerlijkt worden (Grieks: endoxazomai) (aoristus passief) in de heiligen (de mensen die door God afgezonderd zijn). Zij zullen de attributen van Christus volmaakt reflecteren (zie 2 Korintiërs 3:18). Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. ... Hij zal Zich over u verblijden met gejuich” (Zefanja 3:17; zie Jesaja 49:3). God zal Zichzelf in Jezus Christus bij Zijn menswording, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging verheerlijken (Hebreeuws: pe’ar Hitp) (Jesaja 44:23; 49:3; Openbaring 5:1-14) en Jezus Christus bij Zijn wederkomst “weer in christenen verheerlijken” (Grieks: palin doxaó) (toekomstige tyd)(Johannes 12:28)! Jezus Christus zal *eens en voor altijd* met verbazing bewonderd worden (Grieks: thaumazó)(aoristus passief) in de mensen die geloven (2 Tessalonicenzen 1:10)! Zij zullen Hem prijzen. Ná het laatste oordeel zal ook alleen zij samen met Christus na de nieuwe aarde terugkeren!

2. Later op dezelfde dag zullen de niet-christenen voor de troon van Christus in de lucht bijeengebracht worden voor het laatste oordeel (Matteüs 24:40b,41b).

De ongelovigen en niet-christenen zullen “achtergelaten” (zie Matteüs 14:40b,41b) worden om eerst de schrik aanjagende verandering van de hemellichamen te aanschouwen (Openbaring 6:12-17). Zij zullen geen deel hebben aan het verwelkomen van Christus. Later op diezelfde laatste dag van de wederkomst zullen zij door engelen ook voor de rechterstoel van Christus in de lucht gedreven worden voor het éne, enige en gelijktijdige eindoordeel (Matteüs 24:40b,41b; zie Matteüs 25:31-33; Openbaring 20:11-12)! Zij zullen in de vurige oven geworpen worden (Matteüs 13:40-42,48; Matteüs 25:32-33). De ongelovigen en niet-christenen worden “de bokken” (Matteüs 25:33), “de kaf” (Matteüs 3:12), “het onkruid”, “de kinderen van de boze” of “mensen die struikelblokken zijn en de wetteloosheid doen” (Matteüs 13:36-43) genoemd.

J. 4^{DE}. GEBEURTENIS

HET LAATSTE OORDEEL VAN ALLE MENSEN

1. De Bijbel leert maar één laatste oordeel.

(1) Slechts één laatste oordeelsdag in de lucht.

Bij de éne en enige wederkomst van Jezus Christus zal er slechts één opstanding uit de doden zijn (Handelingen 24:15; Johannes 5:28-29). Dit wordt onmiddellijk gevolgd door slechts één laatste oordeel van alle mensen die ooit in de geschiedenis geleefd hebben (Matteüs 3:12; 13:30,40-43; 24:39-42; 25:31-46; Lukas 17:30,34-35).

Alle drie de volgende benamingen voor “de troon” verwijzen naar één en dezelfde oordeelsdag!

- Het eindoordeel van zowel christenen als niet-christenen voor “de rechterstoel van Christus” (2 Korintiërs 5:10)
- Het eindoordeel van alle volken (inclusief Israël) voor “de glorierijke troon van Christus” (Matteüs 19:28; 25:31-32)
- Het eindoordeel van alle opgestane doden voor “de grote witte troon” (Openbaring 20:11-12).

Net zoals de verschillende namen voor Jezus Christus niet naar verschillende personen verwijzen, zo verwijzen de verschillende namen voor het eindoordeel NIET naar verschillende eindoordelen!

In de Bijbel wordt “de troon” voorgesteld in de hogere regionen te zijn (1 Koningen 22:19; Daniël 7:9-10; Openbaring 4:2; 20:4; zie “lucht” in 1 Tessalonicenzen 4:17).

(2) Het laatste oordeel van mensen in overeenstemming met wat zij gedaan hebben.

Tot de laatste oordeelsdag zullen christenen en niet-christenen met elkaar vermengd op de aarde leven (Matteüs 13:30). Bij het laatste oordeel zullen de christenen van de niet-christenen gescheiden worden (Matteüs 13:41-43; 25:32).

Nadat de engelen alle mensen voor de oordeelstroon van Christus in de lucht gebracht hebben, zal Jezus Christus het laatste woord spreken (Johannes 5:22,27). Hij zal in de tegenwoordigheid van allen alles openbaren wat christenen en niet-christenen gedaan hebben (Prediker 12:14; Romeinen 2:5-8). Iedereen moet dan verantwoording voor zijn eigen leven afleggen (Hebreeë 4:13; zie Matteüs 10:26), ongeacht of hij wel of niet aan Jezus Christus behoort en ongeacht of hij wel of niet in gehoorzaamheid aan Zijn Woord geleefd heeft. “Dezen (de bokken) zullen gaan in de eeuwige straf, maar de andere (de schapen) zullen gaan in het eeuwige leven (Matteüs 25:46).

Alleen zij die in het boek des levens ingeschreven staan, zullen het koninkrijk van God in zijn finale fase (de nieuwe aarde) beërven (Matteüs 25:34; Openbaring 20:12,15).

2. De niet-christenen zullen openlijk veroordeeld worden.

(1) Zij worden persoonlijk veroordeeld vóór hun lichamelijke dood.

De mensen die niet in Jezus Christus geloven (de niet-christenen en ongelovigen) worden niet pas op de laatste oordeelsdag veroordeeld. De Bijbel zegt dat zij al vóór hun sterven op aarde veroordeeld (verdoemd) zijn! Zij worden veroordeeld (verdoemd) voor:

- hun ongeloof (Johannes 3:18,36; zie Romeinen 8:1)
- hun nalatigheid om rechtvaardig te leven (Matteüs 25:41-46)
- de onrechtvaardige daden die zij gepleegd hebben (2 Tessalonicenzen 1:6,8 HSV; Openbaring 21:8).

Bij de wederkomst van Christus zullen zelfs de niet-christenen zich onderwerpen (“hun knieën buigen”) en erkennen dat Jezus Christus inderdaad de Heer is (Filippenzen 2:11)! Maar dan is het voor hen te laat!

(2) Zij worden in het openbaar veroordeeld ná hun lichamelijke opstanding.

Bij hun lichamelijke dood wordt hun geest (ziel) van hun lichaam gescheiden en in de hel geworpen (zie Lukas 16:23-26). Bij de opstanding zullen hun lichamen samen met de lichamen van christenen opgewekt worden (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15). Zij zullen voor de troon van oordeel in de hogere regionen gebracht worden (Matteüs 24:40b,41b) waar de uitspraak van hun eeuwige bestraffing openlijk gemaakt zal worden. Zij zullen veroordeeld worden tot het onuitblusbare vuur van de hel (Matteüs 3:12b). Vooral hun nalatigheid om het goede in Gods ogen te doen zal openlijk uitgesproken worden (*Lees* Matteüs 25:41-46), zodat iedereen zal weten dat Gods oordeel volkomen rechtvaardig is (Lukas 12:47-48; 2 Tessalonicenzen 1:5-10; zie Openbaring 15:3-4).

(3) Zij worden voor eeuwig in de hel gestraft.

Dan zullen zij met geest (ziel) en lichaam in de hel geworpen worden (Matteüs 10:28; 13:42; Markus 9:47-48; Openbaring 20:15; Openbaring 21:8). De hel is een plaats, die bereid is voor de duivel en zijn engelen (Matteüs 25:41;

Openbaring 20:10). Het is de plaats waar duivels en mensen voor altijd gescheiden blijven van Gods tegenwoordigheid, liefde en heerlijkheid (2 Tessalonicenzen 1:9). Het is een eeuwige bestraffing en kwelling in het onuitblusbare vuur (Matteüs 25:46; Markus 9:47-48; Openbaring 21:8).

Wat dit precies inhoud, wordt niet geopenbaard. In het Hebreeuws betekent het woord “eeuwig” (Hebreeuws: ‘olam) “een lange tijd”, “voor de duur van een leven”. De God van de Bijbel is in elk geval “barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden van hen die God liefhebben en Zijn geboden in acht nemen (Exodus 20:6), Die overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid vergeldt” (tenzij verzoening voor zijn zonde is gedaan) (Exodus 34:6-7). Zijn oordeel zal in elk geval absoluut rechtvaardig zijn (Lukas 12:47-48; Openbaring 15:3-4). Hoe “Zijn barmhartigheid zal triomferen over Zijn oordeel” (Jakobus 2:13) word ook niet geopenbaard.

3. De christenen zullen openlijk beloond worden.

(1) Zij worden persoonlijk gerechtvaardigd vóór hun dood.

Ook de mensen die in Jezus Christus geloven (de christenen, de gelovigen) worden al op de aarde vrijgesproken (rechtvaardig verklaard, volkomen vergeven) (Johannes 3:18a; Romeinen 3:22,24; Romeinen 5:1-2; Romeinen 8:1-2; Efeziërs 1:7-8; Hebreeën 10:17-18). Zij hebben al het eeuwige leven voordat zij sterven (Johannes 5:24-25; 10:28; 1 Johannes 5:11-13).

(2) Zij worden in het openbaar gerechtvaardigd ná hun opstanding.

Bij hun lichamelijke dood wordt de geest (ziel) van christenen van hun lichaam gescheiden en in de hemel opgenomen (Prediker 12:7; Lukas 16:22; 2 Korintiërs 5:1,8; Filippenzen 1:23; Hebreeën 12:23b).

Bij de wederkomst van Jezus Christus zullen de menselijke geesten van gestorven christenen met Christus meekomen (1 Tessalonicenzen 4:14), hun gestorven lichamen zullen samen met die van de niet-christenen opgewekt worden (Johannes 5:28-29). De verheerlijkte menselijke geesten van christenen zullen met hun verheerlijkte menselijke lichamen gere-integreerd worden tot een onvergankelijk eenheid. Dan zullen zij met hun verheerlijkte geest (ziel) en verheerlijkte lichaam weggevoerd worden op de wolken om Jezus Christus te verwelkomen, te bewonderen en beoordeeld te worden naar hoe zij op de aarde geleefd hebben.

Ook christenen moeten rekenschap geven over hoe zij geleefd hebben in overeenstemming met Gods Woord (2 Korintiërs 5:10; Hebreeën 4:13). Maar zij zullen in het openbaar volkomen gerechtvaardigd verklaard worden omdat de gerechtigheid van Jezus Christus hen toegerekend (2 Korintiërs 5:21) en meegedeeld (1 Korintiërs 1:30) werd. Vooral hun rechtvaardige daden zullen in gedachtenis gebracht worden (Matteüs 25:34-40), zodat iedereen zal weten dat Gods oordeel volkomen rechtvaardig is. Alle christenen en alle engelen zullen over Gods gerechtigheid zingen zelfs in Zijn finale oordeel (Openbaring 15:2-4; 16:5-7).

(3) Zij worden voor eeuwig beloond in het koninkrijk van God in zijn finale fase.

Iedere christen zal beloond worden naar zijn daden/werken (Romeinen 2:6; 1 Korintiërs 3:12-15). Oprechte christenen zullen nooit veroordeeld (verdoemd) worden (Johannes 5:24; Romeinen 8:1 HSV; Hebreeën 10:17-18) en zij zullen nooit verloren gaan (Johannes 3:16; Johannes 10:28; Johannes 17:12; Johannes 18:9; vgl. Filippenzen 1:6). Zij zullen het Koninkrijk van God in haar finale fase erven (Matteüs 25:34). Het Koninkrijk van God in haar finale fase is symbolisch “het Hemelse Jeruzalem” dat na het laatste oordeel als “het Nieuwe Jeruzalem” op de nieuwe aarde zal neerdalen (Openbaring 21:1-2,9-10).

(4) Er zal geen kans meer komen om tot bekering te komen en gered te worden.

Als de dag van de terugkomst van Jezus Christus eenmaal is aangebroken, zal er geen gelegenheid meer zijn om je te bekeren en gered te worden (Matteüs 25:10-13; zie Spreuken 27:1; 2 Korintiërs 6:1-2)!

K. 5^{DE}. GEBEURTENIS DE VERNIEUWING VAN ALLE DINGEN

1. De vernieuwing van alle dingen zal bij de wederkomst van Christus plaatsvinden.

Bij de ene en enige wederkomst van Jezus Christus zal de vernieuwing van alle dingen plaatsvinden. De “komst” (Grieks: parousia) van de Heere (2 Petrus 3:4) zal “een dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen” zijn (2 Petrus 3:7; zie Matteüs 19:28-29) en “de dag van de Heere” (2 Petrus 3:10) waarop de “wederoprichting” (NBG) of “herstel” (tot volmaaktheid) (HSV) (Grieks: apokatastasis) van alle dingen zal plaatsvinden (Handelingen 3:21), waarop de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot stand komt (2 Petrus 3:10-13). Dus er zal geen zogenaamde “1000 jarige vrede” tussen de wederkomst van Christus en de vernieuwing van alle dingen zijn!

2. De tegenwoordige toestand van het universum zal eindigen.

De dag van de wederkomst zal de laatste dag in de geschiedenis van de tegenwoordige oude aarde zijn. De tegenwoordige schepping zal bevrijd worden van de slavernij van de zinloosheid (Grieks: mataiotés) en het vergankelijkheid (verderf) (Grieks: fthoras) (Romeinen 8:19-22). Alles boven de aarde, als de zon, maan en sterren, en

alles op de aarde als de bergen en eilanden, zullen “heftig bewogen worden” (Matteüs 24:29) of “beven” (Grieks: saleuó) (Hebreeën 12:26-27; Openbaring 6:12-14; 16:17-21), “vluchten” (Grieks: fugó) (Openbaring 20:11), “met gedruis voorbijgaan” (Grieks: parerchomai) (2 Petrus 3:10); Openbaring 21:1). De elementen zullen door vuur smelten (Grieks: kausoó) en “uiteen vallen/ontbinden” (Grieks: luó) en de aarde met alles daarop zullen *heel zeker* “gevonden (i.e. door het licht blootgelegd) worden” (Grieks: heuriskó) (toekomstige tijd als absolute zekerheid) (2 Petrus 3:10). Niets in de schepping of in de geschiedenis zal verborgen blijven (Matteüs 10:26; Hebreeën 4:13)!

Dus vindt het laatste oordeel van mensen in de hogere regio's (de lucht) plaats (Matteüs 24:31; Matteüs 25:31-32; 1 Tessalonicenzen 4:17) tegelijk met het finale oordeel van het universum en de oude aarde!

3. De schepping zal vernieuwd en volmaakt worden.

De vernieuwing van alle dingen zal bij de wederkomst van Christus plaatsvinden (Matteüs 19:28; Handelingen 3:21; zie Openbaring 21:5). Jezus Christus zal de nieuwe hemel (het universum met al zijn sterren) en de nieuwe aarde tot stand brengen (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:5; zie Jesaja 65:17). Hij zal alles nieuw maken (Openbaring 21:5)! Zo zal het koninkrijk van God zijn finale en volmaakte fase bereiken (Matteüs 25:34). Christenen “verwachten nieuwe hemelen en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13).

4. De bruiloft van het Lam.

(1) Vóór de wederkomst van Christus bereidt de Gemeente (Kerk) zich voor op de bruiloft van het Lam.

Gedurende de hele nieuwtestamentische periode bereidt de Gemeente (Kerk) zich voor op haar bruiloft met het Lam (Efeziërs 5:25-27). Vóór de wederkomst van Christus wordt de Gemeente (Kerk) “het Hemelse Jeruzalem” genoemd (Galaten 4:24-27; Hebreeën 11:10,13-16; 39-40; 12:22-24; 13:14) (*Lees* Jesaja 54:1-5,11-12). De Kerk is de gemeenschap van mensen die hun burgerschap in de hemel hebben (Filippenzen 3:20), maar die als profeten, priesters en koningen op de aarde functioneren (1 Petrus 2:9-10). De levens van christenen zijn “verborgen met Christus bij God” (Kolossenzen 3:1-4).

(2) Na de wederkomst van Christus en het laatste oordeel van alle mensen, wordt de Kerk “het Nieuwe Jeruzalem” of “de Bruid van het Lam” genoemd.

Zij zal met Christus van de bovenste regionen (waar het laatste oordeel plaatsvond) neerdalen op de nieuwe aarde (Openbaring 21:1-2,9-10).

“Het Nieuwe Jeruzalem” is het symbool van de voltallige gemeenschap van gelovigen uit de oudtestamentische periode (Hebreeën 11:10,16) en uit de nieuwtestamentische periode (Hebreeën 13:14). Het is het symbool van de Gemeente (Kerk) uit alle eeuwen, dat wil zeggen, de Gemeente (Kerk) (Grieks: ekklésia) van het Oude Testament (Psalm 107:32) en de Gemeente (Kerk) (Grieks: ekklésia) van het Nieuwe Testament (Matteüs 16:18). Het is het symbool voor het absolute “volle getal” (Grieks: pléróma) van de uitverkorenen die niet misleid kunnen worden vanaf de schepping tot aan de vernieuwing van alle dingen (Matteüs 24:22,24,31; Romeinen 8:28-30,33; Romeinen 11:4-6,25-26).

(3) Dus de wederkomst van Jezus Christus wordt voltooid met “de bruiloft van het Lam” (Openbaring 19:7-8).

Het boek Openbaring bestaat uit zeven parallelle delen (hoofdstuk 1-3, 4-7, 8-11, 12-14, 15-16, 17-19 en 20-22). De wederkomst van Jezus Christus wordt voltooid met “de bruiloft van het Lam” (Openbaring 19:7-8). De bruiloft van het Lam toont aan dat Openbaring 21:1-2,9-10 *een parallelle beschrijving* van Openbaring 19:7-8 is. Ook “de laatste oorlog” toont aan dat Openbaring 20:7-10 *een parallelle beschrijving* van Openbaring 19:11-21 is.

- Openbaring 20:1-6 (aangaande de duizend jaar periode) volgt dus niet chronologisch op Openbaring 19:11-21, maar gaat chronologisch daaraan vooraf!
- Openbaring 17-19 is dus parallel aan Openbaring 20!

5. De eeuwigheid.

(1) Op de nieuwe aarde bereikt Gods verbond zijn volmaaktheid!

In het Oude Testament begon het verbond met: “Ik (God) zal in je midden verkeren; Ik zal jullie God zijn en jullie (de gelovigen gedurende de oudtestamentische periode) mijn volk” (Genesis 17:7; Exodus 6:2-7; Leviticus 26:12).

In het Nieuwe Testament wordt Gods volk niet beëindigd of vervangen, maar dit verbond word voortgezet en uitgebreid om alle gelovigen in Jezus Christus uit alle volken in de wereld in te sluiten (2 Korintiërs 6:16).

Bij de wederkomst van Christus komt dit verbond tot voltooiing en volmaaktheid, omdat alle christenen uit alle volken in de wereld “zijn volken” (meervoud) zullen zijn en in Zijn tegenwoordigheid op de nieuwe aarde zullen wonen (Openbaring 21:3).

(2) Op de nieuwe aarde zullen alle mensen en alles absoluut volmaakt zijn!

“Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.” Alles zal nieuw gemaakt worden (Openbaring 21:4-5). De nieuwe aarde zal bloeien en veel vrucht voortbrengen (Openbaring 22:1-2; zie Jesaja 27:6). De wilde dieren zullen tam zijn en in vrede met de huisdieren leven. Niemand zal iemand anders kwaad doen of nargigheid uithalen (zie Jesaja 11:6-9). De nieuwe aarde zal een plaats zijn waar alleen maar

gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13)!

(3) Op de nieuwe aarde heeft het koninkrijk van God voltooiing en volmaaktheid bereikt (Matteüs 25:34; 1 Korintiërs 15:23-28; Openbaring 11:15-18)!

Jezus Christus als Zoon (als Middelaar) zal het Koninkrijk (koningschap) overdragen (Grieks: paradidómi) aan God de Vader (1 Korintiërs 15:24) en Zich (Zijn menselijke natuur) onderwerpen (Grieks: hupotassó) aan God de Vader die alles aan Hem (als Middelaar) onderworpen heeft, opdat God (letterlijk:) “alles in allen” mag zijn, d.w.z. opdat God direct (zonder Middelaar) over alles en allen zal regeren (1 Korintiërs 15:28). Dit betekent dat het werk van Jezus Christus als Middelaar tussen God en mensen gedurende de periode van de heilsgeschiedenis voltooid zal zijn.

De onderscheidende taken van God de Zoon en God de Vader zullen tot een einde komen (Openbaring 21:22-23).

Maar het koningschap van Jezus Christus is een eeuwig koningschap (1 Kronieken 17:12b,14; Jesaja 9:6; 2 Petrus 1:11) en zijn koningschap samen met God de Vader zal doorgaan tot in eeuwigheid (Openbaring 11:15)! “De troon van God en van het Lam” zal voor eeuwig bestaan (Openbaring 22:1,3)!

L. HOE HOOR JE ALS CHRISTEN TE LEVEN VÓÓR DE WEDERKOMST?

Wees geduldig en standvastig. Train jezelf in het hebben van geduld en in het standvastig blijven, omdat je eigen dood of de terugkomst van de Heer nabij is (Jakobus 5:8).

Wees waakzaam in je beproevingen. Eet en drink niet te veel en maak je niet te veel zorgen over je levensonderhoud. Blijf altijd waakzaam en blijf bidden dat beproevingen (Lukas 21:8-19) je bespaard mogen blijven en dat je staande mag blijven voor de oordeelstroon (Lukas 21:34-36).

Wees heilig in je leven. Laat door God je liefde overvloedig zijn naar elkaar, zodat je onberispelijk bent in heiligheid bij de terugkomst van Jezus (1 Tessalonicenzen 3:12-13; 2 Petrus 3:11-12).

Wees trouw in je taak. Blijf trouw en verstandig bezig met de taak die Jezus je toevertrouwd heeft (Matteüs 24:45-47; Lukas 12:42-48).

M. OVERZICHT VAN DE HEILSGESCHIEDENIS

